

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1999
(Ζάππειο Μέγαρο ώρα: 1η πρωινή)

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης, μιλώντας για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, είπε τα εξής:

“Ελληνίδες, Έλληνες,

Ολοκληρώθηκε σήμερα μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, δεν πετύχαμε το μέγιστο των στόχων μας, που ήταν να αναδειχθούμε πρώτο κόμμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι, όμως, για μας, θετικό. Γιατί η χώρα μπορεί να προχωρήσει με σταθερότητα, μπορεί να προχωρήσει στο δρόμο της ειρήνης, της ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα, πολιτικά, επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μας και τις δυνατότητές μας.

Αυτή η εκλογική μάχη, μας βρήκε στο μέσο ενός μεγάλου κυβερνητικού έργου. Ενός έργου δύσκολου, με μεγάλες τομές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Στο μέσο μιας θητείας είναι κοινά αποδεκτό ότι η φθορά μιας κυβέρνησης βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Ολοι γνωρίζουμε ότι εκκινήσαμε από εξαιρετικά δυσμενή θέση. Είχαμε όμως μια σταθερά ανοδική πορεία, παρουσιάζοντας το τεράστιο έργο που συντελείται στη χώρα.

Είναι προφανές ότι μια διαδικασία, όπως οι ευρωεκλογές, δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.

Η Νέα Δημοκρατία επένδυσε άκαιρα τα πάντα στις ευρωεκλογές, δίνοντας σ' αυτές χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Θεμελίωσε την εκστρατεία της στη στείρα άρνηση, στην ολομέτωπη και μονομέτωπη επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, στην προσπάθεια να μεγιστοποιήσει και να εισπράξει τη φθορά της κυβέρνησης. Απέδειξε την αδυναμία της να παρουσιάσει προτάσεις.

- Αυτό ισχύει και για τις ηγεσίες των άλλων κομμάτων, που έδειξαν ότι για μικροκομματικούς λόγους είχαν, ως μόνο αντίπαλό τους, το ΠΑΣΟΚ.

- Η στρατηγική της ανατροπής του πολιτικού σκηνικού απέτυχε. Όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, η κυβέρνηση κρίνεται στις εθνικές εκλογές. Στις εθνικές εκλογές του 2000. Επομένως, οι μεγάλες πολιτικές επιλογές δεν μεταβάλλονται.

Οι επιλογές ως προς τη διεθνή θέση της χώρας και τους χειρισμούς που απαιτούνται για να κατοχυρώσουμε αυτή τη διεθνή θέση της χώρας.

Οι επιλογές για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ.

Οι μεγάλες επιλογές για την οικονομία, για τους θεσμούς.

Όλα αυτά δεν πρόκειται να αλλάξουν. Η κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερότητα και αταλάντευτα το έργο της, ώστε να ολοκληρώσει τους μεγάλους στόχους για τη χώρα.

Εχουμε επίγνωση των προβλημάτων της ανεργίας, των προβλημάτων σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, στην καθημερινή ζωή, στην υγεία, στο αίσθημα ασφάλειας του πολίτη στην ύπαιθρο και την πόλη.

Εχουμε χρέος να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα πιο αποτελεσματικά και πάντοτε με κοινωνική ευαισθησία.

Η λαϊκή εντολή του Σεπτεμβρίου του 1996 θα εκπληρωθεί στο ακέραιο. Και η κυβερνητική επιλογή, το κυβερνητικό έργο θα τεθεί υπό την κρίση του λαού στις εκλογές του 2000.

Ευχαριστώ όλους τους πολίτες που πήραν μέρος στην εκλογική διαδικασία, εκφράζοντας τη γνώμη τους, ανεξάρτητα, βέβαια, από την επιλογή τους.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που έδωσαν μια καθαρή πολιτική μάχη, υπό τόσο αντίξοες συνθήκες.

Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατομμύρια των Ελλήνων που τίμησαν την πολιτική πρότασή μας, με την ψήφο τους. Η πορεία αυτή, η δυναμική του θετικού ναι των εκατομμυρίων πολιτών, μας καθιστά ακόμη πιο βέβαιους, ακόμα πιο αποφασιστικούς στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου. Του έργου για το οποίο έχουμε τη λαϊκή εντολή.

Δεσμεύομαι σήμερα ότι για μας, για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το εκλογικό αποτέλεσμα ισοδυναμεί με ακόμη περισσότερη αποφασιστικότητα, ακόμη περισσότερη δυναμική στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Από σήμερα, κάθε μέρα, κάθε μήνας μετρά ως τις εκλογές του 2000. Είναι ημέρα μάχης για την ποιότητα ζωής, για την καθημερινότητα του πολίτη, για την ευημερία του Έλληνα.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει όψεις που οφείλουν να προβληματίσουν όλους, ιδίως, όμως, τις πολιτικές ηγεσίες.

Η αποχή, ιδίως η αποχή, το άκυρο, το λευκό είναι ένα “καμπανάκι” για όλους.

Εμείς, η κυβέρνησή μας και το ΠΑΣΟΚ, απαντούμε σ’ αυτό το θέμα, σ’ αυτό το ζήτημα που τίθεται από αυτές τις στάσεις, υπεύθυνα, με τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, για τη συμμετοχή των πολιτών, τις προτάσεις μας για την πολιτική.

Ζητώ, επίσης, από τις ηγεσίες της αντιπολίτευσης να κατανοήσουν ότι η απαξίωση της πολιτικής, οι κραυγές, η υποκρισία, η διγλωσσία, οι γκρίζες διαφημίσεις, η έλλειψη ήθους στην πολιτική διαμάχη απωθούν τους πολίτες.

Από τη μεριά μας, καλώ τους Έλληνες πολίτες, ό,τι και να ψήφισαν, ό,τι και να επέλεξαν σήμερα, να στρέψουν τα νώτα στην άρνηση, στις ύβρεις, στη γκρίζα πολιτική.

Καλώ όλους τους Έλληνες σε μια στρατηγική νίκης. Σε ένα μεγάλο **ΝΑΙ** στην Ελλάδα και τον ελληνισμό.

Η Ελλάδα μπορεί.
Ξέρει να μάχεται, ξέρει να κερδίζει.

Οι Έλληνες, με τις προσπάθειές μας, όλα αυτά τα χρόνια, πετύχαμε όλοι μαζί πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε ακόμη περισσότερα.

Η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί μια ακόμα πιο εντατική περίοδο δημιουργίας για μας.

Στις εκλογές του 2000 νικητής θα είναι η Ελλάδα του **ΝΑΙ**.
Η ισχυρή Ελλάδα. Η Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ

Σας ευχαριστώ”.