

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1999

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 25η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ**

Είκοσι πέντε χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, το ζητούμενο δεν είναι πια η εδραίωση της πολιτικής Δημοκρατίας. Αυτή έχει πλέον κατακτηθεί. Οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν αποκαταστάθηκαν απλά. Εδραιώθηκαν και διευρύνθηκαν.

Αυτή ακριβώς ήταν άλλωστε και η μεγάλη πρόκληση εκείνης της εποχής. Να μπει τέλος όχι μόνο στην επτάχρονη στρατιωτικο-φασιστική δικτατορία, αλλά και στο ανώμαλο μετεμφυλιακό καθεστώς που είχε κυριαρχήσει επιφέροντας εθνικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και ηθικά δεινά.

Στα χρόνια που πέρασαν, δημιουργήθηκε ένα νέο πολιτικό τοπίο στη χώρα. Ήρθαν στο προσκήνιο νέα πολιτικά υποκείμενα και δυνάμεις. Βγήκαν από τον αποκλεισμό σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που αισθάνονταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η εποχή αυτή ανήκει πια στο παρελθόν.

Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει πια από τα τανκς ή από θιασώτες ανώμαλων καταστάσεων του παρελθόντος. Αν από κάτι κινδυνεύει σήμερα, είναι η φθορά της πολιτικής, η απαξίωση, η αναποτελεσματικότητα στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Είναι ακόμα η εμφάνιση και νέων καταναγκασμών που εμποδίζουν την ανάπτυξη του ατόμου, είναι η απουσία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα.

Η Ελλάδα που θεμελιώνεται σήμερα, η Ελλάδα που προσπαθεί και μάχεται να κερδίσει το στοίχημα της εποχής είναι η Ελλάδα που πρέπει να στηρίζεται σε πολίτες αυτόνομους, ελεύθερους και υπεύθυνους. Μια σύγχρονη, δυναμική κοινωνία σαν αυτή που οραματιζόμαστε, είναι ακριβώς μια κοινωνία που ανανεώνεται συνεχώς. Μια κοινωνία ανοικτή στο νεωτερισμό, την καινοτομία, την προσαρμογή. Μια κοινωνία ενεργών

πολιτών με ιδέες, έφεση για δημιουργία, διάθεση για προσφορά. Μια κοινωνία που αναδεικνύει τους νέους ανθρώπους, που ανοίγει νέους δρόμους και ορίζοντες. Η πολιτική που χρειαζόμαστε σήμερα, δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια απλή διαχείριση. Είναι μια διαρκής μάχη για τη διεύρυνση της σφαίρας της ελευθερίας. Είναι προώθηση τομών για λιγότερους καταναγκασμούς στη ζωή, περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες δημιουργίας, αυτονομίας και ελευθερίας για τους πολίτες.

Οι επισημάνσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Γιατί, λίγους μήνες πριν το 2000, η χώρα βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις, σ' ένα κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Γιατί έχουμε μπροστά μας την πρόκληση του εκσυγχρονισμού της χώρας και της δημιουργίας μιας ισχυρής Ελλάδας. Της ισότιμης συμμετοχής της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και τη συνολική πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Του περάσμάτος της από τις παρυφές της παγκόσμιας οικονομίας και των διεθνών διεργασιών στην πρώτη γραμμή. Της οικοδόμησης της Ελλάδας της δημιουργίας, του δυναμισμού, της δημοκρατίας και της αυτοπεποίθησης. Της Ελλάδας, που επιτέλους, βάζει Πρώτα τον Πολίτη. Της Ελλάδας που πανέτοιμη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της τρίτης χιλιετίας.

Για αυτή την Ελλάδα, την Ελλάδα της δημιουργίας και της δουλειάς, των υψηλών φιλοδοξιών και των μεγάλων οριζόντων, πρέπει να εργαστούμε **ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ**.

Η Ελλάδα του μέλλοντος, η Ελλάδα των επιτυχιών, του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού και της αισιοδοξίας είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Την Ελλάδα της νέας χιλιετίας, την Ελλάδα των οραμάτων μας θα την οικοδομήσουμε όλοι οι Έλληνες!