

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1999

Το αεροσκάφος της Ολυμπιακής με τις σορούς των έξι νεκρών (του υπουργού αναπληρωτή Εξωτερικών Γιάννου Κρανιδιώτη, του γιού του Νίκου, των δυο δημοσιογράφων Νίνας Ασημακοπούλου και Δημήτρη Πανταζόπουλου, του μηχανικού του αεροσκάφους Μιχάλη Παπαδόπουλου και του αστυνομικού Νίκου Ασημακόπουλου) προσγειώθηκε στις 14.30 στο Ανατολικό αεροδρόμιο.

Παρών στο αεροδρόμιο ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επικεφαλής μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, βουλευτές, ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, ο Πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος, μέλη του διπλωματικού σώματος και το προεδρείο της ΕΣΗΕΑ.

Λίγο πριν την άφιξη του αεροσκάφους, ο Πρωθυπουργός έκανε στους δημοσιογράφους την ακόλουθη δήλωση:

“Για το χαμό του Γιάννου Κρανιδιώτη και όλων όσοι σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα, θέλω και πάλι να εκφράσω τη λύπη μου και τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους.

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπήρξε φίλος, υπήρξε συνεργάτης. Ήταν ένας άνθρωπος με γνώση, με μεγάλη εμπειρία στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, με μεγάλη ικανότητα σε θέματα λεπτών χειρισμών. Άνθρωπος, ο οποίος έδωσε μάχες σε όλα τα σημεία του κόσμου για τα συμφέροντα της Ελλάδος.

Ανέδειξε την Ελλάδα, η οποία μπορεί και πετυχαίνει.

Ανέδειξε την Ελλάδα, η οποία, μέσα από αντίξοες συνθήκες, χαράσσει νέους δρόμους.

Εδειξε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο που συνεχώς αλλάζει με νέες ιδέες, με νέους τρόπους που κερδίζουν το σεβασμό όλων όσοι συνεργάζονται μαζί μας.

Η ισχύς της Ελλάδας σήμερα οφείλεται και στη δική του συμβολή.

Η απουσία του Γιάννου Κρανιδιώτη δημιουργεί ένα μεγάλο και δύσκολο να αναπληρωθεί κενό.

Ελπίζω ο τρόπος δουλειάς του να είναι παράδειγμα για όλους εμάς.

Η Πολιτεία του οφείλει πολλά.

Η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός οφείλει, επίσης, σ' αυτούς που πέθαναν στο καθήκον τιμή και μνήμη”.

Ο Πρωθυπουργός απέδωσε φόρο τιμής στις σορούς των νεκρών που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος και στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου της Γλυφάδας, όπου εψάλη επιμνημόσυνη δέηση.