

Καλλονή Λέσβου, 21 Οκτωβρίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μιλώντας εκτός κειμένου της ήδη διανεμηθείσης κεντρικής ομιλίας του στη Λέσβο (στο δήμο Καλλονής) και σχολιάζοντας την αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας, την τελευταία περίοδο, είπε τα εξής:

“Η Αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει έναν τρόπο, ο οποίος χαρακτηρίζει την όλη στάση της για αντιπαράθεση τώρα και μέχρι τις εκλογές, ο οποίος δεν βοηθά τον τόπο.

Η πρακτική σπίλωσης των ανθρώπων, η εύκολη εκτόξευση αστήρικτων κατηγοριών, η “πολιτική φασαρία” για τη φασαρία συνιστούν πια κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Νέας Δημοκρατίας.

Δυστυχώς, αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της ακολουθούν τις πρακτικές του παρελθόντος, το οποίο χαρακτηρίζει πάντα αυτή την παράταξη.

Εμείς θα θέλαμε μια αντιπολίτευση επί της ουσίας με ουσιαστικές προτάσεις, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικές προτάσεις.

Τη στιγμή αυτή που η Ελλάδα κάνει με επιτυχία τα τελευταία βήματα προς ένα στόχο, τον οποίο η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αναγνωρίζει και στηρίζει, τη στιγμή αυτή που χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο κλίμα σταθερότητας, η Νέα Δημοκρατία δηλώνει τη μια φορά ότι θα χρησιμοποιήσει την προεδρική εκλογή για να εκβιάσει βουλευτικές εκλογές.

Ομως, το Σύνταγμα αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και η εκλογή αυτή είναι μια ένδειξη, κατά το Σύνταγμα, ενότητας του ελληνικού λαού. Άρα, η Βουλή μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Και ένα κόμμα το οποίο επαγγέλλεται από τώρα ότι επιδιώκει εκλογές και θα επιδιώξει εκλογές, είναι ένα κόμμα που δεν θέλει αυτή την ενότητα, δεν θέλει τη σταθερότητα, δεν θέλει να εφαρμοσθεί το πνεύμα του

Συντάγματος. Αυτή είναι η μια τακτική του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Μια άλλη τακτική είναι εκείνη της σκανδαλογίας, που τη ζήσαμε πολύ έντονα αυτές τις μέρες: "Οι ανένδοτοι αγώνες", αυτές είναι τετριμμένες συνταγές της παλαιάς δεξιάς.

Η κυβέρνηση πάντα έδωσε τη μάχη και δίνει τη μάχη για διαφάνεια και αναφέρομαι σε όλα αυτά που ειπώθηκαν αυτές τις μέρες.

Εμείς, στην πολιτική όξυνσης και σκανδαλογίας, αντιτάσσουμε ανοικτές διαδικασίες. Αντιτάσσουμε διαφάνεια, αντιτάσσουμε τις κυβερνητικές επιλογές μας, το καθημερινό έργο μας για τους πολίτες και την Ελλάδα.

Και όσον αφορά τώρα το ειδικό θέμα του Βιντεολόττο: Το κεντρικό θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να είναι, σ' αυτή την περίοδο, τι είναι οι "κουλοχέρηδες" όπως το θέλει η Νέα Δημοκρατία ή σε τι εξυπηρετεί το Βιντεολόττο, όπως προσπαθεί να το επιβάλει η Νέα Δημοκρατία.

Η ελληνική κοινωνία έχει μεγάλα θέματα να συζητήσει, να προβληματισθεί, να αντιμετωπίσει. Θέματα ανάπτυξης, θέματα κοινωνικής πολιτικής, θέματα πορείας του έθνους, θέματα προοπτικής.

Όποιος επιμένει στα άλλα και όποιος θέλει να κάνει τα άλλα πρωτεύοντα, παραπλανά τον ελληνικό λαό. Τον στρέφει σε θέματα, τα οποία δεν είναι τα πρωτεύοντα, δεν είναι εκείνα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει και πρέπει να συνεργασθεί, προκειμένου όλοι από κοινού να τα αντιμετωπίσουμε.

Και θέλω να πω βέβαια ότι η χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να κινείται στις κατευθύνσεις που προκύπτουν από μικροκομματικούς στόχους, από αντιπολιτευτικές τακτικές.

Πρέπει να κινείται στις κατευθύνσεις και με τους προβληματισμούς που απαιτούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και η χθεσινή απόφασή μου.

Και θέλω να προσθέσω σ' αυτό ότι, βεβαίως, είμαστε και της άποψης πως δεν επιτρέπεται τα διάφορα νόμιμα ή μη νόμιμα συμφέροντα, τα διάφορα καζίνο ή όσοι εκμεταλλεύονται μηχανήματα παιγνίων να εστιάζουν την προσοχή του κοινού εκεί που δεν υπάρχει ενδιαφέρον, εκεί που δεν υπάρχει σημασία για τον ελληνικό λαό και για την πρόοδό του.

Εμείς έχουμε μια σταθερή στάση. Εμείς εκείνο που πιστεύουμε πως πρέπει να είναι το επίκεντρο προσοχής και δραστηριότητας είναι τα θέματα τα οποία αφορούν την παραγωγή, τα θέματα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη, τα θέματα τα οποία αφορούν την πρόοδο του λαού μας.

Και όσον αφορά τα διάφορα τυχερά παιχνίδια που υπάρχουν σήμερα και λειτουργούν ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί δεν είναι νόμιμα (επειδή διάφοροι ιδιοκτήτες τους χρησιμοποιούν παράνομες μεθόδους εκμετάλλευσης) είναι απόφασή μας -και θα την εφαρμόσουμε αυτή την απόφαση- να τα πατάξουμε.

Η χώρα μας δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Η Ελλάδα έχει άλλα ενδιαφέροντα και άλλες κατευθύνσεις. Γιατί άλλα ενδιαφέροντα και άλλες κατευθύνσεις έχουμε όλοι εμείς που δουλεύουμε. Και αυτά τα ενδιαφέροντα της δουλειάς, του μόχθου, του προγραμματισμού των δράσεών μας βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας”.