

30 Οκτωβρίου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μιλώντας (εκτός κειμένου) σε ανοικτή συγκέντρωση στη Μεγαλόπολη είπε τα εξής:

“Υπήρχε ένας τρόπος πολιτικής στην Ελλάδα που πολλοί τον ξέρουν ως παλαιοκομματισμό, ως ρουσφετολογική πρακτική, ως πελατειακή πρακτική.

Εμείς δώσαμε τέρμα σ' αυτές τις πρακτικές, δώσαμε τέρμα στο πελατειακό κράτος. Εμείς έχουμε σχέδιο για την ανάπτυξη, σχέδιο για την οικονομία. Οι παροχές, όποιες παροχές, δίδονται στους κοινωνικά αδύνατους, γιατί γνώμονας της πολιτικής μας είναι η κοινωνική αλληλεγγύη.

Το παρελθόν των διαφόρων επιδοτήσεων δεξιά και αριστερά ζει μονάχα στη ρητορεία της Νέας Δημοκρατίας, στην πρακτική της να περιφέρεται με ψεύτικες επιταγές, με επιταγές χωρίς αντίκρουσμα. Είπαν κάποιοι “είναι βαριά λέξη αυτή, δεν τη λέει ο Πρωθυπουργός”.

Και εγώ σας ερωτώ: Η Αξιωματική Αντιπολίτευση, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, υποσχέθηκε ότι θα δώσει 1 τρις δρχ. Και όποιος λογικός άνθρωπος κοιτάξει τους λογαριασμούς ή οι διεθνείς οργανισμοί που παρακολουθούν την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση που διαπιστώνει και ελέγχει τους λογαριασμούς, θα πουν “δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πώς, λοιπόν, δίνεις χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν; Πού θα οδηγήσεις τη χώρα; Θα την καταχρεώσεις και πάλι; Θα αυξήσεις τα δάνεια; Θα την οδηγήσεις και πάλι σε μια κατάσταση όπως ήταν πριν λίγο που πληρώνουμε ακόμη δάνεια του 1910 ή του 1898;”.

Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Γι' αυτό πιστεύω πως ο κάθε Έλληνας έχει δικαίωμα να λέει σε κάποιος που παρέχει υποσχέσεις: Πού βρίσκεις τα λεφτά; Γιατί δεν υπάρχει κανείς συγκεκριμένος λογαριασμός σε καμιά απ' αυτές τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και μπορεί κάλλιστα ο κάθε σκεπτόμενος να πει: Δεν θέλω πια αυτές τις πρακτικές, δεν θέλω επιταγές χωρίς αντίκρουσμα. Θέλω μια σοβαρή πολιτική, γιατί η Ελλάδα είναι πλέον μια σοβαρή χώρα και δεν σηκώνει παραπλανήσεις.

Δυστυχώς, αυτές οι μέθοδοι και πρακτικές δεν είναι μονάχα λαϊκισμοί, είναι και άγνοια και προχειρότητα. Δεν είναι παλαιοκομματική πρακτική,

είναι μια νοοτροπία του παρελθόντος. Νομίζουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις δεκαετίες του '50 και του '60. Νομίζουν ότι βρίσκεται στις δεκαετίες της ΕΡΕ και γι' αυτό μπορούν να ακολουθήσουν τις ίδιες πρακτικές. Η Ελλάδα μπαίνει στον 21ο αιώνα με το κεφάλι ψηλά, γιατί έχει πετύχει η οικονομική πολιτική της.

Και πιστεύω ότι του χρόνου, όποτε γίνουν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει σε ποιους θα εμπιστευθεί την πορεία μας, το τιμόνι της χώρας στην ενιαία Ευρώπη.

Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για την πορεία της Ελλάδας μέσα στην Ένωση και θα κρίνει με τα έργα. Θα κρίνει και θα συγκρίνει. Και εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα μας δώσει τη νέα εντολή”.

Καταλήγοντας στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής:

“Απέναντι στο μέτωπο της άρνησης που ζήσαμε στις ευρωεκλογές, πιστεύουμε ότι έχουμε καθήκον να διαμορφώσουμε ένα μέτωπο προοπτικής και ελπίδας για τη χώρα.

Υπήρχαν και υπάρχουν κόμματα που διαγράφουν το μέλλον της χώρας ζοφερό. Εθελουφλούν. Δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα. Γιατί δεν θέλουν να δουν ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι καλύτερα, ότι η κοινωνική συνοχή -παρ' όλα τα προβλήματα που έχει- βελτιώνεται. Δεν θέλουν να δουν ότι έχουμε μπει σε μια πορεία και να στραφούν στα προβλήματα της πορείας προς το μέλλον. Διότι αυτό έχει σημασία για την πολιτική: Να συζητάμε αυτό που έρχεται, να συζητάμε τις εξελίξεις μετά την είσοδό μας στην ΟΝΕ. Να συζητάμε τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εξελίξεις από τις συζητήσεις στον παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου για τον ανταγωνισμό των αγροτικών προϊόντων. Να συζητάμε για τις νέες τεχνολογίες, για το μέγα θέμα της εκπαίδευσης, πώς θα δώσουμε στα παιδιά μας περισσότερες γνώσεις.

Αυτά είναι τα προβλήματα που θέλει να ακούσει ο ελληνικός λαός, να πάρει προτάσεις πολλές και διαφορετικές, να γίνουν συνθέσεις. Και όχι συνεχώς μιζέρια και καταστροφή που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μέτωπο της άρνησης, το μέτωπο που θέλει να μας πάει πίσω.

Η στρατηγική αυτή της μιζέριας είναι αναντίστοιχη με τις ανάγκες της χώρας. Δεν είμαστε σε εμφύλιο πόλεμο, για να καλλιεργούν αυτό το κλίμα.

Εμείς είμαστε μια κοινωνία, η οποία έχει ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα του παρελθόντος.

Είμαστε μια κοινωνία που θέλει ελευθερίες, δικαιώματα, κοινωνική ευθύνη, θέλει να συμπορευτεί μαζί. Κανένας Έλληνας δεν αισθάνεται τον

άλλο εχθρό. Λοιπόν, να πάψει επί τέλους αυτή η νοοτροπία της εχθρότητας ανάμεσά μας.

Θέλουμε κοινωνική δράση και όχι τυφλή αντίδραση. Αυτές είναι τυφλές αντιδράσεις.

Εμείς εκφράζουμε το όραμα του ελληνικού λαού, την πλειοψηφική διάθεση του ελληνικού λαού να κινηθούμε προς τα μπρος με σχέδιο, με αντίληψη για το μέλλον, με γνώση, με τόλμη.

Απ' άκρη σ' άκρη της χώρας έρχονται μαζί μας όλοι οι Έλληνες που έχουν αυτοπεποίθηση, που πιστεύουν στις δικές τους δυνάμεις, που πιστεύουν στην Ελλάδα και τις δυνατότητές της.

Έχουμε παραδείγματα από τους αθλητές μας.

Έχουμε παραδείγματα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, από επιχειρήσεις μας που εξάγουν στα Βαλκάνια. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις περισσότερες εξαγωγικές δραστηριότητες προς τις χώρες των Βαλκανίων. Αλλά και από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν στον κόσμο ολόκληρο παρουσία.

Έχουμε δυνατότητες. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να πιστέψουμε σ' αυτό και όχι στην άρνηση και την επιστροφή στο παρελθόν.

Σ' αυτόν τον καθημερινό αγώνα η κυβέρνηση μιλά με έργα. Με έργα δημιουργούμε:

- Την ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.
- Την Ελλάδα της ανάπτυξης.
- Την Ελλάδα της ευημερίας.

Η Ελλάδα σήμερα είναι μια άλλη χώρα.

Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή.

Η οικονομία μας είναι πιο ισχυρή.

Η κοινωνία μας είναι πιο ισχυρή.

Ας δούμε, λοιπόν, το μέλλον με αισιοδοξία, με προοπτική.

Ας πορευθούμε μαζί για να δώσουμε στον τόπο μας, για να δώσουμε στους πολίτες τη δύναμη εκείνη, στον 21ο αιώνα, να έχουν μια ακόμη καλύτερη ζωή, περισσότερη ευημερία, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ελευθερίες.

Εμπρός μαζί για την Ελλάδα!

Πρώτα η Ελλάδα!

Πρώτα ο πολίτης!