

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ηράκλειο, 26 Νοεμβρίου 1999
Δήμος Αρκαλοχωρίου

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μιλώντας σήμερα το βράδυ, σε ανοικτή συγκέντρωση, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Αρκαλοχωρίου, τόνισε μεταξύ άλλων:

"Κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στην Κρήτη των αγώνων, στην Κρήτη της Δημοκρατίας, στην Κρήτη που δείχνει πάντα το δρόμο για την πρόοδο, για την Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, για την τιμή που μου κάνετε να με ανακηρύξετε επίτιμο δημότη. Έχω έρθει και παλιά στο Αρκαλοχώρι, έχω έρθει και παλιά στην περιοχή. Συναισθάνομαι τα προβλήματα και αισθάνομαι ταυτόχρονα την τιμή που μου κάνετε.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, για να αξιολογήσουμε τα όσα έγιναν τους μήνες που πέρασαν από την προηγούμενη συνάντησή μας, τα όσα έγιναν τα χρόνια αυτής της διακυβέρνησης. Να δούμε πώς προχώρησαν τα πράγματα και να προσδιορίσουμε τους επόμενους στόχους μας.

Η πατρίδα μας, σήμερα, είναι μια χώρα, που πραγματοποιεί γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Μια χώρα που βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή της Ευρώπης, σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης. Είμαστε από τις πρώτες χώρες της Ε.Ε. στη πραγματοποίηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Είμαστε, επίσης, μια χώρα, η οποία, παρά την αστάθεια που υπάρχει στην περιοχή, παρά το ότι υπάρχουν αναταράξεις στα Βαλκάνια, διακρίνεται για τη σταθερότητα της οικονομίας, διακρίνεται για τη δημοκρατία, διακρίνεται για το ότι είναι μια ευνομούμενη πολιτεία. Μια χώρα που δίνει και κερδίζει τις μάχες με σταθερότητα και συνέπεια.

Γι αυτή την πορεία δεσμεύτηκε προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που υποσχαστήκαμε το πετυχαίνουμε. Για όλα αυτά εργαστήκαμε με τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού, με τη βοήθειά του. Βασιστήκαμε πάνω στις προσπάθειες του ελληνικού λαού και καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα όσα εμπόδια - πολλά και δύσκολα - συναντήσαμε στο δρόμο μας. Θα εξακολουθήσουμε να οδηγούμε την Ελλάδα ακόμη υψηλότερα, να την οδηγούμε στην ανάπτυξη, στην ευημερία, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην κοινωνική συνοχή. Οι στόχοι μας είναι η ισχυρή Ελλάδα, είναι πρώτα ο πολίτης, πρώτα η Ελλάδα! Και αυτό το πετυχαίνουμε και θα συνεχίσουμε να το πραγματοποιούμε.

Η πατρίδα μας ακολουθεί, τα τελευταία χρόνια, μια σταθερή ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα, σήμερα, είναι η εικοστή στον κόσμο μεταξύ των χωρών του Οργανισμού στον πίνακα κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Πετυχαίνουμε την οικονομική σύγκλιση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., είμαστε όλο και πιο κοντά. Ο μέσος όρος του εισοδήματος στην Ελλάδα είναι τώρα πάνω από το 70% του μέσου όρου της Ε.Ε. και τα επόμενα χρόνια θα φθάσουμε το 80% και ίσως ξεπεράσουμε και το 80% του μέσου όρου της Ε.Ε. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό που υπήρχε μερικά χρόνια πριν.

Η Ελλάδα αποτελεί, ακόμη, μοναδική ίσως περίπτωση στον ευρωπαϊκό χώρο που αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες της και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική αλληλεγγύη, παρά την προσπάθεια για σταθεροποίηση. Με πρόγραμμα και πολλή δουλειά προσεγγίζουμε τους στόχους μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πληθωρισμός είναι σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα για τη χώρα μας, ότι δεν δανειζόμαστε πια για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες μας, ότι έχουμε συναλλαγματικά αποθέματα τα οποία δεν είχε ποτέ η χώρα, ότι το νόμισμά μας είναι σταθερό σε βαθμό που δεν γνώρισε ποτέ άλλοτε η χώρα. Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία μέχρι τις εκλογές του 2000 και πιστεύουμε ότι οι Έλληνες πολίτες θα αναγνωρίσουν το έργο μας και θα μας δώσουν και πάλι την εντολή να κυβερνήσουμε τη χώρα.

Αυτή την πορεία δεν πρόκειται να την αλλάξουμε, δεν πρόκειται να την καθυστερήσουμε, παρ' όλο ότι κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν τις αδυναμίες τους, δημιουργώντας ένα κλίμα σκανδαλογίας και σκανδαλοθηρίας, διαδίδοντας ότι η Ελλάδα

είναι μια χώρα, όπου το κράτος είναι σάπιο και δεν αποδίδει, ότι υπάρχει παντού και σε όλα διαφθορά. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι προσπάθειες να συγκαλύψουν την επιτυχία του ελληνικού λαού. Προσπαθούν να συγκαλύψουν ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού έπιασαν τόπο. Προσπαθούν να συγκαλύψουν ότι ο ελληνικός λαός στρατεύεται στην προσπάθεια για οικονομική σύγκλιση και κοινωνική δικαιοσύνη.

Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε σ'αυτή την προσπάθεια γενικής δυσφήμισης, στις άγονες και αδιέξοδες αντιπαραθέσεις, στις διαμάχες που υποβιβάζουν το επίπεδο της πολιτικής ζωής. Στην Ελλάδα δεν θέλουμε προσωπικές αντιθέσεις, δεν θέλουμε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Ιδέες και προγράμματα, όποιος έχει να τα καταθέσει, να συζητήσουμε. Εμείς πάνω σ'αυτά συζητάμε. Όποιος είναι χωρίς ιδέες και προσπαθεί να παραπλανήσει, να δηλητηριάσει τη δημόσια ζωή, θα μείνει μόνος. Δεν τον ακολουθούμε. Δεν τον ακολουθεί ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός θέλει από μας να ασχοληθούμε με τα μεγάλα προβλήματα: την οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ανάπτυξη, τη σύγκλιση με την Ε.Ε., τις υποδομές, αυτά που είπε πριν ο Δήμαρχος, που είπαν οι άλλοι Δήμαρχοι πώς θα έχουμε περισσότερη ευημερία. Με αυτά θα ασχοληθούμε, με αυτά θα παλέψουμε.

Και ούτε θα ακολουθήσουμε τις ακροδεξιές πρακτικές να καταγγέλλουμε, να κατηγορούμε συνέχεια, να ανεβάζουμε το επίπεδο της όξυνσης, να δυσφημούμε την πολιτική ζωή, να δυσφημούμε το κράτος, να δημιουργούμε την εντύπωση ότι οι πολιτικοί είναι όλοι διεφθαρμένοι και ότι η πολιτική δεν αξίζει τίποτε. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στη Βουλή: όποιος θέλει σωτήρες, ανοίγει οχετούς. Οχετοί δεν υπάρχουν και δεν θέλουμε αυτές τις πρακτικές.

Και δεν θέλουμε βέβαια "σωτήρες" γιατί εμείς εργαζόμαστε με προγράμματα. Εργαζόμαστε με παράταξη, η οποία είναι οργανωμένη. Εργαζόμαστε με τον ελληνικό λαό, τον οποίο καλούμε σε συμπαράταξη στην κοινή προσπάθεια με τη δική του συνεισφορά. Γι αυτό είμαστε εδώ. Γι αυτό πήγαμε στους Δήμους. Γι αυτό συζητάμε. Γι αυτό ακούμε κριτική. Γι αυτό είμαστε μαζί, γιατί έχουμε και αυτοκριτική συνείδηση και γνωρίζουμε πώς πρέπει να προχωρήσουμε.

Φίλες και φίλοι, όπως ίσως θυμόσαστε, στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάσαμε το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουμε για το χρόνο που έρχεται. Είπαμε στη Θεσσαλονίκη ότι χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού καταφέραμε να έχουμε ένα πλεόνασμα, ένα περίσσειμα. Και αυτό το περίσσειμα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σε δύο κατεύθυνσεις: η μια κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη, η άλλη κατεύθυνση είναι περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη δικαιοσύνη. Είπαμε συγκεκριμένα ότι αυτά που μπορούμε να διαθέσουμε είναι 470 δις δρχ. και αυτό το ποσό θα το καλύψουμε με συγκεκριμένους τρόπους, τους οποίους αναφέραμε. Και αφού τα είπαμε αυτά, ήρθε η Ν.Δ., η Αξιωματική Αντιπολίτευση και είπε "όχι, δεν φθάνουν αυτά, εμείς δίνουμε 1 τρις δρχ.". Δεν μας είπε όμως πού θα το βρει αυτό το 1 τρις δρχ., δεν μας είπε πώς θα καλύψει αυτό το ποσό. Αυτά τα άφησε ασαφή, γιατί αυτή είναι η παλιά τακτική της συντηρητικής παράταξης: επιταγές χωρίς αντίκρισμα, υποσχέσεις και όχι έργα. Εμείς λέμε: τελείωσε πια αυτή η πολιτική. Ο ελληνικός λαός θέλει έργα, θέλει συγκεκριμένα προγράμματα, θέλει να ξέρει πώς ακριβώς πορεύεται.

Και γι αυτό πιστεύω ότι και τους επόμενους μήνες η Ν.Δ. θα βρίσκεται αντιμέτωπη με την απαίτηση του ελληνικού λαού να εξηγή, να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί ακριβώς η αλλαγή της πολιτικής που πραγματοποιήσαμε, η νέα πορεία του τόπου βασίζεται στη συναίσθηση ότι αρκετά πια μια ορισμένη πολιτική, η οποία άφηνε ασαφές το τι επιδιώκεται και το πώς πραγματοποιείται. Εμείς, τώρα, έχουμε ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική συμπεριφορά. Μιλάμε με ειλικρίνεια και ευθύνη και γι αυτό απαιτούμε από όλους τους συμμετέχοντες στην πολιτική ζωή της χώρας ειλικρίνεια και ευθύνη.

Για να πετύχουμε στο πρόγραμμά μας, χρειάζεται σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Φλεβάρη γίνεται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, επάξια ασκεί τα καθήκοντά του. Και ακριβώς επειδή άσκησε επάξια τα καθήκοντά του, ο ελληνικός λαός θέλει να εκλεγεί και πάλι, θέλει να αναδειχθεί εκ νέου στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την εκλογή του κ. Στεφανόπουλου.

Πεπιοίθησή μας είναι ότι η παρούσα Βουλή διαθέτει την πλειοψηφία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γι αυτό κάλεσα έγκαιρα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν αυτή την υποψηφιότητα.

Όπως γνωρίζετε, η Ν.Δ. είπε όχι, τώρα φαίνεται πως άρχισε να αμφιταλαντεύεται, πάντως λέει ότι η χώρα χρειάζεται εκλογές γιατί πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όμως, το Σύνταγμα λέει καθαρά ότι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να είναι ένα δείγμα προσπάθειας ενότητας. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να ενώνει τον ελληνικό λαό, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τον ελληνικό λαό. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι αφορμή, αιτία για να γίνουν κομματικές αντιπαραθέσεις, δεν είναι αιτία για να γίνουν εκλογές για άλλα θέματα. Μια τέτοια άποψη διαστρέφει το Σύνταγμα, κάτι τέτοιο δεν είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Συντάγματος. Γι' αυτό εμείς εμμένουμε σ'αυτή την άποψή μας.

Και θέλω, επίσης, με αυτή την αφορμή να πω, επειδή διαδίδεται ότι θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές, πως εμείς, εδώ και καιρό, έχουμε πει ότι πρόωρες εκλογές δεν θα υπάρχουν. Η Ν.Δ. είναι αναγκασμένη να πει το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους, να πάρει τις αποφάσεις της και να λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό.

Και αν πει κάποιος "μήπως φοβόμαστε τις εκλογές", εμείς απαντάμε ευθέως: δεν φοβόμαστε τις εκλογές, γιατί πιστεύουμε ότι θα τις κερδίσουμε, όποτε αυτές γίνουν.

Φίλες και φίλοι, η χώρα βρίσκεται σε ένα γόνιμο κύκλο. Το '99 είναι το πέμπτο συνεχόμενο έτος σταθερής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Είναι η τέταρτη χρονιά που ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας ξεπερνά το μέσο όρο ανάπτυξης της Ε.Ε. Για θυμηθείτε, όταν καθορίσαμε το στόχο μας για ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, κάποιος είπαν ότι αυτό είναι ακατόρθωτο. Και πριν τρία χρόνια η Αξιωματική Αντιπολίτευση έλεγε ακόμα ότι δεν πρόκειται να μπούμε στην ΟΝΕ. Το 2000 η Ελλάδα θα είναι μέλος της ΟΝΕ, χάρη στις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο γίνεται πραγματικότητα.

Και τι λέει η Αντιπολίτευση; Η Αντιπολίτευση λέει ότι όλα αυτά είναι αυτονόητα. Αυτονόητα δεν υπάρχουν. Και όταν λέει "αυτονόητα" είναι προσβολή στις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός καταφέρνει να κερδίζει τις μάχες. Και τις μάχες

αυτές δεν μπορούμε να τις υποβαθμίζουμε στο επίπεδο ενός αυτονόητου. "Αυτόματοι πιλότοι" δεν υπάρχουν. Πετυχαίνουμε γιατί παλέψαμε".

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός, αφού αναφέρθηκε διεξοδικώς στα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και την ανάπτυξη της υπαίθρου (βλέπε υλικό διανεμηθέν από το Υπουργείο Γεωργίας), στα έργα που πραγματοποιούνται στο Νομό Ηρακλείου, καθώς και στην εφαρμογή του προγράμματος "Ι. Καποδίστριας", μιλώντας για την έννοια της "ισχυρής Ελλάδας" είπε τα εξής:

"Φίλες και φίλοι, μαζί με τη δική σας προσπάθεια, τις δικές σας θυσίες και τους δικούς σας κόπους δημιουργούμε τη σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα. Η "ισχυρή Ελλάδα" δεν είναι μία ωραία φράση - που συγκινεί.

Δεν έχουμε ισχυρή οικονομία;

Δεν είναι η οικονομία μας τώρα ισχυρότερη;

Δεν έχουμε μια κοινωνική πολιτική που έχει βοηθήσει περισσότερο αυτούς που έχουν ανάγκη;

Δεν έχουμε παρουσία, ως χώρα, στα Βαλκάνια;

Δεν είναι αλήθεια ότι εμείς είμαστε μέρος της λύσης της κρίσης του Κοσόβου;

Δεν βοήθησε η Ελλάδα τη Βουλγαρία πριν μερικά χρόνια;

Δεν βοήθησε η Ελλάδα την Αλβανία όταν υπήρχαν οι αναταραχές;

Δεν υπάρχει ελληνικός στρατός για να βοηθήσει στην ανάπτυξη, για να βοηθήσει στην ειρήνευση, για να βοηθήσει με έργα στην Αλβανία, στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, στο Κόσοβο;

Δεν είμαστε εμείς τμήμα της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ;

Δεν διαβουλεύονται οι άλλες βαλκανικές χώρες με μας, με την Ελλάδα, για να τους υποστηρίξουμε στην Ε.Ε.;

Και μέσα στην Ε.Ε. δεν έχουμε προχωρήσει στην οικονομική σύγκλιση;

Δεν έχουμε, στην πολιτική συζήτηση για όλα τα προβλήματα, προβάλει θέσεις; Δεν έχουμε παίξει έναν πιο σημαντικό ρόλο;

Και τώρα που ήμασταν στην Κωνσταντινούπολη, στη σύνοδο Καρυφής του ΟΑΣΕ, δεν ακούστηκε και η δική μας φωνή για τις κρίσεις σ' αυτή την περιοχή;

Και στις συνόδους του ΟΣΕΠ δεν καλούν και εμάς για να είμαστε γέφυρα ανάμεσα στην Ε.Ε. και την Ανατολή;

Αυτό θα πει ισχυρή Ελλάδα.

Η ισχυρή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα.

Εμείς προχωρούμε μπροστά!

Προχωρούμε στην Ελλάδα της ανάπτυξης, στην Ελλάδα της ευημερίας. Και προχωρούμε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Έχουμε ένα έργο πίσω μας. Παλιά ο Έλληνας έλεγε "τι θα συμβεί αύριο, ποια θα είναι η εξέλιξη, θετική ή αρνητική".

Εμείς μπορούμε να τον διαβεβαιώσουμε, λέγοντάς του: κοιτάξε τα τρία τελευταία χρόνια πόσο προχωρήσαμε. Έτσι θα προχωρήσουμε και αύριο, με σταθερότητα, με συνέπεια, με αισιοδοξία.

Μπροστά ο πολίτης!

Πρώτα ο πολίτης!

Πρώτα η Ελλάδα!

Μπροστά η Ελλάδα, η ισχυρή Ελλάδα!

Με το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσουμε στον 21^ο αιώνα με ψηλά το κεφάλι, υπερήφανοι!

Μπορούμε γιατί έχουμε την πολιτική βούληση να πραγματοποιούμε τα όσα λέμε.

Εμπρός λοιπόν, όλοι μαζί μπροστά για τον 21^ο αιώνα, για μια ισχυρή Ελλάδα!".