

**Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη περιοδεία του στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου της Κρήτης και μιλώντας απόψε σε ανοικτή συγκέντρωση στη Σητεία, είπε, μεταξύ άλλων και τα εξής:**

" Η παρουσία σας είναι πάντα θερμή και δυνατή. Είμαι από χτες στην Κρήτη. Επισκέφθηκα το Νομό Ηρακλείου και σήμερα το Νομό Λασιθίου για να δω πώς προχωρεί το έργο της Κυβέρνησης. Μπορώ να πω με ικανοποίηση ότι παρά τις δυσκολίες προχωρούμε και προχωρούμε καλά. Όπως και σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Κρήτη δημιουργούμε. Η Ελλάδα αλλάζει μορφή. Η Κρήτη αλλάζει μορφή.

Κλείνει ο αιώνας. Με την αλλαγή αυτού του αιώνα, επειδή ακριβώς γίνεται έργο, επειδή ο τόπος παίρνει μια νέα μορφή, επειδή η οικονομία μας είναι πιο δυνατή, η κοινωνία μας είναι πιο δυνατή, βλέπουμε, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Γι' αυτό το μέλλον εργαστήκαμε σκληρά όλοι εμείς, όλοι εσείς τα τελευταία χρόνια.

Έναν προς έναν προσεγγίζουμε τους στόχους μας: Την οικονομική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, μια εξωτερική πολιτική που μας δίνει φωνή, κύρος. Όλους αυτούς τους στόχους που συμφωνήσαμε μαζί το 1996. Τους στόχους για τους οποίους έδωσε εντολή ο ελληνικός λαός.

Εκτελούμε με επιτυχία αυτή την εντολή και γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι το 2000, όταν κληθεί πάλι ο ελληνικός λαός να δώσει τη νέα εντολή, η νέα εντολή θα την πάρει και πάλι το ΠΑΣΟΚ. Θα την πάρουμε εμείς για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία της δημιουργίας και του έργου.

Αυτή την πορεία, την πραγματοποιήσαμε χάρη στους δικούς σας κόπους, χάρη στις δικές σας προσπάθειες, χάρη στο ότι ο ελληνικός λαός συνειδητοποίησε ότι χρειάζεται πια ένας καινούργιος δρόμος να ακολουθηθεί. Ένας δρόμος με σοβαρότητα, με συνέπεια, με σταθερότητα. Ένας δρόμος που δημιουργεί τις νέες κατευθύνσεις, ένας δρόμος που ανοίγει νέους ορίζοντες για να δώσουμε στην Ελλάδα μια νέα προοπτική. Και το έχουμε καταφέρει.

Ας πάρω για πρώτο παράδειγμα την εξωτερική πολιτική μας. Όλοι ξέρουμε την κρίση του Κοσόβου. Όλοι έχουμε δει τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, τα τελευταία χρόνια. Και όλοι είδαμε επίσης ότι αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε η Ελλάδα να μην είναι τμήμα της κρίσης, να μην είναι τμήμα του προβλήματος, αλλά εμείς να είμαστε το μέρος της λύσης. Εκείνη η χώρα που προώθησε τη λύση, βρήκε δρόμους για τη λύση. Εκείνη η χώρα η οποία είναι αυτή τη στιγμή μια όαση σταθερότητας, μια όαση ανάπτυξης μέσα στα Βαλκάνια.

Είναι αυτή η εξέλιξη μήπως τυχαία; Μήπως απλώς προέκυψε, επειδή κάποι στιγμή εμείς ακολουθήσαμε μια τακτική;

Όχι, βέβαια. Δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα ήταν ενεργός, παρούσα τα τελευταία χρόνια στις βαλκανικές εξελίξεις. Βοηθήσαμε τη Βουλγαρία όταν υπήρχε οικονομική κρίση εκεί. Βοηθήσαμε την Αλβανία όταν υπήρχε η πολιτική κρίση και υπήρχε αναταραχή και σχεδόν εμφύλιος σε αυτή τη χώρα. Ο ελληνικός στρατός βρίσκεται και βοηθά ειρηνικά για την ανάπτυξη, για τη δημιουργία στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, στην Αλβανία, στο Κόσοβο. Και εμείς είμαστε εκείνοι που προτείναμε το Σύμφωνο Σταθερότητας μαζί με άλλους και θέσαμε τη βάση για μια νέα αναπτυξιακή πορεία στα Βαλκάνια. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για το κέντρο του Οργανισμού Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Έχουμε, λοιπόν, φωνή. Έχουμε παρουσία.

Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξέρετε ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Ένα θετικό κλίμα στο οποίο συνέτεινε η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια λόγω των σεισμών. Αυτό το θετικό κλίμα ήταν αποτέλεσμα δικών μας πρωτοβουλιών να βοηθήσουμε στους σεισμούς, δικών μας πρωτοβουλιών να θίξουμε θέματα όπως η οικονομική συνεργασία. Η Ελλάδα έχει δείξει το δρόμο και αυτό είναι πολύ θετικό. Αλλά επειδή η Ελλάδα έχει δείξει το δρόμο, ελπίζει ότι και η Τουρκία θα πάρει παρόμοιες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες, ώστε το διεθνές δίκαιο να είναι το πλαίσιο αναφοράς για το χώρο και να υπάρξουν μόνιμη σταθερότητα και ειρηνικές σχέσεις. Να υπάρξει πρόοδος στην επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε.

Σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι θα κριθεί η ευρωπαϊκή υποψηφιότητα της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι χαιρετίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Η συμμετοχή της Τουρκίας στην Ε.Ε., υπό ορισμένες προϋποθέσεις, βοηθά να κτιστεί ένας χώρος ειρήνης και ασφάλειας, να εμπεδωθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι δεν θα μεταφέρουμε τα υπάρχοντα προβλήματα στην Ε.Ε. Η Ε.Ε. είναι μια κοινότητα χωρών που στηρίζεται σε κανόνες, σε αρχές δικαίου, σε διαδικασίες που πρέπει να γίνουν αποδεκτές από όλους για να επιτευχθεί ο στόχος της κοινής συμπόρευσης. Κοινή συμπόρευση, ναι, αλλά με τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε η ειρήνη και η συνεργασία να είναι μόνιμη κατάσταση στο Αιγαίο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Τις θέσεις μας για τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και το ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε στον Πρόεδρο Κλίντον και τις Η.Π.Α κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Η παρουσία του Προέδρου Κλίντον στη χώρα μας πιστοποίησε την ελεύθερη και δημιουργική σχέση που έχουμε και θέλουμε να εμπεδώσουμε με τις Η.Π.Α. Τα περιθώρια διεύρυνσης αυτών των σχέσεων είναι μεγάλα, μέσα από την προώθηση νέων δράσεων και νέων ευκαιριών. Έφερα ως παράδειγμα και θέλω να το επαναλάβω ότι συμφωνήσαμε και προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός κοινού γνωμοδοτικού συμβουλίου επιστημονικής-τεχνολογικής συνεργασίας για τα Βαλκάνια, να ανταλλάξουμε γνώσεις, πληροφορίες και να αναπτύξουμε νέες δράσεις σε σχέση με την έρευνα, με την τεχνολογία, τη μεταφορά

της πληροφορικής, οι Η.Π.Α και η Ελλάδα μαζί, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό βασίζεται στην αναγνώριση ότι η γνώση και η τεχνολογία παίζουν σημαντικό ρόλο στον καινούργιο κόσμο. Και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε μαζί με άλλες χώρες στα Βαλκάνια. Και μ'αυτό θέλω να κλείσω αυτή τη σύντομη επισκόπηση.

Απορρέει από μια πεποίθησή μας. Πεποίθησή μας ότι ο απομονωτισμός, η εσωστρέφεια, η στάση που αποδέχεται μόνο την απραξία και δεν θέλει κίνηση, δεν ταιριάζει στην Ελλάδα. Δεν ταιριάζει στην Ελλάδα να μένει στη γωνιά. Δεν ταιριάζει στην Ελλάδα να μην αναπτύσσει πρωτοβουλίες. Δεν ταιριάζει στην Ελλάδα να μην είναι στην πρωτοπορία με νέες δράσεις και παρουσία. Εμείς μπορούμε να πορευτούμε με αισιοδοξία στον καινούργιο κόσμο. Έχουμε δύναμη τώρα. Έχουμε δύναμη που πηγάζει από την οικονομία μας, αλλά και από την πολιτική της ειρήνης, της συνεργασίας, της φιλίας, γιατί την έχουμε αποδείξει έμπρακτα.

Φίλες και φίλοι, εάν δείτε έναν κατάλογο τον οποίο δημοσιεύουν τα Ηνωμένα Έθνη κάθε δύο-τρία χρόνια σε σχέση με τη θέση της κάθε χώρας στην κλίμακα ανάπτυξης, θα διαπιστώσετε ότι η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της από την τελευταία φορά και βρίσκεται τώρα στην εικοστή θέση των μελών του Οργανισμού, όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε, προχωρούμε και μπορούμε ακόμη να βελτιώσουμε τη θέση μας. Όπως είπα πριν, με επιμονή και χάρη στις θυσίες του κόσμου, προσεγγίζουμε τους στόχους μας.

Μερικά πράγματα είναι οφθαλμοφανή. Ο πληθωρισμός είναι στο χαμηλότερο επίπεδο που γνώρισε η χώρα για πάρα-πάρα πολλά χρόνια. Οι αναπτυξιακοί ρυθμοί ολόκληρης της χώρας, αλλά και ορισμένων περιφερειών, όπως η Κρήτη, είναι από τους υψηλούς, τους πολύ υψηλούς στην Ε.Ε. Είμαστε από τους πρώτους στην Ε.Ε. με ένα ρυθμό ανάπτυξης 3,5% ετησίως. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε την πορεία μας, τη σταθερή πορεία, γιατί η πολιτική μας έχει δείξει αποτελέσματα, γιατί η πολιτική μας έχει δείξει ότι μπορούμε να συσπειρώσουμε τον ελληνικό λαό σ' αυτούς τους στόχους και ο ελληνικός λαός βλέπει και ζει τα αποτελέσματα.

Τι συμβαίνει λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό; Συμβαίνει ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση, θεωρώντας ότι μπροστά σ' αυτή την επιτυχία δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία της Κυβέρνησης, έχει επανέλθει σε παλιές συνταγές του παρελθόντος: Στη σκανδαλολογία και τη σκανδαλοθηρία. Έχει ένδεια προτάσεων, ένδεια ιδεών και γι'αυτό προσπαθεί να κτίσει ένα νέο πεδίο αναμέτρησης. Ένα πεδίο αναμέτρησης, όπου στο επίκεντρο θα είναι δήθεν σκάνδαλα και δήθεν διαφθορά. Όπως έχουμε πει και σε άλλες ευκαιρίες-και θέλω να το τονίσω και πάλι-δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε σε αυτές τις άγονες αντιπαραθέσεις. Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στις προσωπικές διαμάχες. Δεν πρόκειται να δώσουμε συνέχεια σε όλες αυτές τις κινήσεις, που υποβιβάζουν το επίπεδο της πολιτικής και τους πολιτικούς. Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε στον ευτελισμό της πολιτικής, γιατί ο ευτελισμός της πολιτικής είναι και ευτελισμός της δημοκρατίας. Και εμείς έχουμε δώσει

μάχες και αγώνες για τη δημοκρατία. Και αυτή τη δημοκρατία θέλουμε να τη διαφυλάξουμε ψηλά.

Χτες, η Ν.Δ. συνέχισε την ακροδεξιά διολίσθησή της, την επιστροφή σε ακροδεξιό παρελθόν με το διαχωρισμό των Ελλήνων σε "καθαρούς" και "μη καθαρούς". Ρώτησα την Αξιωματική Αντιπολίτευση σήμερα με ποια κριτήρια καθορίζει την "καθαρότητα" και πώς προχωρεί σε επιλογές και διαχωρισμούς ανάμεσα στους Έλληνες. Η "καθαρότητα" προκύπτει μήπως από ρατσιστικά κριτήρια; Ή μήπως προκύπτει από κριτήρια εθνικοφροσύνης; Την ξέρουμε αυτή την παλιά ιστορία, που χάριζε τους Έλληνες σε "εθνικόφρονες" και "μιάσματα". Θα υπάρχουν και πάλι "μιάσματα"; Ή μήπως οι "καθαροί Έλληνες" ταυτίζονται με τους οπαδούς της Ν.Δ.; Είναι αυτή δημοκρατική αντίληψη; Είναι αυτή αντίληψη για τον τόπο; Δεν είναι αυτός ένας απαράδεκτος διαχωρισμός;

Εγώ, φίλες και φίλοι, θα πω απλά : Η Ελλάδα δυστύχησε πάντοτε με διαχωρισμούς. Και αυτούς τους διαχωρισμούς, τους έχουμε πληρώσει με έναν εμφύλιο πόλεμο που κόστισε ζωές, ζημιές και έσπρωξε την Ελλάδα πίσω. Εμείς αγκαλιάζουμε όλους τους Έλληνες. Το ΠΑΣΟΚ αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτούς τους στόχους που έχουμε θέσει για την Ελλάδα, δεν μπορεί να τους πετύχει μονάχα ένα τμήμα της Ελλάδας. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό. Και γι' αυτό λέμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΧΙ σε διαχωρισμούς, ΟΧΙ σε διακρίσεις, ΟΧΙ σε επιλογές.

Φίλες και φίλοι, θα θυμόσαστε ίσως ότι στη Θεσσαλονίκη αναγγείλαμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμόσουμε από το φθινόπωρο και κυρίως από τις αρχές του χρόνου σε σχέση κυρίως με την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική αλληλεγγύη στη χώρα. Προβλέψαμε φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Αυξήσαμε το αφορολόγητο όριο και μειώσαμε έτσι τη φορολογία. Πήραμε και άλλα μέτρα σε σχέση, για παράδειγμα, με τους συνταξιούχους. Αποφασίσαμε να πάρει ο κάθε συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. 10.000 δρχ. αύξηση, έτσι το κάθε ζευγάρι αγροτών που έχει σύνταξη από τον ΟΓΑ να έχει 20.000 δρχ. το μήνα παραπάνω και 280.000 δρχ. ετησίως παραπάνω. Αποφασίσαμε επίσης τη μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης και πολλά άλλα μέτρα. Κοστολογήσαμε αυτά τα μέτρα σε 470 δις δρχ. και είπαμε πώς θα καλυφθεί αυτό το ποσό, γιατί θέλουμε να είμαστε ακριβείς και να εξηγούμε στον ελληνικό λαό ποια είναι η πολιτική μας.

Ήρθε μετά η Αξιωματική Αντιπολίτευση επίσης στη Θεσσαλονίκη και είπε "εσείς δώσατε 470 δις δρχ., εμείς δίνουμε 1 τρις δρχ.". Το πώς θα δοθεί αυτό το 1τρις δρχ. δεν το εξήγησαν. Ούτε εξήγησαν αν θα επιβάλουν φόρους, αν θα επιβάλουν τέλη, πώς θα βρουν αυτά τα χρήματα και ούτε ήταν σαφές πού θα πάνε αυτά τα χρήματα.

Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να δώσει τέλος σ' αυτές τις πρακτικές. Αυτές είναι επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Αυτές είναι υποσχέσεις, που δεν έχουν συνέχεια. Εμείς πιστεύουμε στα έργα και όχι στα λόγια.

Και το λωω αυτό, γιατί νομίζω, φίλες και φίλοι, θα συμφωνείτε ότι εγκαινιάσαμε μια νέα περίοδο πολιτικής. Μια περίοδο πολιτικής που στηρίζεται στη σοβαρότητα, στον προγραμματισμό, στο σχέδιο, ότι η πρόοδός μας εξαρτάται ακριβώς από την προσπάθεια προγραμματισμού και το σχεδιασμό. Και τα έργα που υλοποιούνται, που προγραμματίζονται δεν γίνονται έτσι τυχαία. Βασίζονται στο Β' και το Γ' σχέδιο ανάπτυξης, στο Β' ΚΠΣ και στο Γ' ΚΠΣ και εντάσσονται σ' αυτά. Προγραμματίζονται από τώρα τα έργα του Γ' σχεδίου ανάπτυξης, το οποίο θα εφαρμοσθεί από το 2000 μέχρι το 2006. Αυτό που γίνεται παντού σε όλη τη χώρα δεν είναι κάτι το τυχαίο, δεν είναι κάτι που προκύπτει, επειδή θέλουμε να κάνουμε μια προεκλογική υπόσχεση σήμερα, επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε καλή εντύπωση. Δεν έρχομαι εγώ εδώ στην Κρήτη ούτε πουθενά αλλού με δώρα. Δεν κάνουμε δώρα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται δώρα. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται δουλειά. Και αυτό που προσφέρουμε είναι δουλειά, είναι πρόγραμμα, είναι σχέδιο, είναι σοβαρότητα.

Και ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία. Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία με σταθερότητα. Και το Μάρτη που είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρέπει να είναι κοινή η πεποίθηση ότι αυτή η Βουλή μπορεί να δώσει μια πλειοψηφία για να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ο Πρόεδρός μας, ο οποίος υπήρξε ένας άξιος Πρόεδρος.

Η Ν.Δ., βεβαίως, δυσκολεύεται να πάρει τις αποφάσεις της. Είπα και πριν μερικές μέρες ότι θα πρέπει η Ν.Δ. να πει το μικρό ποτήρι και να πάρει την απόφαση ότι το Σύνταγμα επιβάλλει την ενότητα του ελληνικού λαού και να κάνει και τη δική της συμβολή στην ενότητα του ελληνικού λαού>>.