

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 18 Ιουνίου 1998

Σύσκεψη διάρκειας πέραν των τριών ωρών πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12.00 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, στην οποία μετείχαν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ο Υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος και οι Υφυπουργοί Λάμπρος Παπαδήμας και Σταύρος Μπένος) και οι 13 Περιφερειάρχες της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση, τόνισε τα εξής:

- Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι το έργο που έχει να κάνει η περιφέρεια.
- Το δεύτερο θέμα είναι το έργο που ήδη γίνεται και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Απ' όσα ειπώθηκαν στη συζήτησή μας, είναι φανερό ότι η περιφέρεια πάίρνει μορφή, δεν είναι πια η παλιά περιφέρεια, αλλά είναι μια νέα οντότητα, η οποία διαδραματίζει ρόλο, έχει ευθύνη, έχει στόχους. Και οι στόχοι αυτοί καταγράφονται ως ακολούθως:

- Την αποσυγκέντρωση των κρατικών υπηρεσιών και την άσκηση των κρατικών λειτουργιών, όχι πια στο κέντρο.
  - Την περιφερειακή ανάπτυξη, κατά κύριο λόγο.
  - Την εξυπηρέτηση του πολίτη.
- ♦ Συμφωνούμε όλοι ότι προϋπόθεση επιτυχίας αυτής της προσπάθειας είναι πρώτα απ' όλα να ακολουθήσουμε ένα νέο τρόπο διοίκησης, έναν αντιγραφειοκρατικό τρόπο διοίκησης. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες πολλά παραδείγματα για δράσεις, οι οποίες απαιτούν πολλαπλές άδειες, πολλαπλές επισκέψεις σε διάφορα γραφεία, σε διάφορες υπηρεσίες. Νομίζω πως όλοι μείναμε σύμφωνοι στην κατάργηση των πολλαπλών διαδικασιών, στην εξάλειψη του φαινομένου ταλαιπωρίας των πολιτών από υπηρεσία σε υπηρεσία και από γραφείο σε γραφείο.

Διαπιστώθηκε ότι εξελίσσεται, κατά τρόπο ικανοποιητικό, το πρόγραμμα ποιότητας της Διοίκησης, το οποίο έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Προωθείται η αποκαλούμενη "υπηρεσία της μιας στάσης", σύμφωνα με την οποία διακινείται ο φάκελος και όχι ο πολίτης. Αυτό είναι το

σύνθημά μας και το σύνθημα αυτό πρέπει να γίνει πράξη, επισημαίνοντας συνεχώς σε όλες τις υπηρεσίες που ακριβώς υπάρχει γραφειοκρατία και πώς πρέπει να ξεπεραστεί.

- ◆ Η δεύτερη προϋπόθεση επιτυχίας είναι η **αναπτυξιακή προσπάθεια και η αναπτυξιακή ευθύνη**.

Από τη συζήτηση απεκόμισα την πολύ θετική εντύπωση ότι προχωρούν πάρα πολλά έργα. Ότι πραγματοποιούνται πολλές επενδύσεις και σε ορισμένες περιοχές έχει αλλάξει η εικόνα που υπήρχε. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η κυβέρνησή μας υλοποιεί ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα έργων. Πρωτόγνωρο και από άποψη αριθμών και από άποψη διατιθέμενων πόρων. Και τα δύο αυτά γεγονότα συντελούν στο να κρατηθεί η ανεργία στην περιφέρεια στο ίδιο επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια και ότι στον τομέα της απασχόλησης πολύ σύντομα θα αρχίσει να παρατηρείται μια θετική εξέλιξη.

Ωστόσο, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή ως προς την επιτάχυνση της διαδικασίας και υλοποίησης των έργων στην περιφέρεια. Κάτι που και εσείς, οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών, ορθώς επισημάνατε. Από τη διεξοδική συζήτηση επ' αυτού του θέματος διαπιστώθηκε η ύπαρξη καθυστερήσεων. Καθυστερήσεων οι οποίες οφείλονται σε ελλιπείς μελέτες, σε πλημμελείς ή ανύπαρκτους ελέγχους. Όλα αυτά πρέπει να ξεπεραστούν, τα έργα πρέπει να προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Και οι ταχείς ρυθμοί εκτέλεσης ενός έργου δεν εξυπηρετούν μόνο την απορρόφηση πόρων (κοινοτικών κονδυλίων, κλπ), αλλά συμβάλλουν πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη, ο οποίος προσβλέπει στα έργα περιφερειακής εμβέλειας για τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας της ζωής του.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το κεφάλαιο που αφορά την παρακολούθηση των έργων. Πρωτίστως, εσείς, οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών, οφείλετε να γνωρίζετε τί συμβαίνει στην περιφέρειά σας, για να είσθε σε θέση να καθοδηγείτε και να δίνετε λύσεις στα ανακύπτοντα προβλήματα και στις υφιστάμενες εκκρεμότητες. Η ανάπτυξη της περιφέρειας αποτελεί πρώτο μέλημα στον τομέα ευθύνης σας. Και η ανάπτυξη των περιφερειών συντελεί στην ουσιαστική ανάπτυξη της χώρας.

- ◆ Τέλος, η τρίτη προϋπόθεση επιτυχίας, εξίσου σημαντική με τις άλλες ίδιο, είναι η **εξυπηρέτηση του πολίτη**.

Ορθώς επισημάνθηκε, στη συζήτησή μας, ότι πρέπει να δούμε τα προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και τα οποία αγγίζουν πτυχές της αποκαλούμενης καθημερινότητάς του. Και τέτοια είναι η

ύδρευση, η αποχέτευση, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η απολύμανση κοινόχρηστων χώρων.

Η επίλυση των προβλημάτων που εν γένει απασχολούν τον πολίτη πρέπει να εντάσσεται στις πρώτες προτεραιότητές μας. Κατά συνέπεια, απαιτείται η συνεχής συνεννόηση με φορείς, αλλά και με τους ίδιους τους πολίτες. Παράλληλα, πρέπει να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης, τα οποία ήδη δημιουργούνται στην περιφέρεια, με στόχο αφενός μεν την ενημέρωση των πολιτών για το έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αφετέρου δε την πρόσκληση των ιδίων, διότι η συνεισφορά τους είναι πολύτιμη στην αποτελεσματικότητα της δράσης μας.

**Συμπέρασμα:** Αντιγραφειοκρατική δράση, αναπτυξιακή ευθύνη και προσπάθεια και εγγύτητα στον πολίτη αποτελούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων μας.

- ◆ Ένα κεντρικό σημείο της συζήτησής μας ήταν και το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Επ' αυτού ορθώς υπογραμμίστηκε το κριτήριο της ποιότητας. Προσυπογράφω τις σχετικές παρατηρήσεις σας. Πράγματι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η ποιότητα των έργων, η ποιότητα του προγραμματισμού να είναι ανάλογη των προσδοκιών των πολιτών. Γι' αυτό και δεν πρέπει να υποκύπτετε στον πειρασμό (που πολλές φορές υποκύπτουν όσοι σχεδιάζουν) να αποδέχεσθε έργα που κάποιοι θέλουν και τα οποία δεν προάγουν τη συνολική προσπάθεια. Δεν θα πρέπει ακόμη να εγκρίνετε έργα τα οποία θέλει κάποιος χώρος, πλην όμως παρόμοια έχουν ήδη δημιουργηθεί σε παραπλήσιο χώρο, με συνέπεια την κατασπατάληση πόρων. Δεν θα πρέπει τέλος να εγγράφετε πολλά έργα για τα οποία υπάρχει βεβαιότης ότι δεν θα πραγματοποιηθούν, πλην όμως εγγράφονται για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Έχουμε ευθύνη για ένα σωστό σχεδιασμό. Και σωστός σχεδιασμός σημαίνει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου των διατίθέμενων πόρων σε έργα και δράσεις που ολοκληρώνονται στη διάρκεια του προγράμματος. Δεν θέλουμε έργα βιτρίνας. Δεν θέλουμε εντυπώσεις. Θέλουμε ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Και το Γ.Κ.Π.Σ θα είναι ένα σημαντικό μέσο γι' αυτό.

- ◆ Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενους στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

- Από τη δική σας δράση κρίνεται αν θα πετύχουμε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, ένα κράτος το οποίο σέβεται ο πολίτης, αλλά και το οποίο με τη σειρά του σέβεται τον πολίτη.
- Από τη δική σας δράση θα κριθεί, αν θα μπορέσουμε να εκσυγχρονίσουμε ουσιαστικά την ελληνική κοινωνία, να της προσδώσουμε μια νέα δυναμική, να της δώσουμε την αίσθηση ότι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών, ότι δημιουργούμε μια ανταγωνιστική χώρα.
- Και ορθώς επισημάνατε ότι πολλές φορές το επίκεντρο της προσοχής είναι η Αθήνα. Άλλα, η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα, το γνωρίζουμε όλοι. Και η ανάπτυξη της Ελλάδας, η δυναμική της Ελλάδας εξαρτάται από όλες τις περιφέρειες. Κι εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε σε όλες τις περιφέρειες να δώσουμε την αίσθηση και το σήμα ότι κάτι έχει ουσιαστικά αλλάξει για το καλύτερο, για τη χώρα, για τον πολίτη.