

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΛΑΜΙΑ, 5 Ιουλίου 1998

Με τη θεμελίωση του οικισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας "ΛΑΜΙΑ VII" στην Ανθήλη, ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στο νομό Φθιώτιδας.

Ο Πρωθυπουργός, που ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τις πυρκαγιές στη χώρα και για τη χθεσινοβραδινή έκτακτη μετάβασή του στο Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας (όπου, εμαίνετο πυρκαγιά στην περιοχή και συγκεκριμένα στο όρος Κνημίσ) απάντησε ως ακολούθως:

"Θέλω, πρώτα απ' όλα, να επαναλάβω ότι υπό ορισμένες καιρικές συνθήκες οι πυρκαγιές δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Άμα υπάρχει τεράστια ξηρασία ή καύσωνας, όπως υπήρξε αυτές τις μέρες, κυρίως άμα υπάρχει έντονος αέρας, τότε υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιών. Και δεν έχει κανείς παρά να ανατρέξει σ' αυτά που έγιναν τα περασμένα χρόνια, για να διαπιστώσει πολύ εύκολα ότι είναι σε άμεση συνάρτηση οι πυρκαγιές με τις καιρικές συνθήκες.

Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται είναι το ακόλουθο: Πόσο γρήγορα, πόσο αποτελεσματικά υπάρχει αντίδραση; Η καταπολέμηση του φαινομένου των πυρκαγιών είναι όντως αποτελεσματική;

Οι πυρκαγιές που ξεκίνησαν χθες ήταν γύρω στις 180. Μπορώ να πω, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που πήρα από τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι 160 πυρκαγιές ελέγχονται. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουν σβηστεί ή πρόκειται να σβηστούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Από τις υπόλοιπες πυρκαγιές, οκτώ (8) ή εννέα (9) είναι εκείνες που δεν έχουν τεθεί ακόμα υπό έλεγχο. Και συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη θέση τους υπό έλεγχο και την κατάσβεσή τους.

Σήμερα - όπως διαπιστώνετε - οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την χρήση πυροσβεστικών αεροσκαφών. Χθες αυτό δεν ήταν δυνατό και αυτό ήταν κάτι πολύ αρνητικό. Όμως, με τα μέσα που διαθέτουμε αφενός, και με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών αφετέρου, ελπίζω πως εντός της ημέρας και αυτές οι πυρκαγιές (οι οκτώ - εννέα που ανέφερα) θα τεθούν υπό έλεγχο.

Μπορώ να σας πω ότι η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού υπήρξε αποτελεσματική, πάντα σε σχέση με τον αριθμό και το μέγεθος των πυρκαγιών που υπήρξαν.

Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ και στο εξής: Αυτή τη χρονιά πραγματοποιήθηκε μια αλλαγή στον τρόπο διοργάνωσης της δασοπυρόσβεσης. Η αλλαγή αυτή στηρίχθηκε στην άποψη και στην πρακτική των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών ότι ένας πρέπει να είναι εκείνος που διευθύνει, ένας εκείνος που συντονίζει. Και επειδή τα περισσότερα μέσα είναι στη διάθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επειδή η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αυτή την εμπειρία, αυτή θα πρέπει να είναι η υπεύθυνη. Κατέστη, λοιπόν, από τις αρχές του χρόνου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπεύθυνη και η δική μου εμπειρία (επειδή έχω μία εμπειρία τεσσάρων χρόνων από τις πυρκαγιές) είναι ότι το σύστημα λειτούργησε.

Γιατί εγώ, από χθες το μεσημέρι, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, είχα μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μια αντικειμενική εικόνα, μια εικόνα των πραγματικών κινδύνων και των δυνατοτήτων. Και είχα επίσης, μια εικόνα της κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού, η οποία υπήρξε τεράστια.

Βέβαια, όταν υπάρχουν 180 πυρκαγιές, είναι διαφορετική η δυνατότητα αντιμετώπισής τους απ' ό,τι όταν υπάρχουν 7,8,10 ή εν πάση περιπτώσει είναι περιορισμένος ο αριθμός τους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε όλη την Ελλάδα, από τη Χαλκιδική μέχρι την Πελοπόννησο, αναπτύχθηκε. Και αναπτύχθηκε, πολλές φορές, πολύ αποτελεσματικά, οδηγώντας με τη δράση της, στον έλεγχο των πυρκαγιών. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα, μετά από τόσο μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, είναι καλό. Θα κοιτάξω και το τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, για να έχω μια οριστική άποψη για το τι συνέβη, τι πρέπει να διορθωθεί, εάν απέδωσε η νέα οργάνωση. Πάντως, η πρώτη μου εντύπωση, σε σύγκριση με το παρελθόν που το γνώριζα καλά, είναι θετική.

Θα ήθελα, τέλος, να επισημάνω την προσοχή όλων στο εξής σημείο: Είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε τις πυρκαγιές, σαν κάτι το οποίο μας έρχεται στα ξαφνικά. Έχουν συγκεκριμένες αιτίες οι πυρκαγιές. Και μια από τις αιτίες αυτές - θα έλεγα ιδιαίτερα σημαντική - είναι ότι εμείς δεν προσδίδουμε την προσήκουσα προσοχή στο περιβάλλον. Αυτό που θα σας αναφέρω ευθύς αμέσως, είναι χαρακτηριστικό: Πριν από ένα μήνα περίπου έκανα έναν περίπατο στο Κοντοκάλι της Κορινθίας, εκεί που είναι το δάσος του Σοφικού, εκεί που υπάρχει τώρα η πυρκαγιά του

Σοφικού. Και η εικόνα που αντίκρισα ήταν απογοητευτική. Τα ρέματα ήταν γεμάτα σκουπίδια. Στρώματα, παλιές κουζίνες, παλιά ψυγεία, πλαστικές σακούλες, ξύλα, εύφλεκτα υλικά που είχαν πεταχτεί εκεί (χημικά κλπ.) σε όλο το περιβάλλον, χωρίς καμιά τάξη. Όποιος, λοιπόν, βλέπει αυτή την εικόνα έχει τη βεβαιότητα ότι όποια πυρκαγιά θα είναι καταστροφική. Και, θα πιάσει φωτιά, αφού αρκεί ένα μικρό κομμάτι γυαλιού για να την προκαλέσει.

Και βέβαια τα σκουπίδια και η πυροπροστασία δεν πρέπει να είναι φροντίδα της κεντρικής κυβέρνησης. Πρέπει, πρώτα απ' όλα, τα σκουπίδια να είναι φροντίδα της τοπικής εξουσίας, τον ίδιων των πολιτών. Εάν ο καθένας πετάει όπου μπορεί τα όποια απορρίμματα, μετά θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με το φαινόμενο της πυρκαγιάς.

Συνεπώς, ένα μάθημα, ή ένα δίδαγμα αποκομίζουμε απ' αυτό που έγινε χθες: Πέρα από τα θέματα της οργάνωσης, πέρα από τα θέματα που αφορούν στην αποτελεσματικότητα των μέσων, οι ίδιοι οι πολίτες, παντού στην Ελλάδα, πρέπει να φροντίζουν, να μεριμνούν για την εξάλειψη αυτών των αιτιών. Και χθες υπήρχε τέτοια αιτία. Για παράδειγμα, εδώ στη Φθιώτιδα, η χθεσινή πυρκαγιά στη Στυλίδα (που ήταν αρκετά μεγάλη) ξεκίνησε - όπως μου ανέφεραν - από έναν χώρο σκουπιδιών. Επομένως, εάν στον ελεγχόμενο χώρο, στο χώρο με τα μηχανήματα συμβαίνει αυτό, σκεφθείτε τι μπορεί να συμβεί παντού αλλού στη χώρα, αν δεν υπάρχουν ελεγμένοι χώροι, αν η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει κάνει τους κρουσμούς προστασίας. Εάν οι ίδιοι οι πολίτες δεν είναι εθελοντές στην καταπολέμηση αυτών των φαινομένων - και χθες χάρηκα που είδα εθελοντές - εάν όλοι εμείς δεν συνειδητοποιήσουμε την ύπαρξη κάποιων προβλημάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος, δηλαδή κοινωνικών προβλημάτων. Και τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κοινωνία στο σύνολό της. _