

20.000

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Καλλιθέα, 22 Σεπτεμβρίου 1998

Ελληνίδες και Έλληνες,
Πολίτες της Ελλάδας,
Πολίτες της Αθήνας,
Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Η μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση σήμερα στην Αθήνα, δίνει ένα μήνυμα συνέπειας και αποφασιστικότητας.

Σήμερα, εδώ από την Αθήνα, ο ελληνικός λαός δίνει το μήνυμα της σιγουριάς, το μήνυμα της επιτυχίας:

- Κερδίζουμε σταθερά την μάχη για μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη
- Σήμερα, εδώ από την Αθήνα, ακούγεται το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα
- Η Ελλάδα πετυχαίνει τους στόχους της!
- Η Ελλάδα πτάει μπροστά!
- Η Ελλάδα της ασφάλειας, της ευημερίας, της κοινωνικής προστασίας κερδίζει κάθε μέρα τις μάχες της!
- Η Ελλάδα γίνεται ισχυρή!

Ο λαός θέλει, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξέρει, μπορεί και εγγυάται την πορεία της χώρας στον 21ο αιώνα.

Σήμερα, στέλνετε σε όλη την χώρα ένα μήνυμα σιγουριάς και ελπίδας:

Η Ελλάδα ξέρει να δίνει και ξέρει να κερδίζει τις μάχες της!
Ελληνίδες και Έλληνες,

Οι κόπτοι και οι θυσίες του λαού μας «πιάνουν τόπο». Σήμερα, σε έναν ταραγμένο κόσμο, η Ελλάδα είναι σε ασφαλή πορεία. Σήμερα, η Ελλάδα δεν είναι πια μια μικρή χώρα, «φτερό στον άνεμο», όπως θα την ήθελαν οι αντίπαλοί μας.

Σήμερα, χάρη στις ξεκάθαρες επιλογές μας, η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει την θέση της στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Έχουμε φωνή, έχουμε κύρος, έχουμε παρουσία. Επηρεάζουμε τις αποφάσεις. Και τις επηρεάζουμε προς όφελος μας.

Όταν τον Μάρτιο, η Ελλάδα ενσωματώθηκε στον Μηχανισμό των Νομισματικών Ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιπολίτευση μας επέκρινε, αλόγιστα, άκριτα, πρόχειρα και αστόχαστα.

Τί αποδείχτηκε όμως, πριν λίγες μέρες;
Ήρθε η ρωσική κρίση, η διεθνής οικονομία διολίσθησε στα όρια της κρίσης και το πλήρωσαν ακριβά οι χώρες που βρέθηκαν απροετοίμαστες.

Τί έγινε όμως στην Ελλάδα;

Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την κρίση. Είχαμε ελάχιστες συγκριτικά απώλειες. Και αυτό, επειδή έγκαιρα και αποφασιστικά, ενσωματώσαμε την χώρα στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι.

Διαφυλάξαμε, έτσι, την σταθερότητα της οικονομίας. Διαφυλάξαμε την δραχμή. Διαφυλάξαμε το εισόδημα. Δώσαμε δύναμη στην οικονομία για να αντέξει την κρίση.

Αν η αντιπολίτευση έκανε πράξη αυτά που τότε έλεγε, η Ελλάδα θα ήταν απροετοίμαστη και ανυπεράσπιστα, θα είχε υποτιμηθεί όχι η δραχμή, αλλά η χώρα.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Η έγκαιρη και αποφασιστική ένταξη μας στον Μηχανισμό των Νομισματικών Ισοτιμιών ήταν μια μόνο από τις πολλές πρωτοβουλίες των τελευταίων δύο χρόνων που δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις.

Η κυβέρνησή μας έχει δρομολογήσει ένα μεγάλο πλέγμα μεταρρυθμιστικών πολιτικών, που αποσκοπούν στην ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της ευημερίας, την Ελλάδα της ασφάλειας, της κοινωνικής ευαισθησίας, την Ελλάδα χώρα ισότιμη στην Ευρώπη.

Το 1996 το Π.Α.Σ.Ο.Κ. ζήτησε την λαϊκή εντολή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα, με ακρογωνιαίο λίθο την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Την λαϊκή εντολή του 1996 εκτελούμε με αταλάντευτη συνέπεια και ήδη έχουμε πολύτιμους καρπούς.

Το 2000 η Ελλάδα θα επιτύχει τον στόχο της ισότιμης ένταξής της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης.

Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, αυτό θέλει και αυτό ζητά από τις υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες. Ωστόσο, κόμματα και πολιτικές δυνάμεις με διαφορετική αφετηρία, συμπιπτουν σε μια κριτική, με την οποία θα ασχοληθώ:

Λένε «ναι» στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, στα λόγια. Άλλα προτείνουν στην πράξη. Άλλοτε να περιμένουμε και να μπούμε σε μια άλλη φάση, αργότερα χωρίς να προσδιορίζουν αυτό το αργότερα. Άλλοτε να ακολουθήσουμε έναν «άλλο δρόμο» χωρίς να προσδιορίζουν ποιός είναι αυτός ο δρόμος.

Ελληνίδες και Έλληνες,
φίλες και φίλοι,
σύντροφοι και συντρόφισσες,

Θα απαντήσω ξεκάθαρα σε όλους αυτούς, τους «μάγους» με τις «μεγάλες συνταγές» που δεν εφαρμόστηκαν πουθενά.

Ναι! Διαφωνούμε με την εσωστρέφεια, τη μιζέρια, τη στασιμότητα που αποπνέουν αυτές οι απόψεις. Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., είμαστε σχεδιαστές του μέλλοντος! Είμαστε σχεδιαστές για να προασπίσουμε το εθνικό συμφέρον! Είμαστε σχεδιαστές για να αποδώσει ο κόπος και ο μόχθος του λαού! Είμαστε σχεδιαστές των μεγάλων εθνικών στόχων! Είμαστε σχεδιαστές της ευημερίας και της κοινωνικής προστασίας του ελληνικού λαού!

Εμείς υπολογίσαμε τι είναι αυτό που συμφέρει τον ελληνικό λαό με ακρίβεια και προτείναμε τον μόνο ρεαλιστικό δρόμο για την ασφάλεια, την πρόοδο και την ευημερία της χώρας.

Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει τώρα στην ΟΝΕ «με το σπαθί της». Αυτό συμφέρει τη χώρα, τον πολίτη. Η ώρα μας είναι το 2000. Και θα είμαστε έτοιμοι με τις επιτυχίες μας.

Θα το επαναλάβω ξεκάθαρα:

- Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα έχει μόνο να κερδίσει.
- Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι.

Αν μείνουμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις μόνο στην οικονομία. Θα υπάρξουν, αλυσιδωτά, αρνητικές επιπτώσεις. Θα υπάρξει συνολική εξασθένηση της χώρας. Μια εξασθενημένη, οικονομικά και κοινωνικά Ελλάδα, μια χώρα χωρίς ισχυρούς δεσμούς συμμαχιών και αλληλεγγύης θα είναι πιο εξασθενημένη στην διεθνή τῆς θέση. Οι επιπτώσεις θα είναι βαριές στην ευχέρεια άσκησης αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο στόχος της ΟΝΕ είναι ζωτικός, οικονομικός, κοινωνικός και εθνικός στόχος. Δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν θα κάνουμε το λάθος, ενώ είμαστε ήδη στην πρώτη γραμμή της Ένωσης, να χάσουμε την σειρά μας και να περιμένουμε μετά, μια δεύτερη ευκαιρία, στην ουρά, μαζί με τις άλλες χώρες, την Τσεχία, την Ουγγαρία κτλ., που χτυπούν την πόρτα της Ένωσης.

Αλλά, Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς δεν ασκούμε μια πολιτική μόνο και μόνο για να μπούμε στην ΟΝΕ. Η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι αναγκαία για την χώρα. Είναι πολιτική που εξασφαλίζει και μετά την είσοδο στην ΟΝΕ θετική πορεία. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι η μόνη που εξασφαλίζει την ευημερία και την πρόοδο της χώρας στον νέο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Εμείς θεωρούμε, ότι σε έναν έξυπνο και περήφανο λαό, όπως ο ελληνικός, δεν ταιριάζει η πολιτική της στρουθοκαμήλου, δεν ταιριάζει να μην τολμά να καταπιαστεί με τα προβλήματα. Την τακτική της στρουθοκαμήλου θυμίζει η αντιπολίτευση, όταν ασκεί κριτική, λες και η Ελλάδα είναι μια φανταστική χώρα, στη μέση του πουθενά.

Σε όσους ισχυρίζονται ότι εμείς «αφήνουμε τις αγορές να αποφασίζουν» απαντώ:

Εμείς λέμε προς τους πολίτες ακριβώς το αντίθετο. Εμείς λέμε, ελάτε να αποφασίσουν οι κοινωνίες τι ζωή θέλουν, και οι αγορές να υπηρετούν τις κοινωνίες. Προτεραιότητά μας είναι η ισχυρή κοινωνία. Η κοινωνία που

αποφασίζει, που μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό που αποφασίζει. Αλλά οι ισχυρές κοινωνίες, θέλουν ενεργούς πολίτες. Γι' αυτό με την πολιτική μας θέλουμε να αναδείξουμε τον πολίτη, να του δώσουμε περισσότερες δυνατότητες. Εμείς το ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχουμε δώσει την απάντησή μας στο νεοφιλελευθερισμό. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία, ώστε να έχουμε μια ισχυρή κοινωνία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Έλληνες και Ελληνίδες,

Η πολιτική μας είναι πραγματικά πολύπλευρη. Έχει επίκεντρο τον πολίτη. Αφορά τις συνθήκες ζωής, την ποιότητα ζωής του. Το πολιτικό μας σχέδιο στοχεύει στην ισχυρή Ελλάδα, την ισχυρή κοινωνία, αλλά και σε ένα πολίτη με περισσότερες ευκαιρίες, δυνατότητες, καλύτερες προϋποθέσεις προσωπικής ευημερίας και περιβάλλοντος ζωής, με μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη και συμμετοχή. Θέλουμε να δώσουμε βεβαιότητα για το αύριο και προοπτική στη νέα γενιά. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνία έργου και δημιουργίας. Εμείς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουμε σήμερα τους μεγάλους στόχους για τη χώρα, για τους πολίτες.

Όταν το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου άλλαξε το πολιτικό σκηνικό, είχαμε θέσει και τότε τους μεγάλους στόχους για τη χώρα και τους πολίτες:

- εθνική ανεξαρτησία
- λαϊκή κυριαρχία
- κοινωνική απελευθέρωση
- δημοκρατική διαδικασία

Τότε, μας ονόμασαν κίνημα διαμαρτυρίας. Και γίναμε μέσα από τα σπλάχνα του λαού, ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας. Το '81 με '89 αλλάξαμε ριζικά την ελληνική κοινωνία.

- Στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε η πολιτική δημοκρατία. Καταργήσαμε τα στεγανά του κράτους της Δεξιάς, τις διώξεις και τις διακρίσεις. Κατοχυρώσαμε την ισοπολιτεία δια όλους τους Έλληνες.
- Καταργήσαμε την μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο. Δώσαμε δύναμη στον καταναλωτή. Δώσαμε πνοή στην ελληνική περιφέρεια. Κερδίσαμε τότε τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα και δώσαμε μια ισχυρή ώθηση εκσυγχρονισμού στην ελληνική γεωργία.
- Εγκαθιδρύσαμε για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο κράτος πρόνοιας στην χώρα μας. Η κοινωνική ασφάλισή αγκάλιασε κάθε Έλληνα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έγινε πολύτιμη κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας. Στελέχη δικά μας όπως ο Γιώργος Γεννηματάς έβαλαν την σφραγίδα στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως η αποκέντρωση και ο εκσυγχρονισμός των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στελέχη όπως η Μελίνα Μερκούρη θύμισαν ότι πολιτισμός είναι μια κοινωνική και εθνική αξία, πηγή δημιουργίας και υπερηφάνειας. Κάναμε βέβαια και λάθη. Αλλά επειδή είμαστε μια παράταξη που βγαίνει από τα κύτταρα του λαού, επειδή είμαστε ζυμωμένοι με τις πρωτοπορίες της ελληνικής κοινωνίας πάμε μπροστά.

Μάθαμε να ξεπερνάμε τα λάθη μας. Όταν το 1993 ο Ανδρέας Παπανδρέου οδήγησε και πάλι την παράταξη στην νίκη ήταν σαφής: «ή το δημόσιο χρέος θα καταβροχθίσει την χώρα, ή η χώρα θα νικήσει το χρέος».

Τότε, το 1993, η χώρα είχε βρεθεί σε τεράστια οπισθοδρόμηση, από την λαίλαπα της Νέας Δημοκρατίας. Από το 1994 βελτιώνουμε σταθερά όλους τους οικονομικούς δείκτες. Ήδη, από το 1996 με επιτάχυνση, μπορούμε να πούμε ότι η χώρα είναι σε τροχιά ανάπτυξης. Ζητήσαμε την λαϊκή εντολή το 1996 με ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης της χώρας. Και μπορούμε και σήμερα να κάνουμε έναν γόνιμο απολογισμό:

Θα αναφέρω χαρακτηριστικά:

- ⇒ Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας διαμορφώθηκε το 1997 και το 1998 στο 3,5% που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τριπλάσιος τους ρυθμού ανάπτυξης που γνώρισε η χώρα τη δεκαετία του 1980.
- ⇒ Ο πληθωρισμός στο τέλος του χρόνου θα διαμορφωθεί στο 4,5% περίπου, επίπεδα που είναι το πιο χαμηλό των τελευταίων 25 ετών.
- ⇒ Από το 1997 δεν αυξάνεται πια το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και έτσι εξασφαλίζουμε περισσότερους πόρους για την κοινωνική μας πολιτική.
 - > Ταυτόχρονα είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που βελτίωσαν τη θέση των εργαζομένων. Στα χρόνια μετά το 1994 δώσαμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που σωρευτικά έφτασαν το 12,5% περίπου. Στην ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη αύξηση δεν ξεπέρασε το 2,5%. Η διαφορά αυτή σφραγίζει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής μας. Δείχνει την προσπάθειά μας να μη μετακυλίσουμε το κόστος της σταθεροποίησης και της σύγκλισης στους ώμους των πιο αδύναμων.

Την ώρα που σε όλη την Ευρώπη το κοινωνικό κράτος δέχεται ισχυρή πίεση, στην Ελλάδα επεκτείνεται και κατοχυρώνουμε τον ιστό κοινωνικής ασφαλείας.

Έχουμε εκπονήσει το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας που έχει γνωρίσει η χώρα. Συνολικά στην περίοδο μεταξύ 1998 και 2000 δημιουργούνται οι όροι για την απασχόληση ή ενίσχυση 260 χιλιάδων ανέργων. Καθιερώσαμε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους χαμηλοσυνταξιούχους, το επεκτείναμε το 1998. Θα το αυξήσουμε κατά 50% το 1999. Αποφασίσαμε την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μακροχρόνια ανέργους και στους νέους. Αλλάξαμε το ρόλο του ΟΓΑ και οι αγρότες διαθέτουν πια ασφάλιση συγκρίσιμη με εκείνη που έχουν οι άλλοι εργαζόμενοι. Τα επόμενα δύο χρόνια θα ενισχυθούν εκατό χιλιάδες άτομα που έχουν ανάγκη ειδικής κοινωνικής στήριξης. Αυξήσαμε τις δαπάνες για υγεία και παιδεία όταν σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις περιορίζουν. Παρόμοια μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής δεν είχαν εφαρμοσθεί από άλλες κυβερνήσεις. Προχωρήσαμε πρόσφατα σε αλλαγές στην εκπαίδευση. Θέλουμε επιτέλους να υπάρξει στην Ελλάδα αξιοκρατία. Η παιδεία μας να παράγει άξιους, να στηρίζεται σε άξιους. Δεν αξίζει στην Ελλάδα η μετριοκρατία.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Καμιά μεταρρύθμιση δεν γίνεται χωρίς κόστος. Επιβάλλαμε, για πρώτη φορά αυστηρούς κανόνες φορολογικής δικαιοσύνης. Γιατί όταν όλοι οι Έλληνες συμβάλλουν στα έσοδα του κράτους, δεν επιτρέπεται κάποια στρώματα να φοροδιαφεύγουν προκλητικά. Είναι αλήθεια λοιπόν, ότι ζητήσαμε αυτά τα δύο χρόνια σε έχοντες και κατέχοντες να συμβάλλουν αναλογικά στην κοινή προσπάθεια. Επιβαρύναμε τη μεγάλη περιουσία, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και διάφορες κατηγορίες κερδών.

Και ξέρουμε καλά ότι ο μισθωτός και ο εργαζόμενος καταβάλλει με κόπο και θυσία την συμβολή του. Γι' αυτό σεβόμαστε και αξιοποιούμε κάθε δραχμή του Έλληνα πολίτη. Γιατί θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη.

Δεν με πειράζει να με κατηγορούν για «ανάλητο» ο ραντιέρης που για πρώτη φορά φορολογήθηκε, ο τραπεζίτης που τον πήραμε ένα δίκαιο κομμάτι από τα κέρδη του, ο μεγαλοϊδιοκτήτης που καταβάλλει επιτέλους φόρο Ακίνητης Περιουσίας για πρώτη φορά. Δεν με πειράζει γιατί πιστεύω ότι όλοι χωρίς εξαίρεση πρέπει να συμβάλλουμε. Μερικοί πίστευαν, ότι θα ισχύουν για πάντα εξαιρέσεις γι' αυτούς.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Θέλω και η τελευταία δραχμή του Έλληνα πολίτη να είναι σεβαστή. Δεν επιτρέπεται το Δημόσιο να σπαταλά ό,τι αποσπά από την κοινωνία. Το Δημόσιο πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και την χώρα, όχι τον εαυτό του. Αυτό επιχειρούμε με την πολιτική μας. Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί πρέπει να μεταβληθούν σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ικανές να σταθούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η πολιτική μας είναι η μόνη που εξασφαλίζει ταυτόχρονα το συμφέρον της χώρας, αλλά και το συμφέρον των ίδιων των εργαζομένων. Αν δεν κερδίσει την μάχη του εκσυγχρονισμού η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, θα χάσει η χώρα ένα στρατηγικής σημασίας τομέα. Θα χάσουν και οι εργαζόμενοι και η εθνική οικονομία. Αν δεν εκσυγχρονιστεί το τραπεζικό σύστημα, θα καταρρεύσει από τον διεθνή ανταγωνισμό. Θα χάσει και η χώρα, θα χάσουν και οι εργαζόμενοι.

Προχωράμε λοιπόν, τολμηρά στην μεταρρυθμιστική μας πολιτική. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και γνώση -και σχέδιο- και αποτελέσματα.

Προχωράμε την μεταρρύθμιση παντού. Στόχοι μας είναι η συνολική πρόοδος της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορούμε να πάμε στο αύριο, με χθεσινό εισητήριο. Και θα συγκρουστούμε, χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος, γιατί θέλουμε το όφελος για την χώρα.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Έξω από τα σύνορά μας η Ελλάδα κερδίζει μάχες. Μάχες ειρήνης, αξιοπιστίας, κύρους και επιρροής. Στις Συνόδους Κορυφής του Λουξεμβούργου και του Κάρνιφ οι θέσεις μας επιβεβαιώθηκαν. Δείξαμε στην

Τουρκία ποιός είναι ο δρόμος της ειρήνης και της σταθερότητας. Πρωταγωνιστούμε στα Βαλκάνια για την οικοδόμηση μιας νέας εποχής σταθερότητας, συνεργασίας και φιλίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζουμε κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Μετέχουμε στις εξελίξεις για τη διαμόρφωση της αυριανής Ευρώπης του 2000.

Ενισχύουμε την αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Διασφαλίζουμε την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.

Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αν σχεδιάζουμε νηφάλια το αύριο και τη στρατηγική μας, αν με σύνεση και συνέπεια εφαρμόζουμε την πολιτική μας. Αν προασπιζόμαστε την ειρήνη και τη σταθερότητα. Και αυτό κάνουμε με συνέπεια και επιτυχία.

Πατάμε γερά με το κύρος μας, τις συμμαχίες μας, τα επιχειρήματά μας. Πατάμε γερά με την οικονομική και εξοπλιστική μας θωράκιση. Πατάμε γερά με το υψηλό ηθικό όλων των Ελλήνων που ξέρουν τη σημασία της εθνικής ομοψυχίας, που στέκονται συσπειρωμένοι στην ιδέα της ισχυρής Ελλάδας, της δυνατής κοινωνίας.

Η Ελλάδα θέλει, η Ελλάδα μπορεί.

Ας δώσουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δύναμη στην Ελλάδα.

Αυτό επιδιώκουμε, αυτό πετυχαίνουμε, μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα, χρόνο το χρόνο.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Σας καλώ να ανοίξουμε μεγάλες λεωφόρους για τις νέες γενιές. Να έχουν οι νέοι μας την πεποίθηση, ότι σ' αυτό τον τόπο αξίζει να ζεις, ότι γι' αυτό τον τόπο αξίζει να δουλεύεις. Νέοι και νέες της Ελλάδας, εσείς που διαπρέπετε στα σχολεία, εσείς που διαπρέπετε στα στάδια, εσείς που διαπρέπετε στην έρευνα, μπείτε μπροστά στην μάχη του εκσυγχρονισμού, μπείτε μπροστά στην μάχη των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Μπείτε μπροστά στην μάχη της ισχυρής Ελλάδας.

Νέοι και νέες,
Ελληνίδες και Έλληνες,

Θέλουμε τον λαό πρωταγωνιστή και την κοινωνία ενεργή. Γι' αυτό επιμένουμε στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παράδειγμα, τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ερχόμαστε σ' αυτές τις εκλογές με την υπερισχύοντα ενός μεγάλου θεσμικού έργου.

Εμείς εφαρμόσαμε πρώτοι τις πολιτικές ενίσχυσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης το '81-'89. Εμείς προχωρήσαμε το '94 στην εγκαθίδρυση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Εμείς, τώρα, το '97-'98, ολοκληρώσαμε ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων στην περιφέρεια και δώσαμε ισχύ στην πρωτοβάθμια μονάδα, με τους νέους ισχυρούς δήμους του «Καποδίστρια». Ερχόμαστε σ' αυτές τις εκλογές, όχι με στενή κομματική λογική, αλλά με την δύναμη των μεγάλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχουμε επιφέρει.

Φυσικά και επιδιώκουμε οι δυνάμεις που εκφράζονται από την λογική αυτών των μεταρρυθμίσεων να βάλουν την σφραγίδα τους στις εκλογές του Οκτώβρη.

Φυσικά και επιθυμούμε η διοικητική μεταρρύθμιση που άλλαξε τον διοικητικό χάρτη της χώρας να στεριώσει.

Αλλά και επιζητούμε νέες κοινωνικές δυνάμεις, να εκφραστούν μέσα από τους νέους θεσμούς. Οι εκλογές για την τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να οδηγήσουν στην ενεργοποίηση όλης της χώρας χωρίς κομματικά φράγματα χωρίς στεγανά, για τους νέους θεσμούς.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Θα είμαστε πολιτική ηγεσία ανάξια των περιστάσεων, αν ψάχναμε ωραία λόγια για να ντύσουμε δύσκολες καταστάσεις.

Εγώ, η κυβέρνησή μας και το κόμμα μας, η μεγάλη παράταξη που εκπροσωπώ, μπορούμε να μιλήσουμε μόνο την γλώσσα της αλήθειας. Απέναντί σας έχουμε ευθύνη. Δεν κάνουμε πολιτική για να είμαστε αρεστοί, αλλά για να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στον τόπο.

Έχουμε μπροστά μας αλλά δύο χρόνια. Είναι χρόνια δύσκολα. Δύσκολα γιατί, πρώτον, το διεθνές περιβάλλον είναι δύσκολο, ασταθές και απαιτητικό. Δύσκολα, δεύτερον διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι τους οποίους πρέπει σταθερά να επιτύχουμε.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουμε συγκεκριμένο και σαφές πρόγραμμα. Έχουμε συγκεκριμένο και σαφές σχέδιο. Έχουμε ιεραρχήσει τους στόχους. Έχουμε ξεκαθαρίσει τα μέσα. Έχουμε την θέληση, αλλά και την γνώση, να επιτύχουμε όλους τους εθνικούς στόχους.

Εμείς, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., βρισκόμαστε εκεί που κρίνεται η ανάπτυξη, εκεί που παίζεται η βελτίωση των συνθηκών ζωής, εκεί που μοχθεί ο εργαζόμενος. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να παρασυρθούμε από δευτερεύοντα, να αφήσουμε κατά μέρος τα σημαντικά. Θα συνεχίσουμε μαζί, ενωμένοι, δυνατοί.

Έχουμε μαζί μας την συναίνεση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού για τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής μας. Έχουμε την λαϊκή εντολή και την ιστορική ευθύνη απέναντι στον λαό να την υλοποιήσουμε.

Προχωρούμε στους στόχους αυτούς, χωρίς δογματισμό, αλλά με αταλάντευτη συνέπεια.

Ελληνίδες και Έλληνες,
Νέοι και νέες της Ελλάδας,

Ζητάμε την ενεργή στήριξή σας. Ζητάμε μια κοινωνία που θέλει, απαιτεί, κρίνει και διεκδικεί. Αρνούμαστε την πολιτική των εύκολων εντυπώσεων. Διαλέξαμε την πολιτική του έργου. Διαλέξαμε να προβάλουμε την παραγωγικότητα, την ποιότητα, τη δημιουργία. Ένα έργο που εμπνέεται από τον στόχο της ισχυρής Ελλάδας. Σας καλώ όλους να σπάσουμε τα στεγανά και τα φράγματα που κρατούν την Ελλάδα καθηλωμένη, που οδηγούν στην Ελλάδα που υπολείπεται. Ας ζήσουμε επιτέλους στο επίπεδο των δυνατοτήτων μας. Ας δώσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής σε όλους τους Έλληνες. Όλοι μαζί.

Σας καλώ στις μεγάλες τομές, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τις μεγάλες αλλαγές που πάνε τον τόπο μπροστά. Έχουμε μόνο μία επιλογή: **ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ.**

Πιστεύω ότι το 2000 στις εθνικές εκλογές ο λαός θα δώσει νέα μεγάλη πλειοψηφία, στις δυνάμεις της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού. Το 2000, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα γυρίσει την σελίδα του 21^{ου} αιώνα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα οδηγήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Η ισχυρή Ελλάδα είναι εδώ. Η Ελλάδα της ευημερίας της ασφάλειας, της προόδου, είναι εδώ. Η Ελλάδα της κοινωνικής προστασίας είναι εδώ.

Όλοι μαζί, να ανοίξουμε τον δρόμο για το μέλλον. Η Ελλάδα, μπορεί, η Ελλάδα θα επιτύχει.