

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1998

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, δήλωσε τα εξής:

Η 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, βρίσκει την ανθρωπότητα να αντιμετωπίζει μια από τις χειρότερες επιδημίες της σύγχρονης ιστορίας της.

Πάνω από 30.000.000 συνάνθρωποί μας έχουν μολυνθεί από τον ιό του AIDS, αλλά το σημαντικότερο, 10.000.000 από αυτούς είναι νέοι ηλικίας 10 έως 24 ετών. Το AIDS πλήττει κυρίως τους νέους, το δυναμικότερο και πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας. Η κατάσταση σήμερα είναι ιδιαίτερα τραγική στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες του τρίτου κόσμου. Στη Ζιμπάμπουε 1 στους 5 ενήλικες έχει ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ μόνο στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι φορείς το 2001 θα ξεπεράσουν το 1.000.000 άτομα.

Παρά τα ουσιαστικά βήματα της επιστήμης για την αντιμετώπιση της σύγχρονης αυτής μάστιγας με την ανακάλυψη νέων, πιο αποτελεσματικών θεραπευτικών σχημάτων, το AIDS εξακολουθεί να εξαπλώνεται. Πολύ λίγα προηγμένα κράτη, ανάμεσα σε αυτά και η Ελλάδα, έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν στους πολίτες τους δωρεάν πρόσβαση στις νέες θεραπείες. Στις φτωχότερες, που είναι δυστυχώς και οι περισσότερες χώρες του πλανήτη μας, η νόσος παραμένει ανεξέλεγκτη.

Παρά την προσμονή όλων μας από την επιστήμη της τελικής θεραπευτικής λύσης και του εμβολίου κατά του ιού του AIDS, το ζήτημα παραμένει στην ουσία του κοινωνικό.

- Το AIDS μπορεί να σταματήσει μόνο από εμάς τους ίδιους. Είναι ευθύνη όλων μας να αντιδράσουμε δυναμικά, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού, αλλά κυρίως να προστατεύσουμε τους νέους ανθρώπους.
- Η Πολιτεία, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει αναλάβει το βάρος της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας με αρκετή έως σήμερα επιτυχία. Οι προσπάθειές μας όμως πρέπει να ενταθούν.

Στόχος μας πρέπει να είναι η κινητοποίηση και η συμμετοχή ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας στον αγώνα κατά του AIDS. Στην κοινή αυτή προσπάθεια, οι νέοι, σύμφωνα και με τα κελεύσματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πρέπει να έχουν το σημαντικότερο λόγο. Γιατί οι νέοι έχουν τη δύναμη να παρασύρουν όλους μας σε ουσιαστική αλλαγή των αντιλήψεών μας, σε αλλαγή της στάσης μας απέναντι στη ζωή.

Με οδηγούς μας τους νέους ανθρώπους μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου.

Το AIDS αποτελεί· όντως μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις. Πρόκληση σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά πρωτίστως πρόκληση σε κοινωνικό επίπεδο.

Το φειτό μήνυμα της εκστρατείας κατά του AIDS δεν θυμίζει απλώς την ύπαρξη του προβλήματος. Εκφράζει και προτείνει τη λύση του.

Το μήνυμά μας είναι: Αλλάζουμε τώρα, σκέψη, αντίληψη, στάση ζωής.