

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1998

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρει τα εξής:

“Ελληνίδες, Έλληνες,

Με το ξεκίνημα της χρονιάς θέλω να σας ευχηθώ ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο. Με υγεία, με χαρά, με προκοπή.

Αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά μεγάλης προσπάθειας όλων μας. Όλοι μας, ο καθένας από τη θέση του, δουλέψαμε για να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Για να διευρύνουμε την ατομική και συλλογική ευημερία μας. Για να ανοίξουμε καινούργιες προοπτικές για όλο τον ελληνικό λαό. Για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας.

Οι προσπάθειες αυτές, οι θυσίες που έγιναν πιάνουν τόπο. Υπάρχουν χειροπιαστά τα πρώτα αποτελέσματα. Στην οικονομία, στα χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα που ξετυλίγονται σε όλη την Ελλάδα. Στο πραγματικό εισόδημα του ελληνικού λαού. Στο ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια.

Προχωρούμε σταθερά το δρόμο που μας εξασφαλίζει τη συμμετοχή μας στην αυριανή ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Διασφαλίζουμε μέρα με την ημέρα τα εφόδια για να αντιμετωπίσουμε το αύριο, το αύριο μιας πιο πολύπλοκης και πιο ανταγωνιστικής παγκόσμιας πραγματικότητας. Διαλύουμε αβεβαιότητες. Κτιζουμε σιγά σιγά μια νέα κοινωνία δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, αλλά και προκοπής και δύναμης. Ο απολογισμός της χρονιάς είναι καλός. Δεν θα σας κουράσω με απαρίθμηση παραδειγμάτων.

Ένα σημαντικό θα αναφέρω: Η διεθνής κρίση δεν έθιξε την ελληνική οικονομία. Έχουμε όσο ποτέ άλλοτε ισχυρή δραχμή. Την πρόοδό μας αναγνωρίζουν πια παντού. Το ομολογούν όσοι αμφέβαλλαν. Η Ελλάδα έχει κάνει βήματα.

Όμως έχουμε κι' ελλείψεις. Το ξέρω. Αλλά δεν γίνονται όλα με μιας. Χρειάζονται πόροι και χρόνος. Αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ είναι πως όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν, τα μικρά ή μεγάλα καθημερινά προβλήματα, η ανάγκη να λειτουργούν όλα καλύτερα, είναι προτεραιότητά μας. Είναι η διαρκής δική μου έγνοια.

Η χρονιά που έρχεται θα είναι μια χρονιά ακόμη μεγαλύτερης απόδοσης των μέχρι τώρα προσπαθειών μας. Πραγματοποίησης των άμεσων στόχων που

θέσαμε, όταν πήραμε τη λαϊκή εντολή να φτιάξουμε την ισχυρή Ελλάδα, την ισχυρή κοινωνία. Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι η εθνική ευθύνη όλων μας.

Θα είναι όμως συγχρόνως και η χρονιά όπου σχεδιάζεται και διαγράφεται η επόμενη τετραετία. Μια τετραετία που ανάμεσα σε άλλα θα μας επιτρέψει να κάνουμε **ένα ακόμη μεγάλο βήμα**: Για να διευρύνουμε την ευημερία. Για να προχωρήσουμε σε μία πιο δίκαιη διανομή του πλούτου που παράγει ο τόπος μας σε όλο και περισσότερους πολίτες. Ιδιαίτερα γι' αυτούς που έχουν πράγματι ανάγκες. Το μπορούμε και το θέλουμε. Ήδη το 1999 θα δείξει τις καινούργιες δυνατότητές μας.

Θέλω να ευχηθώ σε όλους ο χρόνος που έρχεται να είναι ένας χρόνος που ο καθένας θα πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις του. Θέλω να ευχηθώ στον εργαζόμενο που μοχθεί για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Στον αγρότη που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή στην ύπαιθρο. Στον επιχειρηματία που θέλει να αναπτύξει τις δουλειές του. Στους νέους που επιθυμούν ένα περιβάλλον ευκαιριών και προόδου.

Ας σκεφτούμε σήμερα και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη τη στήριξή μας, την αλληλεγγύη της κοινωνίας. Δεν αρκεί μόνο τις μέρες αυτές των γιορτών να στρέψουμε σ' αυτούς την προσοχή μας. Ας κάνουμε τῷ μήνυμα της αδελφосύνης καθημερινή πράξη.

Μπορούμε όλοι μαζί αυτή τη χρονιά να προχωρήσουμε σ' ένα καλύτερο αύριο.

Σας εύχομαι υγεία χαρά και προκοπή. Εύχομαι για τον τόπο μας πρόοδο και ειρήνη".