



Π.Α.Σ.Ο.Κ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

106 80 ΑΘΗΝΑ
ΧΑΡΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50
ΤΗΛΕΦ.
TELEX:
TELEFAX:

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 1999

Υπό την προεδρία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε σήμερα στις 11.30 το πρωί, στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος, το Εκτελεστικό Γραφείο.

Μετά τη συνεδρίαση που διήρκεσε 4,5 ώρες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Κυρίες και κύριοι, συζητήσαμε σήμερα στο ΕΓ τις εισηγήσεις που θα υποβληθούν στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνέλθει στις 8 και 9 Ιανουαρίου, προκειμένου να αποφασίσει τα κείμενα, τα οποία θα συζητηθούν σε όλο το Κίνημα για το Συνέδριο.

Εμείς θέλουμε το Συνέδριο αυτό να είναι μια διαδικασία, όπου θα συζητηθεί, θα αναλυθεί και ταυτοχρόνα θα διαμορφωθεί η πολιτική μας για τα επόμενα χρόνια.

Εμείς πιστεύουμε ότι το Συνέδριο είναι μια κορυφαία διαδικασία, στην οποία όλα τα μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Μια διαδικασία, όπου τα όργανα του Κινήματος και κυρίως το ίδιο το Συνέδριο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την πολιτική για το Κίνημά μας, το Κόμμα μας, τον επόμενο καιρό. Για την προετοιμασία των Ευρωεκλογών, για τις Εθνικές Εκλογές του 2000.

Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα σε σχέση με την πολιτική, με το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του τόπου, γιατί αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι σύμφωνα με την πεποίθησή μας που εκφράζεται με τα κείμενα και ιδίως με το Ιδεολογικό Κείμενο το οποίο παρουσιάζουμε για συζήτηση στο Κόμμα και στο Συνέδριο, ο Σοσιαλισμός αναζητά πάντα τους νέους κοινωνικούς ορίζοντες.

Πρόκειται για μια διαδικασία μεταρρύθμισης χωρίς τέλος. Διότι ποτέ δεν τελειώνει η εξέλιξη των κοινωνικών συνθηκών, ούτε η ανάγκη να προσαρμόζονται οι θεσμοί στα νέα δεδομένα.

Δεν υπάρχει, για μας, κάτι το οποίο είναι δόγμα.

Για μας, υπάρχουν οι αξίες μας.

Για μας, υπάρχουν οι γενικές κεντρικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, ο τρόπος εφαρμογής τους εξαρτάται από τις εξελίξεις. Εξαρτάται από τις ειδικές

συνθήκες. Πρέπει να προσαρμόζουμε την πολιτική μας, η οποία βασίζεται στις αξίες μας, στις εξελίξεις αυτές, στα νέα δεδομένα.

Αυτό, λοιπόν, προσπαθούμε με τα κείμενα. Αυτό, λοιπόν, προσπαθούμε με τη συζήτηση. Είναι μια προσπάθεια προσαρμογής, μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, μια προσπάθεια να χαράξουμε νέους δρόμους. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα που απασχολούν τον τόπο μας και την κοινωνία μας

Αυτές τις μέρες, πραγματοποιήθηκαν σημαδιακές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας σ' αυτές τις εξελίξεις; Ποια η σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή προοπτική;

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας είναι γεγονός. Πώς αντιδρούμε;

Σημειώνονται τεχνολογικές αλλαγές. Τι μας διδάσκουν αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές; Και ποιες προσπάθειες πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές αυτές, όπως την κοινωνία της πληροφορίας, το νέο τρόπο εργασίας, τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο;

Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές εξελίξεις, που μας απασχόλησαν σήμερα, όπως είναι η λαθρομετανάστευση, η εγκληματικότητα. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα; Πώς χαρίζουμε στον πολίτη περισσότερη ασφάλεια;

Υπάρχει ακόμα το θέμα της ποιότητας της δημοκρατίας μας. Οι θεσμοί μας λειτουργούν, ωστόσο εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι, όπως εκείνοι που προέρχονται από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, από τον τρόπο με τον οποίο δίδεται ή μπορεί να δοθεί η πληροφόρηση από τα ΜΜΕ. Και κατά συνέπεια, πώς εξασφαλίζουμε στον πολίτη να είναι ενημερωμένος, κριτικός και να έχει τη δυνατότητα να συλλέγει την όποια πληροφόρηση και γνώμη θέλει;

Έχουμε, επίσης, τα μεγάλα θέματα του κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό κράτος είναι ένα κεκτημένο. Αλλά σήμερα, λόγω των οικονομικών αλλαγών που έχουν γίνει μέσα από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, τίθεται σε κίνδυνο. Πώς αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους αυτούς; Ποια είναι η μερφή του νέου κοινωνικού κράτους που θέλουμε;

Και τέλος, θέλω να αναφέρω το μεγάλο θέμα της απασχόλησης. Θέμα μείζονος σημασίας για ολόκληρη την ΕΕ και ιδιαίτερα την Ελλάδα. Πρέπει να δούμε το θέμα της απασχόλησης. Υπάρχουν πολιτικές απασχόλησης, αλλά υπάρχουν και προβλήματα, τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Για παράδειγμα, 35 ώρες εργασίας βοηθούν και πώς στον περιορισμό της ανεργίας; Υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουμε το φορολογικό κόστος της εργασίας; Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε κάποιες αλλαγές του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, για να αυξήσουμε την απασχόληση;

Ανέφερα πολύ συνοπτικά μερικά από τα προβλήματα που τίγονται στις εισηγήσεις και τα οποία θα μας απασχολήσουν στο Συνέδριό μας.

Θα προχωρήσουμε, λοιπόν, αυτή τη διαδικασία με βάση τις σημερινές μας αποφάσεις, καθώς επίσης θα προχωρήσουμε και τις διαδικασίες, που αφορούν τη δυνατότητα ή αφορούν την καλύτερη λειτουργία της Οργάνωσης. Δηλαδή, διαδικασίες σε σχέση με το Καταστατικό.

Πιστεύω πως η σημερινή συζήτηση ήταν γόνιμη και η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι και αυτή γόνιμη.

Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε υπάρχει μια φιλολογία ότι οι πολιτικές θέσεις και οι νέες ιδεολογικές θέσεις καταργούν ή εν πάση περιπτώσει θέτουν στο περιθώριο τη Διακήρυξη της 3^{ης} του Σεπτεμβρίου. Η σχέση αυτών των δύο (της 3^{ης} του Σεπτεμβρίου τότε και των σημερινών θέσεων) ποια είναι; Διότι, χθες, οι πληροφορίες έλεγαν πως συμφωνήσατε ότι δεν καταργούνται οι μιν, αλλά ισχύουν οι δε, για κάποιο τέτοιο σχήμα (ας μου επιτραπεί η λέξη) έγινε λόγος.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Στο σχετικό κείμενο που κυκλοφορεί και που σας είναι γνωστό, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «η ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3^{ης} του Σεπτεμβρίου προσδιόρισε με απλότητα και σαφήνεια και με την αμεσότητα των μεγάλων προοδευτικών πρωτοβουλιών της Ιστορίας, τη φυσιογνωμία του Κινήματος, ενός φορέα δομικής αλλαγής και σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας». Και προστίθεται «με βάση αυτή την κατεύθυνση της Διακήρυξης της 3^{ης} του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται η πολιτική μας».

Μία είναι η Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ: Η Διακήρυξη της 3^{ης} του Σεπτεμβρίου.

Κάθε κόμμα έχει στην εξέλιξή του, στην ιστορία του, την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει στόχους και πολιτικές. Αυτό έχουν κάνει, στο παρελθόν, τα Συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα κάνει και πάλι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε ανάγκη, αυτή τη στιγμή, από νέες Διακηρύξεις. Το πλαίσιο υπάρχει.

Εκείνο που έχουμε ανάγκη είναι να δούμε πώς μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, πώς με βάση τις παλιές αρχές μπορούμε να καθορίσουμε τώρα νέες πολιτικές, π.σ.υ να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες και στα νέα προβλήματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την εκτίμησή σας στο εξής πολύ απλό ερώτημα (μπορεί να είναι δύσκολη η απάντηση, ενδεχομένως): Πιστεύετε ότι θα πάτε μαζί όλοι στο Συνέδριο; Γνωρίζετε τις αντιδράσεις π.σ.υ υπάρχουν;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα πάμε όλοι μαζί στο Συνέδριο. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Υπάρχει, όμως, ένα θέμα για το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές και θέλω να μιλήσω και τώρα: Πολλοί δαιμονιοποιούν τις διαφορετικές απόψεις. Πολλοί βλέπουν μέσα από την έκφραση μιας άλλης γνώμης αμέσως μια σοβαρή αντίθεση, μια ρήξη, μια διαμάχη. Είναι λάθος αυτό.

Αν θέλουμε τη δημοκρατία στον τόπο μας, πρέπει να προωθήσουμε και να έχουμε δημοκρατία μέσα στα κόμματα, πάνω στα οποία στηρίζεται η δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τους κανόνες που υπάρχουν σε κάθε κόμμα υπάρχει η δυνατότητα έκφρασης απόψεων, διαφορετικών απόψεων. Και η δύναμη του κόμματος έγκειται στο να κάνει συνθέσεις, στο να ξεπερνά τις αντιθέσεις, στο να μη βασίζεται μονάχα σε όπλα διαγραφής, απομάκρυνσης και επιβολής σιωπής.

Ένα κόμμα αποκτά δυναμική ζωή και προοπτική, αν συγκεντρώνει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, ο οποίος θέλει να συμβάλει. Και όταν συμβάλει βεβαίως, δεν μπορεί να συμβάλει ταυτόσημα. Αυτό θα ήταν νεκρά.

Λοιπόν, θα πάμε όλοι μαζί στο Συνέδριο.

Και θα χαιρετίσουμε απόψεις.

Και θα χαιρετίσουμε το διάλογο.

Και θα χαιρετίσουμε, στις ψηφοφορίες, διαφορετικές γνώμες
Και θα χαιρετίσουμε, βέβαια, την ομοφωνία να προχωρήσει μπροστά
το ΠΑΣΟΚ στο τέλος.
Σας ευχαριστώ πολύ.