

## ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

**Embargo 20:00**

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1996

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στο μήνυμά του για την πρωτοχρονιά και το νέο έτος, είπε τα εξής:

Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες,

Αυτή την τελευταία ημέρα του χρόνου, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις, απευθύνοντας ταυτόχρονα σε όλους τις θερμές μου ευχές για υγεία και πρόοδο, για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στις οικογένειες των θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας. Θέλω να τους εκφράσω τη λύπη μου και να διαβεβαιώσω ότι η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους.

Σε λίγες ώρες αποχαιρετούμε το 1996. Ζήσαμε όλοι μαζί τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές που σημάδεψαν το 1996, το τέλος του κύκλου της μεταπολίτευσης, και την αρχή του νέου κύκλου του πολιτικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού της χώρας.

Αλλά ζήσαμε και οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Η κοινωνία και η οικονομία μας υφίστανται σήμερα ακόμη πιο έντονα τις συνέπειες από την διεθνοποίηση των συναλλαγών και την συνεχή μεταβολή των συσχετισμών στο διεθνές πλαίσιο. Υπάρχουν όμως ταυτόχρονα περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες.

Το 1996 η πολιτική ξαναβρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτών, οι δημοκρατικοί θεσμοί εμπλουτίστηκαν. Αυτές οι πολιτικές αλλαγές άνοιξαν δρόμους και γέννησαν ελπίδες.

Ο Ελληνικός λαός έδωσε με την ψήφο του στις 22 Σεπτεμβρίου την εντολή για μια πολιτική εκσυγχρονισμού και κοινωνικής ευαισθησίας, για να οδηγήσουμε την Ελλάδα προς τον 21<sup>ο</sup> αιώνα με σχέδιο και όραμα, με τόλμη και αποφασιστικότητα.

Ο λαός ζήτησε έναν νέο τύπο διακυβέρνησης, μια νέα σχέση κυβέρνησης - κοινωνίας. Ο λαός θέλει η Ελλάδα να προχωρήσει με σταθερά βήματα στην νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ο λαός θέλει η Ελλάδα να αποκτή καθημερινά κύρος και ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Με αυτή την εντολή θα εργαστούμε το 1997.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Η χώρα μας για πρώτη φορά στην μεταπολεμική περίοδο βρίσκεται μπροστά σε τόσο μεγάλες ιστορικές ευκαιρίες. Για να ανταποκριθεί θετικά σ' αυτές πρέπει να πετύχει ταυτόχρονα τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

- Να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό και την ταχύρυθμη ανάπτυξη της κοινωνίας, ώστε να εξασφαλίσει μια στέρεη προοπτική ανάπτυξης, απασχόλησης, ευημερίας, και κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολίτες.
- Να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος το οποίο θα φροντίζει τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα κυρίως όσους έχουν πραγματικές ανάγκες. Ζούμε σ' ένα κόσμο όπου η φτώχεια και η ανεργία έχουν ακόμη έντονη παρουσία. Ιδίως αυτές τις μέρες πρέπει να αναλογιστούμε ότι η κοινωνία μας πρέπει να προλαμβάνει τη δυστυχία.
- Τρίτος στρατηγικός στόχος είναι η ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στις εξελίξεις που συντελούνται στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξή μας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση δεν είναι ένας απλός οικονομικός στόχος. Η συμμετοχή της Ελλάδας σ' αυτό το νέο κέντρο αποφάσεων, είναι ζήτημα εθνικής σημασίας.

- Τέλος, τέταρτος στόχος είναι ο νέος ρόλος της Ελλάδας στο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο.

Για να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο χρειάζεται η συστηματική και επίπονη προσπάθεια όλων των ζωντανών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Άλλωστε αυτό το σχέδιο είναι η πρόταση για το μέλλον της νέας γενιάς.

Είναι η Ελλάδα που θα ζήσει η νέα γενιά.

Δυσκολίες υπάρχουν πολλές.

Η πιο ορατή η τουρκική επεκτατική πολιτική. Πολιτική που μας υποχρεώνει σε εξοπλισμούς δυσανάλογους με τις οικονομικές και κοινωνικές μας επιδιώξεις. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε σταθερά μια πολιτική ειρήνης και φιλίας. Όπως θα συνεχίσουμε σταθερά τις προσπάθειες για τη λύση του Κυπριακού σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Στο καινούργιο χρόνο θα υπάρξει αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Θα χρειασθεί σύνεση και ψυχραιμία.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Ο ελληνικός λαός απαιτεί σκληρή προσπάθεια, γρήγορους ρυθμούς, κοινωνική ευαισθησία, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα από την κυβέρνηση του. Απαιτεί ηθική συμπεριφορά από τους διοικούντες, ήθος και ύψος εξουσίας που να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Έχουμε συναίσθηση των μεγάλων ευθυνών και δυσκολιών της πορείας μας.

Είμαστε όμως αποφασισμένοι να προχωρήσουμε το ριζικό εκσυγχρονισμό της χώρας για μία σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα της ανάπτυξης και ευημερίας.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Ο χρόνος που έρχεται είναι όπως κάθε καινούργιος χρόνος συνδεδεμένος με ελπίδες και προσδοκίες. Θα είμαστε όλοι κερδισμένοι, είτε επαληθευτούν οι ελπίδες μας στο ακέραιο είτε όχι, αν δούμε με ειλικρίνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, συλλογικά και ατομικά, αν αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για μας και τον γύρω μας κόσμο. Θα είμαστε όλοι κερδισμένοι αν σταθούμε θετικά και δημιουργικά απέναντι στις προκλήσεις που συναντούμε. Θα είμαστε όλοι κερδισμένοι αν συναισθανθούμε ότι χρειάζεται και να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε. Ας επιδιώξουμε να διαμορφώσουμε με τον τρόπο αυτό τη κοινωνία μας σύμφωνα με τις αξίες που θέλουμε να συγκροτούν τη συλλογική μας ταυτότητα. Το αύριο εξαρτάται από όλους εμάς. Δεν είναι μόνο οι απόμακρες κρατικές εξουσίες, η κυβέρνηση, τα κόμματα, η πολιτική που καθορίζει την καθημερινή μας πραγματικότητα. Όλοι παίζουμε ένα ρόλο. Ας τον ασκήσουμε όσο μπορούμε θετικά. Το 1997 θα είναι τότε ένας χρόνος πιο δημιουργικός για όλους.

Σας εύχομαι ευτυχισμένο και χαρούμενο τον καινούργιο χρόνο.