

Θεσσαλονίκη, 1.2.1997

Ο Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, κατά την επίσκεψή του στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Ο Άγιος Παντελεήμων», είπε τα εξής:

«Βρίσκομαι, με ιδιαίτερη χαρά, εδώ. Όπως είπε πριν ο πρόεδρος του Ιδρύματος, η ποιότητα μιας κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αφορούν τον άνθρωπο. Και προβλήματα που αφορούν τον άνθρωπο υπάρχουν πολλά. Υπάρχει και το πρόβλημα της πνευματικής ανάπτυξης, της δημιουργίας πολιτισμού.

Σήμερα, εγκαινιάζουμε την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη '97. Και με τα εγκαίνια αυτά και με την προσπάθεια που γίνεται στη Θεσσαλονίκη (προσπάθεια στην οποία έχουμε αφιερώσει πάρα πολλούς πόρους) δείχνουμε ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σ' αυτόν τον τομέα που αφορά τον άνθρωπο.

Υπάρχει, όμως, και ο άλλος τομέας (ένας από τους τομείς) που είναι η αντιμετώπιση όλων εκείνων των προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία, τη δυστυχία, τη φτώχεια. Με το γεγονός, δηλαδή, ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τις ικανότητες που έχουν οι περισσότεροι, το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τις πνευματικές ή τις σωματικές εκείνες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη ζωή. Και αυτό τον κύκλο των θεμάτων θέλουμε εμείς να αναδείξουμε.

Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ: Για να επισημάνουμε στην κοινωνία μας ότι, επειδή στη ζωή συνήθως δεν βλέπουμε τα προβλήματα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν όλοι εκείνοι που θέλουν βοήθεια. Υπάρχει η δυστυχία, υπάρχει η αρρώστια, υπάρχει η αδυναμία. Και σ' αυτά έχουμε την υποχρέωση να στρέψουμε την προσοχή μας.

Εμείς, ως Κυβέρνηση, έχουμε δηλώσει ότι η Πρόνοια, η Υγεία, ό,τι αφορά το κοινωνικό, το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας μας έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Ότι θέλουμε να είμαστε μια Κυβέρνηση με κοινωνική ευαισθησία, μια Κυβέρνηση που στρέφει την προσοχή της εκεί όπου οι άλλοι δεν γυρίζουν το βλέμμα τους. Και γι' αυτό, στον προϋπολογισμό -τον οποίο πριν από ένα, περίπου, μήνα ψήφισε η Βουλή- έχουμε αυξήσει τους πόρους για τους τομείς αυτούς των δραστηριοτήτων της Κυβέρνησης.

Έχουμε αυξήσει τους πόρους παρ' όλο που η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση -το έχουμε πει πολλές φορές- παρ' όλο που πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια να περιορίσουμε τις δαπάνες, μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βάλουμε την Οικονομία σε «σωστά πόδια». Αλλά, η προσπάθεια αυτή πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ευαίσθητοι αυτοί τομείς, όπως είναι η Πρόνοια και η Υγεία, να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Και γι' αυτό έχουμε περισσότερους πόρους σ' αυτούς τους τομείς. Αλλά, όπως ακούσατε πριν, που ειπώθηκε ότι «οι πόροι οι οποίοι υπάρχουν εδώ είναι περίπου αρκετοί» (ας το πω έτσι), γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είναι αρκετοί, αλλά και εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές είναι αρκετοί, εκείνο το οποίο χρειάζεται όταν είναι αρκετοί, είναι μια σωστή διαχείριση. Χρειάζεται, επομένως, ένας σωστός τρόπος αντιμετώπισης των χρημάτων που διαθέτουμε, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Υπάρχει, πολλές φορές, η νοοτροπία ότι, μιας και οι δαπάνες αυτές προέρχονται από το κράτος, διατίθενται από την Πολιτεία, έρχονται από μακριά και δεν βλέπουμε με

ποια προσπάθεια, γι' αυτό δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται προσοχή, όχι μονάχα σε σχέση με τους φορολογούμενους που δίνουν τους πόρους αυτούς, αλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί όσα λίγα και να έχουμε, αυτά πολεμούν τη δυστυχία. Και γι' αυτό πρέπει ο «πόλεμος» αυτός να είναι αποτελεσματικός. Πρέπει τα χρήματα που έρχονται εδώ να είναι χρήματα τα οποία αξιοποιούνται στο σύνολό τους. Γιατί, όταν αξιοποιούνται, τόσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε να βοηθήσουμε.

Εγώ θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του Ιδρύματος, καθώς και όσους δουλεύουν εδώ, γι' αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει. Ακούσατε πριν ότι, από τότε που μπήκε μπροστά ένα σύστημα δουλειάς, το σύστημα αυτό δουλειάς έχει αποδώσει. Αυτό δείχνει ότι, όταν έχουμε τη θέληση, όταν έχουμε τη γνώση -γιατί γνώση υπάρχει- όταν έχουμε τη συναίσθηση ευθύνης, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι το καλύτερο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει αυτό και εμείς -και εδώ και αλλού- είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε.

Είπα πριν, στον πρόεδρο του Ιδρύματος, ότι θα καλύψουμε το έλλειμμα του περασμένου χρόνου. Μου λέει ο παριστάμενος Υφυπουργός Πρόνοιας, ο κ. Κοτσώνης, ότι το καλύψαμε. Σωστά, το καλύψαμε. Θέλω επίσης να πω ότι το πρόβλημα της μισθοδοσίας, το οποίο εξέθεσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, στην εισαγωγική ομιλία του, το αντιμετωπίζουμε. Έχουμε τη διάθεση να καλύψουμε όλες τις δαπάνες μισθοδοσίας. Θέλω μονάχα, με το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας να δείτε τους αριθμούς, να έχουμε σύμπτωση αριθμών για να μην υποσχόμαστε κάποια πράγματα τα οποία μετά δεν γίνονται. Ο κ. Κοτσώνης θα κοιτάξει μαζί σας τους αριθμούς. Εμείς θα καλύψουμε τις δαπάνες μισθοδοσίας εδώ και χαίρομαι που εσείς εξασφαλίζετε τις δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύματος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι έχετε την ικανότητα και τη διάθεση να δώσετε ώθηση στο Ίδρυμα. Και πιστεύω, όπως είπατε πριν, ότι το Ίδρυμα αυτό, από άποψη υποδομής, είναι ίσως το καλύτερο της Ελλάδας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να σας δώσουμε όλες τις δυνατότητες για να γίνει, από κάθε άποψη, το καλύτερο της Ελλάδας.

Και μια λέξη ακόμη: Επειδή αναφέρθηκε πριν, πολύ σωστά, ότι χρειάζεται ένα ενιαίο σύστημα σε σχέση με την Πρόνοια, ότι δεν χρειάζονται πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες αναιρούν η μια την άλλη, ότι πολλά χρήματα πάνε χαμένα γιατί γίνονται διπλά και τριπλά τα ίδια πράγματα, είναι υποχρέωση της Κυβέρνησής μας -και θα παρακαλέσω τους συναδέλφους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι να τα κοιτάξουν αυτά- να έχουμε ένα σύστημα και θεσμούς που αποδίδουν.

Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα. Και αυτό πρέπει να πετύχουμε !»