

Ο Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι στα Τρίκαλα, είπε τα εξής:

«Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στη Θεσσαλία από το Σάββατο (1.3) για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, να παρουσιάσουμε τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται και ταυτόχρονα να συζητήσουμε, ν' ακούσουμε τις δικές σας προτάσεις, ν' ακούσουμε τις λύσεις, οι οποίες έχουν κοινή αποδοχή.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα έργων, το οποίο θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της χώρας. Ποτέ άλλοτε στη χώρα δεν υπήρξε ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα να εφαρμόζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πόροι για δράσεις σε όλους τους τομείς: από τα δημόσια έργα, τους δρόμους (που όλοι ξέρουμε) μέχρι δράσεις για τη βιομηχανία, για την απασχόληση. Οι πόροι αυτοί είναι πρωτόγνωροι για τον τόπο. Ποτέ δεν αφιερώθηκαν για την ανάπτυξη του τόπου τόσο πόροι.

Εμείς, εκείνο το οποίο θέλουμε, είναι ο τόπος αυτός να ενταχθεί στις ευρωπαϊκές διαδικασίες με ίσες δυνατότητες, ίσες ευκαιρίες. Να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής, τη διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος με τα μέσα και τις δυνατότητες που έχουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ουραγοί.

Εμείς δεν θέλουμε η χώρα να είναι σε απομόνωση.

Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη.

Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε «η πορεία, την οποία ακολουθείτε, είναι μια πορεία η οποία δημιουργεί δυσκολίες. Δεν δίνετε τόση σημασία στις δυσκολίες που πρέπει».

Εμείς απαντάμε: Αυτή τη στιγμή, στην ώρα που αλλάζει ο κόσμος, στην ώρα που αλλάζει η Ευρώπη, αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε, είναι η πορεία για το μέλλον της χώρας. Εμείς είμαστε υπόχρεοι απέναντι στο μέλλον της χώρας. Γιατί μπορούμε εύκολα - και το έκαναν πολλοί στο παρελθόν- να δώσουμε λίγα χρήματα εδώ, να δώσουμε λίγα χρήματα εκεί, να ικανοποιήσουμε και κάποιους, οι οποίοι φωνάζουν για να χειροκροτούν και αυτοί. Αλλά εμείς δεν ήρθαμε για το χειροκρότημα. Εμείς δεν ήρθαμε για να μας χαιρετίζουν όλοι ότι παρέχουμε, ικανοποιούμε, ότι ακολουθούμε τα παλιά πελατειακά συστήματα. Εμείς ήρθαμε για να δώσουμε δυναμική στον τόπο. Εμείς ήρθαμε για να ανοίξουμε νέους δρόμους. Εμείς ήρθαμε, ακριβώς, για την ισχυρή Ελλάδα, για να σταματήσει αυτό το παρελθόν που μας οδήγησε στην τελευταία θέση.

Δεν είναι αλήθεια ότι μας ξεπέρασε η Πορτογαλία; Δεν είναι αλήθεια ότι μας ξεπέρασε η Ιρλανδία; Δεν είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μεγάλη απόσταση από τις άλλες χώρες; Και δεν θέλει ο ελληνικός λαός να σταματήσει αυτή η πορεία και να βρεθούμε και εμείς σε υψηλά επίπεδα;

Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε πετύχει κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και φαίνεται πως μερικοί το ξεχνούν. Έχουμε πετύχει να έχουμε επίπεδα ανεργίας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δημιουργήσαμε τα τρία τελευταία χρόνια 150.000 θέσεις εργασίας. Έχουμε πετύχει σε αυτό τον Προϋπολογισμό να αυξήσουμε τις δαπάνες για την Παιδεία, την Πρόνοια, για την κοινωνική πολιτική. Και έχουμε επίσης πετύχει οι αυξήσεις των μισθών να είναι πάντα αυξήσεις μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό. Και έτσι το

πραγματικό εισόδημα να αυξάνεται, όχι ικανοποιητικά ίσως, λιγότερο απ' ό,τι θέλει ο κόσμος, αλλά στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι βάζουν κάτι στην τσέπη τους. Και, επίσης, όταν πήραμε τις αποφάσεις μας για τα φορολογικά μέτρα, τις πήραμε έτσι ώστε να επιβαρύνουμε εκείνους, κατά κύριο λόγο, οι οποίοι έχουν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, τα ομόλογα, εκείνους οι οποίοι έχουν και να εξαιρέσουμε όσο μπορούσαμε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν. Για δείτε στη γειτονική Ιταλία: Στη γειτονική Ιταλία δεν επιβλήθηκε ένας γενικός φόρος για όλους χωρίς διάκριση; Αυτή είναι η διαφορά της δικής μας πολιτικής.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο-δυνατό και η Κυβέρνηση θα συνεχίσει σταθερά την πορεία της. Γιατί εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να υπάρξει βελτίωση για ολόκληρο τον πληθυσμό. Να μην είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν δύναμη και πιέζουν για παροχές. Δεν θέλουμε διακρίσεις και διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το ποιος μπορεί να κινητοποιεί πρώτος ένα μηχανισμό και να παραλύει την κοινωνική ζωή και τη Δημόσια Διοίκηση. Υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν δύναμη και αυτούς πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι δεν είδαν τόσα χρόνια φως, πολλοί οι οποίοι δεν αισθάνθηκαν την πολιτεία να τους συμπαραστέκεται. Εμείς σ' αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες θα δώσουμε τη μέριμνά μας και τη φροντίδα μας. Δεν ακούμε σε εκβιασμούς και δεν πρόκειται να υποστούμε εκβιασμούς, γιατί είμαστε μια Κυβέρνηση ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Και δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε -και φαίνεται πως μερικοί το ξεχνούν- ότι υπάρχει η τουρκική επιβουλή. Η τουρκική επιθετικότητα έχει αυξηθεί. Πριν μερικές ημέρες, σε μια αμερικάνικη εφημερίδα, έδιναν οι Τούρκοι στρατηγοί κάποιες πληροφορίες για το ποιες είναι οι απόψεις τους. Και ανέφεραν εκεί ότι «για τα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία δεν έχουν υπογραφεί Συνθήκες ή για τα οποία δεν υπάρχουν κείμενα που έχει προσυπογράψει η Τουρκία, υπάρχει ερωτηματικό αν ανήκουν στην Ελλάδα». Ανέφεραν, επίσης, ότι η Ελλάδα ακολουθεί επεκτατική πολιτική.

Εμείς έχουμε πει ότι για τις σχέσεις μας με την Τουρκία, που θέλουμε να είναι σχέσεις φιλίας, ειρήνης και σταθερότητας πρέπει να ισχύουν το Διεθνές Δίκαιο και οι Διεθνείς Συνθήκες. Δεν διεκδικούμε τίποτε, αλλά δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε μια σπιθαμή εδάφους, θάλασσας και αέρα. Και γι αυτό χρειάζεται μια ισχυρή δύναμη αποτροπής. Γι αυτό χρειάζεται μια δύναμη τέτοια, ώστε το κόστος για όποιον προσπαθήσει μια επιβουλή κατά της εθνικής μας ακεραιότητας να είναι πολύ μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε όφελος που προσδοκά. Η άμυνα, όμως, χρειάζεται πόρους. Η άμυνα χρειάζεται κεφάλαιο. Είμαστε η μόνη χώρα της Ε.Ε. η οποία είναι αναγκασμένη να προβαίνει σε εξοπλισμούς. Και δεν τους θέλουμε εμείς για να είμαστε μια δύναμη η οποία παίζει ρόλο με τα όπλα της στην περιοχή. Εμείς θέλουμε να παίζουμε ρόλο στην περιοχή με την οικονομία μας, με τον πολιτισμό μας, με τις ιδέες, με τη δημιουργική προσπάθεια. Αλλά, εφόσον, οι άλλοι μας επιβάλλουν αυτές τις συνθήκες εμείς δεν θα κάνουμε πίσω και θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Αλλά, αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να ξέρουμε πως βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Και γι αυτό τα αιτήματα (μερικά δīs εδώ, μερικά δīs εκεί να δώσουμε εδώ, να δώσουμε εκεί, έτσι για να υπάρχει ομόνοια) είναι αιτήματα τα οποία δεν μπαίνουν στη λογική μιας χώρας, η οποία θέλει πορεία μπροστά. Και εμείς είμαστε μια Κυβέρνηση που θα εγγυηθούμε την πορεία μπροστά.

Προβλήματα, φίλες και φίλοι, υπάρχουν. Υπάρχει το πρόβλημα της Γεωργίας και το πρόβλημα της Γεωργίας προέκυψε, γιατί τα τελευταία χρόνια άλλαξε η Κοινή Αγροτική Πολιτική, άλλαξε το Διεθνές Περιβάλλον. Γιατί καταργήθηκαν τα προστατευτικά τείχη στην Ε.Ε., γιατί υπάρχουν λιγότεροι πόροι από την ΚΑΠ.

Αλλά, ας διευκρινίσω για να ξέρουμε: Αγροτική πολιτική υπήρχε, γιατί χάρη σ'αυτή την αγροτική πολιτική, ο Έλληνας αγρότης εισπράττει πάνω από το μισό του εισοδήματός του από επιδοτήσεις, ενισχύσεις που εξασφάλισε η Ελληνική Κυβέρνηση με συνεχείς παρεμβάσεις.

Εμείς βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τους αγρότες, ο οποίος έχει ξεκινήσει στο Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τους Συνεταιρισμούς. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις συλλογικές προσπάθειες, να βρούμε λύσεις σε προβλήματα, όπως το πρόβλημα της γης ή το Μητρώο Αγροτών. Γιατί εμείς στηριζόμαστε σε μια ζωντανή ελληνική ύπαιθρο. Γιατί εμείς στηριζόμαστε στην παρουσία του αγρότη. Γιατί εμείς θέλουμε τους νέους αγρότες στο χωράφι. Γιατί εμείς θέλουμε να είναι περήφανος ο αγρότης για τη δουλειά του. Και αυτή τη νέα πολιτική θα τη διαμορφώσουμε μαζί. Γιατί ο στόχος μας είναι μια ελληνική ύπαιθρος και περιφέρεια που να είναι ζωντανές. Και γι αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει πια αυτή η διαίρεση ανάμεσα στην Αθήνα, το κέντρο που τα απομυζά όλα και την υπόλοιπη περιφέρεια η οποία τα υφίσταται, δίνοντας πόρους. Οι πόροι πρέπει να μοιραστούν ίσα παντού. Και το πρόγραμμα έργων μας σ'αυτό αποσκοπεί.

Φίλες και φίλοι, για να κλείσω: Θέλω και πάλι να επαναλάβω πως εμείς, ως τόπος, ως χώρα, αν θέλουμε να έχουμε προκοπή πρέπει στις παγκόσμιες και στις ευρωπαϊκές διεργασίες να έχουμε παρουσία. Εάν θέλουμε να έχουμε παρουσία, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε φωνές απομονωτισμού. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς που μας λένε «αποτραβηχθείτε μακριά. Και τι μας νοιάζουν τα όσα συμφωνούν οι άλλοι; Και τι μας νοιάζουν οι Συνθήκες; Και τι μας νοιάζουν οι ξένες πολιτικές;». Μας νοιάζουν. Γιατί καθορίζουν, είτε το θέλουμε, είτε όχι, το περιβάλλον για μας. Κανένας δεν μας εξαναγκάζει. Είναι, όμως, ανάγκη να ακολουθήσουμε μια πολιτική που θα μας κάνει ανταγωνιστικούς. Η ανάγκη να είμαστε ανταγωνιστικοί, η ανάγκη να έχουμε παρουσία.

Και γι αυτό, το ΠΑΣΟΚ ενωμένο-δυνατό, η Κυβέρνηση θα ακολουθήσει μια πολιτική για την ισότιμη ένταξη στις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Θα ακολουθήσει μια πολιτική εκσυγχρονισμού. Να αλλάξουμε τον τόπο για να αποκτήσει πνοή, δυναμική. Να προχωρήσουμε μπροστά. Να μην βλέπουμε μίζερα πίσω. Να δούμε το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Αυτός είναι ο στόχος: Να δούμε το μέλλον. Το μέλλον της Ελλάδας. Το μέλλον του ελληνικού λαού για το πού θα πορευθούμε.

Μαζί όλοι, λοιπόν!

Για τους μεγάλους στόχους!

Για την Ελλάδα ισχυρή!

Μαζί, μπροστά!