

1. Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, θα αποτυπώνεται τόσο η ανάγκη μιας νέας αρχής όσο και η συνέχεια της κυβερνητικής θητείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

2. Το νέο ξεκίνημα μιας νέας αρχής, θα συνοδεύεται με συγκεκριμένες αναφορές και εξαγγελίες σε μια σειρά θεμάτων τα οποία θα αφορούν τους τομείς της οικονομίας, του κοινωνικού κράτους, της εξωτερικής πολιτικής, των θεσμών, των σχέσεων του πολίτη με το κράτος, του κοινοβουλίου και του πολιτικού συστήματος.

3. Όσον αφορά τους στόχους της νέας κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα επισημαίνεται ότι :

α) Το ήθος και το ύφος της εξουσίας, οφείλουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Διότι οι πολίτες απαιτούν ηθική συμπεριφορά από τα δημόσια πρόσωπα.

β) Η αποτελεσματικότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τη λειτουργία της κυβέρνησης, των υπουργείων και των δημόσιων οργανισμών.

γ) Η αξιοκρατία την οποία επιζητούν οι πολίτες, θέτοντας τέλος στην φαυλότητα και στην πελατειακή κοινωνία.

4. Όσον αφορά τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, οι οποίες θα πρέπει να δώσουν ένα τόνο και μια νέα φυσιογνωμία στο έργο της, θα προβάλλεται :

α) Η οικονομική ανάπτυξη. Σύζευξη της σταθεροποίησης με την ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε δηλαδή την ανάγκη να συνεχιστεί το πρόγραμμα σταθεροποίησης και σύγκλισης της οικονομίας, δίνοντας όμως ταυτόχρονα μια αναπτυξιακή διάσταση στην εφαρμοζόμενη πολιτική. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι το κράτος στρατηγείο να γίνει πράξη.

β) Το κοινωνικό κράτος. Η υλοποίηση ενός σταθεροποιητικού προγράμματος, μπορεί να είναι συμβατή με την προώθηση και στήριξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στο χώρο του κοινωνικού τομέα, με την οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους, το οποίο θα έχει ευρύτερους στόχους, με τη συγκρότηση μιας κοινωνίας περισσότερο δίκαιης, περισσότερο συνεκτικής και περισσότερο αλληλέγγυας. Το ζητούμενο είναι ο Κοινωνικός Ιστός Ασφάλειας.

γ) Η επανατοποθέτηση του ρόλου της Ελλάδας στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Και τούτο διότι αποτελούν τους ζωτικούς χώρους για την Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να έρθουν στο επίκεντρο μιας πολιτικής θετικής παρουσίας και δημιουργικής πρωτοβουλίας που θα ξαναδώσει στην Ελλάδα ρόλο συμμετοχής στις εξελίξεις, θα ισχυροποιήσει τη θέση και το κύρος της.

δ) Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των θεσμών, του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης. Το ζητούμενο είναι η αποκέντρωση και η ουσιαστικοποίηση του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ε) Η ανάπτυξη και η καθιέρωση του κοινωνικού διαλόγου με τους πολίτες και τους φορείς. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών. Η καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης. Η ενίσχυση της ηθικής και κοινωνικής ευαισθησίας. Η προώθηση της κριτικής σκέψης.

στ) Η υλοποίηση οριζόντιων μέτρων στο τομέα της υποδομής. Η ανάπτυξη της χώρας μπορεί να επιτευχθεί και με την υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων στους τομείς των δημόσιων έργων, του κοινωνικού κράτους, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, της έρευνας.

1. Ο νικητής των πρωτόγνωρων στιγμών που όλοι μαζί ζήσαμε χθες, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το κόμμα που πριν 21 χρόνια ιδρύσαμε όλοι μαζί με τον ηγέτη μας Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι το κόμμα που εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει μια βαθιά τομή στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Είναι το κόμμα που ο ελληνικός λαός έχει εναποθέσει τις προσδοκίες και τις ελπίδες του για ένα καλύτερο αύριο.

2. Το μήνυμα της επόμενης ημέρας, είναι ότι η συστράτευση όλων, η συντονισμένη λειτουργία, η σκληρή προσπάθεια, η αποτελεσματικότητα και η αξιοκρατία.

3. Σήμερα είναι η ώρα μιας νέας αρχής, αλλά και η ώρα της συνέχειας. Τα προβλήματα της χώρας απαιτούν άμεσες αποφάσεις και λύσεις. Έχουμε συναίσθηση των μεγάλων δυσκολιών. Όμως μπορούμε να τις ξεπερασούμε αν αξιοποιήσουμε δημιουργικά όλες τις δυνάμεις που διαθέτει η παράταξή μας.

4. Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε και να εγγυηθούμε είναι ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο, ανανεωμένο, το ΠΑΣΟΚ νικητής των επόμενων εκλογών για μια νέα δημιουργική τετραετία. Ενότητα, ανανέωση, νίκη το τρίπτυχο της πορείας που ξεκινάμε σήμερα.

1. Ο νικητής των πρωτόγνωρων στιγμών που όλοι μαζί ζήσαμε χθες, είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι το κόμμα που πριν 21 χρόνια ιδρύσαμε όλοι μαζί με τον ηγέτη μας Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι το κόμμα που εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξει μια βαθιά τομή στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Είναι το κόμμα που ο ελληνικός λαός έχει εναποθέσει τις προσδοκίες και τις ελπίδες του για ένα καλύτερο αύριο.

2. Το μήνυμα της επόμενης ημέρας, είναι η ανάγκη να υπάρξει συστράτευση όλων, συντονισμένη λειτουργία, σκληρή προσπάθεια, αποτελεσματικότητα και αξιοκρατία.

3. Τα προβλήματα της χώρας απαιτούν άμεσες αποφάσεις και λύσεις. Έχουμε συναίσθηση των μεγάλων δυσκολιών. Όμως μπορούμε να τις ξεπερασούμε αν αξιοποιήσουμε δημιουργικά όλες τις δυνάμεις που διαθέτει η παράταξή μας.

4. Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε και να εγγυηθούμε είναι ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο, ανανεωμένο, το ΠΑΣΟΚ νικητής των επόμενων εκλογών για μια νέα δημιουργική τετραετία. Ενότητα, ανανέωση, νίκη το τρίπτυχο της πορείας που ξεκινάμε σήμερα.

5. Σήμερα είναι η ώρα μιας νέας αρχής, αλλά και η ώρα της συνέχειας.

Ο Πρωθυπουργός Κώστα Σημίτης αναφερόμενος στο θέμα της σύγκλισης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Απορώ πως κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ανακάλυψαν το θέμα περί του ποιος μπορεί να συγκαλέσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να επικοινωνεί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, όποτε το κρίνει απαραίτητο η κυβέρνηση. Μπορεί και πρέπει να υπάρξει μια στενή σύνδεση της κυβέρνησης με την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μπορεί και πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο του βουλευτή.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχει σχετική συνεννόηση και συμφωνία με τον πρόεδρο του Κινήματος, Ανδρέα Παπανδρέου προκειμένου ο πρωθυπουργός να συγκαλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.