

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΣΟΚ

Αθήνα, 1 Ιουνίου 1996

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την χώρα, την κοινωνία, την κυβέρνηση και το κόμμα.

Πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο όπου τα οξυμένα και πολλαπλά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε ως χώρα και ως κοινωνία, επιζητούν ουσιαστικές, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

Πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο όπου η Κυβέρνηση καλείται να ολοκληρώσει στον ενάμιση χρόνο που μας απομένει μέχρι τις εκλογές, ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό έργο.

Πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή όπου το ΠΑΣΟΚ διοργανώνοντας το 4ο Συνέδριό του, καλείται να προχωρήσει με τολμηρά και αποφασιστικά βήματα στην ανανέωση και εκσυγχρονισμό του.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, η νέα γενιά αλλά και όλοι οι πολίτες, περιμένουν από εμάς λύσεις στα προβλήματα, τόλμη στις αποφάσεις, καινοτομία στην σκέψη και την δράση.

Από τις λύσεις που θα δώσουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι καθώς και όλοι οι πολίτες, αλλά και από την συμπεριφορά την οποία θα

επιδείξουμε θα κριθούμε όλοι. Θα κριθεί η αξιοπιστία μας. Θα κριθεί η δυνατότητά μας να προωθήσουμε τις επαρκείς και αναγκαίες λύσεις. Θα κριθεί η υπευθυνότητά μας. Θα κριθεί η πολιτική μας.

Σήμερα, καλούμαστε να δράσουμε μέσα στον ορίζοντα της κρίσης και απαξίωσης της πολιτικής, της κρίσης των σοσιαλιστικών οραμάτων. Πρέπει να δώσουμε πάλι περιεχόμενο στην πολιτική. Πρέπει να πάψουμε να περιχαρακωνόμαστε στο παρελθόν. Πρέπει να προβλέψουμε το μέλλον. Είμαστε ένα κόμμα που πιστεύει στο σοσιαλισμό με δημοκρατία. Πρέπει να μάθουμε τώρα να συζητάμε, ώστε να μην μας δεσμεύουν δόγματα αλλά νέες ιδέες και αναζητήσεις. Ως κόμμα, ως παράταξη και ως στελέχη που γεννηθήκαμε και ωριμάσαμε μέσα από σύνθετους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, ξέρουμε τον μηχανισμό της απάντησης, τον τρόπο γόνιμης υπέρβασης της κρίσης. Πρέπει να προχωρήσουμε στην επανίδρυση της πολιτικής. Η επανίδρυση αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποιο κύκλο εσωστρεφών συζητήσεων. Η δύναμή μας ήταν και θα είναι στην σχέση μας με την κοινωνία. Η δύναμή μας είναι είναι οι ιδέες και τα κοινωνικά μας οράματα. Η δύναμή μας προκύπτει από τις προτάσεις μας για τα προβλήματα και τις προοπτικές της χώρας που κατοχυρώνουν την ανασυγκρότησή της, τον εκσυγχρονισμό, το νέο διεθνή της ρόλο.

Το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα είναι αναμφίβολα μια κορυφαία εσωκομματική διαδικασία. Το Συνέδριο αυτό μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την απαρχή μιας ουσιαστικής, γόνιμης και διεισδυτικής συζήτησης για τα μείζονα και κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κόμμα μας, αν δεν παγιδευτεί σε επιζήμιες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Γι' αυτό στο επίκεντρο του πολιτικού μας ενδιαφέροντος, δεν πρέπει να είναι οι εσωκομματικές εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Δεν πρέπει να είναι οι προσωπικοί διαξιφισμοί. Δεν πρέπει να είναι οι άγονες και στείρες πολιτικές αντιδικίες.

Η παγίδευση μας σε αυτού του είδους πολιτικές λειτουργίες, είναι επιζήμια τόσο για το κόμμα μας, όσο και για την κυβέρνηση. Διότι η εικόνα που

εμφανίζουμε δείχνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τα μείζονα και ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, ως κοινωνία, ως κυβέρνηση και ως κόμμα.

Η ενασχόληση μας με τις προσωπικές επιδιώξεις και την κατάληψη κομματικών αξιωμάτων, ακρωτηριάζει την πολιτική και ιδεολογική μας φυσιογνωμία. Οδηγεί το κόμμα μας σε μια ανυπέβλητη κρίση, αποδόμηση και εκφυλισμό. Υπονομεύει την προοπτική και το μέλλον του κόμματός μας. Ενισχύει την τάση απαξίωσης που εμφανίζουν απέναντι στην πολιτική και στα κόμματα, ευρύτερες κατηγορίες πολιτών και κυρίως η νέα γενιά. Εκτρέφει προσωπικές μταιοδοξίες και αλόγιστες προσωπικές φιλοδοξίες. Δημιουργεί ένα ζοφερό και νοσηρό κλίμα.

Για να είμαστε πιστοί στον εαυτό μας πρέπει να αλλάξουμε

- * Απέναντι στις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, είναι ζωτική ανάγκη να αντιτάξουμε το κύριο αντικείμενο του Συνεδρίου μας που είναι οι θέσεις μας, η πολιτική και το πρόγραμμα μας.
- * Απέναντι στις προσωπικές αντιπαραθέσεις, είναι ζωτική ανάγκη να αντιτάξουμε τον πολιτικό διάλογο, την διαπάλη των απόψεων και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
- * Απέναντι στους προσωποπαγείς μηχανισμούς και στις διαχωριστικές γραμμές, είναι ζωτική ανάγκη να αντιτάξουμε μια άλλη πολιτική κουλτούρα, που θα στηρίζεται στην δύναμη των ιδεών και των θέσεων.

Οι νέοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια διάθεση κριτικής, αμφισβήτησης, άρνησης και ανατροπής. Κι αυτή είναι η δύναμη της νεολαίας. Η δύναμη αυτή πρέπει να ισχυροποιηθεί στον χώρο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Είναι καιρός πια το παλιό, να δώσει τη θέση του στο καινούργιο, είναι καιρός πια οι προσωπικές συγκρούσεις να αντικατασταθούν από πολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι ανάγκη

σήμερα εσείς οι νέοι να δώσετε τη ζωντάνια και τη δυναμική που χρειάζεται τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ. Είναι ανάγκη να διαφυλάξουμε την ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια νικηφόρα πορεία στις εκλογές του 1997.

Η συμβολή όλων μας, πρέπει να στηρίζεται στο τρίπτυχο Ενότητα Ανανέωση και Νίκη.

Το τρίπτυχο αυτό συνδέεται με το παρόν και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης. Συνδέεται με την προοπτική των προοδευτικών λύσεων και προτάσεων.

Η συντηρητική πρόταση που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία μας γυρίζει στο παρελθόν. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ταλαντεύεται και παλλινδρομεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όχι μόνον από την ορατή ένδεια της παρούσας ηγεσίας της, αλλά από την πλήρη ένδεια πολιτικών προτάσεων.

Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας και οι προκλήσεις της νέας εποχής χρειάζονται προοδευτικές λύσεις. Γι' αυτό η νέα νίκη, η ενότητα και η ανανέωση του κόμματός μας, είναι κοινή αποστολή και επιδίωξη.

Το στοίχημα της νέας εποχής είναι καθήκον όλων μας γιατί το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν και ζουν γι' αυτό.