

ΠΟΛ 3 00368

Δηλώσεις Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη - Πλήρες κείμενο

Αθήνα, Ελλάδα, 07/06/1996 (ΑΠΕ)

Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης έφθασε στις 23.30 στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους δημοσιογράφους:

'' Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με μεγάλη δυναμική. Επιζητεί έργα, δράσεις, ενέργειες για να καταστεί το μητροπολιτικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής. Περιοχή που θα αγκαλιάζει όχι μονάχα τη βόρεια Ελλάδα αλλά και τις γύρω χώρες.

Παρουσιάσαμε ποιά προγράμματα υπάρχουν, τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει, απαντήσαμε σε απορίες, συζητήσαμε γύρω από τα έργα. Πιστεύω ότι από την επίσκεψη αυτή υπάρχει περισσότερη γνώση τόσο σε μας όσο και στους τοπικούς φορείς της πόλης. Υπάρχει περισσότερη κατανόηση και μπορούμε να προχωρήσουμε πιά συντονισμένα και πιά αποφασιστικά''.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε: Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες πήρατε κάποιες σημαντικότερες αποφάσεις για το θέμα των χαμηλοσυνταξιούχων, σήμερα δεχθήκατε κριτική. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το θέμα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο θέμα των χαμηλοσυνταξιούχων είχαμε να επιτύχουμε δύο σκοπούς:

- Από τη μία πλευρά έπρεπε να φροντίσουμε για εκείνους, οι οποίοι υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες της οικονομικής εξέλιξης.
- Από την άλλη μεριά έπρεπε να φροντίσουμε για τα συμφέροντα όλου του ελληνικού λαού, να κρατήσουμε το σταθερό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής.

Πιστεύω ότι η λύση που δώσαμε, επιτυγχάνει και τους δύο αυτούς σκοπούς. Η λύση βοηθάει εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη: Εκείνους που έχουν σύνταξη κάτω των 100.000 δραχ. Και δεν είναι λίγοι. Τους υπολογίζουμε σε 380.000. Δίνει σ' αυτούς ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στο 11% μέχρι το 20% του εισοδήματός τους. Έτσι μπορούμε να δώσουμε μια πραγματική βοήθεια σ' αυτούς που έχουν - όπως είπα - ανάγκη.

Ταυτόχρονα η λύση επειδή κινείται στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, είναι μια λύση που εξασφαλίζει και την κοινωνική ευαισθησία αυτής της πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα και τη συνέχιση και την επιτυχία των στόχων μας, σχετικά με τον πληθωρισμό και τα ελλείμματα.

Η κοινή γνώμη θέλει να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες είναι σωστές και να μην λαμβάνουμε υπ' όψιν μας το πολιτικό κόστος. Αυτό και κάναμε. Δεν δώσαμε σημασία στο πολιτικό κόστος. Δώσαμε σημασία στο να επιτύχουμε μια ρύθμιση, η οποία βοηθάει εκείνους που έχουν τις χαμηλότερες συντάξεις. Μια ρύθμιση, η οποία ταυτόχρονα βοηθάει την οικονομία μας να προχωρήσει μπροστά.