

Του ΠΕΤΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ *

Οργάνωση
Αγώνων

Τις τελευταίες ημέρες, η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση της Πορτογαλίας έφερε στο φως τις βαρύτερες επιπτώσεις του «μεγάλου κόλπου» της απογραφής που πρώτος δίδαξε ο Μπαρόζο ως επικεφαλής - τότε -

της Δεξιάς κυβέρνησης στη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Ο Μπαρόζο ήλθε στην εξουσία στην Πορτογαλία με το ίδιο ακριβώς μοντέλο αντιπολίτευσης που χρησιμοποίησε στην Ελλάδα ο κύριος Καραμανλής: Διαρκείς καταγγελί-

ες για υποτιθέμενα σκάνδαλα των σοσιαλιστών, για αντιλαϊκές πολιτικές κτλ. και ταυτόχρονα η πορτογαλική Δεξιά υποσχόταν τα πάντα στους πάντες, στους αγρότες στους μισθώτους, τους μικρομεσαίους.

Τα πορτογαλικά ψέματα και - τιμωρία - της ΝΔ

Μόλις όμως η Δεξιά ανέλαβε την διακυβέρνηση στην Πορτογαλία, εφάρμοσε το κόλπο της «απογραφής», όπως ακριβώς δηλαδή στην Ελλάδα έπραξε ο κύριος Αλογοσκούφης κατ' εντολή του κύριου Καραμανλή.

Και φυσικά, η Δεξιά της Πορτογαλίας - όπως η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα -, όχι μόνον δεν τήρησε καμία από τις προεκλογικές της υποσχέσεις, αλλά εξ' αιτίας της απογραφής υπήρξε βίναυση οπισθοχώρηση και υπαρπαγή και των ως τότε κερτημένων του πορτογαλικού λαού.

Σήμερα, όμως, η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση της Πορτογαλίας ανακαλύπτει ότι η τριετία της απογραφής έφερε την πορτογαλική Οικονομία πολύ πιο από το σημείο που ανέλαβε ο Μπαρόζο. Τα ελλείμματα αυξήθηκαν και άλλο αντί να μειωθούν, αυξήθηκε η ανεργία με ταυτόχρονη δραματική μείωση των κοινωνικών δαπανών.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα: Η απογραφή αποδεικνύεται οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό έγκλημα δια-

κειάς της Νέας Δημοκρατίας που το πλήρως σκληρό η χώρα.

Η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα για την μεταολυμπιακή χρήση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, έδωσε την ευκαιρία να αποκαλυφθεί σε όλο του το μέγεθος το ψεύδος και η συκοφαντική μεθόδευση της απογραφής.

Ο κύριος Αλογοσκούφης και η κυρία Πετραλιά υποστήριξαν επανειλημμένα στη Βουλή ότι ένας από τους βασικούς λόγους του ελλείμματος ήταν η εκτίναξη του κόστους των Ολυμπιακών Αγώνων από τα 4,6 με 5 δισ. ευρώ που είχε προϋπολογίσει το ΠΑΣΟΚ στα 9 δισ. ευρώ που «βρήκε» η Νέα Δημοκρατία.

Αυτή η υπέρβαση όμως είναι ένα συνειδητό ψέμα και μια καλοστημένη πολιτική απάτη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ο κύριος Αλογοσκούφης και η κυρία Πετραλιά παρουσίασαν ως υπέρβαση μια αλυσίδα μεγάλων, μικρών και μεσαίων έργων, τα οποία αποτελούσαν προγραμματισμένες κρατικές δαπάνες και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν τμήμα του «ελλείμματος» που κατασκεύασαν οι σκοτεινοί μηχανισμοί των προπαγανδιστών του υπουργείου Οικονομίας υπό τον κύριο Αλογοσκούφη.

Πέρα από το γεγονός ότι συμπεριέλαβαν οι σκοτεινοί αυτοί εγκέφαλοι στην «υπέρβαση» και στο «έλλειμμα» μεγάλης κλίμακας προγραμματισμένα έργα, όπως η αντιπλημμυρική προστασία του Κηφισού, θα αναφέρω χαρακτηριστικά τρία παραδείγματα έργων από το χώρο του υπουργείου Παιδείας, τα οποία ο κύριος Αλογοσκούφης αναφέρει ψευδώς ως τμήμα των ολυμπιακών υπερβάσεων και ελλειμμάτων που τον εξανάγκασαν στην απογραφή.

Αναφέρομαι στο νέο κτίριο του υ-

Η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα για την μεταολυμπιακή χρήση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, έδωσε την ευκαιρία να αποκαλυφθεί σε όλο του το μέγεθος, το ψεύδος και η συκοφαντική μεθόδευση της απογραφής

πουργείου Παιδείας, στο χώρο της ΣΕΛΕΤΕ, στο Μαρούσι, έργο ύψους 51 εκατομ. Ευρώ, στις νέες φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου, έργο ύψους 27 εκατομ. Ευρώ και στην ανακατασκευή και συμπλήρωση των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Αθηνών έργο ύψους 41 εκατομ. Ευρώ.

Πρόκειται για έργα 119 εκατομ. ευρώ συνολικά, τα οποία, όχι απλώς δεν συνιστούν υπέρβαση του Ολυμπιακού προϋπολογισμού, αλλά είναι υπόδειγμα και απόδειξη με πύση προσοχή, φειδώ και αποτελεσματικότητα χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα του ελληνικού λαού για να γίνουν σωστά οι Ολυμπιακοί Αγώνες και για να υπέρχει μεταολυμπιακό όφελος.

Όταν ανέλαβε υπουργός Παιδείας τον Απρίλιο του 2000 το νέο κτίριο του υπουργείου Παιδείας ήταν ήδη προκηρυγμένο δημόσιο έργο από την ΚΕΔ. Ενώ η κατασκευή και ανακατασκευή των φοιτητικών εστιών ήταν εγγεγραμμένες στο κτηρολογικό πρόγραμμα επέκτασης των φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα.

Ενώ λοιπόν αυτά τα έργα ήταν προ-

γραμματισμένα και θα εκτελούνταν ούτως ή άλλως, μετέκοιταν στη Διευπουργική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, διαπίστωσε ότι η «Οργανωτική Επιτροπή» του «Αθήνα 2004» είχε ανάγκη υψηλού επιπέδου χώρων φιλοξενίας για τους δημοσιογράφους που θα κάλυπταν τους Αγώνες. Έτσι κατασκευάστηκαν τα έργα αυτά εγκαίρως για να χρησιμοποιηθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αμέσως μετά να δοθούν στον εξαρχηκή προορισμό τους.

Δεν υπήρξε, επομένως, σπατάλη αλλά οικονομία, διότι με ένα έργο σε κάθε περίπτωση επιτελέστηκαν και οι δύο στόχοι. Αυτή τη στιγμή, ήδη, 1618 φοιτητές από φτωχές οικογένειες στεγάζονται στις φοιτητικές εστίες (898 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 700 στο Πολυτεχνείο).

Ταυτόχρονα, το νέο κτίριο του υπουργείου Παιδείας μετασκευάζεται (αφού φιλοξένησε 1200 ξένους δημοσιογράφους) ώστε τον Απρίλιο του 2006 να μεταφερθούν εκεί όλες οι υπηρεσίες του. Είναι ένα κτίριο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με την ευθύνη του ΟΣΚ, υψηλών ποσοτήτων προδιαγραφών, έτσι ώστε σε 40.000 τ.μ. οι 1350 υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας να έχουν για πρώτη φορά στα 180 χρόνια του νεοελληνικού κράτους το δικό τους σπίτι.

Στα νέα κτίρια υπάρχει πρόβλεψη για συνεδριακό κέντρο, αίθουσες εκδηλώσεων, καθώς και παιδικές σταθμούς για τα παιδιά των εργαζομένων. Το κράτος θα αποσβέσει σε λίγα χρόνια το κόστος κατασκευής, αφού καταβάλλει ετησίως εκατοντάδες εκατομμύρια για εννοκίαση χώρων που στεγάζουν τις πολυδιαπισσμένες σήμερα κτηριακά υπηρεσίες του υπουργείου.

Να λοιπόν το ψεύδος και η συκοφαντία του κυρίου Αλογοσκούφη. Τα 119 εκατομ. ευρώ των προγραμματισμένων κρατικών δαπανών παρουσιάζονται ως «υπέρβαση», «έλλειμμα» και «ακρέας» που κληρονόμησε - τάχα - το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία.

Αλλά η μοίρα του ψέματος είναι προδιαγεγραμμένη: Όπως ακριβώς στην Πορτογαλία ο εξαπατημένος λαός τιμώρησε τη Δεξιά της απογραφής έτσι και στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία θα εισπράξει τη λαϊκή οργή για τη εξαπάτηση και το ψεύδος που είναι η σφραγίδα της πολιτικής της.



* Ο κ. Πέτρος Ευθυμίου είναι Βουλευτής Β' Αθήνας του ΠΑΣΟΚ και τώως υπουργός Παιδείας