



Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 1997

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΣΠΟΡ

ΕΛΛΑΔΑ  
ΤΕΧΝΕΣ

ΚΟΣΜΟΣ  
ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΑΠΟΨΕΙΣ

## Τα τρία λάθη

Η ΛΟΓΙΚΗ με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες, δείχνει έλλειψη πολιτικής φαντασίας και ευελιξίας, γι' αυτό και είναι στη βάση της λαθεμένη και αναποτελεσματική.

ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ τα λάθη της κυβέρνησης, που πρέπει να επισημανθούν:

- Η αποφυγή και η άρνηση ουσιαστικής επικοινωνίας με όσους κινητοποιούνται και απεργούν.
- Η δογματική ακαμψία στη γραμμή: «Δεν έχω να δώσω τίποτε» και
- Ο φόβος δημιουργίας χιονοστιβάδας σε περίπτωση υποχώρησης στα αιτήματα των απεργών.

ΑΥΤΗ Η ΛΟΓΙΚΗ καταργεί θεωρητικά την κινητοποίηση και την απεργία και εξαφανίζει τα αιτήματα. Αλλά αυτό στην πράξη είναι αδύνατο, όταν μάλιστα τα αιτήματα είναι πειστικά.

ΑΥΤΟΙ που κινητοποιούνται, γνωρίζουν ότι και ζημιά υφίστανται και βεβαίως δεν πιστεύουν ότι όλα τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν. Αγωνίζονται να κερδίσουν κάτι, και δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν με κατεβασμένο το κεφάλι.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, πολιτική νίκη της κυβέρνησης είναι να λύσει τα προβλήματα με κάποια υποχώρηση και με την επίδειξη πνεύματος κατανόησης στην επικοινωνία και το διάλογο.

ΕΙΝΑΙ ΗΤΤΑ της κυβέρνησης η επιμονή στο δογματισμό της άκαμπτης γραμμής ή η προσφυγή στην καταστολή.

ΟΤΑΝ δημιουργείται ένα κοινωνικό πρόβλημα και μάλιστα με σοβαρές επιπτώσεις στην Οικονομία και με ζημιά πολλών τάξεων, οφείλει η κυβέρνηση να επιδιώξει και να πετύχει την προσέγγιση. Και μπορεί να φτάσει στην προσέγγιση με την κατανόηση, που ανοίγει το δρόμο σε αμοιβαίες υποχωρήσεις, που είναι η βασική αρχή της κοινωνικής συμβίωσης.

ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ η κυβέρνηση στην κινητοποίηση των αγροτών. Υποχώρησαν οι αγρότες, για να επανέλθουν και πάλι στα μπλόκα. Και αυτό δεν είναι νίκη της κυβέρνησης, αφού δεν έλυσε το πρόβλημα και αφήνει σε αγωνία όλους εκείνους που υφίστανται τη ζημιά των κινητοποιήσεων και πληρώνουν το κόστος.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ μόνο το πολιτικό κόστος, που δηλώνει ότι δεν το υπολογίζει ο πρωθυπουργός, αλλά και το κοινωνικό κόστος, που δεν μπορεί να τον αφήνει αδιάφορο.

Ο ΡΟΛΟΣ της κυβέρνησης είναι να μειώνει στο ελάχιστο το κοινωνικό κόστος, αντιμετωπίζοντας και λύνοντας τα προβλήματα με κατανόηση και πολιτική φαντασία. Οσο για την επίκληση του

«κοινωνικού αυτοματισμού», καλύτερα να τον ξεχάσει ο κ. Ρέππας. Δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να προσδοκά οφέλη από τη σύγκρουση κοινωνικών ομάδων. Υποχρέωσή της είναι να επιτυγχάνει ακριβώς το αντίθετο.

---

Επικοινωνήστε με την "[E on-line](#)"



Copyright © 1996 X. K. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.