



Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 1997

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΠΟΡ

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΧΝΕΣ

ΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η πρώτη μέρα...

ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ και στις εκτιμήσεις της η κυβέρνηση και οι απειλές της δεν έπιασαν χθες και η απαγόρευση της μαζικής κυκλοφορίας των τρακτέρ στην εθνική οδό αποδείχθηκε ανόητη και ανίσχυρη.

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, που ξεπέρασε τις προβλέψεις, κινήθηκαν οι αγρότες, έστησαν μπλόκα και έδειξαν ότι μπορούν να κλείνουν και να ανοίγουν τους δρόμους, όποτε κρίνουν, με σχετική άνεση. Και ήταν αναμενόμενο, γιατί είναι αδύνατη η αστυνόμευση ολόκληρου του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας.

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ φορά, το Δεκέμβριο, οι αγρότες πέτυχαν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να αναδείξουν τα αιτήματά τους με τα μπλόκα.

ΤΩΡΑ, πέτυχαν να γελοιοποιήσουν την κρατική εξουσία και την τακτική της καταστολής, χωρίς να ενοχλήσουν άλλες κοινωνικές τάξεις, χωρίς να συγκρουστούν και να προκαλέσουν επεισόδια. Κατέστησαν το κράτος παίγνιο και το αφόπλισαν με τους σκακιστικούς ελιγμούς τους.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, συνεχίζοντας τις λαθεμένες εκτιμήσεις, κινείται στον κόσμο της και επιμένει στη θέση της:

–Δεν έχουμε τίποτε να δώσουμε.

–Ας μείνουν όσο θέλουν στους δρόμους, αρκεί να μην επιχειρήσουν να κλείσουν την εθνική οδό, την οποία μπορούμε να κρατήσουμε ανοιχτή.

–Το θέμα είναι πολιτικό και όχι οικονομικό.

Μ' ΑΥΤΟ το τελευταίο επιχείρημα η κυβέρνηση θα κλιμακώσει τις επιθέσεις της κατά του ΚΚΕ και της Ν.Δ., καταγγέλλοντας τα δύο κόμματα, ότι αυτά υποκινούν τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

ΕΙΝΑΙ, όμως, δυνατό να υπάρχουν τόσα κόκκινα τρακτέρ στο θεσσαλικό κάμπο και τόσο πρόθυμοι αγρότες για κομματική άσκηση μέσα στο καταχείμωνο; Ολα αυτά είναι αστειότητες. Κανένας δεν κινητοποιείται και μάλιστα τόσο επίμονα, αν δεν καίνε τα προβλήματά του.

ΤΟ ΘΕΜΑ είναι όντως πολιτικό, όπως άλλωστε και όλα τα προβλήματα. Μήπως το ΠΑΣΟΚ δεν στήριζε απεργίες και κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας το δίκαιο αιτημάτων, που δεν ικανοποιούσαν αντίπαλές του κυβερνήσεις; Τώρα, αντιγράφει την τακτική των κυβερνήσεων που αντιπολιτευόταν;

ΤΟ ΘΕΜΑ είναι πολιτικό, με την έννοια ότι αφορά την πολιτική και την τακτική της κυβέρνησης, η οποία, όταν έκανε τον προϋπολογισμό, έπρεπε να υπολογίσει και τα ανοιχτά πιεστικά προβλήματα των αγροτών. Και προπαντός, να προγραμματίσει την αναδιάρθρωση της γεωργίας και να τη

στηρίζει.

ΕΙΧΕ υποχρέωση να προβλέψει και να προλάβει και προπαντός να προστατέψει το κράτος από τη γελοιοποίηση.

Επικοινωνήστε με την "[E on-line](#)"



Copyright © 1996 X. K. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.