

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι

Χαίρομαι που μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία σε αυτήν την εκδήλωση του ΟΠΕΚ να διατυπώσω μερικές σκέψεις για τους στόχους της οικονομικής πολιτικής της επομένης δεκαετίας.

Τα προηγούμενα χρόνια εργαστήκαμε συστηματικά και προωθήσαμε με επιτυχία τη διαδικασία ονομαστικής σύγκλισης με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάναμε μία σειρά από προσαρμογές στην οικονομία, μειώνοντας δραστικά τα ελλείμματα και τον πληθωρισμό, για να μπορέσει η χώρα μας να αποκτήσει το κοινό Ευρωπαϊκό νόμισμα.

Ποτέ δεν είδαμε την ΟΝΕ σαν αυτοσκοπό. Ήταν απλώς το μέσο για να μπει η χώρα μας σε μία τροχιά ανάπτυξης, για να βάλουμε στέρεες βάσεις για τη μελλοντική ευημερία.

Και αυτή η ανάπτυξη ήρθε. Η Ελλάδα – είναι γνωστό σε όλους – επιτάχυνε τους ρυθμούς της. Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα μας έφτασε το 3% ενώ μετά το 2000 ήταν μεταξύ του 4% και του 5%, ο υψηλότερος για κάποια χρόνια στην ΕΕ.

Στην πορεία αυτή έγιναν ταυτόχρονα βήματα σημαντικά προς την *πραγματική* σύγκλιση. Η ανάπτυξη έφερε αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, δημιούργησε επενδύσεις και απασχόληση.

Μας έδωσε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε το κοινωνικό κράτος, αυξάνοντας τις κοινωνικές δαπάνες.

Να επενδύσουμε σε μεγάλες και μικρές υποδομές σε όλη τη χώρα, αλλά και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, της υγείας, της παιδείας.

Και βέβαια μας έδωσε το μοναδική δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο τουριστικό και επενδυτικό χάρτη, με την πετυχημένη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Φυσικά δεν έγιναν όλα. Πολλά Ελληνικά νοικοκυριά σήμερα εξακολουθούν να αισθάνονται ανασφάλεια για το μέλλον. Η ανεργία - ειδικά στους νέους και στις γυναίκες – εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Η ακρίβεια, οι δυσκολίες που βιώνουν πολλές επιχειρήσεις, τα χαμηλά εισοδήματα πολλών αγροτών, οι ανεπάρκειες που υπάρχουν στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη δημόσια διοίκηση, τα φαινόμενα διαφθοράς, όλα αυτά είναι πραγματικά προβλήματα.

Το ζητούμενο όμως σήμερα ποιο είναι; Είναι να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουν γίνει. Για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε και όλα τα προβλήματα και τις υστερήσεις. Με πολιτικό θάρρος, για να μην έχουμε πισωγυρίσματα.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να πάμε παραπέρα και να μιλήσουμε για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Σήμερα είναι η ώρα να σκεφτούμε και να διατυπώσουμε το σχέδιο για το μέλλον.

Και δεν είναι βέβαια η ώρα για να επιχειρούμε να ξαναγράψουμε το παρελθόν απλώς και μόνο για στενές μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Έχω ήδη αναφερθεί στα κίνητρα και στις επιπτώσεις της περίφημης απογραφής που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Κατάφερε μέσα σε 9 μήνες να κατεδαφίσει όλη την καλή εικόνα, το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό.

Και φυσικά τις επιπτώσεις θα τις πληρώσει η Ελληνική οικονομία, τα Ελληνικά νοικοκυριά. Τα 2 χρόνια που ελπίζει να πάρει ο κ. Αλαγοσκούφης για να μειώσει το έλλειμμα κάτω του 3% θα είναι απλώς 2 χαμένα χρόνια για να ξαναβρεθούμε εκεί που είμαστε ήδη σήμερα.

Δύο χρόνια περιοριστικής πολιτικής. 2 χρόνια στα οποία η ανάπτυξη ανακόπτεται, τα εισοδήματα υποφέρουν.

Η ΝΔ μιλά για «διαφάνεια», «αλήθεια», «αξιοπιστία», «ευθύνη». Ποια διαφάνεια; Η απογραφή έγινε απολύτως αδιαφανώς και εν κρυπτώ. Ποια αλήθεια; Ο τρόπος με τον οποίο έχουν χειριστεί το όλο ζήτημα είναι μία συνεχής αλληλουχία ψευδών κατασκευών. Ποια αξιοπιστία; Αυτή που είχαμε και σήμερα χάθηκε; Ποια ευθύνη; Που είναι η ευθύνη όταν μία κυβέρνηση βάζει πάνω από το εθνικό συμφέρον κοντόφθαλμες μικροπολιτικές σκοπιμότητες;

Φίλες και φίλοι

Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι στη ζωή, όπως και στην πολιτική, πρέπει να βάζεις στόχους και συστηματικά να δουλεύεις για να τους πετύχεις.

Εμείς βάλαμε κάποιους στόχους και τους πιάσαμε.

Στην οικονομία, έχοντας κερδίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και το ισχυρό νόμισμα, επιταχύναμε την πορεία της ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας, της διαρκούς βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου όλων των Ελλήνων.

Οι δείκτες το αποδεικνύουν. Το κατά κεφαλήν εισόδημα στη χώρα μας από 65% της ΕΕ των 15 το 1996 είναι σήμερα το 74%, μία άνοδος σχεδόν 10 μονάδων. Η παραγωγικότητα από 78% το 1996 στο 91% σήμερα. Κάναμε μεγάλη πρόοδο.

Η σύγκλιση όμως δεν μπορεί να είναι απλώς η βελτίωση ορισμένων οικονομικών δεικτών. Σύγκλιση είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων κάθε πολίτη, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής, η ολοκληρωμένη υγεία, η σύγχρονη εκπαίδευση, οι σωστές δημόσιες υπηρεσίες.

Σύγκλιση είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, το να βρει δουλειά ο άνεργος, το να

μπορούν οι επιχειρήσεις να γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές.

Γιατί η σύγκλιση πρέπει να αφορά κάθε πολίτη ξεχωριστά κι όχι μόνο μέσους όρους.

Για να πετύχουμε τη σύγκλιση χρειάζεται σχέδιο, προσπάθεια, αποτελεσματικότητα.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο Ολλανδός τέως πρωθυπουργός Wim Kok παρουσίασε μία έκθεση που ετοίμασε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της «στρατηγικής της Λισσαβώνας».

Η έκθεση αυτή έγινε ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης το 2005 αυτού του δεκαετούς μεγάλου προγράμματος οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

Μία από τις βασικές του προτάσεις για να δοθεί ώθηση στην υλοποίηση των στόχων της Λισσαβώνας είναι κάθε χώρα να παρουσιάσει και να υλοποιήσει τη δική της στρατηγική, ένα δικό της σχέδιο, προσαρμόζοντας την Ευρωπαϊκή στρατηγική στα δικά της μέτρα.

Εμείς αυτό το κάναμε ήδη. Το 2003 παρουσιάσαμε την «Ελληνική στρατηγική της Λισσαβώνας», τη Χάρτα Σύγκλισης.

Η Χάρτα δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη της χώρας.

Οριοθετούσε μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένες πολιτικές επίτευξής τους. Περιέγραφε δεσμεύσεις σε κατευθύνσεις, στόχους και παρεμβάσεις πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Τρόπους χρηματοδότησης των μεγάλων παρεμβάσεων.

Η Χάρτα ήταν αναγκαία γιατί το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε για τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια δεν θα προκύψει από μόνο του, με αυτόματο πιλότο. Πρέπει να το περιγράψουμε, να το σχεδιάσουμε, να το εξειδικεύσουμε.

Όλοι συμφωνούμε ότι την εποχή της γνώσης και της πληροφορίας, το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας μας όπως το γνωρίζουμε έχει φτάσει στα όριά του.

Ότι το ζητούμενο σήμερα είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης όπου η έμφαση μετατοπίζεται από τις υποδομές στον άνθρωπο και στο περιεχόμενο.

Ο μετασχηματισμός της Ελληνικής οικονομίας σε μια δημιουργική οικονομία παραγωγής και παροχής σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης.

Αλλά βέβαια η δυσκολία βρίσκεται στο να περάσουμε από το γενικό στο συγκεκριμένο. Να δουλέψουμε ώστε:

- η έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία
- η επένδυση στις σύγχρονες υποδομές τηλεπικοινωνιών και μεταφορών αλλά και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός.

- η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που δίνει την ελευθερία και τη δυνατότητα του επιχειρηματία να επενδύσει, να πάρει ρίσκα, να δημιουργήσει πλούτο και απασχόληση,

όλα αυτά μαζί να οδηγήσουν στο μετασχηματισμό της οικονομίας μας.

Το ζητούμενο σήμερα είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο Έλληνας αγρότης να παράγει ποιοτικά προϊόντα, σε μία γεωργία φιλική προς το περιβάλλον, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Με προϊόντα ονομασίας προέλευσης, βιολογικές καλλιέργειες, βιώσιμες γεωργικές επιχειρήσεις, με σύνδεση με τον τομέα της μεταποίησης και του εμπορίου, και με έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα.

Το ζητούμενο είναι να δώσουμε στο μικρό επιχειρηματία, ειδικά στην περιφέρεια, τη δυνατότητα να γίνει ανταγωνιστικός στον τομέα της μεταποίησης.

Να ανέβει την αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας, είτε δραστηριοποιείται σε παραδοσιακούς είτε σε πιο σύγχρονους τομείς. Είτε παράγει συσκευασμένα τρόφιμα, είτε έπιπλα, είτε σύγχρονα εργαλεία και μηχανήματα.

Το ζητούμενο είναι να δώσουμε στη μεγάλη επιχείρηση ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε να επενδύσει, να πείσουμε την ξένη επιχείρηση να παράγει και να επενδύσει στην Ελλάδα.

Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, γιατί ξέρουμε ότι αυτός ο τομέας θα είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Κάνοντας ένα ποιοτικό άλμα σε παραδοσιακούς για εμάς τομείς όπως είναι ο τουρισμός. Με σύγχρονες υποδομές, διαφοροποιημένο και εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν, αξιοποιώντας πλήρως και αναδεικνύοντας το πολιτιστικό μας απόθεμα.

Αλλά όχι μόνον εκεί. Δημιουργώντας και νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Γιατί να μην εξάγει η Ελλάδα ποιοτικές υπηρεσίες στον τραπεζικό τομέα; Στην εκπαίδευση; Στο χώρο της υγείας; Έχουμε τα τελευταία χρόνια δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να είμαστε ανταγωνιστικοί, στις γειτονικές μας χώρες αλλά και σε πιο δύσκολες αγορές.

Αυτός ο μετασχηματισμός δεν μπορεί να γίνει από μόνος του.

Χρειάζεται νέες πολιτικές που θα τολμήσουν να αμφισβητήσουν παλιές συνήθειες, να διαταράξουν ισορροπίες.

Μία νέα ματιά στο φορολογικό σύστημα, που πρέπει να κάνει άλματα διαφάνειας και απλοποίησης, να έχει σαφή ρόλο στην ανακατανομή, αλλά και στην προσφορά κινήτρων, για να είναι οι Ελληνικές επιχειρήσεις διεθνώς ανταγωνιστικές.

Μία νέα εμπιστοσύνη στον επιχειρηματία, με ριζικά απλουστευμένες διαδικασίες για τη δημιουργία και τη λειτουργία επιχειρήσεων.

Μία νέα προσέγγιση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, με πιο σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία στήριξης, και την απομάκρυνση από τη μονοδιάστατη πολιτική επιδοτήσεων.

Μία νέα ισορροπία κράτους-αγοράς, με ένα μικρότερο, πιο αποτελεσματικό και επιτελικό, αποκεντρωμένο κράτος, δίνοντας όμως χώρο και στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

Φίλες και φίλοι

Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Αυτά είναι τα θέματα που θέλει να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του Γιώργος Παπανδρέου στον μεγάλο διάλογο που έχει ανοίξει με την κοινωνία ενόψει του συνεδρίου του.

Να αναδείξει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, τις τομές, για να πάμε τη χώρα μας ένα βήμα παραπέρα.

Γιατί εμείς πιστεύουμε στις δυνατότητες της οικονομίας μας.

Γιατί πιστεύουμε στις δυνατότητες και στη δημιουργικότητα κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδας.

Οι μεγάλες επιλογές των περασμένων ετών- η ένταξη στην ΟΝΕ, η ενίσχυση της εθνικής άμυνας, η προετοιμασία των

Ολυμπιακών Αγώνων, τα μεγάλα έργα --, δημιούργησαν μία μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μας.

Δημιούργησαν μία νέα δυναμική. Τη βεβαιότητα ότι η σημερινή Ελλάδα μπορεί να στηριχθεί σε αυτά που έχει πετύχει για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο.

Χωρίς τα φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος που η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να ξαναφέρει. Με αισιοδοξία και σιγουριά για τις δυνατότητές της.

Για να δώσουμε νέες δυνατότητες και ευκαιρίες, σε αυτούς που επιζητούν δυναμικά να ορίσουν την πορεία τους και την προοπτική τους.

Για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια πιο άνετη καθημερινότητα, ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον.

Μια κοινωνία με περισσότερη ελευθερία, συνοχή κι ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Σας ευχαριστώ.