

## ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

## Σαλάμι

107

«**Ε**πιτέλους, τι άλλο θέλεις πια από τη ζωή μου, τύραννε;»... Σκηνή από μελό ταινία του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου; Οχι ακριβώς: η μόνη ερώτηση που απομένει να διατυπώσει ο μέσος Έλληνας προς τον Πολ Τόμσεν. Αφού τα πήρε όλα και - δεν - έφυγε, ζητάει τώρα να καταργηθεί το πενθήμερο και άλλες παρεμφερείς πολυτέλειες.

Προφανώς κάποιος του είπε τη μισή αλήθεια για τον Ναστρεντίν Χότζα. Πράγματι εκπαίδευσε τον γάιδαρό του να δουλεύει πολύ και να τρώει λίγο. Αλλά πάνω που τα κατάφερε, του ψόφησε.

Αν το πάρουμε αλλιώς, το πρόβλημα είναι τι λέει η τρόικα σήμερα ή τι - δεν - έλεγε η κυβέρνηση τότε; Οπως όλοι θυμούνται, όταν ο Γ.



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ  
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Παπανδρέου έβαλε τη χώρα στην πρίζα του ΔΝΤ για να τη σώσει, η διαβεβαίωση ήταν ότι τα μέτρα της αφορούν μόνο τον δημόσιο τομέα και για δυο χρονάκια μόνο.

Τι επακολούθησε το ξέρουν όλοι.

Ενα ενδεχόμενο είναι να μην ήξεραν τι συμφωνούσαν. Να μην είχαν ιδέα για το πεδίο εφαρμογής της συνταγής που κατάπιναν αμάσητη. Σε αυτή την περίπτωση, πάλι καλά που δεν μας βρήκε τίποτε χειρότερο - αν υπάρχει τίποτε χειρότερο. Γιατί αν δεν ξέρεις τι υπογράφεις υπάρχει κίνδυνος να τα έχεις υπογράψει όλα.

**Τ**ο δεύτερο ενδεχόμενο είναι να γνώριζαν τι κρυβόταν στις αθώες διατυπώσεις περί ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας κ.λπ., να είχαν πλήρη συναίσθηση για τη δικαιοδοσία της τρόικας και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά να το έκαναν γαργάρα.

Και στις δύο περιπτώσεις η ουσία είναι ότι όλα έγιναν ερήμην και με τη μέθοδο του σαλαμιού. Το Μνημόνιο σχεδιάστηκε ολόκληρο, συμπεριλάμβανε εξ αρχής τα πάντα, και μετά κόπηκε σε φέτες και σερβίρεται λίγο λίγο.

Η τρόικα δεν κάνει του κεφαλιού της - κινείται κατ' εξουσιοδότηση. Αρα χρειάζονται εξηγήσεις - όχι εξεταστικές επιτροπές και φούμαρα. Απλές εξηγήσεις. Ατύχησαν ή ήταν στο κόλπο; Επαιζαν θέατρο όσοι - μεταξύ τους και ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - το 2010 σνομπάριζαν - τάχα; - τους «μικρομεσαίους υπαλλήλους διεθνών οργανισμών»;

Ή παίζουν όσοι, ενώ ως υπουργοί έφερναν την τρόικα με την υπογραφή τους, σήμερα δηλώνουν ότι «αν η τρόικα νομίζει ότι η Ελλάδα είναι τριτοκοσμική χώρα και ότι οι πολίτες της αντέχουν και άλλη πίεση, τότε βρίσκεται εκτός των ορίων της εντολής της»!

Μεταξύ άγνοιας και ατυχίας δεν υπάρχει διαφορά. Γιατί, όπως έλεγε ο άγγλος εκδότης Νίκολας Λινγκ, «η άγνοια είναι εθελοντική ατυχία».

Νοεφί-  
μια Νε