

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΘΕΜΑ	ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ	ΚΟΣΜΟΣ	ΤΑΣΕΙΣ	ΓΝΩΜΕΣ
----------------	----------	------	--------------	------------	--------	--------	--------

Εντοπίστηκε τροφοδότης λογαριασμός για πολιτικούς

Καθολικός έλεγχος της περιουσίας Μαντέλη από την Επιτροπή για το μαύρο χρήμα

Της **ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ**

Σκεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που ξεκίνησαν στη χώρα μας οι έρευνες για τα «μαύρα ταμεία» και το πολιτικό χρήμα που διοχετεύθηκε σε κόμματα και πολιτικούς από τη Siemens, η Δικαιοσύνη άσκησε δίωξη κατά πρώην υπουργού για κακούργημα, δρομολογώντας απρόβλεπτες εξελίξεις σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο. Η ομολογία του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ότι ήταν αποδέκτης χρημάτων από τη Siemens, έφερε στο προσκήνιο πρακτικές παράνομες χρηματοδοτήσεις και φώτισε ένα τμήμα του παρασκηνίου της πολιτικής σκηνής που πολλοί υποψιάζονται αλλά επισήμως τα κόμματα αρνούνται να αγγίξουν.

Η παραδοχή Μαντέλη, που επιβεβαίωσε τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν

Δεσμεύθηκε ήδη λογαριασμός του πρώην υπουργού αλλά και του φίλου του, Γ. Τσουγκράνη σε ελληνική τράπεζα.

προκύψει από το άνοιγμα του επίμαχου λογαριασμού με την κωδική ονομασία «A. ROCOS», προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις αλλά και δικαστικές πρωτοβουλίες που κρήθηκαν αναγκαίες προκειμένου ο πρώην υπουργός να μην παραμείνει ατιμώρητος, καλυπτόμενος από την παραγραφή των αδικημάτων με βάση τον πολυσυζητημένο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Οι δικαστικές αρχές ανέλαβαν να δώσουν λύση στο αδιέξοδο της παραγραφής για την περίπτωση Μαντέλη, δίδοντας τον πρώην υπουργό ως «απλό πολίτη» ή όχι ως πολιτικό πρόσωπο, με βάση τον νόμο που ισχύει για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η ποινική δίωξη και η ταυτόχρονη απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο διαφυγής του στο εξωτερικό, σηματοδότησαν εξελίξεις οι οποίες αναμένεται να κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα με την κλήση σε απολογία του πρώην υπουργού από την εφέτη ανακρίτρια κ. Μαρία Νικολαΐδα, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για τα μαύρα ταμεία της Siemens.

Ο ίδιος ο Τάσος Μαντέλης, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την κίνηση της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για δίωξη σε βάρος του, έσπευσε να διαβεβαιώσει πως θα βρισκείται στη διάθεση των δικαστικών αρχών, όποτε κι αν κληθεί. Τις ίδιες διαβεβαιώσεις επανέλαβε και ο συνυπόλογός του, καθιστώντας την πιθανή έκδοση εντάλματος σύλληψης του προς το παρόν περιττή, καθώς κρίθηκε ότι ένα τέτοιο μέτρο σε αυτό το στάδιο δεν είναι

απαραίτητο. Η δικαστική εμπλοκή Μαντέλη στο σκάνδαλο με τα «μαύρα ταμεία», έστω κι αν αφορά πρώην υπουργό, είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις —μετρημένες στα δάχτυλα— ποινικής δίωξης υπουργών μετά τη Μεταπολίτευση, και μάλιστα για τόσο σημαντική υπόθεση. Ωστόσο η ομολογία Μαντέλη και οι συνακόλουθες αποκαλύψεις για τα ποσά που βρέθηκαν σε λογαριασμό φίλικου του προσώπου, του επικριρματία Γ. Τσουγκράνη που και αυτός κατέθεσε στην Εξεταστική, άνοιξαν τη «βεντάλια» των ερευνών προς κάθε κατεύθυνση.

Με εντολή της Εξεταστικής Επιτροπής η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) αναζητήσε νέα στοιχεία πραγματοποιώντας αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία της Siemens, από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψαν και νέα δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά —πληροφορίες από την Εξεταστική Επιτροπή κάνουν λόγο για εντοπισμό λογαριασμού-τροφοδότη «πίσω από τον οποίο» ενδεχομένως καλύπτονται και άλλα πολιτικά πρόσωπα— αζηλογούνται ήδη από τις δικαστικές αρχές προκειμένου να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν αποδέκτες μαύρου πολιτικού χρήματος. Ωστόσο η αξιοποίησή τους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι άμεση και προϋποθέτει χρόνος.

Κατηγορητήριο

Πέραν όμως από τη Siemens, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων «ξεσκονίζει» λογαριασμούς του Τάσου Μαντέλη και της συζύγου του, ενώ σε βάθος έλεγχο στην περιουσία του γίνεται και από την Επιτροπή, αρμόδια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επίσης, με εντολή του επικεφαλής της Επιτροπής, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Στυλ. Γκρόζου, ήδη δεσμεύτηκε λογαριασμός στην Alpha Bank.

Ο λογαριασμός αυτός ανήκε στον επιχειρηματία Γ. Τσουγκράνη, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή για το ξέπλυμα διαθέτει σημαντικά στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και αυτός ο λογαριασμός «στεγάζει» χρήμα από τα «μαύρα ταμεία», συνολικού ποσού περίπου 170.000 ευρώ. Η κίνηση του λογαριασμού διαβιβάστηκε ήδη στην ανακρίτρια η οποία συντάσσει το κατηγορητήριο κατά του Τάσου Μαντέλη και του φίλου του Γ. Τσουγκράνη, ο οποίος τον διευκόλυνε στο άνοιγμα του λογαριασμού στο εξωτερικό. Πάντως, η δίωξη Μαντέλη έχει προκαλέσει και αντιδράσεις σε νομικούς και ποινικολόγους, που εκφράζουν την άποψη πως τα αδικήματά του έχουν παραγραφεί και δεν μπορεί να δικασθεί ως «απλός πολίτης».

Για όλα τα θέματα που σχετίζονται πάντως με τη δίωξη του, θα αποφανθεί εντός 15 ημερών το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, όπου και θα κληθεί να παρευρεθεί ο κ. Μαντέλης.

Ποιος «έδειξε» τελικά τον Μαντέλη;



Ο πάλαι ποτέ ισχυρός άντρας της Siemens κ. Μιχάλης Χριστοφοράκος ήταν παρών στην υπογραφή της σύμβασης 8002.

Όταν στις 18 Ιουνίου του 2008, ο υπογράφων ανέφερε για χορηγία σε υπουργό που είχε την πολιτική ευθύνη για τη σύμβαση «8002» του ΟΤΕ, ύψους 10 εκατ. μαρκών, ο κ. Μαντέλης διέψευσε τη σχέση με τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής παραδέχθηκε την ύπαρξη του λογαριασμού στην Canadian Imperial Bank of Commerce, αλλά αποκάλυψε «ψευδή» τον ισχυρισμό ότι είχε σχέση με τη γερμανική εταιρεία πριν από την κατάθεση του ποσού των 200.000 μαρκών τον Νοέμβριο του 1998. Στο έγγραφο Καραβέλλα για τη διανομή των μίζων του Ιανουαρίου του 1998 δεν υπάρχει καταγραφή για πληρωμή σε πολιτικά πρόσωπα. Ο Xavs Βάλτερ Μερνστάου, ο οποίος διαχειριζόταν τις πληρωμές σε υψηλότερα πρόσωπα (από τη μητρική εταιρεία), έχει διευκρινίσει στην πρώτη κατάθεσή του στην κ. Μπόιμλερ-Χεσλ ότι ο γενικός διευθυντής της εταιρείας ήταν υπεύθυνος για τις πληρωμές στην «κορυφή» του ΟΤΕ και στο τμήμα τε-

λεπικοινωνιών (σ.σ. πρώτα ο κ. Ηλίας Γεωργίου με τον κ. Χρ. Καραβέλλα και στη συνέχεια ο κ. Π. Μαυρίδης είχαν την ευθύνη για τις πληρωμές μέσα στον ΟΤΕ). Ο κ. Μαντέλης θεωρεί ότι στον κύκλο αυτών των προσώπων (εντεταλμένοι υπάλληλοι της μητρικής, Έλληνες, στελέχη της θυγατρικής εταιρείας) θα πρέπει να αναζητηθεί ο πληροφοριοδότης, αλλά και πιθανότατα ο ωφελούμενος από την εκταμίευση. Διότι με το όνομά του «νομιμοποιήθηκε» για τα στελέχη αυτά αρχικά η απαίτηση και στη συνέχεια η καταβολή της μίζας. Από αυτό το «κάδρο» ο κ. Μαυρίδης πρέπει να εξαφανιστεί, καθώς στο χρονικό σημείο της καταβολής των χρημάτων δεν είχε αναλάβει καν τα καθήκοντά του. Με τους άλλους τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Ο κ. Χριστοφοράκος ήταν σε μια μετρίως μεγάλη περίοδο και σύμφωνα με τις καταθέσεις του τόσο στην Δεβενοίσε όσο και στη Γερμανίδα εισαγγελέα Μπόιμλερ-Χεσλ, κατά την οποία ο πρώην εργοδότης του τού απαγόρευε να ασχοληθεί με τις τε-

λεπικοινωνίες, αναθέτοντας τη διαχείριση των συμβάσεων αποκλειστικά στους κ. Γεωργίου και Καραβέλλα. Ο ισχυρισμός αυτός ελέγχεται ως ανακριβής. Ο κ. Χριστοφοράκος, που ήταν παρών στην υπογραφή της σύμβασης, άσκησε πίεση για να του ανατεθεί η ευθύνη των τηλεπικοινωνιών, της «αγελάδας» στα έσοδα της Siemens στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 1998 συμφώνησε με τον Πέτερ Πριμπίλα ότι θα αναλάβει την ευθύνη των «πολιτικών πληρωμών» και υπολογίζει να καταβληθούν από τις δύο συμβάσεις «8002» 18 εκατ. μαρκά. Το σημείωμα με τον λογαριασμό Rocco δεν δίνεται, όμως, στον κ. Χριστοφοράκο. Εκεί δοθεί πριν αρχίσει η δραστηριοποίησή του στις πολιτικές χορηγίες. Ο κ. Μαντέλης είπε ότι το έμβασμά του δρομολογήθηκε μετά ένα τηλεφώνημα από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί, στελέχη της Siemens, ωστόσο, επιβεβαιώνουν ότι οι πρωτοβουλίες για τις παράνομες πληρωμές ξεκίνησαν πάντα από την Ελλάδα.

Από τον ΟΤΕ και τα ΕΛΤΑ, στο Επικρατείας του Σημίτη

Του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ**

Από μια ειρωνεία της τύχης πληκτρολόγησα στο Ιντερνετ τη διεύθυνση www.madelis.gr. Και απεδείχθη ειρωνεία, διότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν είναι κατοχυρωμένη από το πιο συζητημένο πρόσωπο της δεκαετίας, αλλά από έναν συνεπώνυμο του κ. Τάσου Μαντέλη. Τι επαγγέλλεται ο ίσως μακρινός συγγενής του; «Μεταφορές και μετακομίσεις» με σλόγκαν «κάντε την ασφαλή επιλογή, στη σωστή τιμή!»

Το αν η δημόσια ομολογία του κ. Μαντέλη ότι «επιχορηγήθηκε» με 450.000 μαρκά από τη Siemens ήταν μια ασφαλής επιλογή, μένει βέβαια να αποδειχθεί. Μια σύντομη ωστόσο αναδρομή στην περίπτωση του πρώην υπουργού είναι άκρως διδακτική. Διότι αποδεικνύει το πόσο δυσερμάνευτη είναι η σιωπή με την οποία αντιμετώπισαν ακόμη και παλαιότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την ομολογία Μαντέλη, μηδέν εξαιρουμένων σημειώνων υπουργών...

Αρκεί η υπόμνηση μιας δήλωσης που έγινε στις 30 Αυγούστου του 1997: «Ορισμένοι εκλαμβάνουν την παρουσία μου στο υπουργείο Μεταφορών

ως εμπόδιο στην ελεύθερη άσκηση των παγινίων τους». Ξέρете σε ποιον ανήκει; Στο σημερινό υπ. Δικαιοσύνης και τότε Μεταφορών κ. Χάρη Καστανίδη ο οποίος —προς τιμήν του— υπέβαλε εκείνη την ημέρα την παραιτήσή του στον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη υπονοώντας σαφώς ότι δεχόταν από-

στα μέσα της δεκαετίας του '80 τα πρώτα δείγματα γραφής της «ιδιόζουσας» σχέσης του με τη Siemens.

ρτες πιέσεις για να υπογράψει «ασύμφορες» για το δημόσιο συμφέρον συμβάσεις με τη Siemens. «Το εγχείρημα να αναδιοργανωθεί το μέλλον», έγραφε στην παραιτήσή του ο κ. Καστανίδης, «προϋποθέτει στοιχειώδεις όρους λειτουργίας, οι οποίοι αν εκλείψουν κινδυνεύει το εγχείρημα»... Πόσο πιο ευκρινώς να το πει; Και ποιος ανέλαβε τη θέση του; Σωστά μαντέψατε! Ο κ. Τάσος Μαντέλης. Ο οποίος λίγο αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1997 υπέγραψε αυτό που είχε αρνηθεί ο κ. Καστανίδης. Δηλαδή την α-



Ο πρώην υπουργός, Τάσος Μαντέλης, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens.

νάθεση έργων ύψους 372,7 δισ. δραχμών στην Intracom και τη Siemens. Οπως «τυχαιώς» δε, από τον Ιανουάριο του 1998 (δηλαδή τότε που φέρεται να «επιχορηγήθηκε» ο κ. Μαντέλης) η χώρα μας ήταν υποχρεωμένη (από την

Ε.Ε.) να διεξάγει διεθνείς διαγωνισμούς για ανάλογα έργα. Εξ ου και η επευσμένη υπογραφή Μαντέλη και το κλείσιμο της σύμβασης από την κυβέρνηση Σημίτη είχε επικριθεί εντονότατα από τον αντιπολιτευόμενο Τύπο...

Εκπληξη όμως δεν συγχωρείται και σε όσους εκφράζοντας την απορία «πώς να το έκανε αυτό ο Τάσος;» εμφανίσαν τον κ. Μαντέλη ως πολιτική «παρθενογένεση». Χρειάζεται και εδώ μια υπόμνηση: Η πρώτη φορά που η Δικαιοσύνη επικίρησε να διερευνήσει τις καταγελλόμενες ως ύποπτες συμβάσεις του ΟΤΕ ήταν τον Ιανουάριο του 1992. Ο τότε 7ος τακτικός ανακριτής κ. Νεκτάριος Βαζαΐος είχε, μάλιστα, ασκήσει και ποινική δίωξη εναντίον τεσσάρων στελεχών της διοίκησης του ΟΤΕ. Ποιος ήταν επικεφαλής του οργανισμού την ελεγχόμενη περίοδο; Και πάλι σωστά μαντέψατε. Ο κ. Τάσος Μαντέλης ο οποίος ως πρόεδρος του ΟΤΕ την τρίτη 1985-88 είχε κατηγορηθεί από κοινού με τους κ. Μήνη, Κιουλάφα και Τόμπρα, αλλά εντέλει όλοι απηλλάγησαν με βούλευμα του Εφετείου τον Οκτώβριο του 1993.

Την περίοδο που πρωτοκατηγορήθηκε ο κ. Μαντέλης —δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του '80— είναι μάλλον προφανές ότι άρχισε η «ιδιόζουσα» σχέση του με τη Siemens. Είναι επομένως απορίας άξιον το πώς αντι να απομακρυνθεί από τους εκκασότες πολιτικούς του προϊσταμέ-

νους, διαρκώς ελάμβανε ακόμη πιο «υπεύθυνες» θέσεις. Από τον ΟΤΕ «μετακόμισε» στα ΕΛΤΑ (1988-89), το 1993 ανέλαβε γ.γ του υπουργείου Βιομηχανίας (επί υπουργίας Σημίτη), ενώ όταν ο τελευταίος έγινε πρωθυπουργός του εμπιστευθηκε όχι μόνον το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Μεταφορών, αλλά τον έκρισε και γενικό γραμματέα της κυβέρνησής του! Ενδεικτικό είναι επίσης ότι στις εκλογές του 1996 ο κ. Σημίτης τον τίμησε τοποθετώντας τον στο ψηφιδωτό επικρατείας, ενώ ακόμη και η αποδοκιμασία του κ. Σημίτη έναντι των θρυλούμενων «έργων» του κ. Μαντέλη δεν έγινε με κάποια αποσιώπηση, αλλά με τη μη τοποθέτησή του στις κυβερνήσεις μετά το 2000...

Στα αξιοσημείωτα, τέλος, του «επιχορηγούμενου» πρώην πολιτικού δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι και τα δύο παιδιά του (χάρην και των οποίων υπονόησε ότι απεδέχθη την προσφορά της Siemens) εργάζονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η θυγατέρα του στον γερμανικών πλέον συμφερόντων ΟΤΕ και ο γιος του στην Κύπρο για την... -και πάλι σωστά μαντέψατε- Siemens!

Τα «ορφανά» 10 εκατ. ευρώ

Αν έστω και με καθυστέρηση ετών επιβεβαιώθηκε πλήρως πως «πραγματικός» κάτοχος του πολυσυζητημένου λογαριασμού σε ελβετική τράπεζα, με την κωδική ονομασία «A.ROCOS», ήταν ο πρώην υπουργός Τάσος Μαντέλης, δεν συμβαίνει το ίδιο με άλλους λογαριασμούς που διερευνώνται από τις δικαστικές αρχές. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός μπήκε στο μικροσκόπιο των ερευνών, όταν βρέθηκε ένα σήμαντο, αρχικά, σημείωμα, όπου αναγραφόταν η κωδική του ονομασία και το οποίο, μετά γραφολογική εξέταση, αποδόθηκε σε στενό συνεργάτη του πρώην υπουργού, τον κ. Αριστείδη Μαντά. Κάτι που ο ίδιος αρνείται. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί κάτοχοι καθώς και παραλήπτες ποσών που διακινήθηκαν από άλλους λογαριασμούς, όπως για παράδειγμα εκείνος στην ίδια τράπεζα (Dresdner) με ποσό περί τα 850.000 ευρώ, για τον οποίο δεν έχει εντοπιστεί ούτε κάτοχος ούτε αποδέκτης. Αίσθηση, επίσης, προκάλεσε η αποστραφή του Τάσου Μαντέλη στην Εξεταστική, όταν έκανε λόγο για άλλο λογαριασμό, με 10 εκατ. ευρώ, για τον οποίο είπε «ότι κάποιος επιχείρησε να του τον φορτώσουν...». Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της ογκωδέστατης δικατορίας που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ποσό ανάλογο με εκείνο για το οποίο έκανε λόγο ο Τάσος Μαντέλης δεν έχει εντοπιστεί σε λογαριασμό από τον οποίο διακινήθηκε «μαύρο χρήμα» και φυσικά άγνωστος παραμένει και ο αποδέκτης ή οι αποδέκτες του μεγάλου αυτού ποσού.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΔΡΟΥ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ