

Κυριακάτικη

Αυριανή

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2.00 EURO

avriani@kmg.gr

30 ΜΑΪΟΥ 2010

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Έτος 30ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1559

ΤΙΜΗ 0.50 EURO

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ • ΙΘΑΚΗ



www.strintzisferries.gr
STRINTZIS FERRIES: 210 4225000

STRINTZIS
FERRIES

Πανικόβλητος ο πρώην πρωθυπουργός κρύβεται στην κυριολεξία και με επιστολή - πρόκληση δηλώνει ότι δεν θα πάει στη Βουλή να λογοδοτήσει για τις μίζες που άρπαξαν οι πιο στενοί του συνεργάτες

ΤΡΕΜΕΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ την Εξεταστική



Οργισμένο ξέσπασμα Πάγκαλου για τον πρώην πρωθυπουργό:



«Επί κυβερνήσεών του την έβλεπα τη διαφθορά, την ακουμπούσα. Ερχόταν και με «έβρισκε», με την έννοια ότι τα θύματά της διαμαρτύρονταν...»

Πανικό, που οδηγεί σε ολοκληρωτική απώλεια και των τελευταίων ερεισμάτων του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ενόψει μάλιστα σεισμικών αποκαλύψεων και εξελίξεων, προδίδει η χθεσινή απάντηση Σημίτη στη Νέα Δημοκρατία μετά την κατάθεση αιτήματος κλήσης του στην Εξεταστική για τις μίζες της SIEMENS από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο πρώην πρωθυπουργός, επιχειρώντας ανασύνταξη μετά το σοκ της ομολογίας Μαντέλη και την εγκατάλειψή του στην πολιτική μοίρα του από το Μαξίμου, αναφέρεται απαξιωτικά στο ρόλο της Επιτροπής («... έχει να ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα») και επιχειρεί αποπροσανατολιστικά άνοιγμα μετώπου με τον Αντώνη Σαμαρά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι αποφασισμένος ακόμα και να αρνηθεί την εξέτασή του. Εξαιρώντας εαυτόν από το διακηρυγμένο επί πρωθυπουργίας του δόγμα «όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα», δηλώνει: «Το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να διολισθήσει σε εντυπωσιασμούς και σε παραπληήσεις. Η εξεταστική επιτροπή έχει να ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα».

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Με σοκ και δέος

Το απόστημα που ξεχύθηκε από την παραδοχή ενός πρώην υπουργού στη Βουλή ότι δωροδοκήθηκε ή πιο σωστά βάσεις των δικών του λεγόμενων ότι δέχτηκε χορηγίες από τον Γερμανικό Κολοσσό της Siemens, δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος του όσου είχε συσσωρευτεί στο δημόσιο βίο της χώρας ή αν θέλετε του πολιτικού μας συστήματος. Η παραδοχή του όχι απλώς προκαλεί σοκ στην κοινωνία, αλλά επιβεβαιώνει αυτό που λέει και ο λαός όταν υποστηρίζει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Και στην προκειμένη περίπτωση αν αναλογιστεί κανείς ότι το κακό της διαπλοκής γιγαντώθηκε επί των ημερών του συστήματος Σημίτη, ο νούν αναμφίβολα νοεΐτω.

Δίνουν όμως οι αποκαλύψεις του πρώην υπουργού τη χαριστική ίσως βολή. Ουδείς αμφιβάλλει ότι και τα εναπομείναντα στοιχεία αξιοπιστίας που το πολιτικό σύστημα της χώρας ενδεχομένως ενέπνεε, χάνονται πλέον και αυτά. Ειδικότερα καθώς έρχονται σε μια δύσκολη για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών χρονική στιγμή. Με σοκ και δέος ο απλός πολίτης της χώρας που του κόβουν το μισθό του ή τη σύνταξη πληροφορείται ότι κάποιος από τους πολιτικούς που μας έφεραν εκεί που μας έφεραν τα τσέπωσαν χοντρά για να προχωρήσουν στη σύναψη προμηθειών τις οποίες οι φορολογούμενοι πολίτες της χώρας πλήρωσαν άγνωστο πόσες φορές πάνω από το πραγματικό τους κόστος.

Και βέβαια οι πολίτες αισθάνονταν πως δεν επρόκειτο για ένα ή δύο πρόσωπα, αλλά πολύ περισσότερα που ενδεχομένως στην πορεία και να μάθουμε αφού η πληγή μόλις έσπασε και το απόστημα που ξεχύνεται δεν βρίσκεται παρά μόλις στην αρχή του. Με ανοιχτό ταυτόχρονα το ερώτημα για το αν πράγματι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και αν κάποιος έστω για μια φορά θα πληρώσουν πράγματι. Ενδιαφέρουσα η συνέχεια, ενδιαφέρουσες ασφαλώς και οι εξελίξεις που έρχονται. Για ένα σύστημα που χρόνια τώρα έχει απαξιωθεί στην πολιτική τις συνειδησεις και που τελευταία γίνεται και αποδέκτης της οργής λόγω της κρίσης.



Απαξίωση της πολιτικής...

Το θέμα Μαντέλη τον οποίο αποκαλούν και καλά κάνουν, θρασύτατο και κυνικό, αφού ομολόγησε ότι τα έπιασε, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τις μίζες που πήρε ως προεκλογική χορηγία, έθεσε ένα θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους και κυρίως τις ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων, και αφορά το πολιτικό χρήμα και τις χορηγίες πολιτικών. Αλήθεια που βρίσκονται τόσα χρήματα για πολυτελή, πολυπληθή προεκλογικά κέντρα, φυλλάδια, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, εκδηλώσεις σε κλιδάτα μπαρ και εστιατόρια; Δεν μιλάμε για τα κομματικά προεκλογικά έξοδα που και αυτά είναι συζητήσιμα. Μιλάμε για τα ατομικά έξοδα αρκετών υποψηφίων.

Όσο για τις μίζες, είπε την αλήθεια. Ναι τα πήρα. Είπε όμως και κάτι ακόμη. Δεν είμαι ο μόνος και καλά θα κάνετε να ψάξετε να βρείτε ποιος /ποιοι άλλοι τα πήρα. Και είπε την αλήθεια για τον πολύ απλό λόγο. Από τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που διέθεσαν η Siemens, η Ferrostaal, η Daimler, η MAN, η DG ακόμη και εάν χάθηκαν αρκετά στο δρόμο όπως μπορεί να υποστηρίξει κά-

ποιος, μόνο τα 1,8 εκ μάρκα ξέρουμε πού πήγαν. Θα πρέπει εδώ να σκεφτούμε πως δεν λαδώνουν μόνο όσοι πήραν τις δουλειές. Λαδώνουν όλοι ανεξαιρέτως που διεκδικούν κρατικά συμβόλαια. Λαδώνουν για να έχουν πρόσβαση. Ομως ο κ. Μαντέλης άθελα του έθεσε ένα άλλο σοβαρό θέμα. Λέει την αλήθεια ή όχι; Δηλαδή κάποιος που κατηγορείται και παραδέχεται πως παρανόμησε είναι αξιόπιστος ή όχι; Αυτό είναι θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε πριν βγάλουμε συμπεράσματα. Επίσης από τον θόρυβο που δημιούργησαν τα όσα είπε τίθεται ένα επιπλέον ερώτημα. Αυτοί που τον κατηγορούν σήμερα, ως αναξιόπιστο επειδή είναι ένας παράνομος (όπως και τον κ. Χριστοφοράκο ή την συνονόματη κυρία Μαντέλη για την υπόθεση του Βατοπεδίου) πόσο αξιόπιστοι είναι; Μήπως οι εμπλεκόμενοι αποδεδειγμένα πλέον παράνομοι στοχοποιούνται περισσότερο από όσο πρέπει ακριβώς για να πέσει ακόμη πιο βαρύ το πέπλο της ομίχλης;

Το ερώτημα είναι αν ποτέ θα μάθουμε την αλήθεια σε όλες τις διαστάσεις...

Το μισό δισ ακάλυπτων επιταγών, στο τετράμηνο του έτους είναι μία ηχηρή προειδοποίηση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Όπως επίσης και η κατά 2,3% συρρίκνωση του ΑΕΠ στο Α' τρίμηνο, που θέτει τις βάσεις σοβαρής αμφισβήτησης στο κατά πόσο η πρόβλεψη του -4% για φέτος είναι ασφαλής. Η οικονομική δραστηριότητα έχει καταρρεύσει, το ίδιο και οι εξαγωγές. Κάπως συγκρατήθηκε η βιομηχανική παραγωγή, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες κανείς δεν γνωρίζει πόσο ακόμη. Οι τράπεζες βλέπουν τα κέρδη τους να εξανεμίζονται λόγω των χαρτοφυλακίων τους σε ομόλογα.

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, ο Τουρισμός μας βλέπει σύννεφα στον καλοκαιρινό ορίζοντα, οι ακυρώσεις αυξάνονται. Όσο για την ανεργία, έφθασε στο 12,3% και κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει, αφού η κατάσταση στις επιχειρήσεις είναι ασφυκτική, τα όρια απολύσεων αυξάνονται, τα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης του ΟΑΕΔ δεν φθάνουν ούτε για ζήτω. Όσο για την ανεργία, νέο κύμα έρχεται, και από το Δημόσιο αφού όλες οι συμβάσεις έργου καταργούνται σταδιακά. Το πόσες είναι αυτές, είναι αμφισβητήσιμο. Ακούγονται διάφορα νούμερα, αλλά κανένα δεν είναι ασφαλές αφού το ίδιο το κράτος μέχρι τώρα δεν γνωρίζει πόσους υπαλλήλους έχει και πού απασχολούνται. Έχει δηλωθεί ευθέως από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.

Μερικοί χάρηκαν που είδαν το εμπορικό έλλειμμα να μειώνεται, αλλά δυστυχώς αυτό υποχώρησε γιατί μειώθηκαν οι εισαγωγές. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αφού η βιομηχανία, η μεταποίηση και η κατανάλωση βάλτωσαν, μειώθηκαν και οι εισαγωγές πρώτων υλών και προϊόντων. Άδικα χαρήκαμε δηλαδή. Ούτε για ζήτω δεν φθάνουν και τα όσα εξαγγελθηκαν και για το ΤΕΜΠΜΕ, για τον απλό λόγο πως είναι τόσο πολλοί αυτοί που τον χρειάζονται. Ο δε αναπτυξιακός νόμος πηγαίνει από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, ενώ ο κόσμος στενάζει υπό το βάρος αφενός της περικοπής του εισοδήματος τους, αφετέρου από την αύξηση των τιμών που εκτίναξαν τον πληθωρισμό στο 4,8%.

Κυριακάτικη Αυριανή

Ιδιοκτησία:

KOURIS MEDIA GROUP Ε.Π.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κεντρικά Γραφεία: Δήμητρος 31, 177-78 Αθήνα
(210) 34.89.000
Τηλεφωνικό Κέντρο: (210) 34.89.013
TELEFAX: Εμπορικό: (210) 34.89.014 - 34.89.010
e-mail: avriani@kmg.gr
Γραφεία Β. Ελλάδας: Καρόλου Νηλ 23, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-244738
Εγκαταστάσεις Β. Ελλάδας: Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης
Τηλ. 23920-72135
Τιμή: 0,50 EURO ΜΕ Φ.Π.Α.
AVRIANI: Nationale Griechische Politische
Tageszeitung Dimitros St. 31, 177-78
Athen Griechenland
Tel. +30 210 3489000 Fax +30 210 3486350

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η εν γένει αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας και των επί μέρους άρθρων της, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης - Παρισίου (Ν. 100/1975).

Ο... Διαπλεκόμενος

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (1): Οι Δημαρχαίοι και οι παρατρεχάμενοι τους πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, καλά θα κάνουν να μην φωνάζουν ότι τα χρήματα του Καλλικράτη δεν αρκούν. Για έναν πολύ απλό λόγο. Η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση είναι η μητέρα της φαυλότητας. Κάθε χρόνο η έκθεση του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το αποδεικνύει περίτρανα, με πλείστα όσα περιστατικά. Αντί να φωνασκούν τώρα ότι δεν φθάνουν τα χρήματα και δεν έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι, καλά θα κάνουν να πάρουν χαρτί και μολύβι και να υπολογίσουν πόσα έχουν κατασπατάλησει σε έργα χωρίς νόημα.

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (2): Αγανακτούμε με το κράτος που βάζει φόρους, αλλά έχουμε αναλογιστεί πόσοι φόροι πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για φόρους, όχι για τα τέλη. Αυτά είναι πρόσθετα. Φόροι και τέλη που πηγαίνουν σε σπατάλες, μίζες, καταχρήσεις και φαυλότητα. Τι να πρώτοθυμηθούμε; Τις προσλήψεις

συμβασιούχων; Τα πολεοδομικά γραφεία των Δήμων; Πλειώστες όσες περιπτώσεις υπεξαίρεσεων, που οδήγησαν ακόμη και σε δολοφονίες; Τις προμήθειες των σχολείων και τα έργα διατήρησης σε καλή κατάσταση των σχολικών κτιρίων. Το ότι για να πάρει κάποιος μια καντίνα σε σχολείο που είναι σε περίπτωση, πρέπει να λαδώσει;

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (3): Δυστυχώς η διαχείριση κρατικών κονδυλίων γίνεται από Δημάρχους οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν ούτε τις ικανότητες ούτε τις προθέσεις να ξεφύγουν από την αντίληψη της νομής της εξουσίας. Οι οποίοι δεν είναι καν σε θέση να εκτελέσουν σύνθετα καθήκοντα, όπως είναι η διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Οι οποίοι δεν φρόντισαν καν να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό, αντίθετα φρόντιζαν είτε να προσλαμβάνουν οδηγούς, κηπουρούς και σκουπιδιάρηδες για να τους βολέψουν μετά στα γραφεία!

Πανικόβλητος ο πρώην πρωθυπουργός κρύβεται στην κυριολεξία και με επιστολή - πρόκληση δηλώνει ότι δεν θα πάει στη Βουλή να λογοδοτήσει για τις μίζες που άρπαξαν οι πιο στενοί του συνεργάτες

Πανικό, που οδηγεί σε ολοκληρωτική απώλεια και των τελευταίων ερεισμάτων του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ενόψει μάλιστα σεισμικών αποκαλύψεων και εξελίξεων, προδίδει η χθεσινή απάντηση Σημίτη στη Νέα Δημοκρατία μετά την κατάθεση αιτήματος κλήσης του στην Εξεταστική για τις μίζες της SIEMENS από την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο πρώην πρωθυπουργός, επιχειρώντας ανασύνταξη μετά το σοκ της ομολογίας Μαντέλη και την εγκατάλειψή του στην πολιτική μοίρα του από το Μαξίμου, αναφέρεται απαξιωτικά στο ρόλο της Επιτροπής ("... έχει να ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα") και επιχειρεί αποπροσανατολιστικά άνοιγμα μετώπου με τον Αντώνη Σαμαρά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι αποφασισμένος ακόμα και να αρνηθεί την εξέτασή του.

Εξαιρώντας εαυτόν από το διακηρυγμένο επί πρωθυπουργίας του δόγμα "όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα", δηλώνει: "Το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να διολισθήσει σε εντυπωσιασμούς και σε παραπλησίες. Όταν προτείνεται να κληθεί ένας πρώην πρωθυπουργός σε συζήτηση χωρίς στοιχεία και μαρτυρίες που τον αφορούν προσωπικά, θα κυριαρχήσουν εικασίες, ατεκμηρίωτες υποθέσεις, φραστικές προσβολές και καταγγελίες. Το ζητούμενο είναι όμως η αλήθεια και όχι η προσωπική ή η κομματική αντιπαράθεση. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατί-



ας απλώς και μόνο σκοπεύει να ενισχύσει την ηγετική εικόνα του κ. Σαμαρά. Η εξεταστική επιτροπή έχει να ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα".

Με την ανακοίνωση αυτή επιβεβαιώνει ότι κυριολεκτικά τρέμει ενώπιον του υπαρκτού ενδεχομένου να ανοίξουν στόματα και να προκύψουν ευκρινείς ενδείξεις ή και τεκμήρια εμπλοκής που θα τον αφορούν. Την αγωνία του επιτείνει το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός έ-

χει ήδη στήσει σκηναίο εξοστρακισμού του και με τις δηλώσεις του ("... πρέπει να δώσουμε οξυγόνο στο πολιτικό σύστημα, σε ολόκληρη την κοινωνία, χτυπώντας τη διαφθορά, ακόμα κι αν πρέπει να ματώσουμε") επαληθεύει την πρόθεσή του να ανοίξει ταχύτατα τις πόρτες ειδικών δικαστηρίων και για τη SIEMENS και για την Οικονομία.

Τη γραμμή Παπανδρέου απέ-

δωσε χωρίς περιφράσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής, αποδεχόμενος την πρόταση Καρατζαφέρη να κληθούν σε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Σημίτης και Καραμανλής για να δώσουν εξηγήσεις τόσο σε ό,τι αφορά τη διαφθορά όσο και το πώς εκτοξεύτηκε το χρέος της χώρας στα ύψη.

Σε συνέντευξή του, μάλιστα, στο σημερινό "Βήμα της Κυριακής", εξαπολύει κεραυνούς κατά του πρώην πρωθυπουργού, αναφέροντας: "Επί κυβερνήσεων Σημίτη έβλεπα τη διαφθορά. Την ακουμπούσα. Ερχόταν και μ' έβρισκε, με την έννοια ότι τα θύματά της διαμαρτύρονταν". Επιπλέον: "Η αλληλεγγύη που υπήρξε μεταξύ των ηγετικών στελεχών από το 2000 ως και το 2004 μετεβλήθη σε συνενοχή...". Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει ότι άνοιξε το κουτί της Πανδώρας για τις μίζες των πολιτικών.

Το βαρύ κλίμα για τον πρώην πρωθυπουργό συντηρούν δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που ευθέως τον καλούν να προσέλθει μόνος του στην Επιτροπή, ενώ καταλυτική εναντίον του αποδεικνύεται η στάση των πρώην εκσυγχρονιστών που έχουν επιλέξει την πλήρη αποστασιοποίηση από το πρόσωπό του.

Ν.Δ: Και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την κλίτευσή του

Η Νέα Δημοκρατία καλεί τον πρώην πρωθυπουργό να αξιολογήσει και τη στάση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που πρώτοι κίνησαν ζήτημα κλήσης του από την Επιτροπή: "Επειδή, πράγματι, το ζητούμενο από όλο τον ελληνικό λαό είναι η αλήθεια, δεν καταλαβαίνουμε γιατί ο κ. Σημίτης ενοχλείται από την πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας να κλητευθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο Siemens. Αλλωστε και αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ζητήσει το ίδιο, μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν στο χρηματισμό από τη Siemens δύο κορυφαίων στελεχών του Κινήματος και πρώην στενών συνεργατών του κ. Σημίτη. Η Νέα Δημοκρατία δεν ενοχοποιεί και δεν στοχοποιεί κανέναν. Θεωρεί, όμως, ότι έχουμε όλοι καθήκον να βοηθήσουμε αποτελεσματικά στο να διαλευκανθούν όλες οι δυσσμεσίες και σκανδαλώδεις αυτές υποθέσεις, που ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στον δημόσιο βίο".

Παπανδρέου: Να τελειώνουμε με τη διαφθορά

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ

Αποφασισμένη να βάλει βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο της διαφθοράς και της αδιαφάνειας στην πολιτική ζωή του τόπου, δηλώνει πλέον η κυβέρνηση μετά το σοκ της ομολογίας Μαντέλη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν κάτι περισσότερο από δεδομένο ότι πλέον η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν χωρά αμφισβήτηση για το τι πρέπει να γίνει αναφορικά με την αντιστροφή του αισθήματος ατιμωρησίας των πολιτικών στην κοινωνία.

Αλλωστε από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η ομολογία Μαντέλη, κυβέρνηση και κόμμα έσπευσαν να διαφοροποιηθούν και να καταδικάσουν όχι μόνο τον ίδιο τον πρώην υπουργό, αλλά και κάθε αντιστοιχη συμπεριφορά πολιτικού προσώπου, επαναφέροντας στο προσκήνιο το

δόγμα του "όλα στο φως και ας ματώσουμε". Παράλληλα, επιχειρείται ήδη ως αντίδραση στην προσπάθεια της ΝΔ να βάλει στο κάδρο της διακυβέρνηση Σημίτη, να τονιστούν όλες οι παραφωνίες της εξαετίας Καραμανλή.

Χαρακτηριστικά των προθέσεων είναι άλλωστε και τα όσα διημέφθησαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης σε σύσκεψη στο πρωθυπουργικό Μέγαρο. Εκεί υπό την προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου και τη συμμετοχή των υπουργών Επικρατείας Χάρη Παμπούκη, Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιώργου Πεταλωτή και στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, συ-

ζητήθηκε το τι πρέπει να κάνει γίνει για να αντιστραφεί το κλίμα. Ετσι αποφασίστηκε να παρθούν άμεσα μέτρα για να διαφανεί στους πολίτες ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τις αποκαλύψεις. Μάλιστα ζητήθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης να επιταχύνει την κατάθεση νομοσχεδίου για την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να μην εμφανίζονται φαινόμενα ευνοϊκής παραγραφής τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων.

Όλα τα παραπάνω έκανε σαφή ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου κατά την επίσκεψή του στην Κομοτηνή και την ομιλία του στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι κυβέρνηση

και Βουλή θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους προκειμένου να "τελειώνουμε με κάθε είδους αδιαφάνεια και διαφθορά όπου και αν βρίσκεται για να δημιουργήσουμε μια πολιτεία ευνομίας και δικαιοσύνης". Επιτέθηκε μάλιστα στην προηγούμενη κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για εξυγίανση και διαλεύκανση σε πάρα πολλές υποθέσεις. "Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση επέλεξε τη σιωπή, επέλεξε ακόμη και την συγκάλυψη-και αυτό αποτέλεσε πλήγμα. Πλήγμα για το πολιτικό σύστημα, γιατί ο κάθε πολίτης έβλεπε ότι υπήρχε ατιμωρησία, πλήγμα και για την οικονομία, γιατί έδωσε το σήμα σε όλους της αυθαιρεσίας, της ανομίας, της φοροδιαφυγής, έδωσε το πράσινο φως στη διαφθορά, παντού", δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΠ. ΠΑΡΓΙΝΟΥ

Τελικά το καπάκι της χύτρας εκτοξεύτηκε. Η κατάθεση του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την πολύκροτη υπόθεση της Siemens είναι μόνον η κορυφή του παγόβουνου για όσα από τούδε και στο εξής θα ακολουθήσουν. Πολλά που μέχρι τώρα ήταν ψίθυροι, θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Η πολιτική ζωή του τόπου εισέρχεται σε μια φάση έντονων αναταράξεων.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών των κυβερνήσεων του Κώστα Σημίτη παραδέχτηκε ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ότι έλαβε από τη γερμανική εταιρεία υπό μορφή "χορηγίας" για προεκλογικά έξοδα, τουλάχιστον 200.000 μάρκα. Κατόπιν αυτής της δημόσιας παραδοχής η Εισαγγελία Αθηνών απαγόρευσε στον κ. Μαντέλη την έξοδο από τη χώρα και άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη σε βαθμό κακοργήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Εκτοτε, ο πολιτικός κόσμος βρίσκεται σε ανασταραχή μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Siemens. Το ενδιαφέρον όλων εστιάζεται στις από εδώ και πέρα αποκαλύψεις και στα πιθανά ονόματα που κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορεί να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο εγκαλούμενος πρώην υπουργός Τάσος Μαντέλης, υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στη διάρκεια της πολιτικής παντοδυναμίας της ομάδας των έκσυχρονιστών στην εξουσία αλλά και στην περίοδο πρωθυπουργίας του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο κ. Μαντέλης ήταν γραμματέας του υπουργείου βιομηχανίας όταν υπουργός ήταν ο κ. Σημίτης, ανέλαβε καθήκοντα γραμματέα στο πρώτο υπό τον κ. Σημίτη υπουργικό συμβούλιο, πρόεδρος στον ΟΤΕ και στη συνέχεια ανέλαβε το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Παρά ταύτα, θα ήταν μεγίστη πολιτική υποκρισία να αποδοθεί το σκάνδαλο της Siemens αποκλειστικά στις κυβερνήσεις της περιόδου Σημίτη. Στην ουσία, πρόκειται για ένα διαχρονικό πολιτικοοικονομικό σκάνδαλο που αρχίζει από την οικογενειακή κυβέρνηση, περνά στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Μητσotάκη, Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Σημίτη και Κώστα Καραμανλή. Με άλλα λόγια, δηλητηριάζει τη πολιτική μας ζωή επί μία ολόκληρη εικοσαετία, και ουδείς ακόμα μπορεί με ακρίβεια να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που η όποια εξιχνίασή του θα έχει στο σύνολο του πολιτικού μας συστήματος.



Ανοιξε για τα καλά ο ασκός του Αιόλου για το πολιτικό σύστημα

«Καίγονται» στη... χορηγία Μαντέλη



Πλάι στο διερευνώμενο σκάνδαλο της Siemens - που αυτές τις ημέρες κλέβει την παράσταση λόγω της πραγματικά κυνικής ομολογίας Μαντέλη - συνέπειες στα πολιτικά μας πράγματα θα έχουν και οι επίσης δύσοσμες και πυροροούσες υποθέσεις του Βατοπεδίου, των ομολόγων, και της οικονομίας. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε για τα καλά και θα σαρώσουν οι θύελλες που θα ενσκήψουν.

Όπως ακριβώς συνέβη και στην γεγονική μας Ιταλία, στη δεκαετία του 1980, που το σκάνδαλο με τις προμήθειες ήταν απλά ο πρώτος κρίκος μιας μακράς αλυσίδας αποκαλύψεων που αφορούσαν στο σύνολό του το πολιτικό προσωπικό της χώρας έτσι όπως αυτό αναδείχθηκε μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, έτσι ακριβώς και στην Ελλάδα τα σκάγια θα πλήξουν πολλά γνωστά πρόσωπα της πολιτικής μας σκηνής που διαμορφώθηκαν μετά την μεταπολίτευση.

Πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής, εξ απορρήτων πρωθυπουργών, κορυφαίοι υπουργοί όπως Τάσος Μαντέλης και Θόδωρος Τσουκάτος επί Κώστα Σημίτη, Θόδωρος Ρουσόπουλος, Γιάννης Αγγέλου επί Κώστα Καραμανλή, καθώς και πλείστα άλ-

λα ονόματα πρώτης γραμμής που συζητούνται στα πολιτικοδημοσιογραφικά παρασκήνια έχουν βυθίσει την πολιτική μας ελίτ στην ανυποληψία.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες πολίτες καλούνται να απαρνηθούν παγιωμένα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους για να συμβάλλουν στη διαχείριση ενός δημοσίου χρέους για το οποίο ουδώςως ευθύνονται, οι πολιτικοί μας αναδεικνύονται, στην αντίληψη της κοινής γνώμης, βασικοί υπεύθυνοι για την οικονομική και ηθική κατάρρευση. Για την πολιτικά υπέρ επικίνδυνη αντίληψη περί, πλήρους απαξίωσης της πολιτικής.

Είναι κάτι περισσότερο από σαφές ότι, η ηθική χρεωκοπία του πολιτικού μας κόσμου είναι πιο βαριά από την όποια δημοσιονομική κρίση βιώνει η ελληνική πολιτεία. Κατ'επέκταση και το ερώτημα είναι καιρό...!!! Πως η πολιτική μας ζωή θα απαλλαγεί και θα απαγκιστρωθεί πλήρως από την διακομματικά λαδωμένη πολιτική κλίκα;

Ο κίνδυνος του Ροβεσπρισμού και της επικοινωνίας

Είναι λίαν διακριτή μια τάση ενο-

χοποίησης του πολιτικού αντιπάλου από τους πολιτικούς διαχειριστές της πολυεπίπεδης κρίσης. Όπως θα ήταν άδικη, επιπόλαιη και πολιτικά επικίνδυνη η όποια προσπάθεια γενίκευσης των όποιων ευθυνών και της διάχυσης αυτών σε ομάδες, κόμματα και παρατάξεις, άλλο τόσο Ροβεσπιέρο θυμίζει το τάχα "ξάφνιασμα" ή ο δήθεν "αιφνιδιασμός" για τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μταν γνωστό σε όλους ποιος ήταν ο περιβόητος "Ρόκος"!!

Είναι γνωστός ο χορός των προμηθειών και της μίζας σε κάθε εθνική αγορά ή έργο. Είναι γνωστή η βουλιμία κορυφαίων κοινοβουλευτικών ανδρών να απαλλάξουν την πολιτική ελίτ από τις όποιες ποινικές ευθύνες με το νομικό τερατούργημα που φέρει το όνομα "Νόμος περί ευθύνης Υπουργών".

Είναι επίσης κοινή πεποίθηση πως από όσα σήμερα ακούγονται προς τέρψιν των ψυχών των ανίδεων, ανύποπτων και κυρίως ανυποψίαστων πολιτών, ελάχιστα θα έχουν ποινικό αντίκρισμα σε δικαστικό ακροατήριο, καθώς για όλα έχει προβλέψει ο συνταγματικός νομοθέτης και πρωτίστως για την παραγραφή πολλών εκ των τελεσθέντων και συζητούμενων αδικημάτων.

Παρά ταύτα, μια έντεχνη επικοινωνιακή πολιτική περί δαμόκλειας σπάθης που επικρέμαται στο κεφάλι όλων εκείνων των πολιτικών που διασπάθισαν δημόσιο χρήμα, οδηγεί σε μέθη την ελληνική κοινωνία. Εκτρέφονται και γιγαντώνονται ελπίδες και προσδοκίες περί παραδειγματικής τιμωρίας των ενόχων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται εύκολα μπορούν

Είναι κάτι

περισσότερο από σαφές ότι η ηθική χρεωκοπία του πολιτικού μας κόσμου είναι πιο βαριά από την όποια δημοσιονομική κρίση βιώνει η ελληνική πολιτεία

να παιχτούν και πολιτικά παιχνίδια. Ενα από τα σενάρια που τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν, είναι κι αυτό των πρόωρων εκλογών μαζί με τις αυτοδιοικητικές του προσεχούς Νοεμβρίου. Είναι αναμενόμενο να επιβραβευτούν από τα ενθουσιώδη πλήθη οι κυβερνώντες που "επιτέλους κυβερνούν".

Ομως!!! Στην απευκαία αλλά δίολου αποκλειόμενη περίπτωση κατά την οποία ένα ενδεχόμενο ειδικό δικαστήριο αποδεχτεί την παραγραφή των τελεσθέντων από πρώην υπουργούς αδικημάτων..., Ποιος δύναται να εκτιμήσει το μέγεθος και κυρίως το είδος της λαϊκής κατακραυγής... Και δη μιας κοινωνίας που για πολλοστή φορά θα έχει έντεχνα και σκόπιμα παραπληρωθεί και επιπλέον θα μαστίζεται από την βαθιά οικονομική κρίση;

Αναμφίβολα και σαφέστατα, οι κύριοι υπεύθυνοι της σημερινής εθνικής μας κακοδαιμονίας πρέπει να πληρώσουν παντί τρόπω το τίμημα της όποιας ατασθαλίας τους. Πέραν αυτής της κοινής παραδοχής, η δημοκρατική οργανωμένη πολιτεία έχει σαφείς νόμους και κανόνες που εφαρμόζονται ανεπιφύλακτα.

Στην ηγεσία των δύο κομμάτων εξουσίας βρίσκονται δύο πολιτικοί που δεν έχουν σχέση με τα σκάνδαλα που ταλανίζουν τη δημόσια ζωή του τόπου. Γνωρίζουν και εκείνους που έκλειψαν οπώρας όπως γνωρίζουν κι εκείνους που φρόντισαν για την ατιμωρησία τους.

Ηρθε η ώρα να καθαρίσουν τα κόμματά τους από την κόπρη του Αυγεία. Είναι δε βέβαιο ότι θα έχουν και την συνδρομή των άλλων πολιτικών αρχηγών!!!