

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ



Στη «σέντρα» Σημίτης και Καραμανλής

Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς έχουν ένα κοινό: αν και δεν προήλθαν από παρθενογένεση, φαίνεται πως δεν έχουν τίποτα σε προσωπικό επίπεδο να φοβηθούν από τις αποκαλύψεις των σκανδάλων. Κώστας Σημίτης και Κώστας Καραμανλής έχουν κι αυτοί ένα κοινό: είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί, που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να βγουν στη σέντρα, για τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης τους, κατά τις εποχές της παντοδυναμίας τους...

Η ξαφνική απόφαση του Αντώνη Σαμαρά, το πρωί της Παρασκευής, να αλλάξει τη γραμμή του κόμματός του σχετικά με την κλήση του Κώστα Σημίτη στην Εξεταστική για το σκάνδαλο της SIEMENS, αλλά και να δείξει την έξοδο ονομαστικά στον **Θόδωρο Ρουσόπουλο** και στον **Γιώργο Βουλγαράκη**, έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό θρίλερ στα αμόλυτα κόμματα εξουσίας. Πλέον, όλοι ψάχνουν τι μεσολάβησε, προκειμένου να δηλώσει ότι «δεν απολογείται για το χθες, δεν απολογείται για συμπεριφορές και νοοτροπίες τύπου Παυλίδη ή Ρουσόπουλου ή Βουλγαράκη». Επίσης, στην ίδια κατεύθυνση, πολλοί διερωτώνται τι **άλλαξε από την Πέμπτη**, όταν ο **Νίκος Δένδιας** και ο **Πάνος Παναγιωτόπουλος** δήλωναν ότι «δεν συμφωνούν να πετιέται λάσπη στον ανεμιστήρα για πρώην πρωθυπουργούς», ως την Παρασκευή, όταν ο **Κώστας Τζαβάρας**, έπειτα από συνεννόηση με τη Ρηγίλλης, χαρακτήριζε «απολύτως αναγκαία» την κλήτευση Σημίτη στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο SIEMENS.

Τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ

Πληροφορίες του ΑΡΘΡΟΥ αναφέρουν ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει προκληθεί μεγάλη αναταραχή από την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να ζητήσει, εντέλει, την κλήτευση στην Εξεταστική του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό διότι ακόμη και βουλευτές του Κινήματος, όπως ο **Λεωνίδας Γρηγοράκος**, ζητούν από μόνοι τους να καταθέσει ο κ. Σημίτης, ωστόσο στο Μέγαρο Μαξίμου τηρούν σι-

γήνη ιχθύος, καθώς ο **Γιώργος Παπανδρέου** δεν θέλει να προκαλέσει μία δημόσια σύρραξη με τον πρόκάτοχό του. Έτσι, επίσημως, η κυβέρνηση παραπέμπει για τη σχετική απόφαση στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά στο παρασκήνιο, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού σημειώνει στο ΑΡΘΡΟ ότι «στο παιχνίδι εντυπώσεων που επιχειρεί να παίξει ο Αντώνης Σαμαράς, εμάς θα μας βρει απέναντι», **προδιαγράφοντας την άρνηση του ΠΑΣΟΚ στην κλήτευση Σημίτη.**

Ερωτήματα στη ΝΔ

Την ίδια ώρα, δεν είναι καλύτερη η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό διότι **πολλά «γαλάζια» στελέχη δεν καταλαβαίνουν γιατί ο Αντώνης Σαμαράς αποφάσισε σε μία νύχτα να ανακρούσει πύρναν και να ρισκάρει, ζητώντας την κλή-**

τευση του **Κώστα Σημίτη**, να ζητηθεί από το ΠΑΣΟΚ (περίπου ως αντίποινα...) η κλήτευση του **Κώστα Καραμανλή** και για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, **αλλά και για την εξεταστική επιτροπή για την οικονομία**, που είναι στα «σακάρια». Την ίδια στιγμή, πολλά «γαλάζια» στελέχη απορούν **«πώς είναι δυνατόν να βάζει ο Σαμαράς στην ίδια μοίρα τον Αριστοτέλη Παυλίδη με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Βουλγαράκη.** Άλλωστε, αυτός φαίνεται ότι ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος - και δεξί χέρι του Κώστα Καραμανλή - αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις Σαμαρά. «Από τη δήλωση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, είναι φανερό ότι ο ίδιος δε σέβεται τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη

Βουλή και στη Δικαιοσύνη και έχει εκδώσει ο ίδιος τις αποφάσεις του», είπε ο **Θόδωρος Ρουσόπουλος**, προσθέτοντας: «Δεν ζήτησα ποτέ και από κανέναν, ούτε από τον κ. Σαμαρά, να απολογηθεί για εμένα. Η αλήθεια και το ήθος μου δεν έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους υπερασπίσεις. Προσδοκώ να κριθώ από την δικαιοσύνη και όχι από κομματικούς μηχανισμούς και τις σκοπιμότητές τους. Θα το επιδιώξω μέχρι τέλους. Και θα δικαιωθώ πλήρως». «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι κύριε Σαμαρά κι εσείς αυτό το γνωρίζετε».

Στα άκρα οι σχέσεις Σαμαρά - Καραμανλή

Την ίδια ώρα, η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να «διαπομπεύσει» τους Βουλγαράκη και Ρουσόπουλο **βάζει σε δοκιμασία τη σχέση του με τον προκάτοχό του.** Αυτό διότι πολλοί πλέον προεξοφλούν ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά τη δήλωση Σαμαρά, **δεν μπορεί στο πόρισμα για το Βατοπέδι να «αθώνει» τους δύο πρώην υπουργούς, γιατί θα φαινόταν σαν να ακυρώνει ο Αντώνης Σαμαράς τον εαυτό του.** Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό να αλλάξει κι εκεί στάση η αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως, εάν ο κ. Σαμαράς αφήσει «ακάλυπτους» πρώην κορυφαίους υπουργούς της διακυβέρνησης Καραμανλή, τότε ανοίγει τον δρόμο προκειμένου να υποστεί πολιτική δίωξη και ο ίδιος ο τώως πρωθυπουργός.

Ο οποίος, εξάλλου, κατά πληροφορίες, είναι εξοργισμένος με τη στάση Σαμαρά.

Ο Κώστας Καραμανλής θεωρεί αιτία πολέμου, σύμφωνα με συνομιλητές του, την απόφαση Σαμαρά να αλλάξει τη γραμμή του και οι σχέσεις των δύο ανδρών θα επιδεινωθούν όσο δεν παίρνει, αν η Νέα Δημοκρατία αλλάξει γραμμή και στο πόρισμα για το Βατοπέδι.

Όχι μόνο γιατί θα ανοίγει η πόρτα για την «καραμανλική αυλή», αλλά κι επειδή ο κ. Σαμαράς επί της ουσίας θα «ακυρώνει» το προηγούμενο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής (επί πρωθυπουργίας Καραμανλή) που αθώωνε Βουλγαράκη - Ρουσόπουλο και αναφερόταν σε «παραπλανηθέντες υπουργούς», για όσα «γαλάζια» στελέχη είχαν βάλει τις υπογραφές τους στις ανταλλαγές των ακινήτων του Δημοσίου με το μοναστήρι.

Και στο βάθος... εκλογές

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ΑΡΘΡΟΥ, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε ό,τι έκανε για δύο βασικούς λόγους: **πρώτον, έχει επανειλημμένως δεσμευθεί ότι το Συνέδριο του Ιουνίου θα βγάλει μία «νέα Νέα Δημοκρατία».** «Το Συνέδριο είναι σε ένα μήνα. Σιγά - σιγά πρέπει να ξεκαθαρίζει η ήρα από το στάρι», σημειώνει στενός συνεργάτης του, προσθέτοντας ότι «τα χρονικά περιθώρια για την κάθαρση στενεύουν σιγά - σιγά». Ωστόσο, ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος που ο Αντώνης Σαμαράς αναγκάστηκε να επιταχύνει σε τέτοιο βαθμό τις πολιτικές εξελίξεις είναι η **εκτίμησή του πως η κυβέρνηση, λόγω συγκλονιστικών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, θα κρατήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές της ως το φθινόπωρο.**

Δηλαδή, στη Ρηγίλλης εκτιμούν ότι, αν αποτύχει το ως τώρα πρόγραμμα λιτότητας και το ΔΝΤ ζητήσει πρόσθετα μέτρα, ο **Γιώργος Παπανδρέου** δε θα έχει άλλη επιλογή από το να ζητήσει τη **λαϊκή εντολή για τα μέτρα αυτά, στήνοντας διπλές κάλπες τον Νοέμβριο, μαζί με τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.**



ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άκυρες συμβάσεις με τη SIEMENS!

Όταν από όλα τα Μέσα Ενημέρωσης - πλην του «Άρθρου» - δημοσιογράφοι και πολιτικοί ισχυριζόντουσαν έως και το μεσημέρι της 27^{ης} Μαΐου ότι τα αδικήματα των υπουργών μέχρι και την προτελευταία κυβέρνηση Καραμανλή έχουν παραγραφεί, το «Άρθρο» έγραφε: «Η ποινική ευθύνη υπουργών οι οποίοι κατέχουν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας από το 1995 και μετά δεν έχει παραγραφεί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, η κατοχή και διαχείριση βρόμικου χρήματος είναι αυτοτελώς διωκόμενη πράξη...».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ



► Σύμφωνα με τον Νόμο Περί Μεσαζόντων, η συγκεκριμένη νομική βάση δίνει στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τη μοναδική νομική δυνατότητα να ζητήσουν την ακύρωση των συμβάσεων και την επιστροφή των καταβληθέντων τιμημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν ή προσδιορίσουν συγκεκριμένη ζημία τους.

Σήμερα όλοι δέχονται αυτό που, παρότι αυτονόητο, πρώτα και σχεδόν αποκλειστικά από τις σελίδες του «Άρθρου» προβλήθηκε: «Η ποινική ευθύνη υπουργών και μελών κυβερνήσεων που κατέχουν, μετά τη λήξη της θητείας τους, προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας που αποκτήθηκε στη διάρκεια της θητείας τους, έχουν απαράγραπτη ποινική ευθύνη για δεκαπέντε χρόνια από τη στιγμή που θα "φάνε" το τελευταίο ευρώ της παράνομης δράσης τους. Η υπόθεση Μαντέλη είναι μόνο η αρχή».

SIEMENS και αποζημίωση του Δημοσίου

Τι γίνεται όμως αναφορικά με τα χρήματα που το Δημόσιο πλήρωσε στη SIEMENS και την κάθε SIEMENS την περίοδο που αυτή «χορηγούσε», κατά τα κοινά «λάδωνε» πολιτικά κ.λπ. στελέχη για την καλλιέργεια του πολιτικού τοπίου για την αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών της από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου;

Στις 13 Μαρτίου 2009, 1.066 πολίτες απεύθυναν προς τον τότε υπουργό

Οικονομίας και Οικονομικών, Γιάννη Παπαθανασίου, επιστολή (www.elleos.gr), με την οποία του ζητούσαν να δώσει εντολή προς τις νομικές υπηρεσίες του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου να αναγνωριστεί η ακυρότητα όλων των συμβάσεων που το Δημόσιο θα επιλέξει με τη SIEMENS στην περίοδο που, ομολογουμένως, υπήρξαν «πληρωμές καλλιέργειας πολιτικού τοπίου».

Συμπληρώνοντας ότι σύμφωνα με τον Νόμο Περί Μεσαζόντων, η συγκεκριμένη νομική βάση δίνει στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τη μοναδική νομική δυνατότητα να ζητήσουν την ακύρωση των συμβάσεων και την επιστροφή των καταβληθέντων τιμημάτων,

ως αχρεωστήτως καταβληθέντων χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν ή προσδιορίσουν συγκεκριμένη ζημία τους.

Παράδειγμα: Έστω ότι ο ΟΣΕ αγόρασε την περίοδο που ο Θ. Τσουκάτος έλαβε από τη SIEMENS 1.000.000 μάρκα ή ο Τ. Μαντέλης από τα ποσά που προκύπτουν, ότι έλαβε ως «χορηγία» 6 βαγόνια του ηλεκτρικού τα οποία κήκαν τον Μάρτιο του 2009 στον σταθμό της Κηφισιάς από ομάδα εμπρηστών.

Εφόσον ο ΟΣΕ ασκήσει σχετική αγωγή κατά της SIEMENS και το δικαστήριο δεχθεί ότι η συγκεκριμένη σύμβαση συνήφθη κατά παράβαση του Νόμου Περί Μεσαζόντων, η SIEMENS θα διαταχθεί να

επιστρέψει στον ΟΣΕ το τίμημα που αυτός κατέβαλε για την αγορά των 6 βαγονιών, η δε SIEMENS, θα έχει δικαίωμα να υπεισέλθει στη θέση του ΟΣΕ έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας που τυχόν οφείλει αποζημίωση από τον εμπρησμό, διαφορετικά μπορεί να πάρει πίσω τα καμένα βαγόνια.

Στις 29.4.09 ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αλ. Τζεφεράκος, διαβίβασε το σχετικό αίτημα προς τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους που ορίστηκαν ως αρμόδιοι για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου έναντι της SIEMENS.

Προκλητική καθυστέρηση της Δικαιοσύνης
Δέκα ολόκληρους μήνες αργότε-

ρα, η νομική σύμβουλος του κράτους, Ευγενία Βελώνη, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τι ενέργειες έχει κάνει το Δημόσιο για να αξιοποιήσει την παραπάνω νομική δυνατότητα, καταθέτει τα εξής: «Έχουν αποσταλεί αυτά στην κα Αυγερινού, νομική σύμβουλο. Και ξέρω ότι τότε είχε κάνει και μία συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό Εμπορίου, για να δουν, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Νόμου Περί Μεσαζόντων. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει». (18.2.10, σελίδα 95 της κατάθεσης της Ευγ. Βελώνη ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τη υπόθεση SIEMENS).

Μέχρι σήμερα η μόνιμη επωδός κάθε Δημοσίας Υπηρεσίας ή Οργανισμού στην ενημέρωση προς την Εξεταστική Επιτροπή είναι ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η ζημία ή το ύψος της τυχόν ζημίας του Δημοσίου ή των δημοσίων οργανισμών από συμβάσεις με την SIEMENS.

Μήπως είναι καιρός ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να διατάξει κατεπείγουσα έρευνα για παράβαση καθήκοντος και απιστία σε βάρος του Δημοσίου από όλους όσους, τόσο καιρό, αγνοούν τη μοναδική δυνατότητα του Δημοσίου να στραφεί άμεσα και αποτελεσματικά κατά της SIEMENS διεκδικώντας το σύνολο των τιμημάτων που έχουν καταβληθεί σε αυτήν για κάθε σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών ή υλικών την περίοδο των «διευκολυντικών πληρωμών» της;

Μέχρι τότε το Δημόσιο θα περιμένει να το ξυπνήσει ένας Εισαγγελέας;



► Το «Άρθρο» έδειξε τον δρόμο...

ΑΡΘΡΟ 9 και 16 Μαΐου 2010
«Η ποινική ευθύνη υπουργών οι οποίοι κατέχουν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας από το 1995 και μετά δεν έχει παραγραφεί. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, η κατοχή και διαχείριση βρόμικου χρήματος είναι αυτοτελώς διωκόμενη πράξη (9 και 16 Μαΐου 2010)».



27 Απριλίου 2010, ώρα 14:00
«ΔΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΜΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»
«Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διέταξε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην υπουργού, Τάσου Μαντέλη, για την κακοχηματική πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα στη διάρκεια της θητείας του, ως υπουργού. Στην ουσία, στον Τάσο Μαντέλη προσωποποιείται τμήμα των κατηγοριών κατά παντός υπευθύνου στην ανοιχτή δικογραφία της υπόθεσης SIEMENS...».



ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΙΚΟ ΜΠΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΟΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗ

Ο Τάσος Μαντέλης, το δεύτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παραδέχεται τον χρηματισμό του από τη γερμανική εταιρεία SIEMENS, αναρρίχθηκε στον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ κάτω από το λάβαρο του εκσυγχρονισμού που ύψωσε στη δεκαετία του '90 ο Κώστα Σημίτης. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η αναρρίχηση του εκσυγχρονιστή υπουργού σε θέσεις-κλειδιά αλλά και αποφάσεις που τον έχουν οδηγήσει στις μέρες μας εμπρός στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΜΕΛΛΟ

Ως νεαρός δικηγόρος, με παραστάσεις στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας, ο Τάσος Μαντέλης ξεκίνησε την κομματική του πορεία στον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του '70 και αναρρίχθηκε σταδιακά στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος μέσα σε λίγα χρόνια. Από το 1981 μέχρι και το τέλος της διακυβέρνησης του Κώστα Σημίτη (2004) εκλεγόταν ανελλιπώς βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κινήματος, κατά την ύστερη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Τάσος Μαντέλης διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ και του ΕΛΤΑ. Στα τέλη της δεκαετίας του '80, το 1988, ως πρόεδρος του ΟΤΕ ακόμη, συμφώνησε με την κατάργηση της ΕΛΒΗΛ και τάχθηκε υπέρ της επιλογής να δοθούν τα ψηφιακά κέντρα στις εταιρείες Ιντρακόμ, Έρικσον και Ζίμεν. Η απόφασή του εκείνη θα αποτελέσει το προίμιό της πορείας του που τον οδήγησε τελικά εμπρός στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

τέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το μετερίκι του στην Ελλάδα συνδέθηκε οριστικά με την πορεία του εκσυγχρονιστικού κύκλου του Σοσιαλιστικού Κινήματος. Τον Ιανουάριο του 1996 ορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ενώ στις εκλογές που ακολουθούν εξελέγη βουλευτής Επικρατείας και ανέλαβε αρχικά υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο του 1997, υπουργός Μεταφορών και Επιχειρηματικών, μετά από την επεισοδιακή παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από το συγκεκριμένο Υπουργείο, το οποίο εποπτεύει τους δημόσιους οργανισμούς, όπως τον ΟΤΕ, τον ΟΣΕ και τα ΕΛΤΑ.

Το έργο του στο Υπουργείο Μεταφορών

Ως υπουργός Μεταφορών και Επιχειρηματικών ήταν υπεύθυνος για την υπογραφή των προγραμματικών συμφωνιών του ΟΤΕ, του ΟΣΕ και του ΕΛΤΑ ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών. Μάλιστα πριν καλά-καλά κοπάσει ο θόρυβος από την παραίτηση Καστανίδη, ο Τάσος Μαντέλης υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση του ΟΤΕ με την εταιρεία SIEMENS και την Infracore για την προμήθεια περίπου 3 εκατομμυρίων ψηφιακών παροχών, ύψους περίπου 150 δις δραχμών.



Οι υπογραφές κινητοποίησαν τότε μεγάλο μέρος του Τύπου, που έψαχνε μανιουδάκια να συνδέσει τον υπουργό με τα κανάλια της διαπλοκής. Τελικά αποκαλύφθηκε από στελέχη του ΟΤΕ, ότι η υπογραφή της σύμβασης έγινε με ταχείες διαδικασίες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο νέου διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως προβλεπόταν υποχρεωτικά και για τη χώρα μας από την Ε.Ε. από 1/1/98. Η SIEMENS ωφελήθηκε από την υπογραφή της σύμβασης καθώς αν γινόταν ένας παρόμοιος διαγωνισμός, ενδεχομένως να έχανε το έργο με τις προϋποθέσεις που υπογράφηκε. Τελικά, η προγραμματική συμφωνία για τα ψηφιακά κέντρα του ΟΤΕ με τη SIEMENS άρχισε να εφαρμόζεται από το 1998 και υλοποιείται με συνεχείς επεκτάσεις έως σήμερα.



Όταν ο Κώστας Σημίτης ανέλαβε τις τύχες της χώρας, ο Τάσος Μαντέλης εντάχθηκε αμέσως στον εκσυγχρονιστικό πυρήνα του ΠΑΣΟΚ και συνέδεσε την πορεία του με το Υπουργείο Μεταφορών

Η «χορηγία» Εκείνη την εποχή λοιπόν (τον Σεπτέμβριο του 1998), όπως άλλωστε παραδέχθηκε ο Τάσος Μαντέλης στην Εξεταστική, άνοιξε μέσω του κουμπάρου του τον επίμαχο λογαριασμό στη Γενεύη, στον οποίο εμβάστηκαν δυο μήνες μετά 200.000 μάρκα από τα μαύρα ταμεία της SIEMENS ως «προεκλογική χορηγία».

Εκτός από την προγραμματική συμφωνία με τη SIEMENS, ο Τάσος Μαντέλης υπέγραψε εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου, την ίδια περίοδο, δηλαδή έως τα τέλη του 1997 και όντας μόλις τρεις μήνες υπουργός, μία ακόμη σύμβαση, εκείνη του ΟΣΕ με τη SIEMENS, η οποία σε κοινοπραξία με τα ελληνικά ναυπηγεία προμήθευσε 30 ηλεκτροκίνητες μηχανές και 100 βαγόνια στον κρατικό σιδηρόδρομο. Για τη συγκεκριμένη σύμβαση, αξίας περίπου 80 δις δραχμών, ο πρώην διακινητής των μαύρων ταμείων Μάρτιν Σίκατσεκ είχε καταθέσει ότι είχαν δοθεί χρήματα σε Έλληνες αξιωματούχους.

Με τη ματιά του στραμμένη αλλού...

Την ίδια εποχή, ο Τάσος Μαντέλης ήταν «επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις με τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας (περιλαμβανομένης της Ρωσίας) στο Αζερμπαϊτζάν για την προώθηση του δικτύου οπτικών ινών (1998-2000). Παρακολουθούσε μάλιστα τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΟΤΕ και Τηλεκοινωνιακού Οργανισμού Σερβίας για την επίτευξη συμφωνίας ώστε να υπάρξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής εταιρείας στη σερβική αγορά, ενώ συμμετείχε σε αποστολές στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης για την παροχή συμβουλών όσον αφορά στην προώθηση της νομοθεσίας τους στην

Η περιπλάνηση στην Ανατολή

Μετά από το 2004 ο πρώην υπουργός Μεταφορών ξεκίνησε την εδάχρονη περιπλάνησή του στα βάθη της Ανατολής και συγκεκριμένα στο Ουζμπεκιστάν, τη Ρωσία, τη Μολδαβία και το Αζερμπαϊτζάν για λογαριασμό της εταιρείας όπου εργάζεται με το κοινοτικό πρόγραμμα TACIS «Technical Aid to the Commonwealth of Independent States», συνολικού ύψους 3.183 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι τελευταίες υπογραφές

Το 1999, πάλι ως υπουργός Μεταφορών, ο Τάσος Μαντέλης υπέγραψε μια ακόμη σύμβαση με τη SIEMENS, που αποτελούσε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες, για το έργο της αναβάθμισης των ταχυδρομικών θυρίδων στα ΕΛΤΑ. Η σύμβαση, με προϋπολογισμό 500 εκατ. δραχμές θα είχε διάρκεια υλοποίησης ενάμιση χρόνο. Όπως αποκαλύπτει τώρα μέσω της Εξεταστικής έναν χρόνο μετά την τελευταία αυτή υπογραφή, το 2000, στον ίδιο λογαριασμό στο όνομα «Α. Ρόκοφ» κατατέθηκαν άλλα 260.000 μάρκα, τα οποία ο Τάσος Μαντέλης, με βάση τα όσα δήλωσε, δεν γνωρίζει από πού προέρχονται.



Πάνω: Ο στενός κύκλος των συμβούλων του Κώστα Σημίτη με προεξέχοντες τους κ. κ. Τσοουάτο και Μαντέλη



Δεξιά: Ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσία των κ. κ. Σημίτη και Τσοουάτο

Εκτός περιβάλλοντος Σημίτη

Πάντως, γύρω στο 2000, οι σχέσεις του με τον Κώστα Σημίτη ψυχράθηκαν. Ο Τάσος Μαντέλης αν και εξελέγη στη Β' Αθηνών, έμεινε εκτός κυβέρνησης και περιβάλλοντος Σημίτη. Καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε τη σκυτάλη στον Γιώργο Παπανδρέου και ο εκσυγχρονιστικός πυρήνας πήκε σε δεύτερη μοίρα στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαντέλης συνειδητοποίησε ότι μπαίνει στο περιθώριο. Μετά την αποτυχία της επανεκλογής του το 2004 στην ίδια περιφέρεια, πήρε τελικά την απόφαση να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, που γνώρισε άλλωστε μέσα από τον υπουργικό του θώκο. Γι' αυτό και διάλεξε την Ανατολή...

Χριστοφοράκος: Το κράτος λάφυρο στο κόμμα, το κόμμα όργανο της SIEMENS

Για να γίνει αντιληπτή η συνέργεια κράτους, υπουργών όπως ο κ. Μαντέλης, στελεχών της δημόσιας διοίκησης και SIEMENS, αξίζει να σταθούμε για λίγο στα λόγια του ίδιου του Μιχάλη Χριστοφοράκου για τον λαβύρινθο της διαπλοκής και το ρόλο του ίδιου και της εταιρείας που αντιπροσώπευε στην Ελλάδα.

Βάσει λοιπόν της ένορκης κατάθεσής που έδωσε στην εισαγγελέα Baumler - Hosl στις 6 Ιουλίου του 2009, ο Mister SIEMENS ομολογεί πως το «κράτος είναι το κόμμα που κυβερνάει και γι' αυτό η γερμανική εταιρεία το εξαγοράζει».

Στις απολογίες του Χριστοφοράκου ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης, το ελληνικό κράτος εμφανίζεται ως λάφυρο του εκάστοτε κόμματος, οι λειτουργοί του ως υποχείρια των κυβερνήσεων και η πολυεθνική, που έχει καταδικαστεί για παρόμοιες πρακτικές στις ΗΠΑ, ως χορηγός του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Χριστοφοράκος παραδέχεται μάλιστα στην εισαγγελέα ότι «μέχρι και το 2006» παρέδιδε το 2% εξ ολοκλήρου στα ελληνικά κόμματα, ενώ παρουσιάζεται εντυπωσιασμένος από το γεγονός ότι «τα κόμματα ζητούσαν συνεχώς χρήματα μέχρι και το 2007», γεγονός που χαρακτηρίζει απίστευτο, «καθώς το διάστημα αυτό το σκάνδαλο διαφθοράς στη SIEMENS ήταν ήδη τεράστιο στην Ελλάδα».

Διαβάστε τι δήλωσε: «Θέλω να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια το λεγόμενο σύστημα άσκησης επιρροής σε σχέση με τις χορηγίες στα κόμματα στην Ελλάδα: Όπως ίσως γνωρίζετε, ο κρατικός μηχανισμός ξεκινάει από τα Υπουργεία και φθάνει μέχρι τις απλές υπηρεσίες, είναι διαγκωμένος και γεμάτος υπεράριθμους υπαλλήλους. Στον μηχανισμό αυτό γίνονται διπλές τοποθετήσεις, όταν γίνεται αλλαγή κυβέρνησης, ενώ δεν είναι δυνατόν να απολυθούν οι προηγούμενοι υπάλληλοι, επειδή έχουν μονιμότητα. Παράλληλα, η νέα κυβέρνηση δεν έχει εμπιστοσύνη στους "παλαιούς" αυτούς υπαλλήλους. Έτσι τοποθετεί δικούς της "ανθρώπους εμπιστοσύνης", οι οποίοι αποκτούν και αυτοί με τη σειρά τους

την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Πριν από τις εκλογές, το κόμμα που κυβερνάει γεμίζει όλες τις κενές θέσεις με δικούς του ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει τις ψήφους τους. Από την άλλη πλευρά, κάνει τις προσλήψεις για την περίπτωση που χάσει τις εκλογές, ώστε να δυσκολέψει τη ζωή της κυβέρνησης που θα τη διαδεχτεί. Η νέα κυβέρνηση, όμως, βρίσκει ξανά διάφορους τρόπους κάνοντας... ειδικές προσλήψεις.

Όταν πρόκειται να ασκηθεί επιρροή για τη λήψη κάποιων επιθυμητών αποφάσεων ή όταν κάποιος θέλει να αμυνθεί εναντίον κάποιας άλλης, το πιο απλό θα ήταν να γνωρίζει ποιο είναι το πρόσωπο που αποφασίζει.

Αυτό όμως δεν είναι ευκρινές απ' έξω. Για τον λόγο αυτό και πριν ο Pribilla και οι διευθυντές ON/ICN αποφασίσουν για το 2%, είχαμε δώσει στους εξωτερικούς συμβούλους (δηλαδή εταιρείες PR, Consultants, επιχειρηματίες και πολιτικούς στην Ελλάδα) την οδηγία να μην προβαίνουν σε επιμέρους πληρωμές για έργα και να προτιμούν καλύτερα μια γενική λύση, η οποία συνίστατο στο να βρεθεί το "κεφάλι" και επομένως να πληρωθεί ο φορέας λήψης της απόφασης στη χώρα».

Και συνεχίζει: «Τα κόμματα διέθταν τον σχετικό μηχανισμό και γνώριζαν πού και ποιος μοχλός θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Πρόκειται επομένως για "υποχρέωση" του κόμματος. Το κόμμα ξέρε πώς ασκείται η επιρροή. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Οι υπάλληλοι γνωρίζουν ακριβώς τι απόφαση πρέπει να πάρουν, όταν τους τηλεφωνήσουν πολιτικοί του κόμματος και υπουργοί. Αν δεν συμπεριφερθούν όπως θέλουν οι πολιτικοί, η κάρτερ τους οδηγείται γρήγορα σε αδιέξοδο. Αν, αντίθετα, συμπεριφερθούν έτσι όπως είναι επιθυμητό, τότε έχουν γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη, παίρνουν καλύτερες θέσεις και μισθούς και ενδεχομένως εξασφαλίζουν και ανέσεις, όπως ένα μεγάλο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Ο καθένας που έχει εξελιχθεί στο σύστημα αυτό, γνωρίζει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί. Αυτό ισχύει από τον πιο απλό υπάλληλο μέχρι τα πιο ψηλά επίπεδα. Γι' αυτό πληρώνονται τα χρήματα στα κόμματα».

Το πλούσιο Πόθεν Έσχες

Ο Τάσος Μαντέλης είναι παντρεμένος με την Ευθυμία Βλάχου και έχουν δύο παιδιά, την Αγγελίνα και τον Χαράλαμπο. Στο πόθεν έσχες του 2006 του Τ. Μαντέλη περιλαμβάνονται τριάντα δικαιώματα σε ακίνητα του ίδιου και της συζύγου του. Ο πρώην υπουργός κατέχει κτήμα δυο στρεμμάτων στα Μέγαρα, 1,5 στρέμμα στο Δασκαλειό Κερατέας, 1,5 στρέμμα στο Κορ-

Η σύζυγος του Ευθυμία Μαντέλη κατέχει μεταξύ άλλων διαμέρισμα 95 τετραγωνικών μέτρων στον Βύρωνα Αττικής, ένα κτήμα περίπου ένα στρέμμα στην Κερατέα Αττικής και 1,5 στρέμμα στον Δήμο Ερμούσσης στην Κεφαλονιά.

Τα δηλωθέντα εισοδήματα του κ. Μαντέλη το 2004 ήταν 30.000 ευρώ και της συζύγου του - που είναι υπάλληλος ΝΠΔΔ - 24.226 ευρώ, αντίστοιχα το 2005 40.692 και 2.394 και το 2006 63.262 ευρώ (προέρχονται από σύνταξη) και για τη συζύγου του 27.686 ευρώ.

Οι καταθέσεις του ζεύγους Μαντέλη το 2006 ήταν 29.688 ευρώ σε Εθνική και Εμπορική Τράπεζα και άλλα 14.500 ευρώ σε λογαριασμούς της Εθνικής και της Eurobank. Τέλος, εμφανίζεται να κατέχει δύο αυτοκίνητα 2.000 και 1.800 κυβικών, αλλά και άλλο ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικών της συζύγου του, το οποίο το μεταβίβασε στην κόρη της.

