

Η θεωρία του Τ. Μαντέλη

Ο Τάσος Μαντέλης, έχοντας επίγνωση ότι υπήρξε για χρόνια επίλεκτο στέλεχος όχι μόνο του ελληνικού πολιτικοοικονομικού συστήματος, αλλά και του ευρωπαϊκού και πεπεισμένος ότι οι επιφανείς του συστήματος αυτού βρίσκονται υπεράνω του νόμου (ο οποίος υπάρχει για τον όχλο), - ήλθε, είδε, άκουσε, κατέθεσε και «ώχετο απιών».

Ούτε για μια στιγμή δεν αισθάνθηκε παραβάτης, κατηγορούμενος ή απολογούμενος και με απόλυτη άνεση εξιστόρησε πώς του δόθηκε η «χορηγία» από τη Ζίμενς, πώς άνοιξε ο σχετικός λογαριασμός, πώς μπήκαν σ' αυτόν χρήματα, που ακόμη δεν γνωρίζει τον καταθέτη τους, πού χρησιμοποίησε τη «χορηγία» του κ.λπ. κ.λπ.

Και όταν κάποια μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής εξέφρασαν την

απορία τους, όχι τόσο για την αποδοχή της «χορηγίας», όσο για την άνεση με την οποία εξιστορούσε όλα αυτά, - ο τώως διοικητής του ΟΤΕ, τώως γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, τώως υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ.λπ. κ.λπ., παρατήρησε:

- Πού βλέπετε κάτι το μεμπτό; Οι μίζες προς υπουργούς και κρατικούς λειτουργούς αποτελούν συστατικό στοιχείο του συστήματος. Φροντίστε να μάθετε πού πήγαν τα δέκα εκατομμύρια

της Ζίμενς για μίζες...

Όλα αυτά μπορεί να είναι ενοχλητικά για τους ζηλωτές του συστήματος, αλλά ούτε προκλητικά είναι ούτε παράδοξα. Ετσι λειτουργεί το σύστημα.

Αντίθετα, προκλητικός και παράδοξος είναι ο τρόπος που αντέδρασε ο επιλέξας τον επίλεκτο, τώως πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης. Ο οποίος, μέσω του «περιβάλλοντός» του -κατά το ρεπορτάζ- αποκάλυψε αθλιότητα την παραδοχή του Τάσου Μαντέλη ότι πήρε χορηγία από τη Ζίμενς.



• Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ

κούς λειτουργούς αποτελούν συστατικό στοιχείο του συστήματος; Μάλλον από το τελευταίο. Διότι, όλα τα υπόλοιπα ήταν, ήδη, γνωστά!

Ας το ξανατονίσουμε, όμως: Η έλευση, η κατάθεση και η ακώλυτη αναχώρηση του Τάσου Μαντέλη, αποτελεί ένα ηχηρό ράπισμα στο σύστημα, το οποίο, από τη φύση του, είναι συνυφασμένο με τη διαπλοκή, τη διαφθορά και το σκότος. Και το οποίο, η σημερινή κυβέρνηση (η οποία δεν προήλθε από παραθενογένεση) νομίζει -ή καμώνεται ότι νομίζει-, πως θα το αποκαθάρει με Εξεταστικές Επιτροπές και τροποποιήσεις του νόμου για την ατιμωρησία των υπουργών.

Ματαιοπονεί, φυσικά. Διότι, αν κοιτάξει γύρω της διαπεραστικά, θα βαρεθεί να μετράει Μαντέληδες!

• Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση η κυβέρνηση μετά την ομολογία Μαντέλη

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση περιήλθε η κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις Μαντέλη, που την αιφνιδίασαν και έφεραν και πάλι στο κάδρο τις αμαρτίες του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ.

Από τη μία το γεγονός ότι ο πρώην υπουργός Μεταφορών είναι το δεύτερο στέλεχος των κυβερνήσεων Σημίτη, που επιβεβαιώνει την ανοιχτή γραμμή ανάμεσα σε αυτή και τα «μαύρα ταμεία» της Siemens, και από την άλλη οι υπαιτιγμοί που άφησε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για άλλους πρώην υπουργούς που, όπως άφησε να εννοηθεί, επίσης «έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι», έχουν προκαλέσει νευρική κρίση στην κυβερνητική πλευρά.

Χαρακτηριστική ήταν χθες η αμηχανία των βουλευτών της σε δημόσιες τοποθετήσεις τους για το θέμα, μεταξύ των οποίων εκείνη του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευ. Αργύρη, ο οποίος καταφέρθηκε με σφοδρότητα κατά του πρώην «συντρόφου» του, λέγοντας: «Όταν βγαίνει στο φως η αλήθεια είναι πολύ πιο δυνατώτερη από την παρενέργεια ενός ανθρώπου που κυνικά χθες ομολόγησε ότι αυτός χρηματίστηκε από μια συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά προσπάθησε στο ανάθεμά του να ενοχοποιήσει, να τραβήξει δηλαδή μέσα στον βούρκο και το υπόλοιπο, ή όλους τους υπόλοιπους. Θα πρέπει να πω ότι ο κ. Μαντέλης είναι και ψεύτης και έχει παρανομήσει».

Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε η προσπάθεια που άρχισε να «ξετυλίγεται» χθες, με τις «ευλογίες» του Μεγάλου Μαξίμου όπως διεφάνη από τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προκειμένου να κληθεί ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης στην Εξεταστική Επιτροπή.

Τι φοβούνται

Εν μέσω του πανικού που προκαλούν οι αποκαλύψεις στην κυβέρνηση, πληροφορίες θέλουν το περιβάλλον του κ. Παπανδρέου να επιδιώκει μία τέτοια εξέλιξη, την οποία εξάλλου αποφεύγουν να αποκλείσουν, ώστε να περιοριστεί το κόστος για τον σημερινό πρωθυπουργό.

Πάντως, ο κ. Κώστας Σημίτης έκανε παρέμβαση χθες για τις εξελίξεις, δηλώνοντας σε γραπτή ανακοίνωσή του ότι «θλίβομαι και εξοργίζομαι επειδή τέτοιες πράξεις εκκολάφθηκαν και κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ 1996-2004».

Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε ότι αυτές οι πράξεις «προσβάλλουν το αίσθημα δικαίου της κοινωνίας, αμαυρώνουν το έργο της τότε κυβέρνησης και τις προσπάθειες όλων όσων εργάστηκαν



και προσέφεραν για μια καλύτερη Ελλάδα. Πράξεις ασυμβίβαστες με τους αγώ-

ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ στο Μαξίμου...

Οργισμένη παρέμβαση Σημίτη...

νες μας και την ηθική μας». Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του πρώην πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της επεσήμανε: «Καλοδεχούμενη μεν, αλλά κατόπιν εορτής, η οργή του κ. Σημίτη για τα όσα

έπραξαν οι συνεργάτες του κύριοι Τσουκάτος και Μαντέλης. Εκείνο, όμως, που δεν απάντησε ο πρώην πρωθυπουργός είναι πώς εξηγείται το γεγονός ότι τέτοιου είδους αποκρουστικά φαινόμενα εκκολάφθηκαν στον στενό περίγυρο των ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ από άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης τους. Είναι ή δεν είναι τα φαινόμενα αυτά απολύτως αντιπροσωπευτικά αυτού το οποίο ο λαός μας ονόμασε «βαθύ σύστημα ΠΑΣΟΚ»;».

ΑΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αγωνιώδη προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν σε βάρος του κυβερνώντος κόμματος μετά τις αποκαλύψεις για τον χρηματισμό ενός ακόμη πρώην στελέχους του, του πρώην υπουργού Τ. Μαντέλη, κατέβαλε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Πεταλωτής, απαντώντας σε καταϊγισμό ερωτήσεων από δημοσιογράφους για το θέμα.

Ειδικότερα, ο κ. Πεταλωτής έσπευσε να υπενθυμίσει ότι «το ΠΑΣΟΚ από το 2008 έχει διαγράψει τον κ. Μαντέλη», ενώ ερωτηθείς, «δηλαδή, γνωρίζατε αυτό που είπε χθες ο κ. Μαντέλης, για παράδειγμα, και δεν το ξέραμε εμείς;», διέψευσε το ενδεχόμενο αυτό. «Ήταν προληπτική η διαγραφή Μαντέλη τότε;» ρωτήθηκε εκ νέου, για να απαντήσει πως «η διαγραφή Μαντέλη ήταν μια πράξη, η οποία έχει πολύ σημαντική πολιτική αξία και δεν μπορούμε να την υποβαθμίζουμε με άλλου είδους υπονοίες».

Με αμηχανία απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ερώτηση «πόσες ομολογίες στελεχών του ΠΑΣΟΚ χρειάζονται, για να παραδεχθεί το ΠΑΣΟΚ ότι μπήκαν «μαύρα» χρήματα στα ταμεία του;», για την οποία ισχυρίστηκε ότι «δεν έχει αποδειχθεί ότι μπήκαν «μαύρα» χρήματα στα ταμεία του. Το ότι υπήρξαν δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, που σήμερα δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ, δείχνει ακριβώς τη γενναιότητα, την τόλμη και την αποφασιστικότητα του ΠΑΣΟΚ».

Πάντως, ο κ. Πεταλωτής απέφυγε να απαντήσει εάν η κυβέρνηση σκέφτεται «θέμα συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής για χρονικό διάστημα προ του 2004».

Όσο για το αν κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα λέγοντας πως «είναι θέμα απόφασης της Εξεταστικής Επιτροπής να καλεί όσους πιστεύει ότι μπορούν να φέρουν φως σε κάθε υπόθεση».

Ποιοι άλλοι

Ερωτηθείς για τις υπόνοιες που άφησε ο Τάσος Μαντέλης εναντίον άλλων κυβερνητικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, κ. Πεταλωτής απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας λέγοντας ότι «εάν ο κ. Μαντέλης είχε να υποδείξει άλλα πρόσωπα, θα μπορούσε να τα υποδείξει».

Πέραν αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να αποκλείσει συζητήσεις που συνδέουν την περίπτωση Μαντέλη, για τον οποίο υπήρχε φημολογία ότι διέφυγε στο εξωτερικό και την περίπτωση Χριστοφοράκου.



Εισβολή του ΣΔΟΕ στη Siemens

Αμέσως μετά την ομολογία του κ. Τάσου Μαντέλη για τη «χορηγία» των 200.000 μάρκων από τη Siemens στο πρόσωπό του, το 1998, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων έλαβε εντολή να ερευνησει εντός 24ώρου όλα τα πιθανά έγγραφα συναλλαγών με την εταιρεία.

Στις 11.30 το πρωί της Πέμπτης τρία στελέχη της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων επισκέφθηκαν τα γραφεία της Siemens στο Μαρούσι προκειμένου να αξιολογήσουν τα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Την ίδια στιγμή η νομική υπηρεσία της ΥΠΕΕ ξεκινούσε να διερευνά εάν έχει παραγραφεί ή όχι η περίπτωση Μαντέλη σε ό,τι αφορά τη μη δήλωση των 200 χιλιάδων μάρκων. Εάν δεν έχει παραγραφεί η υπόθεση, τότε τα πρόστιμα που μπορεί να επιβληθούν στον πρώην υπουργό ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της Siemens, με σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι αποτελεί πάγια πολιτική της εταιρείας «να παράσχουμε πρόθυμα κάθε βοήθεια και τους υποστηρίζουμε στο έργο τους».

Τονίζεται επιπρόσθετα ότι «όπως ακριβώς και στο παρελθόν, έτσι και τώρα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις ερευνητικές αρχές στην Ελλάδα και κάνουμε οτιδήποτε περνά από τη δική μας δικαιοδοσία, για να υποστηρίξουμε το σημαντικό έργο που εκτελούν».

Κ.Φ.