

Προσωπογραφίες

Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

Μπορεί ο κόσμος να έστειλε τον πρώην πρωθυπουργό στα σκονισμένα ερμάρια της Ιστορίας, όταν αποκαλύφθηκε το φιάσκο του «εκουγχρονισμού», αλλά «το σύστημα Σημίτη» δεν έλειψε ποτέ από κοντά μας. Κάθε τόσο και μια αποκάλυψη για τα έργα και τις ημέρες ανθρώπων του «κύκλου» του: **Τσοκάτος, Μαντέλης, Παπαντωνίου, Παπακωνσταντίνου** και τώρα **Χαρδούβελης**, όλοι μπλεγμένοι σε υποθέσεις επιλήψιμες -ποινικά ή ηθικά- που διερευνώνται ή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Εκεί ενδέχεται να βρεθεί και ο ίδιος, αν γίνει δεκτή η εισήγηση της εισαγγελέως στη δίκη **Τσοχατζόπουλου** να παραστεί ως μάρτυς (και) ο κ. **Σημίτης** για τις δύσσομες περιπτώσεις των υποβρυχίων και των **TOR M1**... Οχι. Δεν ευθύνεται ο πρώην πρωθυπουργός για τη μίζα του Μαντέλη ή για τα λεφτά που έβγαλε στο εξωτερικό ο Χαρδούβελης. Ούτε το «όμοιος ομοίω αεί πέλζει» μπορεί να ισχύσει απολύτως. Θα συνιστούσε οριακή και άδικη υπερβολή η επίκλησή του. Ωστόσο, δεν χρειάζονται καν οι ως άνω υποθέσεις για να στιγματιστεί ανέκκλητα η εποχή Σημίτη. Βαρίνεται με εγκλήματα βαριά η μυθολογημένη αυτή εποχή. Πολιτικά εγκλήματα πρώτης γραμμής, με καταλυτικές επιπτώσεις για τη χώρα, που υμνήθηκαν κατά κόρον ως... μεγάλα επιτεύγματα από τη θηριώδη προπαγάνδα.

Πρώτο και καλύτερο, η δήθεν ισχυρή οικονομία και η εισδοχή στη ζώνη του ευρώ.

Τώρα, σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες ομολογούν ότι η χώρα δεν είχε τα φόντα να μπει στο ευρώ. Οτι η οικονομία της έπασχε σοβαρά. Και ότι το ακριβό ευρώ έπληξε καίρια την ανταγωνιστικότητα. Τα λένε, βέβαια, κατόπιν εορτής. Γιατί είναι συνένοχοι: έβλεπαν τις αλχημείες και τη δημιουργική λογιστική του κ. Σημίτη και σιωπούσαν. Δάνειζαν

ασύστολα μια προβληματική χώρα και δεν έχουν το θάρρος να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους. Απεναντίας, τόσο οι ίδιοι όσο και οι ημέτεροι αυτοурγοί, όπως ο κ. Σημίτης και ο κ. **Παπαδήμος**, ο οποίος ως κεντρικός τραπεζίτης πίεζε τις τράπεζες για περισσότερα δάνεια, όχι μόνον εμφανίζονται άμωμοι, αλλά εγκυβούν τους Έλληνες επειδή ζούσαν με δανεικά! Ετσι η σημαντική επαξία: ψεύτικη, παραπειστική και καταστροφική. Το παραδέχεται άλλωστε ένας ακραιφνής σημιτικός, ο αθυρόστομος και άνισος **Πάγκαλος**, δίνοντας ιληρωμένη απάντηση σε όσους διατείνονται ότι ο Σημίτης παρέδωσε μια Ελλάδα που πέταγε και η οποία ναυάγησε από τη διακυβέρνηση Καραμανλή. Είπε ο Πάγκαλος για τον Σημίτη τον Δεκέμβριο του '13: «Μας οδήγησε στην ήττα και κάλυψε όσα συνέβαιναν τόσα χρόνια στην οικονομία και τα οποία μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή και κρίση»... Λένε

ότι επί Σημίτη έγιναν τα μεγάλα έργα. Μάλιστα. Μόνο που τα περισσότερα οφείλονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους οποίους ο Σημίτης χειρίστηκε καταστροφικά, με ατυχείς επιλογές και τραγικές καθυστερήσεις που ανέβασαν το κόστος στα ύψη... Λένε ότι η χώρα είχε μπει στον δρόμο του «εκουγχρονισμού». Αλλά μια ματιά στον ερειπιώνα του κράτους δείχνει την πραγματικότητα... Λένε ότι ο Σημίτης δεν φοβόταν το πολιτικό κόστος και δεν ήταν λαίκιςτής. Ποιος; Αυτός δεν έκανε πίσω στο ασφαλιστικό; Αυτός δεν κατέστησε διάτρητο τον νόμο Πεπονή για τις προσλήψεις; Αυτός δεν διαφώνηζε το περίφημο «πακέτο Σημίτη» από την Εκθεση της Θεσσαλονίκης το 2003, ένα όργιο παροχών μισροστά στο οποίο ωχριούσε το «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα»; Και, βέβαια, ποιος ευθύνεται για τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, καθώς και για το μέγα πολιτικό σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου; Η κοινωνία ξέρει. Και όσο ο «κύκλος» των σημιτικών ραγδαίως απομυθοποιείται, τόσο επιβεβαιώνεται η γενική αίσθηση για τη φενάκη του «εκουγχρονισμού» και το ολιγίστον του κ. Σημίτη.



Κωνσταντίνος Σημίτης

Είναι όλοι τους παιδιά του

Τσοκάτος, Μαντέλης, Παπαντωνίου, Παπακωνσταντίνου
και τώρα **Χαρδούβελης**, όλοι μπλεγμένοι σε υποθέσεις
επιλήψιμες -ποινικά ή ηθικά