



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

ΑΠΕΛΛΟΥ 1
101 88 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2004

**Κύριο
Κώστα Σημίτη
πρώην Πρωθυπουργό
Αναγνωστοπούλου 10
ΚΟΛΩΝΑΚΙ**

Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

Τώρα που τα φώτα της δημοσιότητας χαμηλώνουν.....

Τώρα που οι ξέφρενοι και απαιτητικοί ρυθμοί μιας ολόκληρης οκταετίας γίνονται πιο χαλαροί.....

Τώρα νοιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας για να σας πω πόσο δικαιωμένος αισθάνομαι, που και εγώ ήμουν ένας από τους 53, που στην καθοριστική και κρίσιμη συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ της 18-01-1996, σας αναδείξαμε Πρωθυπουργό, για να επικυρώσει στη συνέχεια δύο φορές ο Ελληνικός λαός την επιλογή μας αυτή. Χαίρομαι γιατί στην επιλογή μου εκείνη με οδήγησε το αισθητήριό μου και μόνο και η πεποίθησή μου ότι ανταποκρινόμουν σε αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας της βάσης του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο.

Σήμερα, λίγες ημέρες από τις εκλογές της 7^{ης} Μαρτίου, διάφοροι «βαθυστόχαστοι» αναλυτές επιχειρούν να ανιχνεύσουν τα αίτια της ήττας του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι την πικρία σας, όταν βλέπετε ανάμεσα σ' αυτούς να υπάρχουν και κάποιοι, πολλαπλώς ευεργετηθέντες από σας, που χωρίς αιδώ, εντοπίζουν τις ευθύνες στο πρόσωπό σας.

Έχουν ασφαλώς λεχθεί και γραφεί πολλά για τα αίτια της ήττας. Πουθενά όμως δεν είδα να αναφέρεται ο καταλυτικός ρόλος που έπαιξε η μεθοδευμένη και συστηματική υπονόμευση και αμφισβήτηση, που συνειδητά γινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργίας σας από μια πλειάδα στελεχών και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που είχαν ως στόχο να σας πλήξουν προσωπικά. Η εικόνα που εμφάνιζαν αυτά τα στελέχη στις δημόσιες εμφανίσεις τους (τηλεόραση, εφημερίδες κλπ) γέμιζε πικρία και απογοήτευση τους αγνούς δημοκρατικούς πολίτες, στους οποίους έσπερναν την αμφιβολία και εκλόνιζαν την εμπιστοσύνη τους στο κόμμα και τον ηγέτη του. Πόσες

φορές οι δημοκρατικοί πολίτες δεν έβλεπαν στα διάφορα πάνελ τα στελέχη αυτά να σιωπούν, να υπομειδιούν με σημασία, ακόμη και να επιχαίρουν, όταν οι συνομιλητές τους καθύβριζαν στην κυριολεξία και κατασυκοφαντούσαν την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως σε πολλούς από αυτούς ο λαός του ΠΑΣΟΚ επιφύλαξε την τύχη που τους ταίριαζε στις εκλογές του 2000 και του 2004. Ατυχώς κάποιοι, ελάχιστοι ευτυχώς, επωφεληθέντες προφανώς και από την αλλαγή που επήλθε στην ηγεσία, επιβιώνουν ακόμη για να δαιωνίζουν την ασημαντότητά τους.

Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

Σας γράφω σε μια στιγμή που έχω παραιτηθεί από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, ύστερα από μια θητεία επτά και πλέον ετών, στη διάρκεια της οποίας επιτελέστηκε ένα σημαντικό έργο στον Οργανισμό, πράγμα που αναγνωρίζεται απ' όλους. Σημαντική σ' αυτό υπήρξε η συμβολή και των τριών Υπουργών Μεταφορών (Καστανίδη, Μαντέλη και Βερελή).

Σήμερα είμαι ένας απλός πολίτης, ένας συνταξιούχος δικηγόρος και βουλευτής, που δεν προσδοκά και δεν περιμένει τίποτα από κανέναν. Θεωρείστε συνεπώς ότι τα όσα σας γράφω είναι απόρροια της βαθιάς εκτίμησης που τρέφω προς το πρόσωπό σας και δεν σχετίζονται με άλλες σκοπιμότητες ή επιδιώξεις. Θεωρώ και εγώ, όπως εκατομμύρια καλοπροαίρετων Ελλήνων ότι το έργο που επιτελέσατε ως Πρωθυπουργός, κάτω από λίαν αντίξοες συνθήκες, θα μείνει στην ιστορία. Καθημερινά ακούω από τον ανώνυμο λαό να λέει, με το αλάνθαστο αισθητήριο που τον διακρίνει, ότι η χώρα θ' αργήσει πολύ να ξαναδεί Πρωθυπουργό σαν τον Σημίτη, ότι τρεις πολιτικοί σημάδεψαν τη νεώτερη ιστορία της Ελλάδας: Τρικούπης, Βενιζέλος, Σημίτης και διάφορα άλλα εξ ίσου κολακευτικά και τιμητικά.

Αγνοείστε τους καιροσκόπους, τους αχάριστους και κακόπιστους, που προσπαθούν ματαίως, να αμαυρώσουν το τεράστιο έργο σας, που αφήνετε πίσω σας.

Με τις σκέψεις αυτές και με τη διαβεβαίωση ότι θα υπερασπίζομαι πάντα το έργο σας.

***Με ιδιαίτερη εκτίμηση
και αγάπη***

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΛΤΑ**

Χρυσία Πορτζί