

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΕΤ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗ

Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική και Διευρωπαϊκά Δίκτυα

Κατ' επανάληψη έχουμε θέσει το πρόβλημα της περιθωριοποίησης της Ελλάδας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, στις σχέσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τον ρόλο της στις ανακατατάξεις των Βαλκανίων.

Κατ' επανάληψη έχουμε τονσει ότι μπορούμε μέσα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεγιστοποιήσουμε οφέλη, να μετάσχουμε σε δράσεις, ν' ανταποκριθούμε σε προκλήσεις.

Γιατί τα δίκτυα;

Η προώθηση των διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών είναι το πλέον άμεσο και επείγον μέτρο της αναπτυξιακής πολιτικής που εμπεριέχει η Λευκή Βιβλος.

Διασύνδεση των δικτύων ενέργειας (ηλεκτρικής και φυσικού αερίου) θα οδηγούσε σε άμεση μείωση του κόστους ενέργειας στον χρήστη μέσω της βέλτιστης χρήσης των αποθεμάτων, της αξιοποίησης των πηγών με το μικρότερο κόστος και της αξιοποίησης της συμπληρωματικότητας μεταξύ εθνικών δικτύων. Η δυνατότητα τήρησης κοινών αποθεμάτων ασφαλείας θα βελτίωνε το συνολικό ευρωπαϊκό επίπεδο ασφάλειας ενώ θα ισχυροποιούσε την ευρωπαϊκή διαπραγματευτική θέση έναντι των προμηθευτών.

Εξυπακούεται ότι το μεγαλύτερο όφελος από την διασύνδεση θα το έχουν χώρες οι οποίες ως τώρα δεν είχαν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως η Ελλάδα. Η διασύνδεση συνεπάγεται ότι η περιφερειακή θέση δεν θα σημαίνει, όπως σήμαινε μέχρι σήμερα, και περιφερειακά μειονεκτήματα ή περιφερειακή σημασία.

Ορισμένα χαρακτηριστικά του ενεργειακού τομέα συνεπάγονται ότι η Ελλάδα με την πάροδο του χρόνου μπορεί να παίζει όλο και κεντρικότερο ρόλο στον συνολικό Ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό: Η Ευρώπη ως γνωστόν είναι συνολικά μόνο κατά 75% αυτάρκης στην ενέργεια, ένα ποσοστό που προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στις επόμενες δεκαετίες. Οι πηγές από τις οποίες η Ευρώπη θα προμηθευτεί την επιπλέον ενέργεια που χρειάζεται (Ιράν, Κοινοπολιτεία Ανεξαρτητων Κρατών) ευρίσκονται ανατολικά της Ελλάδας, η δε ταχύτερη πρόσβαση της Δυτικής Ευρώπης διέρχεται και μέσω της χώρας μας. Επέκταση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας προς ανατολάς θα μετέτρεπε την Ελλάδα από περιφερειακό σταθμό σε βασικό στρατηγικό κόμβο του ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας. Θα ενδυνάμωνε τον ρόλο της στις σχέσεις της με τις χώρες της

Ανατολής και στις σχέσεις της με τις Βαλκανικές χώρες. Θα την μετέφερε από την περιφέρεια στο κέντρο.

Στόχος μας πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της συμμετοχής μας σε όσα περισσότερα δίκτυα στον ενεργειακό αλλά και τους άλλους δυνατούς τομείς. Η διέλευση ή επέκταση όσων περισσοτέρων δικτύων μέσω Ελλάδας.

Η μη συμμετοχή της Ελλάδας στα δίκτυα δεν θα αποτρέψει την διασύνδεση Ευρώπης και Ανατολής. Η διασύνδεση μεταξύ Ευρώπης, Ιταλίας, Ανατολής θα γίνει ακολουθώντας το Βόρειο τόξο των γειτόνων μας με την Τουρκία. Η Ελλάδα θα υποστεί τις πολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες αυτής της αποκοπής.

Με αυτά τα σκεπτικά, προωθούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σε όλα τα επίπεδα-Υπουργικά-Επιτροπές εμπειρογνωμόνων-Ομάδες εργασίας την υπόθεση των διευρωπαϊκών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Αναζητούμε πιθανές διασυνδέσεις σε διμερές επίπεδο με όλη την Ανατολή και τις Βαλκανικές χώρες. Προχωρούμε σε διάλογο που είχε διακοπεί μεταξύ της ΔΕΗ και της αντίστοιχης Τουρκικής εταιρίας-(ΤΕΚ) με σύμφωνο γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών. Αποκλείουμε για λόγους εθνικής ασφάλειας από τον διάλογο αυτό την διασύνδεση αυτών των δικτύων μέσω των νησιών του Αιγαίου.

Πιστεύουμε ότι ξεκινάμε μια πολιτική με μακροχρόνια προοπτική που θα πρέπει με συνέπεια και επιμονή να την προωθήσουμε στην επόμενη δεκαετία.