

Αντίο, καλοκαιράκι



Νίκος Ε. Πιμπλής

Αχ, βρε Αλέκο μου,

οραία τα είπαμε χθες, αλλά δυστυχώς το θέμα δεν το αντέχω και πολύ, εκνευρίζομαι και συγχύζομαι. Άρα, βλέπεις χτυπάει «σας βαϊκικές μας τις αρχές»...

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πολιτικό προσωπικό (πλην Σημίτη κατ' εμέ) μας έχει απογοητεύσει βαθιά και δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε. Οι χωρίς αρχές τυχοδιώκτες όμως που πήραν την εξουσία διαμαρτυρόμενοι και καταγγέλλοντες τους πάντες ξεπέρασαν κάθε όριο. Οι συνθήκες και τα ρεφλέξ της ολοκληρωτικής τους παιδείας (ταχύρρυθμης εκπαίδευσης καλύτερα) βγαίνουν καθημερινά στην επιφάνεια, η αντιδημοκρατική συμπεριφορά, η κατάχρηση της κρατικής

εξουσίας (Δικαιοσύνη, στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι κ.λπ.) αλλά και ιδίως η τέχνη της προπαγάνδας, με μέσο τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας μέσω της αντιστροφής των θέσεων του άλλου (όρα Ζντάνοφ).

Πρόσφατο παράδειγμα: ο Δ. Τζανακόπουλος υπαινίχθη ότι ο Ευ. Βενιζέλος σε κάτι υπολογίζει για να ζητήσει τη μη τοποθέτηση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου τώρα (τι άραγε επιδιώκει για μετά;). Αντιστρέφουν έτσι τη μομφή που άπαντες τους απευθύνουν ότι επιδιώκουν οι ίδιοι την προστασία της ηγεσίας του ΑΠ αργότερα, διορίζοντάς την από τώρα... Τα παραδείγματα είναι συνεχή, καθημερινά (στη συζήτηση στη Βουλή τολμούν να επιτεθούν στον Τύπο, όταν οι ίδιοι οργάνωσαν σύστημα τύπου Ορμπαν για την ποδηγέτησή του, έστησαν τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες με τη σύμπραξη κυρίως φίλιων δυνάμεων, όταν έχουν τη στήριξη ή την ανοχή από όλα τα κανάλια πλην Σκάι και από εφημερίδες όπως «Ντοκουμέντο», «Εφ-Συν», «Αυγή», «Κόντρα», «Παρόν», «Εθνος», «Real», «Ναυτεμπορική» και τη συνοδοιπόρο «Δημοκρατία»)... Χωρίς να αναφέρουμε τα κεντρικά συντονιζόμενα και χρηματοδοτούμενα sites. Και όλοι καθημερινά με την ίδια γραμμή, μερικοί με τους ίδιους τίτλους, προς δόξαν της δημοσιο-

γραφικής ανεξαρτησίας, υπό την καθοδήγηση κομσομόλων και λοιπών συναγελαζομένων ψευδοαριστερών ευκαιρίας.

Νομίζω επίσης, για να κάνουμε και μια μικρή πολιτική ανάλυση, ότι ελάχιστη σχέση έχουν πλέον με την Αριστερά. Αδιάφευτος μάρτυς η σταυροδοσία των ευρωεκλογών. Κουντουρά δεύτερη, Γεωργούλης πέμπτος και σε καλή σειρά Κουρουμπλής και Ραλλία Χρηστίδου..., η εκλογική τους βάση είναι πλέον αυτή του λαϊκισμού, ακροδεξιού (ΑΝΕΛ κ.λπ. παρδαλοί περιέργοι) και αριστερού (μαζική και κατευθυνόμενη στήριξη σε υποψηφίους τύπου Κούνεβα, για να μην πιάσουμε και την παρέα Αρβανίτη, Κούλογλου κ.λπ. δήθεν ινστρουχτόρων των επιχειρημάτων ευκολίας). Ο Καμμένος πήρε 0,8% γιατί το κοινό του απορροφήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε τους υποψηφίους του, ενώ άλλο μέρος του να καθώς και οι πάσης φύσεως ψεκασμένοι, περιλαμβανομένων πρώην ψηφοφόρων της ΧΑ, βρήκαν καταφύγιο στον πωλητή των χειρογράφων του Ιησού.

Δεν πρόκειται πλέον για κόμμα της Αριστεράς, αλλά για το κίνημα των πέντε αστέρων στο οποίο βρίσκεται καταφύγιο η ψήφος από κάθε καρυδιάς καρύδι.

Μόνον η Φώφη δεν το κατάλαβε, που μαζί με τον Κ. Λαλιώτη κήρυξαν



Η διάκριση δεξιάς και δημοκρατικής παράταξης (Κέντρο εν τη ευρεία εννοία) δεν ανταποκρίνεται πια στα πράγματα. Επρόκειτο για διάκριση εντός του αστικού μετώπου με βάση το πολιτειακό. Αυτό πια λύθηκε και η διαιώνισή της στη μετά τους Παπανδρέου εποχή δεν έχει πλέον νόημα



διμέτωπο, και έλεγε χθες ότι η πραγματική Κεντροαριστερά είναι αυτή και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η μόνη δηλαδή ικανή να κάνει αντιδεξιά πραγματική πολιτική! Λες και αυτό είναι το ζητούμενο... Αντί να συνταχθεί σε ένα ευρύ αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και να εξηγήσει γιατί η πρότασή της είναι καλύτερη από αυτήν της ΝΔ, προτίμησε να επανεφεύρει Ανδρέα, Γεννηματά και Μελίνα για μια πάλη με μια δεξιά της φαντασίας της. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ 2015 πάνε σήμερα κατευθείαν στη ΝΔ, και η Φώφη με τους παλαιοπασοκικούς υποβολείς βλέπουν από πάνω τους τις ψήφους να περνούν. Και ισχυρίζονται ότι η λύση είναι το αντιδεξιό μέτωπο, πώς λοιπόν να μην τους υποψιαστείς για δεύτερες μετεκλογικές σκέψεις συ-

νεργασίας με την (κατ' αυτούς) νόθο συριζαϊκή Κεντροαριστερά, με τις ευλογίες των κεφαλαιούχων που στηρίζουν τεσσεράμισι χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ; Πάλι εκπρόσωπος του κόμματος ανέλυε χθες ότι το ΚΙΝΑΛ περιμένει μετά τις εκλογές την τρίτη εντολή για να δείξει τον δρόμο της συνεννόησης... Άσε που έτσι πάει και το καλοκαίρι!

Αλλά και η διάκριση δεξιάς και δημοκρατικής παράταξης (Κέντρο εν τη ευρεία εννοία) δεν ανταποκρίνεται πια στα πράγματα. Επρόκειτο για διάκριση εντός του αστικού μετώπου με βάση το πολιτειακό. Αυτό πια λύθηκε και η διαιώνισή της στη μετά τους Παπανδρέου εποχή δεν έχει πλέον νόημα.

Η Δεξιά έχει απαλλαγεί από τα ακροδεξιά της στοιχεία που κατεβαίνουν μόνα τους, βασιλικοί, χουντικοί, ψεκασμένοι, θρησκοθήπτοι, φασίστες και ναζί. Και υπό τον Μητσστάκη τουλάχιστον έχει έναν λόγο κεντρώο που μπορεί να συναιρέσει φιλελευθέρους, μεταρρυθμιστές και εκσυγχρονιστές. Αντίπαλο δέος δεν είναι ούτε η Αριστερά ούτε η Δεξιά, το «προελαύν-Κέντρο» τους σπρώχνει και τους στα άκρα, ένθεν κακειθεν. Αντίπαλο είναι ο λαϊκισμός, που στην Ελλάδα εκπροσωπούν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και Κεντροαριστερά. Ο λαϊκισμός είναι το δίπολο, πρόοδος και συντήρηση, και οι ταμπέλες που ορίζουν τη θέση και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Άρα ναι, Αλέκο μου, φίλε Κέντρο, ΝΔ, καθαρά και ξάκαθα καθαρή εντολή και επιστροφή στην κανονικότητα. Και δεν έχει ορατό αν δεν τα καταφέρει, άλλωστε είναι και πολλοί αυτοί που τα τάφεραν στα μέρη αυτών εδώ οριζώντων...

Και άρα βέβαια προκύπτει: Ο μόνος τρόπος να κάνουμε καλοκαίρι της προκοπής είναι η αυτοδυναμία!

Φιλιά,
Νίκος

Ο κ. Νίκος Ε. Πιμπλής είναι δικηγόρος.