

Στίγμα



ΤΟΥ Γιώργου
Κρ. Παπακρήστου

Το λαβράκι... ψόφησε

«ΟΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ, όμορφα καίγονται», θα υπογραμμίσω σήμερα, προς γνώσιν και συμμόρφωσιν όσων τις μηχανεύτηκαν, τις προετοίμασαν, τις έστψσαν με επιμέλεια και προσπάθησαν εν τέλει να μας τις πασάρουν να έχουμε να ασχολούμαστε εμείς, και εκείνοι να πορεύονται.

Η τελευταία συνωμοσία που κάπκε «σαν το κεράκι της Λαμπρής» αφορά την απόπειρα ορισμένων κυβερνητικών παραγόντων σινεπικουρούμενων από διάφορα καραμανλικά συστήματα να εμπλέξουν τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη (δεν θα κουραστώ να το φωνάζω, τον καλύτερο πρωθυπουργό που είχε η χώρα για δεκαετίες - Αλέξη μου, τι να κάνουμε) σε μια αθλια ιστορία την οποία έστψσε εξ ολοκλήρου ένας γάλλος μζαδόρος, ονόματι Ζοσεράν, επειδή έχασε προ Ιδετίας και πλέον μία δουλειά στην Ελλάδα.

Ο «άχαστος» Αλέξης βολεύτηκε με αυτό, πρόθυμοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης ανέλαβαν να δώσουν υπόσταση στην αθλιότητα, και η Εισαγγελία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε ένα βήμα παρακάτω: διέταξε το άνοιγμα των λογαριασμών του. Και του κ. Σημίτη, αλλά και της κυρίας Δάφνης Σημίτη και του αδελφού του Σπύρου, αλλά και των υπουργών του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Ευάγγελου Μαλέσιου, για να πιάσει το μεγάλο λαβράκι.

Πέρυσι τον Νοέμβριο διατάχθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών Σημίτη και των υπολοίπων) από την κυρία Άννα Ζαϊρη, την επικεφαλής της Εισαγγελίας, εδώ και κανένα μήνα, αποφασίστηκε η αρχειοθέτηση της υπόθεσης, διότι δεν βρέθηκε απολύτως τίποτε από την έρευνα που ακολούθησε. Το ότι το πληροφορηθήκαμε μόλις τώρα, έναν μήνα αργότερα δηλαδή, δεν έχει την παραμικρή σημασία - άλλωστε έτσι συμβαίνει όταν καίγονται οι συνωμοσίες. Πρώτα καίγονται και μετά μας το λένε.

Αλληλοκάλυψη

ΘΥΜΙΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΟΤΙ ΤΟ ΕΚ ΓΑΛΛΙΑΣ ΛΑΜΟΓΙΟ, το οποίο οι εν Αθήναις μηχανορράφοι χρησιμοποίησαν για να τυλίξουν στα δίχτυα της συνωμοσίας τον Κώστα Σημίτη, είχε καταδικαστεί ήδη στη Γαλλία από ετών έπειτα από αγωγή που του είχε υποβάλει στα γαλλικά δικαστήρια ο Γιάννος Παπαντωνίου. Τον οποίο επίσης ο τύπος αυτός εί-



Για τις παραλείψεις του Σπίριτζη, μόνο μια εξήγηση χωρεί: όταν έπρεπε να διαπραγματευτεί τα διόδια της Αιτικής Οδού και την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος, ασχολιόταν ο άνθρωπος με το πώς θα τεμαχίσει στα οκτώ ταν Εθνική Πάτρας - Πύργου

βανε η κυβέρνηση Σαμαρά από αυτόν τον περίφημο Μπόργιανς; Τα δίπθεν προβλήματα με το πόθεν έσχες της Μαρέβα Μπισσοτάκη (ποτέ άλλοτε πρωθυπουργός, κυβέρνηση και μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από αυτή δεν χτύπησαν τη σύζυγο πολιτικού αρχηγού με τόσο κυδαίο τρόπο...); Το πόθεν έσχες του Αδωνη;

Όλα τα είδαμε να ξετυλίγονται στα τεσεεράμισι χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, και όλα είχαν ως αφετηρία το Μέγαρο Μαξίμου. Διότι όλα από την αρχή ως το τέλος τα κινούσε ο «άχαστος» πρόεδρος Αλέξης, και όλα είχαν μία και μόνο στόχευση: τη δολοφονία χαρακτήρων, και την απαξίωση, ηθική, πολιτική, κοινωνική, προσωπική των πολιτικών του αντιπάλων.

Όσοι νομίζουν ότι ο επιλεγόμενος «Ρασπούτιν» ήταν αυτός που κινούσε τα νήματα, κάνουν ένα τεράστιο λάθος: απλώς διεκπεραιώννε τις εντολές αυτής της σκοτεινής προσωπικότητας που ακούει στο όνομα Αλέξης Τσίπρας...

Προφυλάκιση με εικασίες

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ προηγουμένως, και δεν μπορώ να μην υπενθυμίσω ότι ο άνθρωπος αυτός παραμένει στη φυλακή χωρίς να του έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία, από πουθενά. Προφυλακίστηκε με μια θολή από κάθε άποψη διάταξη ανακριτή και εισαγγελέα, που ερευνούσαν τους λογαριασμούς του, ως... ύποπτος τέλεσης ανάλογου αδικήματος. Λες και ο Γιάννος είναι υπουργός, για να τελέσει το ίδιο αδίκημα το οποίο φέρεται να έχει διαπράξει κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων. Ή το ακόμη πιο γελοίο (επιχείρημα), ότι διατάχθηκε λέει η προφυλάκισή του διότι κρίθηκε ύποπτος φυγής!!!

Επιλέχθηκε τουτέστιν η προφυλάκισή του, εν χορδαίς και οργάνοις δε, για να συντηρηθεί προφανώς το συριζοαφήγημα περί «σάπιου παλιού πολιτικού κατεστημένου», τόσο βολικό για την επιχείρηση λεηλασίας του χώρου της Κεντροαριστεράς από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Και να πω και κάτι ακόμη: όταν η Δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους, ληστές, δολοφόνους, τρομοκράτες, βιαστές, κλέφτες, παιδόφιλους, εκβιαστές, νομούς, μπράβους κ.λπ., με ποια λογική - πέραν των προφανών σκοπιμοτήτων - εξακολουθεί να κρατείται στις φυλακές ένας πολιτικός σαν τον Παπαντωνίου, για τον οποίο εικασίες υπάρχουν, και όχι στοιχεία χειροπιαστά;

