

# Όταν έκλαψε ο Σημίτης

Του Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

ΜΕΣΑ ΣΤΗ μιζέρια, στην γκρίνια και στην γκαντεμιά των νεοδημοκρατών άκουσα και ένα καλό από βουλευτή της ΝΔ: «Εδώ οι Αμερικανοί έστειλαν ρομπότ στον Άρη, δεν θα έστειλαν στο ΠαΣοΚ;». ΟΚ, «έγραψε», αλλά αν κάπου εκεί εξαντληθούν τα προε-



κλογικά τους αντεπιχειρήματα στο υπερ-όπλο «Γιώργος Παπανδρέου», αν υπερισχύσει ο εγωκεντρικός στρουθοκαμηλισμός τους ότι τάχα μου «τίποτε δεν άλλαξε», ατύχησαν. Σκέψου και να άλλαζε, δηλαδή, τι «παράκουλο» θα είχαν πάθει. Δεν ξέρω αν ο Θεός τα βρήκε με την οικογένεια Μητσοτάκη, το σίγουρο πάντως είναι ότι έφερε τα πάνω κάτω. Και για τους μεν και για τους δε... Π.χ., ο νέος αρχηγός του ΠαΣοΚ θα

μείνει κάγκελο αν την ώρα που κάνει κουλιακούς τον ρωτήσει κανείς απότομα: «Και με ποιους θα κυβερνήσεις;». Καλύτερα να σηκώνει δύο τόνους στον πάγκο παρά που έχει στην πλάτη του όλες τις ιστορικές «φράτσες» του Κινήματος, τις οποίες έχει βαρεθεί να βλέπει ως και ο τραπεζίτης τους. Αν μπορούσε να τις εξαφανίσει ως διά μαγείας, τότε, ναι, θα είχε σίγουρη τη νίκη, καθ' ότι σε απευθείας σύγκριση, σε προσωπικό επίπεδο, ο Καραμανλής χάνει κατά κράτος σε κάθε τομέα: εμπειρία, προσωπικότητα, δημοφιλία, επικοινωνία, σεξ απίλ στις γυναίκες, στα παιδιά, στα σκυλιά, στο τρίτο φύλο, στους «συνασπιστές», στους ευρωπαϊστές και στους αναρχοαυτόνομους!

Σκεφθείτε το: Υπάρχει ένας, έστω ένας, τομέας όπου να υπερέχει ο τόσο ατυχής Κωστάκης; Ο Γιώργος αρέσει και στους εχθρούς του, ο Κώστας ού-

τε στους οπαδούς του. Ευτυχώς όμως για τον Καραμανλή το ΠαΣοΚ είναι όλο εδώ, κουρασμένο και εκνευριστικό, για να μας θυμίζει ότι πάει «πακέτο» με τον κατά τα άλλα καταλληλότερο νέο πρωθυπουργό. Τι θα τους κάνει, πώς θα τους ξεφορτωθεί ως τις εκλογές, ώστε τουλάχιστον να μη χαλάνε με μια τους εμφάνιση ό,τι χτίζει αυτός με δέκα γύρους τζόκινγκ; Να μπορούσε, π.χ., να κάνει ένεση χειρουργικής νάρκης στη Βάσω, να στείλει σε φάρμα αδυνατίσματος στην Αυστρία τον Βενιζέλο, να επανδρώσει το επόμενο διαστημικό όχημα της NASA για τον πλανήτη Αφροδίτη με Ακη, Γιάννο, Χριστοδουλάκη και Κίμωνα, να τους διακτινίσει ως τις 7 Μαρτίου...

Σε έναν μόνο τομέα έχει δικίο η ΝΔ όταν λέει ότι τίποτε δεν άλλαξε ουσιαστικά. Ο Γ. Παπανδρέου πρέπει να νικήσει κρύβοντας το ΠαΣοΚ στην ντουλάπα, ενώ η ΝΔ πρέπει να νική-

σει φορώντας κουκούλα στον αρχηγό της για να μην πανικοβάλλεται ο κοσμάκης. Τα ίδια περίπου ίσχυαν και με τον Σημίτη, ο οποίος τώρα βέβαια είναι ο καλύτερος του... Κορακοχωριού! «Καθάρισε» και με τον εαυτό του και με την ιστορία και τους αφησε να ψάχνονται για το πώς και βρήκε το κουραγιο να παρατήσει εγκαίρως τις τιμές και αξιώματα. Από διορατικότητα και γενναιοφροσύνη παραμιλούν οι πασόκοι, από ηττοπάθεια και δειλία τριρίζουν οι νεοδημοκράτες, χολιωμένοι επειδή τελικά ποτέ δεν θα τον νικήσουν. Το ένα δεν αποκλείει τ' άλλο στην ανθρώπινη φύση, πλην όμως υπάρχει και η τρίτη εκδοχή: ότι αιλώς μπούχισε. Τους βαρέθηκε όλους; και τους δικούς του και τους απέναντι!

Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό, ιδίως όταν είσαι ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός με βάση τα πρακτικά αποτελέσματα από εποχές Ελευθερί-

ου Βενιζέλου! Όταν έχεις αναστήσει το νεκρό ΠαΣοΚ του '95, έχεις βάλει μια χώρα-σούργελο στην ΕΕ, στην ΟΝΕ, έχεις σώσει κυριολεκτικά την Κύπρο με την ένταξη, έχεις κάνει τόσα έργα όσα από την εποχή της Διωρυγίας της Κορίνθου, ε... δεν κάθεσαι να το συζητήσεις με τον Κώστα, τον Προκόπη και τον Τσιτουρίδη... Να συζητήσεις τι; Οποιος κατάλαβε κατάλαβε. Οποιος δεν κατάλαβε άξιος της τύχης του.

Ναι, μπορεί να 'ταν κι αυτό. Και - πού ξέρεις; - πίσω από το άψογο διάγγελμα, το ήρεμο «σαν έτοιμο από καιρό» ύφος, ίσως κάποια στιγμή, όταν θα 'ταν μόνος του, μπορεί ο Σημίτης να δάκρυσε προτού πάρει τη μεγάλη απόφαση. Αλλά αυτό δεν θα το μάθει ποτέ ούτε η κυρία Δάφνη. Γιαμιά ακόμη φορά αυτό το τόσο «Μεγάλο Ανθρώπακι» σιγοτραγουδά το «My way»... και «κουφαινει» το Σύμπαν.

Ανεκτίμητος! Όχι κριτική... Πριν γίνει + συζητησέται!  
Σημίτης