

Συνομοσπονδία προς Ευθείου  
φιν αωο τις  
εργασίες 2000

Γενικότητες

Έννοιες-κλειδιά

Μείζονες: ΟΡΑΜΑ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ελάσσονες: ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΣΙΓΟΥΡΙΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

-Το ΟΡΑΜΑΤΙΚΟ στοιχείο λείπει από την προβολή μας. Αυτό που μπορεί να βγάλει στους δρόμους την πιτσιρικαρία (παλιά οι μικροί παρακαλάγανε να τους δώσεις αφίσσες και κόλλα για να γίνουν υπερήφανοι αφισσοκολλητές, σήμερα δεν βρίσκεις ούτε και με ψηλό μεροκάματο...) και τον κόσμο να ζητήσει μαχητικά τη ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ. Το ΟΡΑΜΑ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ που θα δημιουργήσει την ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. **Μόνο αυτές οι ισχυρές έννοιες μπορούν να εξοστρακίσουν τις μομφές περί λογιστών – διαχειριστών και αυτόματων πιλότων και να δημιουργήσουν κλίμα έμπνευσης και πολιτικού “συνεπαρμού”...**

-Και δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερος και αποτελεσματικότερος αντιπερισπασμός από το να βγαίνει ο Πρόεδρος στα μπαλκόνια και να λέει: **«Έχω ένα όνειρο! Την Ισχυρή Ελλάδα, που θα προκύψει μέσα από μια μακρά διαδικασία μεταρρύθμισης, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής. Βάλτε όλοι ένα χεράκι να το πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί!»**

-Η συζήτηση να μην ξεφεύγει από το μείζον (ΟΝΕ) και να μην γυρίζει στο έλασσον (“Καθημερινότητα”), όπως επιτυχώς μας σέρνει η Ν.Δ...

-Οι ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΙ σε ΒΡΑΔΥΝΑ τηλεοπτικά πάννελ: Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τα πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και άλλα όχι. Αυτό ισχύει και για τα στελέχη. Υπάρχουν όμως και κάποια πολύτιμα αλλά «δύσκολα» πράγματα που μπορούν να τα πουν χωρίς πρόβλημα κάποια μη κομματικά –αλλά σαφώς προσκείμενα πρόσωπα- που χαίρουν ευρείας δημοτικότητας, ας πούμε Πέτρος Κωστόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης (αν μας έκανε τη χάρη, πράγμα που θα βοηθούσε πολύ την τελευταία εβδομάδα), κ.α.

Π.χ. Τέτοιο δύσκολο πράγμα είναι η ευρείας κεντροδεξιάς στοχεύσεως εκτίμηση (ταμπού για το ΠΑΣΟΚ) ότι όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έδωσε όλη του την ενέργεια στη δεκαετία του '70 για να θέσει τα θεμέλια της ένταξης στην ΕΟΚ, παραμελώντας πολλά σημαντικά αλλά ήσσονος στρατηγικής σημασίας ζητήματα, έτσι κι εμείς σε αυτή την τετραετία δώσαμε την μεγάλη προτεραιότητα στη θεμελίωση της ΟΝΕ –βάζοντας παρ' όλα αυτά και ταυτόχρονα τις βάσεις για την

ανασυγκρότηση του κράτους ως προς ό, τι σχετίζεται με τα λεγόμενα «προβλήματα της καθημερινότητας».

Π.χ. Άλλο τέτοιο «δύσκολο» είναι η απάντηση στο ότι «εδώ και 20 χρόνια είστε οι ίδιοι στην εξουσία, καιρός λοιπόν να φεύγετε». Ας πει λοιπόν κάποιος «φουνταριστός»: «Ε, όχι και 20 χρόνια! Τώρα περνάμε τη δεύτερη φάση του ΠΑΣΟΚ. Αφού τώρα μόλις ξεκίνησε η εποχή του Σημίτη και άρχισε να φέρνει μεγάλο Εθνικό Αποτέλεσμα: τα θεμέλια της Ισχυρής Ελλάδας! Να μην απολαύσουμε και την εγγυημένη από το προηγούμενο πραγματοποιηθέν έργο προοπτική του επικείμενου χτισίματός της; Τα θεμέλια χτίστηκαν ασφαλώς. Τώρα δεν θα προχωρήσουμε και στο σπίτι;»...

**ΠΑΣΟΚ: ΔΥΝΑΜΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ, ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ**

-Μετά από 100 χρόνια τα εγχειρίδια της Ιστορίας δεν θα γράφουν για τις λαϊκιστικές κορώνες του Κώστα Καραμανλή περί των «προβλημάτων της καθημερινότητας». Θα γράφουν για κάποιον Κωνσταντίνο Καραμανλή που έβαλε τη χώρα στην ΕΟΚ, για κάποιον Ανδρέα Παπανδρέου που κατόπιν με τα Κ.Π.Σ. εμφύσησε κοινωνικό πρόσωπο στην ΕΟΚ και για κάποιον Κώστα Σημίτη, που ολοκληρώνοντας αυτό τον μεγάλο Εθνικό Στόχο ενέπνευσε τον Ελληνικό Λαό να προβεί σε αποτελεσματικές θυσίες, ώστε να μπει στην ισχυρή ομάδα των κρατών της ΟΝΕ. Συνεπώς, **Όταν εμείς γράφουμε Την Ιστορία, οι άλλοι ορنيθοσκαλίζουν!**

-Είναι προφανές ότι όλη η μεθοδευμένη προπαγάνδα περί λογιστών, διαχειριστών και αυτομάτων πιλότων δεν ανταποκρίνεται σε όσα δείχνει η ίδια η ζωή για την ύπαρξη ενός μεθοδικά υλοποιούμενου οράματος. Γιατί, **όπου έχουμε υλοποιούμενο όραμα, τότε δεν έχουμε να κάνουμε με «διαχειριστές», αλλά με σημαντικούς μεταρρυθμιστές!**

-Σχετικά με το περίφημο DEBATE, και όχι μόνο, όλη η προσοχή του Έθνους έντεχνα αποσπάστηκε από το ουσιώδες και περιστράφηκε γύρω από τα τηκ και τους μορφασμούς των δύο πολιτικών αρχηγών και ποιος ήταν πιο άνετος με την κάμερα και πιο χαλαρός κλπ. Όμως, το Έθνος δεν θα έπρεπε να ξεχνάει ότι **ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ψηφίζουμε για Πρωθυπουργό καθοδηγητή και όχι για εθνικό Κονφερανσιέ!**

-ΑΝΕΡΓΙΑ: Καμμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι υπερήφανη, όσο στη χώρα που διοικεί υπάρχει έστω και ένας άνεργος. Όμως, κανείς καλοπροαίρετος δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Σύγκλισης με τόσο χαμηλό συγκριτικά δείκτη ανεργίας (11%). ΟΛΕΣ οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αν και ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα (1992) τη φάση σταθεροποίησης που επέβαλε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, 6 χρόνια μετά, που «έπιασαν» τα κριτήρια είχαν ΟΛΕΣ υψηλότερους ΔΙΨΗΦΙΟΥΣ δείκτες ανεργίας! Και μόνο στη συνέχεια άρχισαν να τους κατεβάζουν (αφού λογικά αναμενόταν ΜΕΤΑ τη Σύγκλιση η πτώση της ανεργίας)... Με ενδεικτικότερο παράδειγμα τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του Νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) και ιδιαίτερα την Ισπανία που έφτασε την ανεργία της στο 25% (!) και ΣΗΜΕΡΑ ακόμα δεν έχει πέσει κάτω από το 15% (!). Είναι ντροπή για την Αντιπολίτευση που αποκρύπτει ΣΚΟΠΙΜΩΣ αυτά τα στοιχεία! **Συνεπώς, η Ελλάδα του Σημίτη μάλλον κάποιον μεγάλο άθλο πραγματοποίησε ΚΑΙ σε αυτό τον τομέα!**

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ: Αν μάλιστα συγκρίνουμε το γεγονός ότι, έστω και υπό το κράτος φοβερής πίεσης, τα χαμηλότερου εισοδήματος κοινωνικά στρώματα άντεξαν με την ελπίδα ότι πιάνουν τόπο οι θυσίες και δικαιώθηκαν περιμένοντας τώρα την ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, τότε έτσι εξηγείται ο θαυμασμός των Ευρωπαίων για το πώς η μικρή και καθυστερημένη Ελλάδα έδωσε το στίγμα της στην Ευρώπη διατρέχοντας την διπλάσια απόσταση στον μισό χρόνο ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΑΛΩΒΗΤΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ σε σύγκριση με τους ανεπτυγμένους Ευρωπαίους εταίρους της!

-«Νεοφιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ»; Γι' αυτό, άλλωστε, διαψεύσθηκε (πάλι) κατά συρροήν ο κ. Τσοβόλας που εκ συστήματος από το 1996, κάθε Φθινόπωρο δήλωνε με τον γνωστό στόμφο «Για εφέτος προβλέπω κατάρρευση της νεοφιλελεύθερης Κυβέρνησης του νέου ΠΑΣΟΚ και προειδοποιώ ότι θα σημαδευτεί ο χειμώνας από χιονοστιβάδα κοινωνικών εκρήξεων!»... τέσσερα χρόνια, τέσσερις φορές διαψεύσθηκαν οι σειρήνες! Απλώς, διότι ο χειμαζόμενος λαός βλέποντας ότι κάθε μέρα οι θυσίες έφερναν και ένα μικρό σωρευτικό θετικό αποτέλεσμα... Έτσι, **ΔΕΝ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ που προέβλεπαν οι «λαϊκοί προφήτες» και ευτυχώς για τον Ελληνικό λαό, τώρα δικαιώθηκε για την υπομονή του...**

-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ και όχι πλέον «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ: Ο Ελληνικός λαός έχει κατανοήσει πλήρως τι θα σήμαινε να βρεθεί εκτός ΟΝΕ σε αυτά τα κρίσιμα χρόνια της Διεθνούς ρευστότητας **ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΧΗ**

ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΑ! Τι σημαίνει «αριστερόλογος» λαϊκισμός, δηλαδή αριστερά λόγια και δεξιά πράξη και τι σημαίνει αριστερό αποτέλεσμα. Επίσης κατανοεί πλήρως πόσο διαφορετική θα ήταν η Σύγκλιση που θα πετύχαινε μια Δεξιά στην Εξουσία, σε σύγκριση με τη Σύγκλιση που πέτυχε η Κυβέρνηση Σημίτη, η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ! Γι' αυτό θα κρίνει σε αυτές τις εκλογές και πόσο απαράδεκτη είναι η προπαγάνδα της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης του τύπου «ΤΙ ΠΑΠΑΓΟΣ, ΤΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ!»...

-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΙΤΗΣ: «ΔΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΑ ΕΓΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!»... Πολλοί (Ελάσσων Αριστερά), συνδυάζοντας την μεμψιμοιρία με την ανεπαρκή ανάλυση, λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι «οπαδός της Ιδεολογίας της Παγκοσμιοποίησης». Όμως, αδυνατούν να κατανοήσουν ότι η Παγκοσμιοποίηση δεν είναι προϊόν πολιτικής βούλησης, αλλά προϊόν της αυτονομίας που επιδεικνύει η ζωή και ο Ανθρώπινος Πολιτισμός εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η Παγκοσμιοποίηση προέκυψε ως απλό αποτέλεσμα μιας επινόησης της Τεχνολογίας: του μάρκετινγκ... Και από τη στιγμή που επιβλήθηκε στην καθημερινή ζωή μας, αλλάζει η ανθρώπινη κοινωνία, καθιστώντας αδύνατο να μην επηρεάζονται όλα από το γεγονός ότι κάτι συμβαίνει τώρα στη Νέα Υόρκη και αμέσως κάτι συνεπάγεται στο Τόκιο... Έτσι, χωρίζονται εφεξής οι Πολιτικές σε τρεις κατηγορίες: Α. Σε αυτές που οδηγούν τους λαούς σε αγνόηση αυτού του ΝΕΟΥ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ και συνεκδοχικώς οδηγώντας τους σε συρρίκνωση, Β. Σε αυτές που αγνοούν τους κινδύνους που συνεπάγονται για την κοινωνική συνοχή των λαών από την ασυδοσία των Αγορών. Και Γ. Σε αυτούς που συνετά αποδέχονται την ορμή της νέας αυτής ανεπίστροφης πραγματικότητας, προσπαθώντας να διασφαλίσουν με τους καλύτερους όρους την κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες κοινωνικές κατακτήσεις. Εν προκειμένω, Α. Είναι η Ελάσσων Αριστερά, Β. είναι η Ν.Δ. και Γ. Είναι το ΠΑΣΟΚ.

-ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ των εκλογών: (Κακώς η κυβέρνηση λέει ότι το διακύβευμα είναι –μόνο- η Διαπραγμάτευση για την Ένταξη στην ΟΝΕ). Το μείζον διακύβευμα είναι η ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ, ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΝΕ!

-ΚΩΣΤΑΚΗΣ: «Είμαστε εμείς το κατ' εξοχήν Ευρωπαϊκό Κόμμα». Θα το ήθελε πολύ, αλλά μετά τις αντιδυτικές λαϊκιστικές κορώνες περί Οτσαλάν και Κοσσοβού (και φυσικά εν συνεχεία περί επίσκεψης Κλίντον και Ελσίνκι) όλες οι σχετικές δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι υπέρ

της ΟΝΕ ήταν το 81% των Πασόκων, το 69% των Νεοδημοκρατών, το 71% των Τσοβολιστών (!) κλπ... Θα πρέπει να τρίζουν τα κόκαλα του ιδρυτή της Ν.Δ. ... Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάνε οι εκλογείς...

- Σημίτης: «Έχω ένα όνειρο: Μια Ισχυρή Ελλάδα»
- Διαχειριστής ή μεταρρυθμιστής;
- Όταν εμείς γράφουμε Την Ιστορία, οι άλλοι ορνιθοσκαλίζουν
- Η Αριστερά του Αποτελέσματος και η «Αριστερά» του Λαϊκισμού
- Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, όχι για κονφερανσιέ
- Όχι μόνο η διαπραγμάτευση για την ΟΝΕ, αλλά κυρίως η προσπάθεια προσαρμογής στο νέο περιβάλλον
- Ανεργία
- Κωνσταντίνος Καραμανλής: η ΕΟΚ το μείζον! Σημίτης: Η ΟΝΕ το μείζον!
- Παγκοσμιοποίηση και Σημίτης
  
- Χρηματιστήριο
- Πακέτο Αλογοσκούφη
  
- Κωστάκης: «Είμαστε το κατ' εξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα»... Άλλα όμως δείχνουν οι μετρήσεις...
- Αριστερά (Βαλντέν)

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ *I HAVE A DREAM*, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ MARTIN LUTHER KING, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ.

Μια ιδέα που αναδεικνύει έντονα το οραματικό στοιχείο του ευρήματος «Έχω ένα όνειρο» ή καλύτερα «Έχω ένα όραμα», είναι να ξεκινήσει η ομιλία με αυτό, να συνεχίσει με διαρκείς αναφορές στο Όραμα αυτό, όπως εξειδικεύεται για κάθε επί μέρους θεματική ενότητα και στο τέλος να κλείσει δυναμικά με αυτό, έτσι ώστε να είναι διάχυτο το ΟΡΑΜΑΤΙΚΟ στοιχείο στην ομιλία:

(Αρχή)

«Αθηναίοι, Αθηναίες, Ελληνίδες, Έλληνες, σας κάλεσα απόψε, παραμονή των εκλογών, για να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Ότι έχω ένα όραμα: την ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ! Και αυτό το όραμα θέλω να το κάνουμε κοινό. Θέλω να ονειρευτούμε μαζί και να δεσμευτούμε όλοι μας από κοινού ότι θα κάνουμε τα πάντα για να υλοποιήσουμε το όραμα της ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!»

(συνέχεια)

Αυτό το κλισέ μπορεί να επαναλαμβάνεται στη συνέχεια στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας, ως εξής:)

«Ας δούμε τώρα, πώς περνάει το όραμά μας μέσα από το ζήτημα της Υγείας, (ή της Παιδείας, ή της Εξ. Πολ. ή κλπ)..., ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ **ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ** ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ! ΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΩΡΑ, ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΝΕ, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΙΟ ΓΟΡΓΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ, ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ!»

(Και στο τέλος)

«ΕΜΠΡΟΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΤΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ: ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΕΜΠΡΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ! κλπ».

Παράλληλα, σε κάποιο σημείο που θα αναφέρεται στην κριτική των μικρών κομμάτων να γίνει αναφορά του στυλ:

«Εμείς δεν είμαστε η Αριστερά του Λαϊκισμού! Εμείς είμαστε η Αριστερά του αποτελέσματος! Η Αριστερά του Λαϊκισμού είναι μόνο αριστερά λόγια και δεξιά πράξη, γιατί αγνοεί την αμείλικτη πραγματικότητα της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Κάνει σαν τη στρουθοκάμηλο και χώνει το κεφάλι μέσα στην άμμο των παλιών καλών χρόνων και δεν βλέπει ότι όποιος αγνοεί ότι η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ είναι ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ, τότε θα κάνει κακό στους λαούς που τον πιστεύουν. Όσοι λαοί αγνοούν αυτή την σκληρή και ανεπίστροφη πραγματικότητα θα συρρικνωθούν! ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΟΡΑΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ!

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΟΣΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΝΕ ΠΑΛΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: 'ΤΙ ΠΑΠΑΓΟΣ, ΤΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ', ΠΑΛΙ ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!»

Αν, λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ περάσει το μήνυμα ότι ο Σημίτης μας καθιστά κοινωνούς του οράματός του και μας παρασύρει μαζί του, για ένα καλύτερο αύριο, τότε το Σάββατο μπορούμε να περάσουμε πανηγυρικούς πρωτοσέλιδους τίτλους στον «δικό μας» Τύπο του στυλ:

«ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΕΧΩ ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ»

«ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»

και ανήμερα την Κυριακή των εκλογών:

«ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ»

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ» κλπ.

Είναι σαφές ότι αυτό το κλίμα θα δημιουργήσει αιφνιδίως μια ισχυρή ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΗΣ -δίκην χιονοστιβάδας- που θα παρασύρει τους αποδεδειγμένα πολλούς αναποφάσιστους της τελευταίας στιγμής, αφού

θα τους σοκάρει, θα τους συγκλονίσει και θα τους συνεπάρει μέσα από μια βαρετή και απολιτική προεκλογική περίοδο (η οποία τους άφησε ακόμα και μέχρι την τελευταία στιγμή αναποφάσιστους)...

***ΚΑΙ ΑΝ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ, ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΤΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ...***