

71% ασοβον νικες



ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ.

έχει βάλει πλώρη για πρόεδρος της χώρας, όμως εκείνο που απασχολεί τα αλβανικά ΜΜΕ δεν είναι αυτό.

Το ερωτικό του ειδύλλιο με την 28χρονη Τζοάνα τροφοδοτεί με δημοσιεύματα τον Τύπο και πολλοί στην γειτονική χώρα τον παρουσιάζουν ως έναν άλλο... Ανδρέα Παπανδρέου.

Η ωραία Τζοάνα ονομάζεται Νάνο, χωρίς όμως να έχει καμία συγγένεια με τον πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ είναι κάτοικος εδώ και αρκετά χρόνια... Αθηνών και πηγαίνει στα Τίρανα.

Ο δεσμός χρονολογείται εδώ και πάνω από 2 χρόνια, ενώ σύντομα αναμένεται να πάρει διαζύγιο ο Φάτος Νάνο από τη γυναίκα του Ρεγγίνα.

Εκείνο που αποκαλύπτεται είναι ότι για το πρόσφατο αυτοκινητικό ατύχημα που είχε ο Φ. Νάνο και του κόστισε το ένα δάκτυλο του χεριού του, έφταιγε η Τζοάνα.

Η τελευταία οδηγούσε το αυτοκίνητο του προέδρου όταν ξέφυγε από την πορεία του κοντά στο Τεπελένι και βρέθηκε έξω από τον δρόμο.

Χ.Τ.

Ζόρικος...

Ποιος άκουσε τον πρόεδρο και δεν τον φοβήθηκε. Ο λόγος για -ποιον άλλον;- τον Δημήτρη Τσοβόλα. Μιλώντας λοιπόν χθες στο Κανάλι 1 του Πειραιά, είπε μεταξύ άλλων ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έγινε ξεκαθάρισμα προσωπικών πολιτικών λογαριασμών και πως το βράδυ του Σαββάτου όλοι τελικά συνυπέγραψαν τις λευκές επιταγές.

Είπε ακόμα ότι, μετά τον «θρίαμβο» του πρωθυπουργού με 70% «προδόθηκαν» οι αγνοί άνθρωποι οι οποίοι πίστεψαν ότι πράγματι υπάρχει εσω-

ΛΕΝΕ ΟΤΙ...

■ **Η Βάσω Παπανδρέου χρεώνει στον Μ. Νεονάκη ότι δεν είχε το όνομά της, σε μια λίστα υποστήριξης πέντε στελεχών που πήραν περισσότερες ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή.**

■ **Ο κ. Σημίτης δεν έχει εμπλακεί στις διαδικασίες που αφορούν την πώληση της ΕΤΒΑ. Πάντως έχει εκφραστεί η άποψη, πως έτσι και αλλιώς το πολιτικό κλίμα δεν επιτρέπει να αγνοήσει κανείς την καλύτερη προσφορά.**

ΛΕΩ ΟΤΙ...

■ **Οι αμετακίνητοι υπουργοί στον ανασχηματισμό είναι τρεις και βρίσκονται στις περιοχές Κατεχάκη, Πολυτεχνείο, Σύνταγμα!! Στο Σύνταγμα ναι, αλλά ποιος από τους τρεις;**

■ **Κορυφαίος πολιτειακός παράγοντας πέρασε με το αυτοκίνητό του έξω από το Ολυμπιακό στάδιο και οι τροχονόμοι κατάλαβαν ότι θα παραβρεθεί στις εργασίες του συνεδρίου. Φυσικά, συνέχισε την πορεία του προς τη Φιλοθέη...**

Ο Κάλχας

κομματική αντιπολίτευση που ενδιαφέρεται για κοινωνικό πρόσωπο, για αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ δεν δίστασε να κάνει την ακόλουθη προτροπή προς τον Κ. Σημίτη και τη νέα κυβέρνηση:

«Να σταματήσουν την αλαζονεία και την υποκρισία απέναντι στη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων και των αγωνιστών του ΠΑΣΟΚ».

Αυτά. Ζόρικος ο πρόεδρος!

Π.Π.

Ιδιος χαβάς...

Το χαβά τους οι Τούρκοι. Εδώ ο κόμος «βράζει» από τα τρομοκρατικά χτυπήματα και τους νέους κινδύνους που γεννά η εξάπλωση του ιού του άνθρακα στις ΗΠΑ και η Τουρκία συνεχίζει τα νταπλίκια στο Αιγαίο.

Χθες, μέχρι αργά το απόγευμα, μπαινόνβγαιναν απροειδοποίητα στο Αρχιπέλαγος 11 οχηματισμοί τουρκικών μαχητικών, προκαλώντας 13 παραβάσεις και 4 παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου χώρου. Να τα βλέπουν οι σύμμαχοι που προσπαθούν να εδραιώσουν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στο Αιγαίο.

Δ.Β.

Στο Πεντάγωνο

Ωχ! Ο διοικητής της ΕΥΠ εισήλθε χτες το μεσημέρι στο γραφείο του ΥΠΕΘΑ και τα είπαν κατ' ιδίαν για αρκετή ώρα. Συνήθως ο πρόεδρος Αποστολίδης δεν επισκέπτεται για καλό το Πεντάγωνο. Πολύ δε περισσότερο τούτη την περίοδο που οι ανησυχίες της κυβέρνησης κορυφώνονται καθώς υπάρχουν βάσιμες υπονοιές ότι και στη χώρα μας ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός βιοχημικού πολέμου...

Δ.Β.

Τα ρουσφέτια...

Μα καλά, δεν έχουν τον... θεό τους ορισμένοι βουλευτές. Χτες εισέβαλαν πρωί - πρωί στο υπουργείο Αμυνας και προσπαθούσαν να προωθήσουν τα ρουσφέτια πριν τους προλάβει ο ανασχηματισμός!

Και το ωραίο ήταν ότι το έλεγαν κατάμουτρα στους συνεργάτες του Ακμ: «Βάλτε να υπογράψει τις μετατάξεις πριν μετακομίσει από δω». Τσίπα φιλότιμο δεν υπάρχει...

Δ.Β.

ΑΝΤΙ ΘΕΣΕΙΣ

Η επιταγή και το ταμείο

Φυσικά και δεν του έδωσαν «λευκή επιταγή». Προτίμησαν να του προσφέρουν ολόκληρο το μπλοκ επιταγών, καθώς ο Κώστας Σημίτης αποδεικνύεται ότι είναι «όλα τα λεφτά» για το ΠΑΣΟΚ. Με 71,16% μπορεί βάσιμα να λείει ότι ποτέ δεν ζήτησε «λευκή επιταγή», αφού έτσι κι αλλιώς το ταμείο είναι δικό του. Όσο για την εσωκομματική αντιπολίτευση, «κάνοντας ταμείο» θα πρέπει να λείει «πάλι καλά» που, έστω και την τελευταία στιγμή, χαμήλωσε τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Γλίτωσε έτσι τον εξευτελισμό της ήττας, αφού σε μια τέτοια περίπτωση το συνέδριο θα ξέφευγε από τη λογική της «σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων» και θα πενούσε στο επίπεδο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Με το «71% συν» του Κώστα Σημίτη να μετατρέπεται σε προσωπικό του θρίαμβο ενάντια στο μπλοκ της αμφισβήτησης.

Με «69% συν», άλλωστε, η Ελλάδα άλλαξε πολιτεύμα: Η οριστική νίκη της Δημοκρατίας στο δημοψήφισμα της 8ης του Δεκεμβρίου του 1974 επήλθε με το 69,18% του ελληνικού λαού να έχει ψηφίσει «όχι στη βασιλεία», έναντι 30,82% που ψήφισε «ναι».

Θα πρέπει όμως, του λοιπού, ό,τι έμεινε από την εσωκομματική αντιπολίτευση, αν θελήσει να ξεναπιπλίσει την καραμέλα του αιτήματος για «περισσότερη κοινωνική πολιτική» σε οποιοδήποτε πεδίο, να εξηγεί και το πώς και με ποια

Γράφει
ο Κάρλος
Μηρούσαλης



λεφτά θα γίνει αυτό, καθ' όσον «σοσιαλισμός με ξένα κόλλυβα» δεν γίνεται.

Αλλωστε, ο Κώστας Σημίτης ποτέ δεν στηρίχτηκε σε δανεικά. Το κύριο πρόβλημά του ήταν πάντα η εμμονή στην άποψη ότι, για να ασκηθεί κοινωνική πολιτική, πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα κονδύλια. Πίσω από αυτή την εμμονή κρύβεται η σύγκρουσή του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και η αληθινή αιτία που οδήγησε τα πράγματα στην επίσηυση του συνεδρίου.

Επίσηυση που αποδεικνύεται ότι σωστά έγινε κι ως διαφωνούσαν στην αρχή ακόμα και φανατικοί υποστηρικτές του πρωθυπουργού.

Η ίδια η λέξη «σοσιαλισμός» αποδίδει άλλωστε την πρώτιστη οικονομική και συσκόλουθα κοινωνική προσπάθεια που τελικό σκοπό έχει να εκλείψει η ανάμεσα στους ανθρώπους ανισότητα μαζί με όλες τις συνέπειές της. Προσπάθεια στηρημένη σε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις και όχι σε μια τάξη, προσπάθεια βασισμένη στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Είναι ίσως ακόμα νωρίς αλλά κάποιοι του κυβερνώντος κόμματος θα πρέπει να εμβαθύνουν κάπως στο αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων που συνεχώς δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός θέλει κυβέρνηση ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη. Ασχeta με το γεγονός ότι το αποτέλεσμα αυτό των δημοσκοπήσεων στις κάλπες ανατρέπεται πάντα, ίσως θα πρέπει να τους κάνει να αναρωτηθούν μήπως δεν φταιει μόνο η τσαπατσουλιά και η «άρπα κόλλα» ψήφιση απίθανων νόμων.

Επειδή ο ελληνικός λαός μπουχτίσε από τα συνθήματα που ακολουθούν το νόημα της εντολής «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα» και επιζητεί σύνεση στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Διότι, αντίθετα με την άποψη του Γιώργου Σουφλιά ότι η σύνταξη μοιάζει με χαρτζιλίκι που ο μπαμπάς περιορίζει όταν ξεμένει από λεφτά, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να βρει τη λύση που θα εξασφαλίσει ότι οι συντάξεις δεν είναι χαρτζιλίκια.