

## ΑΠΟΓΡΑΦΙΣ

### Κερκίδα



ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

**ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ** στο γήπεδο να δουν – μόνο – ποδόσφαιρο. Πάνε και για να βρίσουν. Τον διαιτητή, τον προπονητή, τους παίκτες ή τη μάνα τους. Το ξέσπασμα αυτό είναι μια μορφή αυτοθεραπείας – κυρίως για ενήλικους κάποιας ηλικίας. Αυτοί φθάνουν ως τις βωμολοχίες. Οι οργανωμένοι οπαδοί και χούλιγκαν προτιμούν την καθαρή βία.

**ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ** δεν το έχει καταλάβει, η Ελλάδα του Μνημονίου πάει να γίνει μια τεράστια κερκίδα. Οποιος έχει ανάγκη να εκτονωθεί, βρίζει όποιον βλέπει μπροστά του, μπορεί να τον αναγνωρίσει και θεωρεί ότι σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εξουσία. Οι «Αγανακτισμένοι» του Συντάγματος δημιούργησαν μια μάζα που μούντζωνε τη Βουλή κι έφτυνε τα παρμπρίζ των αυτοκινήτων των βουλευτών αδιακρίτως. Όσοι από τους τελευταίους δεν το 'κοψαν μέσα από τον Εθνικό Κήπο, προτίμησαν τελικά μοτοσυκλέτες για τη διακίνησή τους. Παράλληλα, τα πιο ακραία – και συνήθως οργανωμένα – στοιχεία επιδόθηκαν σε πράξεις ψυχολογικής βίας. Με θύματα, ως επί το πλείστον, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

**ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ** να μετατρέπεται σε ποδόσφαιρο – και μάλιστα χωρίς γκολ – η κυβέρνηση αποφάσισε να αναλάβει δράση. Επειτα από όσα έγιναν στο Σύνταγμα την περασμένη εβδομάδα και με όσους ψήφισαν το Μεσοπρόθεσμο να είναι προγραμμαμένοι, είναι σαφές ότι η ελληνική δημοκρατία αποκτά χαρακτηριστικά οχλοκρατίας. Ετσι αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον η προαναγγελθείσα παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο προχθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο για το θέμα της πολιτικής βίας. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική πρόταση, όπως την εξέφρασε ο Γιώργος Παπανδρέου, απογοητεύει. Αραγε η λύση στα προβλήματα της δημόσιας ζωής είναι να συσταθεί διακομματική επιτροπή για τη βία; Η αντιπολίτευση, όπως αναμενόταν, δεν τσίμπησε κι έτσι το θέμα θα πάει τελικά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

**ΕΚΕΙ ΠΟΥ** οι μπαχαλάκηδες του Συντάγματος έσπασαν τα μάρμαρα με τις βαριοπούλες, έχει κανείς την αίσθηση ότι η κυβέρνηση απλώς έσκισε το καλσόν. Η ελληνική πολιτική γίνεται πλέον στο πεζοδρόμιο. Οι κεκλεισμένων των θυρών στις κλιματιζόμενες αίθουσες της Βουλής. Ποιος θα ασχοληθεί με τις συνεδριάσεις μιας ακόμη επιτροπής; Ακόμη περισσότερο: ποιος θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους, εξηγώντας χωρίς φόβο και δέος ότι όσα πάνε διάφοροι να σκαρώσουν είναι εντελώς αντιδημοκρατικά; Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση Παπανδρέου παγιδεύεται σε έναν θεσμικό φορμαλισμό, την ώρα που οι δομές της Μεταπολίτευσης τινάζονται η μία μετά την άλλη στον αέρα. Μετά το open gon, τη διαβούλευση, τις εξεταστικές – ας κάνουμε και μια Επιτροπή για τη Βία.

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ** δεν κάνουμε – αυτό είναι το πρόβλημα. Πολιτική όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ – κι ας ήταν στον τοίχο – το 1989-90. Ολα αυτά ενώ η κρίση δανεισμού έγινε πρώτα κρίση της οικονομίας, μετά κρίση πολιτική και τώρα κρίση της κοινωνίας.

mhtro@dolnet.gr

## ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

### Ψόφια ψάρια



ΤΟΥ Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΡΤΕΡΗΣ

**ΜΠΡΟΣΤΑ** στα φαινόμενα βίας κατά πολιτικών, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα σε Διακομματική Επιτροπή.

**Η ΣΥΝΤΑΓΗ** είναι παλιά: όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, φτιάξε μια επιτροπή! Είναι τόσο παλιά που δεν έχει αλλάξει από το 1885, όταν ο Γεώργιος Σουρής διακωμωδούσε την ελληνική πολιτική απέναντι στην (τότε) βουλγαρική επιθετικότητα με το υπέροχο:

«Οι Έλληνες αποφασίζαντες να διαβούν τον Αίμον

συνέστησαν επιτροπὴν Τσάτσον, Κουρὴν και Κρέμον!»

**ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ** είναι απλό: η κυβέρνηση τα έχει χάσει με αυτό που τη βρήκε.

**ΑΦΕΝΟΣ ΕΠΕΙΔΗ** δεν το είδε να έρχεται. Δεν έβλεπε τις αποδοκimasίες ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων, δεν είχε ακούσει τίποτα για τη βία στα πανεπιστήμια, δεν είδε να δέρνονται οι πολιτικοί της αντίπαλοι, ούτε απέδωσε σημασία σε ξυλοδαρμούς στα γήπεδα.

**ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΑΞΕ**, που τρώνε ξύλο οι δικοί της. Διότι ο Χατζηδάκης ή ο Σισέ σιγά το πρόβλημα – αλλά όχι να σηκώνουν χέρι και στον Τσώνη!

**ΑΦΕΤΕΡΟΥ** επειδή νόμιζε πως αν λουφάει θα γλιτώσει. Ο Παπουτοής συγκινήθηκε στη Βουλή που διάφοροι «Αγανακτισμένοι» περικύκλωσαν το σπίτι του αλλά δεν θυμάμαι να είχε συγκινηθεί αναλόγως όταν ανάλογοι τύποι έκαναν προ μηνών διαδήλωση στο σπίτι του Σημίτη.

**ΓΕΝΙΚΩΣ**, δηλαδή, η κυβέρνηση πιάστηκε στον ύπνο και αισθάνθηκε την ανάγκη να αντιδράσει μόλις βρέθηκε η ίδια στο στόχαστρο μιας διάχυτης και ανεξέλεγκτης βίας που εδώ και μήνες μαστίζει την κοινωνία μας. Κι όταν ξύπνησε, έφτιαξε Διακομματική Επιτροπή.

**ΑΛΛΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ** αυτή η Επιτροπή; Μόλις προχθές ο Τσίπρας (του ΣΥΡΙΖΑ) και ο Λαζαρίδης (του Σαμαρά) αναφέρθηκαν στο φαινόμενο κάνοντας την ίδια ακριβώς αξιολόγηση: για «δικαιολογημένη αγανάκτηση» μίλησε ο ένας, για «φυσιολογική αγανάκτηση» ο άλλος.

**ΑΛΛΑ ΑΝ** η αγανάκτηση είναι και δικαιολογημένη και φυσιολογική, αν οι πράξεις αυτές νομιμοποιούνται από την αγανάκτηση εκείνων που τις διαπράττουν, τότε με τι θα ασχοληθεί η Επιτροπή; Θύμωσαν οι άνθρωποι, ορθώς θύμωσαν και ορθώς πλακώνουν εκείνους που τους θύμωσαν.

**ΚΙ ΟΤΑΝ** γράφονται ή λέγονται ανοψίες του τύπου «την ευθύνη για τους προπυλακισμούς έχει η πολιτική της κυβέρνησης», τότε δικαίως την πέφτουν στους κυβερνητικούς βουλευτές όσοι δεν τη γουστάρουν.

**ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ**, τι Διακομματική Επιτροπή να φτιάξουμε όταν κανείς δεν έχει τα κότσια να πει ότι η αγανάκτηση μπορεί να είναι κατονητή αλλά δεν είναι ούτε δικαιολογημένη, ούτε φυσιολογική. Κι όταν πολλοί στριμώχνονται να ερμηνεύσουν ή (ακόμη χειρότερα) να εκμεταλλευτούν αντικοινωνικά φαινόμενα αυτοδικίας και χειροδικίας.

**ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ**, θα μου πείτε. Ναι αλλά μια παλιά γαλλική παροιμία λέει πως «με το ρεύμα πάνε μόνο τα ψόφια ψάρια».

jpreterteris@dolnet.gr



Αποταμιευτικός  
Λογαριασμός  
«Μπορώ»

### Στην αποταμίευση, ξεκίνα μ' αυτά που μπορείς!

Αποταμίευσε από 20 έως 500 ευρώ το μήνα, εύκολα, μέσω πάγιας εντολής, και επιβράβευσε τον εαυτό σου με επιτόκιο 4%.\*

\*Το επιτόκιο 4% είναι μικτό ετησιοποιημένο και ισχύει εφόσον δεν παραλειφθεί καμία καταβολή και δεν πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία αναλήψεις ετησίως. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύει επιτόκιο 1%.

18218 www.piraeusbank.gr



Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια