

Πρωτότυπη εκλογή

ΔΥΟ πρώτα ξαδέφια στη Βλάστη Κοζάνης ήρθαν ισόπαλα. Ο Κώστας Τζιούμαρης και ο Μάκης Τζιούμαρης. Πώς έγινε; Επειδή και οι δύο είναι αγαπητοί, οι μεν άνδρες του χωριού ψήφισαν τον έναν και οι γυναίκες τον άλλο. Τώρα, ο νικητής θα αναδειχθεί με κλήρωση!



«Διέψυα Γιάννο το εκλογικό σώμα. Σειρά σου να διαψύσεις το Σιραϊό!»

Σκέψεις Μάο, σκέψεις Σημίτη



ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ του Μάο φέρνει στο νου το τρίτομο έργο του κύριου πρωθυπουργού, με τις ομιλίες του που παρουσιάστηκε χθες στο Ζάππειο, ενώπιον σύσκου του υπουργικού συμβουλίου, παρακαλώ. Αν σας ενδιαφέρουν οι τίτλοι τού κάθε βιβλιοδετημένου τόμου, σας ενημερώ-

νω ότι ο πρώτος φέρει τον τίτλο «Για μία Ελλάδα οικονομικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη». Ο δεύτερος τόμος τιτλοφορείται «Για μία ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο». Και ο τρίτος «Για μία ισχυρή Ελλάδα, σύγχρονη και δημοκρατική». Με άλλα λόγια, ό,τι δεν είναι η

Ελλάδα. Αυτό, όμως, δεν εμπίδισε τους υπουργούς, καθότι συνυπέθνητοι για την ελληνική κατάντια, να φτάνουν μέχρι του σημείου να ερωτούν γιατί δεν επωλείτο το τρίτομο έργο στο χώρο της παρουσίασης για να το αγοράσουν. Προφανώς, δεν μπορεί να λείπει από τις βιβλιοθήκες τους!

Αλγεινή εντύπωση

ΤΙ ΣΟΥ είναι αυτοί οι Συνασπιστές! Πρώτοι και καλύτεροι στην παρουσίαση του τρίτομου έργου του κ. Σημίτη με επικεφαλής τους κ. Φαράκο και Κουναλάκη (φωτό). Δεν έλειπε βεβαίως και ο κ. Μπίστης της Ανανεωτικής Εκσυγχρονιστικής Κίνησης της Αριστεράς, καθώς και λοιποί αριστερίζοντες ή εκσυγχρονιζόμενοι «μιαϊντανοί». Στόχος να τους δει ο πρωθυπουργός ότι παρευρέθησαν. Έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση, μάλλον, αλγεινή, το γεγονός ότι οι Κουναλάκης και Μπίστης έσπρωξαν κόσμο και σπρώχθηκαν προκειμένου να κατορθώσουν να ανταλλάξουν χειραψία με τον κ. Σημίτη. Παιδιά εκτίθεσθε και ο κ. Κώστας είναι αναλώσιμος!



Ασχημιάι

- Το τρίτομο έργο του κ. Σημίτη είναι πολιτικό ή ποιητικό συλλογή;
 - Διότι μια εποχή κι ο Μάο έμμετρα έγραφε...
 - Θα μπορούσε λ.χ. κάθε έργο να είχε στίχάκι για τίτλο;
 - Ο πρώτος τόμος: Πώς αρμέγουν την Ελλάδα για να κατεβάσει γάλα...
 - Ο δεύτερος τόμος: Μία χώρα ισχυρή, στην Ευρώπη ουραγοί.
 - Κι ο τρίτος τόμος: Ανεργία και πενία, φται' η Νέα Δημοκρατία.
 - Μετά το έργο αυτό θεσπίζεται σίγουρα και Βραβείο Μιχάκουζεν.
 - Θα απαγγέλλεται και σε κάθε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου;
 - Καλύτερα θα ήταν να τιμωρούνται με αποσθήθειά του οι κομματικές απειθαρχίες.
- Κλαζομνίος

Απών ο... «Οδός Ονείρων»

ΚΥΡΙΟ θέμα των συζητήσεων σε ΠΑΣΟΚικά (τι άλλα θα ήταν άλλωστε!) ημερίδια στο Ζάππειο δεν ήταν τίποτε άλλο από την κραυγαλέα απουσία του κ. Γιάννου Πασχαλίδη, ο οποίος στο παρελθόν δεν ζήπει από πρωθυπουργική εκδήλωση. Πάνω από μίση, όμως, ο υπουργός Μακεδονίας

Θράκης έχει να εμφανισθεί. Προφανώς, με κάτι είναι δυσαρεστημένος και αυτό το κάτι έχει σχέση με το Μαξίμου. Ξέισου προφανές είναι ότι λείπει ο κ. Πασχαλίδης στους συντρόφους του, δι' οποίους... αβροφρόνως τόν' αποκάλου, με σημασία, «Οδός Ονείρων αριθμός 0»!

Τα σχόλια

ΣΤΕΛΕΧΗ του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν θετικά την παρουσία στελεχών του ΣΥΝ στην παρουσίαση των βιβλίων του κ. Σημίτη, θεωρώντας ότι σηματοδοτεί κάτι εν όψει του β' γύρου των δημοτικών εκλογών. Θα δείξει...



Το ίδιο «λουκ»

ΜΕ ΛΙΓΟ διαφορετικό στιλ ήταν η εμφάνιση στο Ζάππειο του κ. Πανταγιά. Υστερα από καιρό ενεφανίσθη με γραβάτα, χωρίς όμως να εγκαταλείψει και την επιτηδευμένα ατημέλητη εικόνα. Διότι, ήταν ελαφρώς αξέριστος. Όπως ο κ. Τζαννετάκος λ.χ. Άρκει να μη χρειασθεί και αυτός να ξυρισθεί.