



ΤΑ ΝΕΑ
17.10.2002

Τρεις τόμοι Σημίτης

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των περισσότερων υπουργών της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε χθες στην «Αίγλη» του Ζαπτείου η μεγάλη εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου του κ. Κ. Σημίτη «Για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και τον Κόσμο», από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» πολλές προσωπικότητες από τον κόσμο της τέχνης και των γραμμάτων. Στο τρίτομο έργο που παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός περιλαμβάνονται όλες οι σημαντικές παρεμβάσεις του κ. Κ. Σημίτη από το '96, όταν για πρώτη φορά εξελέγη Πρωθυπουργός. Οι ομιλίες Σημίτη περιγράφουν ανάγλυφα την πορεία της Ελλάδας προς την ΟΝΕ, αλλά και τις εξελίξεις στα μεγάλα εθνικά θέματα καθώς και στον εκσυγχρονισμό των θεσμών.

«Η πολιτική δεν είναι κοκορομαχία»

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ.

Σημίτης στην πρώτη δημόσια ομιλία του μετά τη μάχη του πρώτου γύρου χθες στο Ζάππειο απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο εκλογικό αποτέλεσμα. Έκανε όμως έμμεσες αναφορές. Είπε για παράδειγμα ότι «η παρελθοντολογία είναι

μερικές φορές ενοχλητική, αλλά το να ξεχνάμε, να μην έχουμε μνήμη, δεν μας βοηθά να κατανοήσουμε, να έχουμε συνείδηση των γεγονότων. Δεν μας βοηθά να έχουμε τεκμηρίωση για το τι πρέπει να γίνει σήμερα. Η μνήμη χρειάζεται». Ο κ. Σημίτης αναφέρθηκε και στα όσα

διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στα κανάλια, σημειώνοντας ότι υπάρχει ένταση «που βρίσκειται σύμφωνη με την αντίληψη που χαρακτηρίζει πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία βλέπουν την πολιτική ως "κοκορομαχία", ως αντιθέσεις

προσώπων, ως έντονες διαμάχες, με εξάρσεις και δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής, δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό που πραγματικά έχει σημασία για την εξέλιξη της κοινωνίας (...) Εγώ πιστεύω ότι δεν τιμά τη χώρα και δεν αξίζει στη χώρα ένα τέτοιο ύψος διαμάχης».

9 [ΑΙΧΜΕΣ]

TA NEA

Αντίδωρο

17.10.2002

Πρέπει να υπερβεί κανείς την προκατάληψη ότι επαινώντας τον ισχυρό επωφελείται αλλά και επικρίνεται.

Πρέπει να είναι γενναιόδωρος, συνοδεύοντας τη φιλία έως το ανιδιοτελές του δώρου: το αντίδωρο.



Του
**Γιώργου
Βέλτσου**

Εχθές άκουσα την ομιλία του Κώστα Σημίτη με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου τρίτομου βιβλίου του. Δεν θα πρέ-

πει και δημόσια να πω ότι ξαναβρήκα τον πανεπιστημιακό δάσκαλο στο πρόσωπο του δοκιμασμένου πολιτικού;

Δεν θα πρέπει να τον ευχαριστήσω για το μάθημα;

Να παραδειγματιστώ από τις αρχές του ακόμη και όταν το *malain génie* μέσα μου κλωτσάει για τις χαμπερμασιανές του εμμονές και την πίστη του στην ορθολογικότητα;