

ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Η αναδιαπραγμάτευση τους έφερε κοντά

Θέσεις των προγραμμάτων στις οποίες συγκλίνουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά

ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

ματική σύγκλιση αρκετές από τις βασικές θέσεις τους όσον αφορά την αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου παρουσία της Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Οι θέσεις που αποκτά ιδιαίτερη σημασία με δεδομένες τις πυλώνες διεργασίες για κυβερνητική συνεργασία μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι τα τρία κόμματα συμφωνούν, εκτός από την επαναδιαπραγμάτευση όρων του Μνημονίου και στη δια-

Τα 3 κόμματα συμφωνούν και στην επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 2017

πραγμάτευση για την επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής έως το 2017, από 2014 που προβλέπει το Μνημόνιο.

Όπως προκύπτει όμως από τη σύγκριση των προγραμματικών θέσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, οι ομοιότητες δεν εξαντλούνται στο «ιερό δισκοπότηρο». Και τα τρία κόμματα ταυτίζονται στην άποψη ότι χρειάζεται να παγώσουν άμεσα οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα και μην επιβληθούν άλλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, ειδικότερα, συμφωνούν στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας - θέμα που είναι ασαφές στο πρόγραμμα της ΝΔ -, ενώ και οι τρεις συμφωνούν σε επαναφορά της μετενέργειας. Επίσης συμφωνούν με την αντικατάσταση του χαρατσιού στα ακίνητα μέσω της ΔΕΗ, από ενιαίο φόρο ακινήτων. Στο σημείο αυτό η Δημοκρατική Αριστερά προτείνει την κατάργησή του για πρώτη κατοικία έως 120 τ.μ.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ έχουν στα φορολογικά, όπου η ΝΔ προτείνει μείωση της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα με ανώτατο συντελεστή το 32%, η ΔΗΜΑΡ μιλάει για αύξηση των συντελεστών στα υψηλά εισοδήματα και το ΠΑΣΟΚ λέει (αόριστα) για εθνικό φορολογικό σχέδιο 10ετούς διάρκειας. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προτείνουν να μη γίνει καμία απόλυση στο Δημόσιο, ενώ η ΔΗΜΑΡ ζητάει να γίνει μείωση του αριθμού τους με πάγωμα προσλήψεων.

Για την ανακούφιση των δανειοληπτών η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ προτείνουν η δόση να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματος και η ΔΗΜΑΡ ζητάει γενικώς να γίνουν ευνοϊκές ρυθμίσεις.



ΝΔ



ΠΑΣΟΚ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΗΜΑΡ

Πού συμφωνούν

Επαναδιαπραγμάτευση των όρων του Μνημονίου

Οχι άλλη μείωση μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Αντικατάσταση του χαρατσιού από νέο ΕΤΑΚ

Μέτρα για τους δανειολήπτες ώστε η μηνιαία δόση να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματος

Επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου με τους εταίρους, όχι μονομερείς ενέργειες

Πάγωμα των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις

Αντικατάσταση του χαρατσιού με ενιαίο φόρο στα ακίνητα

Διευκολύνσεις από τράπεζες σε νοικοκυριά και φυσικά πρόσωπα μετόχων για δάνεια έως 25.000 ευρώ

Επαναδιαπραγμάτευση των όρων του Μνημονίου

Πάγωμα νέων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις

Κατάργηση χαρατσιού για πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες

Πού διαφωνούν

■ Αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων και των πολυτεχνικών επιδομάτων στα επίπεδα του 2009, καθώς και των εθνικών επιδομάτων

■ Επέκταση του επιδόματος ανεργίας στα δύο χρόνια

■ Ρύθμιση φορολογικών επιβαρύνσεων των προηγούμενων χρόνων ώστε να μην ξεπερνούν το 25% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος

■ Αύξηση του αφορολόγητου στις 8.000 ευρώ

■ Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις και άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 9% την επόμενη χρονιά

■ Σταδιακή μείωση της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα μέχρι 32%, από 45% που είναι σήμερα

■ Περιοχή των μέτρων των 11,5 δισ. ευρώ, που θα επεκταθούν για ακόμη δύο χρόνια

■ Οχι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων για μία τριετία

■ Ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ειδικής τράπεζας και της εγγυοδοσίας από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ

■ Αίτημα για παράταση του χρόνου της προσαρμογής έως το 2017 (τώρα είναι μέχρι το 2014)

■ Επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

■ Αύξηση της ρευστότητας στην αγορά

■ Απελευθέρωση πόρων για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές

■ Εφαρμογή των πολιτικών δεσμεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου για το πακέτο αναπτυξιακής βοήθειας προς την Ελλάδα

■ Στήριξη της ανεργίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

■ Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%

■ Επαναφορά χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ στην εστίαση

■ Σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης (1%-4%)

■ Οχι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων

■ Ρυθμίσεις για δανειολήπτες με δόση το πολύ στο 30% του εισοδήματος, επέκταση της αποπληρωμής μέχρι 50 χρόνια

■ Επιμήκυνση της προσαρμογής έως το 2017

■ Επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και της μετενέργειας

■ Κατάργηση της ρύθμισης με την οποία τα χρήματα του δανείου πηγαίνουν απευθείας στους δανειστές για την εξυπηρέτηση του χρέους

■ Κατάργηση των νόμων που μειώνουν τον κατώτατο μισθό (ρύθμιση που συμπαρέσυρε το σύνολο των αμοιβών)

■ Αλλαγές στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων

■ Περιοχές 4 δισ. ευρώ σε στρατιωτικές δαπάνες και στο κόστος της νοσοκομειακής και φαρμακευτικής δαπάνης

■ Διατήρηση των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις στα σημερινά επίπεδα, αύξηση του αφορολόγητου και των συντελεστών για τα υψηλά

■ Σταδιακή μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων με πάγωμα προσλήψεων έως το 2017 και εξαιρέσεις μόνο για ειδικούς λόγους, με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5 της Βουλής

Σοφός λαός

Τον γνωρίζαμε όλοι, εδώ και έναν μήνα τουλάχιστον: «οι εκλογές της 17ης Ιουνίου θα είναι οι κρισιμότερες των τελευταίων 40 χρόνων». Το γράφανε οι εφημερίδες, το φωνάζανε τα ραδιόφωνα, το παίζανε συνεχώς οι τηλεοράσεις και, βέβαια, το τόνιζαν σε κάθε δημόσια εμφάνισή τους απαξιάπαντες οι πολιτικοί. Και ήρθαν οι εκλογές. Και είδαμε ότι από τα δέκα εκατομμύρια των εγγεγραμμένων ψήφισαν μόλις τα έξι! Και η αποχή ήταν δύο μονάδες παραπάνω σε σχέση με την αναμέτρηση του Μαΐου!

Τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα; Σημαίνουν ότι ο λαός, σε ένα μεγάλο ποσοστό του –τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους – έγραψε στα παλιά του παπούτσια τις κρίσιμες κ.λπ. κ.λπ. εκλογές της περασμένης Κυριακής!

Δεν τα πάω καλά με τους αριθμούς, τις στατιστικές και τα ρέστα. Αλλά δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να αντιληφθεί κανείς πως τα πράγματα είναι άσχημα σ' αυτή τη χώρα που έχει τον «πιο έξυπνο», τον «πιο εργατικό», τον «πιο φιλότιμο», τον «πιο φιλόδοξο» και τον «πιο περήφανο» λαό του κόσμου!

Πού οφείλεται αυτή η τεράστια αποχή; Νομίζω ότι, βασικά, οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης που έχει ο πολίτης στην πολιτική τάξη της Ελλάδας. Είναι απελπισμένος. Τον έχουν απογοητεύσει πλήρως οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί – εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις – που έκαναν κουμάντο στον τόπο μας τις δεκαετίες από τη Μεταπολίτευση και δώθε. «Όλοι ίδιοι είναι!», λένε μέσα τους. Και σ' αυτούς αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό το σημερινό οικονομικό χάλι. Αλλά και την πνευματική και πολιτιστική παρακμή.

Δεν είναι, ωστόσο, έξω απ' αυτό το παιχνίδι, έξω από τις ευθύνες και ο «σοφός λαός». Εμαθε να συμπεριφέρεται σαν Καραγκιόζης. Να κλέβει, να ζητάει ολοένα, να ζηλεύει, να θέλει να ψοφήσει η κατσίκια του γείτονα, να αράζει, να μη πληρώνει εφορία, να τρώει τις επιδοτήσεις στα σκυλάδικα, να ρουφιανεύει και να βρίσκεται πάντοτε δίπλα στον χωροφύλακα. Δεν γεννήθηκε, όμως, με όλ' αυτά τα ελαττώματα. Επαναλαμβάνω, για χιλιοστή φορά, ότι η «άρχουσα τάξη» τού κάρφωσε στο μυαλό και στη ζωή το «άρπαξε να φας και κλέψε να 'χεις.»

Ο «σοφός λαός»! Που τον κανακεύουν νυχθημερόν οι πολιτικάντηδες! Αποτελέσματα του λαϊκισμού, πάρα πολλά. Ενα απ' αυτά: σε μια χώρα, όπως η δική μας, που υπέστη τα πάνδεινα από τους Ναζί και τους φασίστες, το νεοναζιστικό κόμμα έχει σοβαρή εκπροσώπηση στη Βουλή των Ελλήνων! Και το ψηφίζουν κυρίως νέοι, που αποτελούν την ελπίδα της φυλής! Και νλικιωμένοι, βεβαίως, που ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει χιτλερική θηριωδία!..

ΕΪΠΑΝ



ΝΙΚΟΣ ΣΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ

ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ, στον Βήμα fm

«Η προσωπική

άποψή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ως παράταξη έχει μεγάλη ανάγκη να αποτοξινωθεί από τον κυβερνητισμό.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Καρέκλες

Κύριε Διευθυντά,
Βαθιά ιδεολογική διαπάλη στο ΠΑΣΟΚ: καρεκλοκένταυροι εναντίον καρεκλομάχων!

Με τιμή
Νεόκοπος



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, στον Σκάι

«... Η **τακτική** της Ευρώπης μου θυμίζει τον χότζα που είχε τον γάιδαρο κι επειδή δεν είχε λεφτά τού έδινε λιγότερο φαγητό κάθε μέρα αλλά τέλος ο γάιδαρος πέθανε. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας ένα όριο έχουν. Μπορούν να πάνε παραπάνω»



Η ΔΗΜΑΡ απλώνει την επιρροή της!

Ο ΞΕΝΟΣ

Ο μήνας του της ευρωζώνης ελληνικές εκδόσεις
σύνομιος
FINANCIAL TIMES



Αυτοί που αποφεύγουν τους φόρους
THE TIMES

Η Ελλάδα δεν σουάζει τις αγορές
CORRIERE DELLA SERA

Ευρώ, η ελληνική ψήφος δεν αρκεί
LA REPUBBLICA

Περιβάλλον: αποτυχημένο το ραντεβού στο Ρίο
LE MONDE

Μπορεί άραγε η Αριστερά να νικήσει την κρίση;
LIBERATION

Η Μέρκελ δεν θέλει να κάνει καμιά «έκπτωση» στην Αθήνα
SUEDEUTSCHE ZEITUNG

Οι ελληνικές εκλογές πέρασαν, η Ευρώπη επιστρέφει στη χρηματοπιστωτική διάσωση
THE NEW YORK TIMES

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Αγγλικά κόλπα στο Κυπριακό

1958: «ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Ως πραγματικών τέρμας γεννηθέν, ύστερα από μακράς ωδίνας, χαρακτηρίζεται από τους εδώ Κυπρίους το νέο αγγλικόν σχέδιον διά την Κύπρον – το χειρότερον εξ όσων συνεζητήθησαν εις την ιστορίαν του κυπριακού ζητήματος. Ούτως ανοίγει διά την Κύπρον ένας νέος κύκλος αίματος και δοκιμασιών, καθώς ουδείς Κύπριος πρόκειται να το αποδεχθή. Διά τας ελληνοκυπριακάς και ελληνοαγγλικάς σχέσεις ανοίγει νέον κεφάλαιον επικινδύνου κρίσεως». («**ΤΑ ΝΕΑ**»)

Δύο μεγάλοι συνθέτες

1977: «Ο Βολφ συνάντησε τον Μίκη: κι οι δυο σηκώσανε παντιέρα κόντρα στη "σκληρή γραμμή" των Κ.Κ. των χωρών τους. Κι οι δυο είναι συνθέτες διάσημοι πολιτικών τραγουδιών. Κι οι δυο – ο Βολφ πιο πολύ από τον Μίκη – ερμηνεύουν οι ίδιοι τα τραγούδια τους. Τώρα βρήκαν κι ένα άλλο κοινό σημείο: την Αθήνα. Χθες το βράδυ ο Βολφ Μπίρμαν, ο πασίγνωστος "αντάρτης" Ανατολικογερμανός συνθέτης και τραγουδιστής... πήγε και παρακολούθησε πρόβα του συγκροτήματος του Μίκη Θεοδωράκη και με την ευκαιρία συνάντησε και τον "ψηλό" και τα είπανε λιγάκι». («**ΤΑ ΝΕΑ**»)

Ελλάς - Γερμανία... συμμαχία

1976: «Μου δόθηκε και άλλοτε η αφορμή να υπογραμμίσω πόσο βαθιές είναι οι ρίζες που συνδέουν τους δύο λαούς, τον ελληνικό και τον γερμανικό, με ειλικρινείς δεσμούς φιλίας. Αλλά οι φιλικοί δεσμοί προσέλαβαν έναν εγκάρδιο χαρακτήρα κατά τα εφτά χρόνια της δικτατορίας στην Ελλάδα. Αυτά τα λόγια υπογράμμισε, σε αποκλειστική συνέντευξή του για "ΤΑ ΝΕΑ", ο αναμενόμενος σήμερα στην Αθήνα καγκελλάριος της Δυτικής Γερμανίας Βίλλυ Μπραντ». («**ΤΑ ΝΕΑ**»)

ΤΑ ΑΓΡΙΑ...

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ



78

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδα



ΤΟΥ Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ίσως να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ακόμη και στους ίδιους τους πρωταγωνιστές των πολιτικών εξελίξεων.

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ δεν φτιάχνεται μια κυβέρνηση ΝΔ, ούτε μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ούτε μια κυβέρνηση ΔΗΜΑΡ – και σίγουρα δεν φτιάχνεται μια κυβέρνηση τύπου ΣΥΡΙΖΑ, με συνιστώσες τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ.

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ δεν φτιάχνεται μια κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε μια κυβέρνηση Βενιζέλου, ούτε μια κυβέρνηση Κουβέλη. Και πάντως δεν φτιάχνεται κυβέρνηση που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία κάποιας «Διοικούσας Επιτροπής Πολιτικών Αρχηγών».

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ μια κυβέρνηση «εθνικής σωτηρίας», όπως την αποκάλεσε ο Σαμαράς. Ή «εθνικής συνευθύνης», όπως την είπε ο Βενιζέλος. Ή μια «Εθνική Ελλάδα», όπως μου αρέσει να τη γράφω εγώ.

Η ΟΠΟΙΑ για να υπάρξει και να επιτύχει χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση: να μην ανήκει σε κανέναν αλλά σε όλους.

ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ με κανέναν: ούτε με τα κόμματα που τη συγκροτούν ούτε με τους πολιτικούς αρχηγούς που θα τη συμφωνήσουν. Αλλά να λειτουργήσει ως μια ξεχωριστή και σχετικά αυτόνομη οντότητα.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, η αποτυχία της είναι μόνο θέμα χρόνου.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει κουλτούρα κυβερνητικών συνεργασιών. Η περίπτωση της κυβέρνησης Παπαδήμου λειτουργησε περίπου ως θερμοκήπιο, με κάποιες θετικές και κάποιες αρνητικές πλευρές.

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, λοιπόν, οι αρχηγοί και τα κόμματα καλούνται τώρα (εξ ανάγκης και σε κατάσταση ανάγκης) να διαμορφώσουν αυτή την κουλτούρα συνεργασίας που τους λείπει – ελπίζω απλώς με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον τόπο...

ΚΑΚΩΣ, λοιπόν, οι νεοδημοκράτες σπεύδουν να ράψουν υπουργικά κοστούμια. Κακώς οι πασόκοι τσακώνονται ποιος θα πάει ή δεν θα πάει. Κακώς οι αριστεροί τρομάζουν μπροστά στις «κακές παρέες» που θα αναγκαστούν να κάνουν στα κυβερνητικά έδρανα.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ, τα προσωπικά και τα κομματικά, είναι τραγικά δευτερεύοντα μπροστά στην κρισιμότητα των περιστάσεων και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

ΔΙΟΤΙ τα πράγματα είναι απλά. Χρειάζεται μια προγραμματική συμφωνία απαραίτητως. Χρειάζεται ένα πολιτικό σχέδιο αναμφισβήτητο. Χρειάζονται όμως και φερέγγυα, αξιόπιστα και ικανά πρόσωπα για να τα υλοποιήσουν.

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΗΚΟΥΝ αυτά τα πρόσωπα. Οπου και αν βρίσκονται. Από όπου και αν προέρχονται. Είτε εξελέγησαν βουλευτές είτε όχι. Είτε είναι επαγγελματίες πολιτικοί είτε καταξιωμένοι επαγγελματίες.

ΑΛΛΑ με μια υψηλή αίσθηση δημοσίου καθήκοντος. Και με αποδεδειγμένη απέχθεια στις μικροκομματικές συμπεριφορές και στις παλαιοκομματικές συνθήκες. Σε όσα, δηλαδή, κατέστρεψαν τη χώρα.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ είναι το πιο σημαντικό. Πώς θα κρατήσουμε την Εθνική Ελλάδα μακριά από την κομματική σαβούρα.

ΕΣΤΩ για να αισθανθεί ο απλός πολίτης ότι επιτέλους κάτι αλλάζει..

Τα πράγματα είναι απλά. Χρειάζεται μια προγραμματική συμφωνία απαραίτητως. Χρειάζεται ένα πολιτικό σχέδιο αναμφισβήτητο. Χρειάζονται όμως και φερέγγυα, αξιόπιστα και ικανά πρόσωπα για να τα υλοποιήσουν. Οπου και αν ανήκουν αυτά τα πρόσωπα

