



EUROKINISSI

Από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Φώτη Κουβέλη, τον απερχόμενο υπηρεσιακό υπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζασιά (δεξιά του Βενιζέλου), και τον προοριζόμενο για την ίδια θέση στη νέα κυβέρνηση Βασίλη Ράπανο, ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup

Το μόνο όνομα που οριστικοποιήθηκε από χθες είναι του Βασίλη Ράπανου, για τη θέση του νέου υπουργού Οικονομικών, στο Eurogroup όμως την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υπηρεσιακός υπουργός Γιώργος Ζασιάς

κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά.

**ΠΛΗΘΩΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.** Οσοι όμως περίμεναν χαρτοφυλάκιο ήταν χθες το απόγευμα ναυαγοί στη θάλασσα των φιλοδοξιών τους, καθώς πολλές θέσεις είχαν δίδυμα ή και τρίδυμα υποψηφίων, αρχής γενομένης από τη Βουλή.

Τις βραδινές ώρες ακουγόταν όλο και πιο έντονα το όνομα του Βαγγέλη Μειμαράκη, χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πάει εκεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Υπήρχε επίσης η δυνατότητα να συνεχίσει ο Βύρων Πολύδωρας που ως μοναδικός επιβίωσης στις εκλογές της 6ης Μαΐου εκ του προεδρείου της Βουλής πήρε τη θέση του Φίλιππου Πετσάλνικου.

Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, της γενικότερης ασάφειας ότι ο Αβραμόπουλος ακουγόταν επίσης για τα υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας μαζί με τους Σταύρο Δήμα και Πάνο Παναγιωτόπουλο, για το πρώτο, και τον Κώστα Τασούλα για το δεύτερο.

Η σύγχυση επιτάχθηκε όταν ο Αντώνης Σαμαράς αναχώρησε χθες το βράδυ από τη Βουλή, κάτι που ερμηνεύθηκε ως ένδειξη ότι η ανακοίνωση της λίστας των ονομάτων θα γίνει σήμερα.

Πράγματι ο Πρωθυπουργός αποσύρθηκε στην οικογενειακή οικία στη Μουρούζη για να μπορέσει να καταρτίσει τη λίστα των υπουργών. Δύσκολη λοιπόν η νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη για πάσης φύσεως υπουργήσιμους.

Ηταν το ΠΑΣΟΚ που αποσταθεροποιήθηκε πρώτο από τη διαδικασία σύνθεσης της κυβέρνησης. Ο απόηχος από τον καβγά στη συνάντηση του Βενιζέλου με τους επιφανείς το απόγευμα της Τρίτης υπήρχε στον αέρα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χθες το πρωί. Για άλλη μια φορά όμως το πράσινο κίνημα απέδειξε ότι οι διαφωνίες των στελεχών του δεν οδηγούν στα άκρα.

Κριτική άσκησαν, όπως αναμενόταν, ο Ανδρέας Λοβέρδος που χαρακτήρισε απαράδεκτες τις τεχνοκρατικές λύσεις. Και ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης που είπε ότι «δεν είμαστε 1-5», αναφερόμενος στην κατηγορία εκείνων που απαλλάσ-

ονται από τη στρατιωτική θητεία. Αρνητικός και ο Απόστολος Κακλαμάνης.

Ωστόσο, η γραμμή Βενιζέλου για εξωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση πέρασε χωρίς δυσκολία, έστω κι αν ο ευφραδής πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάβαζε αυτήν τη φορά από έτοιμο κείμενο.

Μια παραλλαγή της τεχνοκρατικής εκπροσώπησης που προήλθε χθες από την Ιπποκράτους ήταν η πιθανή πρόωθηση στην κυβέρνηση στελεχών από περιφέρειες όπου το ΠΑΣΟΚ δεν εξέλεξε βουλευτή. Είναι, ας πούμε, οι περιπτώσεις των Κώστα Καρτάλη (Μαγνησία) και Πάνου Μπεγλίτη (Κορινθία). Φαίνεται όμως το βράδυ άρχισαν

να επικρατούν δεύτερες σκέψεις ακόμη και ως προς αυτό.

Από την άλλη, η απόφαση της ΔΗΜΑΡ να δώσει τελικά δύο ονόματα για συμμετοχή στην κυβέρνηση - είναι οι κ.κ. Αντώνης Μανιτάκης και Αντώνης Ρουπακιώτης, καθώς και ο Ηλίας Κικίλιας - ανέτρεψε τις ισορροπίες στην κατανομή χαρτοφυλακίων μεταξύ στελεχών της ΝΔ.

Πράγματι χθες ήταν το δυναμικό της ΝΔ που ήταν εντόνως αποσταθεροποιημένο ενόψει της συμμετοχής ή, ακόμη περισσότερο, της μη συμμετοχής του στην κυβέρνηση. Εξάιρεση αποτελεί το στενό επιτελείο που θα ακολουθήσει τον Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξι-

μου. Εκεί θα πάνε ο διευθυντής του γραφείου του Κώστας Μπούρας, καθώς και οι Χρυσάνθος Λαζαρίδης και Γιώργος Μουρούτης ως σύμβουλοι. Ο διαχρονικά εξ απορρήτων του Σαμαρά, Δημήτρης Σταμάτης, θα είναι υπουργός Επικρατείας. Και ο καθηγητής Γιώργος Μουρούρας προαλείφεται για οικονομικός σύμβουλος. Αντιθέτως, γρίφος ήταν το όνομα του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Η Συγγρού φαινόταν να υιοθετεί εισηγήσεις που επέμεναν ότι δεν πρέπει να κομματικοποιήσει το πόστο, αλλά να αναζητήσει πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής - δηλαδή άνθρωπο που να μπορεί εν δυνάμει να εκφράσει και τα τρία

## Σελίδα 32

Οι νεόπλουτοι, Βραζιλία και Κίνα, σώζουν τους πλούσιους στο G20, ενώ η Πρόεδρος της Αργεντινής έσπασε ενέδρα στον βρετανό Πρωθυπουργό για τα Φόκλαντ

## Σελίδα 33

Ενας 28χρονος πυροσβέστης πέθανε χθες στη μάχη με τις φλόγες, στην Ελευσίνα. Δύο συνάδελφοί του τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα

## Σελίδα 37

Ιατρικό θαύμα έσωσε έναν 16χρονο στο Μαϊάμι, από το κεφάλι του οποίου αφαιρέθηκε καμάκι μήκους ενός μέτρου. Τον δρόμο έχει ανοίξει μια επέμβαση στα Χανιά το 2002

## Σελίδα 41

Κυνηγώντας το PKK. Τέσσερις χιλιάδες τούρκοι στρατιώτες με υποστήριξη από αέρος χτυπούν θέσεις των κούρδων ανταρτών στο Βόρειο Ιράκ

## Αντώνης Σαμαράς

Έγινε αρχηγός στο κόμμα που κάποτε ανέτρεψε από την κυβέρνηση και για καιρό το «πολέμισε» με δικό του πολιτικό σχηματισμό

# Συνωμότησε το Σύνδιον για να γίνει πρωθυπουργός

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος για τον Αντώνη Σαμαρά αυτές τις ημέρες είναι ότι ανατρέπει μια πολύ κακή παράδοση στη μεταπολιτευτική Δεξιά: να φτάνουν οι αρχηγοί της ως το αξίωμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να μη γίνονται απαραίτητα και πρωθυπουργοί.

Ο Αβέρωφ και ο Εβερτ πήγαν ως τη βρύση και νερό δεν ήπιαν. Το κατάφερε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης – με πολλή προσπάθεια. Αλλά αυτός ήταν εκ μετεγγραφής. Ουσιαστικά ο μόνος γηγενής που πήρε τη ΝΔ από την αντιπολίτευση και την οδήγησε στην εξουσία ήταν ο Κ. Καραμανλής. Ο Σαμαράς είναι ο δεύτερος. Αλλά κανένας άλλος δεν έφτασε ποτέ στο Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από τόσο πολλά – και επικίνδυνα – σάλαο στο πολιτικό πεδίο.

**ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ.** Η διαδρομή του είναι συναρπαστική, όπως και η γενεαλογική του προέλευση. Από την πλευρά της μητέρας του είναι δισέγγονος της Πηνελόπης Δέλτα, κόρης του Εμμανουήλ Μπενάκη. Γιος του καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά και της Ελένης Ζάννα, εγγονός του παλαιού βουλευτή Θεσσαλονίκης Αλέξανδρου Ζάννα και ανιψιός του πρώην βουλευτή Μεσοπνίας της ΕΡΕ Γεωργίου Σαμαρά, με σπουδές στο Χάρβαρντ και καλή σκηνική παρουσία, ανήκει και αυτός στην κατηγορία των γόνων. Και στα 61 του σήμερα έχει κιόλας κάμποσα ρεκόρ στο περιπετειώδες βιογραφικό του.

Ηθελε πάντα να φτάσει εδώ που έφτασε σήμερα; Μάλλον. Ο συγκάτοικός του στο Κολέγιο Αμχερσι στην Αμερική Γιώργος Παπανδρέου διηγούνταν κάποτε ότι τον θυμόταν στο δωμάτιό τους να κάνει πρόβες πολιτικού ρήτορα του μέλλοντος. Δεν είχε άδικο να βιάζεται: προτού καν συμπληρώσει τα 26 του χρόνια έγινε ο νεότερος βουλευτής στην ιστορία του ελληνικού Κοινοβουλίου, το 1977.

**ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ.** Ήταν ο πιο φιλόδοξος πολιτικός της γενιάς του

– και της ΟΝΝΕΔ! Στα 42 του είχε προλάβει να πάρει δύο κορυφαία χαρτοφυλάκια: υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989 και Εξωτερικών πρώτα στην οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα και μετά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που υπήρξε μοιραία γι' αυτόν. Συνδέθηκε (άλλοι λένε ότι δημιούργησε) με έναν από τους γόρδιους δεσμούς της ελληνικής πολιτικής: το Μακεδονικό.

Αλλά αν υπάρχει κάτι ανυπέβλητο στα παγκόσμια κοινοβουλευτικά χρονικά είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς έγινε αρχηγός του κόμματος το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να τον θέλει ούτε ζωγραφιστό, αφού ανέτρεψε την κυβέρνησή του και έγινε αρχηγός αντίπαλου κόμματος.

Παιχνίδια της μοίρας. Ενώ απέτυχε να διασπάσει τη ΝΔ και περιπλανήθηκε μόνος στην έρημο, το 2009 ανεδείχθη στο αξίωμα του προέδρου του κόμματος σε συνθήκες που λειτούργησαν λυτρωτικά για το «αμάρτημα» του 1993. Οτι νίκησε την επίγνο του πρωθυπουργού του οποίου ανέκοψε ο ίδιος εκ των έσω την πορεία ήταν η εσωκομματική δικαίωση. Σαν να έριχνε η κομματική βάση της ΝΔ την ευθύνη για τα παλιά στον Μητσοτάκη και όχι στον νεαρό που τον κατέβασε από το τρένο της Ιστορίας.

Πάντως το εγχείρημα διεμβολισμού των δύο μεγάλων κομμάτων έληξε άδοξα. Η Πολιτική Ανοιξη πήρε λιγότερο από 5% το 1993, κάτι πήγε να κάνει με το 8,7% των ευρωεκλογών του επόμενου χρόνου, αλλά η συνέχεια ήταν απογοητευτική: ούτε το 1996 μπήκε στη Βουλή, ενώ το 1999 δεν κατάφερε να εκλέξει ούτε καν ευρωβουλευτή.

**ΑΒΑΝΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.** Η πολιτική σταδιοδρομία του έδειχνε να σταματά εκεί. Με δεδομένη την ισχύ της οικογένειας Μητσοτάκη στη ΝΔ ο Σαμαράς δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στο κόμμα. Εκτός αν τον έπαιρνε στην πλάτη κάποιος που είχε τις περγαμνές των ιδρυτικών μύθων της ΝΔ. Αν έχεις τύχη, διάβαινε: το 1997 ο Κώστας Καραμανλής παρέλαβε την ηγεσία της ΝΔ.



Ο συγκάτοικός του στο Κολέγιο Αμχερσι στην Αμερική Γιώργος Παπανδρέου διηγούνταν κάποτε ότι τον θυμόταν στο δωμάτιό τους να κάνει πρόβες πολιτικού ρήτορα. Προτού συμπληρώσει τα 26 του χρόνια έγινε ο νεότερος βουλευτής στην ιστορία του ελληνικού Κοινοβουλίου, το 1977



Ο Αντώνης Σαμαράς ορκίζεται Πρωθυπουργός υπό το βλέμμα του Κάρου Παπούλια. Δίπλα στον Πρόεδρο, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, ο γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Γεωργίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

# «Δύο μπροστά, ένα πίσω»



ΤΟΥ Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΡΤΕΡΗ



Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους πρωταγωνιστές της συμφωνίας το αυτονόητο: ή θα πετύχουν όλοι μαζί με την κυβέρνηση που έφτιαξαν ή θα αποτύχουν όλοι μαζί. Ούτως ή άλλως, είναι η τελευταία ευκαιρία και των τριών. Την επόμενη φορά δεν θα υπάρξουν ούτε ναυαγοί ούτε επιζώντες



**ΑΝΑΜΕΣΑ** στις παιδαριώδεις προπαγανδιστικές μπροσούρες που έγραφε ο Λένιν υπάρχει και μία που φέρει τον χορευτικό τίτλο «Ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω».

**ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΤΩΜΑΙ**, την κυκλοφόρησε το 1904 και έβριζε τους μενσεβίκους ή κάποιους άλλους που είχαν την απερισκεψία να διαφωνούν για κάποιο θέμα μαζί του.

**ΧΑΙΡΟΜΑΙ** που μετά από εκατόν τόσα χρόνια η μέθοδος Λένιν εξακολουθεί να ευδοκιμεί στην ελληνική πολιτική σκηνή. Διότι, αν κατάλαβα καλά, η συγκρότηση της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας έγινε περίπου στον ίδιο ρυθμό: «δύο βήματα μπροστά, ένα πίσω».

**ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΩΩ** μόνο τη ΝΔ που ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν φτιάχνει απλώς μια κυβέρνηση Δεξιάς light ή μια κανονική κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.

**ΟΥΤΕ ΕΝΝΩΩ** το παραζαλισμένο ΠΑΣΟΚ που άλλαξε τέσσερις θέσεις σε τρεις ημέρες και τα έβαλε με όλους, προτού καταφέρει να τσακωθεί και με τον εαυτό του για τη συμμετοχή στην κυβέρνηση.

**ΕΝΝΩΩ** και τη ΔΗΜΑΡ που, αν κατάλαβα καλά, δεν υποστηρίζει την κυβέρνηση σέρονοντας μόνο τα πόδια αλλά και ολόκληρη την ψυχή της.

**ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ** να προκύπτει από κάποιο παλαιό αριστερό σύνδρομο: μόλις βλέπουν κυβέρνηση παθαίνουν ναυτία. Και ίσως γι' αυτό άλλωστε η Αριστερά είναι ο μοναδικός πολιτικός χώρος όπου ο προσδιορισμός «αντιεξουσιαστικής» εκλαμβάνεται περίπου ως αρετή!

[**ΟΛΑ ΑΥΤΑ**, βεβαίως, όταν κυβερνούν με άλλους. Διότι όταν κυβερνούν μόνοι τους δεν συνηθίζουν να αφήνουν κανέναν άλλον να το κουβεντιάζει – το συνητοούσε άλλωστε ενθέρμως και ο Λένιν...]

**ΤΩΡΑ** που αποκτήσαμε κυβέρνηση, θα μου πείτε, τέλος καλό και όλα καλά. Δεν είναι στιγμές για γκρίνια.

**ΣΩΣΤΟ**. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω στους πρωταγωνιστές της συμφωνίας το αυτονόητο: ή θα πετύχουν όλοι μαζί με την κυβέρνηση που έφτιαξαν ή θα αποτύχουν όλοι μαζί.

**ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ**, είναι η τελευταία ευκαιρία και των τριών. Την επόμενη φορά δεν θα υπάρξουν ούτε ναυαγοί ούτε επιζώντες.

**ΚΑΙ ΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ** τρέφουν την κουτοπόνηρη ψευδαίσθηση ότι θα ασκήσουν «ολίγη διακυβέρνηση», άρα θα καταβάλουν και «ολίγο κόστος», δεν έχουν παρά να ρωτήσουν τον Σαμαρά που πλήρωσε κι έμαθε.

**ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ** μπήκε με μισό πόδι και μισή καρδιά σε μια μισή κυβέρνηση. Και τον Μάιο του επόμενου έτους ο ελληνικός λαός τον αντάμειψε ακριβώς με το μισό ποσοστό!

**ΥΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ**, λοιπόν, καλά τα έλεγε ο Λένιν, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η μέθοδος του μπορεί να ταιριάξει παντού.

**ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ** όταν το «δύο μπροστά, ένα πίσω» θυμίζει λιγότερο μέθοδο αποτελεσματικής διακυβέρνησης και περισσότερο φιγούρα τού... τάνγκο!

jpjenteris@dolnet.gr

Νέα 12μηννη Προθεσμιακή Κατάθεση +Συν-Πλην, με υψηλό επιτόκιο και δυνατότητα να προσθέτεις και να αφαιρείς χρήματα\*, όποτε θέλεις, χωρίς καμία επιβάρυνση.

\* Το ελάχιστο ποσό αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου είναι 500€, και το κεφάλαιο που προκύπτει θα πρέπει να παραμένει μεταξύ του ±50% του αρχικού. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα καταστήματά μας.

18218 www.piraeusbank.gr

