



Χρήστος Πάππης

Τα ξένα χέρια

Είναι αλήθεια ότι αυτές τις κρίσιμες ώρες οι πανηγυρισμοί περισσεύουν. Οχι γιατί το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής είναι κακό -αντιθέτως, το αποτέλεσμα είναι απρόβλεπτα καλό-, αλλά γιατί έγινε η μισή δουλειά! Οι Ευρωπαίοι μάς απάλλαξαν από το βάρος 100 περίπου δισ. χρέους και έβαλαν τις προϋποθέσεις για να γίνει σταδιακά η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Μένουν, ωστόσο, ακόμα πολλά να γίνουν. Κυρίως, να αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι τέλειωσαν τα ψέματα και να αδράξουμε την ευκαιρία που μας προσφέρουν. Προφανώς, για να μην κοροϊδευόμαστε, θα υπάρξουν και δύσκολες μέρες. Θα ματώσουμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά για να βγάλουμε τη χώρα και τους εαυτούς μας από το τέλμα της αδράνειας, της αναποτελεσματικότητας και της υπανάπτυξης. Εχουμε όμως πια τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι θα ξαναχτίσουμε τη χώρα αυτή σε υγιείς βάσεις, με την προϋπόθεση φυσικά ότι το πολιτικό προσωπικό θα πετάξει το πελατειακό κράτος και θα αρπάξει τη

Η χώρα έχει από χτες μια τελευταία απτή ευκαιρία να αλλάξει προς το καλύτερο

”

για τη δήθεν απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Απλώς -για να μην πούμε κάτι χειρότερο- κάνουν λάθος. Η Ευρώπη δεν μας αντιμετωπίζει, όπως θέλουν κάποιοι να μας κάνουν να πιστέψουμε, ως κατεχόμενη χώρα. Αντιθέτως, μας αντιμετωπίζει, δυστυχώς, σαν ένα «παιδί» που δεν μπορεί να διαχειριστεί την περιουσία του. Κι όσοι δεν το καταλαβαίνουν, ή κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν, θα το καταλάβουν αργότερα, όταν θα συνειδητοποιήσουν από τι αδιέξοδο βγήκαμε.

Πολλοί είναι αυτοί, επίσης, που μέσα στον γενικότερο αρνητισμό νομίζουν ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις. Ας μας τις πουν για να τις μάθουμε κι εμείς.

Σημασία έχει ότι αυτή η χώρα έχει μια τελευταία απτή ευκαιρία να αλλάξει προς το καλύτερο. Οχι άμεσα, γιατί για να αλλάξει η χώρα θα χρειαστεί χρόνος, αλλά στο κοντινό μέλλον. Εξάλλου η χώρα στη σύγχρονη Ιστορία της πέρασε και χειρότερα, αλλά πάντα κατάφερνε να ανακάμψει. Αν αδράξουμε την ευκαιρία όλοι μαζί, θα συνηγορήσουμε ως κοινωνία ένα συμβόλαιο με το μέλλον, όπου όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Για μας τους πολίτες. Κι ο μόνος χαμένος θα είναι αυτό το άρρωστο καθεστώς της διαπλοκής που μας οδήγησε ένα βήμα πριν από την καταστροφή. Αντιθέτως, αν δεν καταλάβουμε την ευκαιρία που μας δίνεται, το τέλος δυστυχώς θα είναι πολύ κοντά.

νέα ευκαιρία που μας δόθηκε. Είναι, άλλωστε, η τελευταία! Μετά, αν αποτύχουμε, θα επιστρέψουμε οριστικά στη δραχμή.

Πολλοί είναι αυτοί που σκούζουν

141



**Γιάννης
Μακρυγιάννης**

Επιτροπεία

Περισσότερο και από την απειλή της εθνικής κυριαρχίας - η οποία έχει προ πολλού κουρελιαστεί - εκείνο που δεν αντέχεται είναι να αμφισβητούν σε έναν λαό την αξιοπρέπειά του. Είναι ο προσβλητικός και προκλητικός τρόπος με τον οποίο απευθύνονται σε μια χώρα, το παμό ύφος με το οποίο μιλούν για έναν λαό... Χειρότερο κι από την πείνα είναι η υποταγή...

■ Και μόνο η εικόνα της Μέρκελ να μιλάει στο γερμανικό Κοινοβούλιο για την... ανάγκη να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μόνιμη επιτροπεία για να εποπτεύει την υλοποίηση του προγράμματος είναι ανατριχιαστική. Βλέποντάς τη σε κάνει να νιώθεις ότι μιλάει ο ανώτατος άρχων της χώρας. Σαν να μιλάει για μια περιοχή της γερμανικής επικράτειας. Τόσο φυσικό ήταν το ύφος της...

■ Εντάξει, το ξέρουμε ότι χρωστάμε και πρέπει να πληρώσουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά είναι άλλη αυτή η κουβέντα και άλλο να μην αναγνωρίζεται σε έναν λαό να επιλέγει τους κυβερνήτες του - όσο ανίκανοι ή διεφθαρμένοι αποδεικνύονται κάποιοι από αυτούς.

■ Προφανώς επειδή μάθαμε μέχρι τώρα να αποδεχόμαστε την επιτήρηση στην οικονομία μας ως κάτι απολύτως φυσιολογικό. Και τώρα ήλθε και η ώρα της πολιτικής επιτροπείας. Να δούμε στη χώρα μας κυβερνήτες Γερμανούς, Γάλλους και ό,τι άλλο θέλει η Μέρκελ.

■ Κάποιοι μας ζητούν ό,τι πολέμησαν και απέτρεψαν με αίμα και θυσίες κατά το παρελθόν οι παλαιότεροι, να το αποδεχτούμε εμείς ασμένως και να πούμε «ευχαριστώ». Ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και έχει αυταπάτες όποιος πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός θα δεχτεί να ατιμαστεί κατ' αυτόν τον τρόπο.

■ Είναι λοιπόν αξιοπερίεργο πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ιδιαίτερα οι Γερμανοί πιστεύουν ότι θα καταπιούμε όλοι οι Έλληνες μια νέα Κατοχή. Ας έχει υπόψη της η Μέρκελ ότι οι λαοί εκδικούνται. Αν μεγάλωσε η ίδια στη σοβιετική Ανατολική Γερμανία, εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να μεγαλώσουμε σε μια «γερμανική» Ελλάδα... Κι αυτό δεν αλλάζει, ούτε εξαγοράζεται...