



[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ] Τι λέει ο Ντομινίκ;

Του Ι. Κ. Πρετεντέρη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010



ΕΧΩ ΤΗΝ αίσθηση ότι πρέπει να δίνουμε προσοχή σε όσα λέει ο Ντομινίκ Στρος-Καν.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ επειδή είναι επικεφαλής του ΔΝΤ και ως εκ τούτου έχει αναλάβει εργολαβικά τα κουμάντα με την τσέπη μας. Ούτε απλώς επειδή είναι σύντροφος σοσιαλιστής _ το είδος, δηλαδή, του πολιτικού που μας τα παίρνει μεν αλλά «με πόνο ψυχής» και «για το καλό μας».

ΑΛΛΑ, ΚΥΡΙΩΣ, επειδή ο Ντομινίκ δεν είναι κανένας άσχετος ούτε κανένας μπουρδολόγος. Ξέρει για τι μιλάει και έχουν σημασία αυτά που λέει. Αρα είναι μάλλον χρήσιμο να τον ακούμε.

ΞΕΤΡΥΠΩΣΑ, ΛΟΙΠΟΝ, μια συνέντευξή του φίλου μας του Ντομινίκ στη «Monde» της περασμένης Παρασκευής. Τι λέει εκεί;

ΕΝΑ ΠΟΛΥ βασικό πράγμα. Οτι τρεις κίνδυνοι απειλούν σήμερα την οικονομία: το ενδεχόμενο μιας ανάπτυξης χωρίς απασχόληση, ο εγωισμός των κρατών και το δημόσιο χρέος. **ΤΑ ΔΥΟ** πρώτα προφανώς δεν μας αφορούν. Στη σημερινή Ελλάδα η λέξη «ανάπτυξη» (με ή χωρίς απασχόληση) είναι ούτως ή άλλως περίπου απαγορευμένη έννοια, ενώ δεν υπάρχουν ζητήματα εθνικού εγωισμού σε μια χώρα που επιβιώνει χάρη στον διεθνή ρεφενέ. Αλλά το χρέος είναι η περίπτωση μας.

ΚΑΙ ΤΙ λέει για αυτό ο αδελφός μας ο Ντομινίκ; Πως τα μέτρησαν στο ΔΝΤ και βρήκαν ότι μόνο το 1/10 της αύξησης του χρέους οφείλεται στα ελλείμματα. Τα 9/10 οφείλονται στην ύφεση της οικονομίας. Αρα, αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά απόλυτη προτεραιότητα.

ΠΕΣ ΤΑ Χρυσόστομε! Διότι όταν τα λέμε εμείς στους δικούς μας, μας κοιτάνε παράξενα άλλο τώρα που και οι υπάλληλοι του ΔΝΤ έβαλαν το χεράκι τους για να μας πλακώσουν στους φόρους και να βυθίσουν τη χώρα στην ύφεση... **ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ** δεν τα λέει μόνο ο Ντομινίκ που είναι και σοσιαλιστής. Τα λέει και ο τελευταίος «Economist» όπου, ως γνωστόν, στεγάζονται οι χειρότερες δεξιάντζες. Το καλό περιοδικό αφιερώνει δεκαοκτώ ολόκληρες σελίδες και ένα κύριο άρθρο για να υποστηρίξει ότι αν η οικονομία δεν μπει επειγόντως στον δρόμο της ανάπτυξης, κινδυνεύει να βαλτώσει. **ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ** πώς καταλήγει ο «Economist»; Οτι πρέπει «να ασχοληθούμε περισσότερο με μεταρρυθμίσεις που προάγουν την ανάπτυξη παρά με τη βραχυπρόθεσμη φορολογική λιτότητα».

ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ σημαίνει ότι ο σοσιαλιστής Ντομινίκ και οι δεξιοί του «Economist» λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, το οποίο είναι το αντίθετο από αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και η οποία δεν μπαίνει καν στον κόπο να κουβεντιάσει αν αυτό που κάνει είναι σωστό.

Η ΑΛΛΗ εξήγηση, βεβαίως, είναι ότι όλοι έχουν άδικο και οι δικοί μας δίκιο. Μπορεί...

Ο Ντομινίκ ΣτροςΚαν δεν είναι κανένας άσχετος ούτε κανένας μπουρδολόγος. Ξέρει για τι μιλάει και έχουν σημασία αυτά που λέει. Αρα είναι μάλλον χρήσιμο να τον ακούμε



<http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=136&artID=4598483>

RSS FEEDS | ©2008 Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε