

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Εμπόριο χάους



ΤΟΥ Ι. Κ.
ΠΡΕΤΕΡΤΕΡΗ

ΕΧΩ μια απορία. Υπάρχει λογικός άνθρωπος ο οποίος θα έλθει για διακοπές στη χώρα που βλέπαμε προχθές στις τηλεοράσεις; Ποιος θα θελήσει να επισκεφθεί μια πόλη η οποία πνίγεται στα δακρυγόνα, στην οποία καταστρέφονται οι πλατείες και πλιατσικολογούνται οι τράπεζες, η οποία θυμίζει Υεμένη ή Λιβύη κι όπου εκκενώνονται τα ξενοδοχεία από τους τουρίστες;

ΜΟΝΟ κανένας τρελός. Και δεν ξέρω πολλούς τρελούς να ψάχνουν για θερινούς ταξιδιωτικούς προορισμούς.

ΕΧΩ και μια δεύτερη απορία. Αυτός ο διασυρμός της πόλης, η καταστροφή του τουρισμού και του εμπορίου, η λεηλασία των καταστημάτων και των τραπεζών ποιον τιμωρεί; Τον Γιούνκερ; Την τρόικα; Το ΔΝΤ; Τον καπιταλισμό; Ή μήπως την ίδια τη χώρα στην οποία συμβαίνουν αυτά τα έκτροπα και τους ανθρώπους που την κατοικούν;

ΟΜΟΛΟΓΩ ότι δεν έχω δει ποτέ άλλοτε τέτοια προσπάθεια συλλογικής αυτοκτονίας.

ΕΝΤΑΞΕΙ η αγανάκτηση. Εντάξει η οργή. Εντάξει ο θυμός. Εντάξει η αντίθεση στο Μεσοπρόθεσμο ή στο Μνημόνιο. Αλλά ακόμη και η πιο άγρια αγανάκτηση έχει όρια. Τα όρια που θέτει η κοινή λογική και το ένστικτο επιβίωσης ενός ολόκληρου λαού.

ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΩ στην κουβέντα «ποιος φταίει σε τι». Θα σταθώ στη γενική εικόνα η οποία είναι αδιάψευστη. Μια χώρα καταστρέφεται (αυτοκαταστρέφεται, θα έπρεπε να πω) σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση.

ΜΑ, Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ είναι στα κάγκελα, θα μου πείτε - ή έστω ένα μεγάλο μέρος της. Σωστό. Αλλά την στιγμή που συσσωρεύεται αυτή η εύφλεκτη κοινωνική ύλη, ποια θα πρέπει να είναι η στάση κάθε λογικού ανθρώπου; Να πυροδοτεί ή να κατευνάζει; Να χειροκροτεί ή να συγκρατεί; Να υποκινεί ή να αποδοκιμάζει;

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, στα ερωτήματα αυτά δεν δίνουμε όλοι τις ίδιες απαντήσεις. Πολύ φοβούμαι ότι η αγανάκτηση γίνεται απελπισία. Κι ότι πάνω στην απελπισία σπίνεται ένα εμπόριο και ένα άλλοθι.

ΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΟ χάους από εκείνους που θέλουν ούτως ή άλλως να αλλάξουμε κοινωνία γιατί αυτή που έχουμε δεν είναι της αρεσκείας τους. Αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την απελπισία ως πολιτική ρητορική και το χάος ως ιστορική ευκαιρία. Ακόμη χειρότερα: πιστεύουν ότι έφτασε η στιγμή τους και δεν έχουν τον παραμικρό ενδοιασμό να την αρπάξουν - ό,τι κι αν κοστίσει στο σύνολο της κοινωνίας.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ άλλοθι καταστροφής για όσους βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται και θέλουν να εκδικηθούν την κοινωνία που την ανατρέπει. «Αποθανέτω η ψυχή μου...».

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, όμως, είναι τι θα κάνουμε οι υπόλοιποι. Θα ακούσουμε τους εμπόρους και τους αυτόχειρες; Ή θα αρθρώσουμε επιτέλους μια άμυνα και μια αντίσταση;

jpretenteris@dolnet.gr

Ο διασυρμός της πόλης, η καταστροφή του τουρισμού και του εμπορίου, η λεηλασία των καταστημάτων ποιον τιμωρεί; Τον Γιούνκερ; Την τρόικα; Το ΔΝΤ; Ή μήπως την ίδια την χώρα;

Ποταμίευση, ξεκίνα μ' αυτά που μπορείς!

Με από 20 έως 500 ευρώ το μήνα, εύκολα, μέσω τολής, και επιβράβευσε τον εαυτό σου με επιτόκιο 4%.*

4% είναι μικτό ετσοιοποιημένο και ισχύει εφόσον δεν παραλειφθεί ή και δεν πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία αναλήψεις ετησίως. Πρώτη φορά, ισχύει επιτόκιο 1%.

18218 www.piraeusbank.gr



Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια