

[ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Μύγες



Του
Δημήτρη
Μπρόπουλου
mhtr@dolnet.gr

ΤΕΛΙΚΩΣ, ΤΑ καταφέραμε. Πήγαμε στο ΔΝΤ με την τρίτη. Για τους νεώτερους - ή τους έχοντες ασθενή μνήμη - οι δύο πρώτες προσπάθειες ήταν το 1985 - 1986 και το 1994.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμία αμφιβολία πως έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση της Ν.Δ. Αποτελεί θλιβερή στατιστική της Μεταπολίτευσης πως - με εξαίρεση τον Κωνσταντίνο Καραμανλή - όλοι οι αρχηγοί της συντηρητικής παράταξης παρέδωσαν τη χώρα σε τραγική κατάσταση. Για την ελληνική οικονομία, το 2009, ήταν annus horribilis - φρικτή χρονιά. Διότι το χρέος ήταν εδώ και πάνω από δεκαετία στο 100% του ΑΕΠ. Αλλά πώς γίνεται να αρχίζεις τη θητεία σου με απογραφή και να καταλήγεις με διψήφιο έλλειμμα; Ελλειμμα που ένας Θεός ξέρει αν δεν θα αναθεωρηθεί ξανά τις προσεχείς εβδομάδες, γράφοντας 14 μπροστά.

ΠΑΡ' ΟΛ' ΑΥΤΑ και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε λάθη τους τελευταίους μήνες. Εστω κι αν είναι από τα κακά που ξεκινούν από καλές προθέσεις. Ο Γιώργος Παπανδρέου και οι συνεργάτες του υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους. Πρώτον, με το «λεφτά υπάρχουν» πριν από τις εκλογές. Δεύτερον, με το να αναθεωρήσουν το έλλειμμα στο 12,7%, αλλά να επιμένουν να τηρήσουν προεκλογικές δεσμεύσεις για παροχές. Τρίτον, με μια πρωτοφανή εκστρατεία δημοσίων σχέσεων που τράβηξε τη διεθνή προσοχή στο σοβαρό δημοσιονομικό μας πρόβλημα, ενώ δεν είχε αποφασιστεί να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, Η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνη για το ΔΝΤ, έστω κι αν το χειρίστηκε διαπραγματευτικά αφελώς. Δεν το βάλαμε εμείς στη συζήτηση, αλλά οι Γερμανοί. Πρώτον, για να μην έρθουν όλα τα λεφτά της βοήθειας από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των δεκαπέντε της ευρωζώνης, ιδίως δε τη Γερμανία, όπου το θέμα είναι πολιτικά ευαίσθητο. Δεύτερον, γιατί τα γράψε-οβήσε των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων και οι παλινωδίες Μπαρόζο - χάρη στα κολλη-τλήκια με τον Καραμανλή - είχαν καταστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναξιόπιστη στα μάτια των Γερμανών. Η Μέρκελ προτίμησε λοιπόν να αναλάβουν την Ελλάδα οι «προφέσιοναλ» από την Ουάσιγκτον. Αντίστοιχα, ο Παπανδρέου αντιμετώπισε πράγματι μια διχασμένη Ευρώπη που παλινδρομούσε μέχρι την περασμένη Τετάρτη. Η Ελλάδα είναι η μύγα, αλλά η σούπα της ευρωζώνης πάει ούτως ή άλλως να ξινίσει.



Του Σπύρου Ορνεράκη

ΣΤΟ ΔΝΤ πήγαμε. Να δούμε τώρα πώς θα γυρίσουμε. Σχεδόν μια δεκαετία μετά το 2001, η Αργεντινή παραμένει εκτός αγορών. Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια σκληρή πενταετία τουλάχιστον. Και η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει τα ημίμετρα, ενώ έχει μπροστά της δύσκολους χειρισμούς, ιδίως στο θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους που θα προκύψει τα επόμενα δυο - τρία χρόνια.

[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ]

Μας τιμωρούν!



Του
Ι. Κ.
Πρετεντέρη
ipretenteris@dolnet.gr

ΛΥΠΑΜΑΙ, ΑΛΛΑ πολύ δύσκολα μπορώ να χαρακτηρίσω τα χθεσινά μέτρα «σχέδιο διάσωσης». Αντιθέτως, πολύ φοβούμαι ότι μάλλον πρόκειται για «σχέδιο τιμωρίας».

ΕΝΑ «ΣΧΕΔΙΟ τιμωρίας» της ελληνικής κοινωνίας, η οποία μπορεί να έχει πολλά στραβά, να διέπραξε πολλά σφάλματα, να έκανε τεράστιες κουτσουκέλες, αλλά δεν είναι μικρό παιδί για να τη δέρνουν με τον χάρακα.

ΚΑΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, αυτό το πνεύμα αποπνέουν τα χθεσινά μέτρα. Αναγκαία; Χρήσιμα; Απαραίτητα; Αναπόφευκτα; Πείτε τα όπως θέλετε. Προσθέστε, όμως, και κάτι άλλο: άδικα και ασυνάρτητα.

ΑΔΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ρίχνουν όλο το βάρος στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Ολόκληρες κατηγορίες ελλήνων πολιτών - οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι καταστηματάρχες... - δεν θα συνεισφέρουν στην κοινή (υποτίθεται) προσπάθεια ούτε δεκάρα. Μόνο αν είναι καπνιστές και πότες θα τσοντάρουν.

ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΑ ΕΠΕΙΔΗ δεν υπηρετούν αυτό που εξαγγέλλουν.

ΘΕΛΟΥΝ, ΛΕΕΙ, να κάνουν «αποπληθωρισμό». Μάλιστα! Και την ίδια στιγμή αυξάνουν (για δεύτερη φορά μέσα στο 2010!) τον ΦΠΑ και τους έμμεσους φόρους, ένα κατ' εξοχήν πληθωριστικό μέτρο. Τι σόι «αποπληθωρισμός» είναι αυτός που θα επιδιωχθεί διά της τόνωσης του πληθωρισμού;

ΘΕΛΟΥΝ, ΛΕΕΙ, να μειώσουν το κόστος της εργασίας στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας». Μάλιστα! Αλλά τότε γιατί κόβουν τις συντάξεις; Μετέχουν οι συνταξιούχοι στην παραγωγική διαδικασία; Πού ξανακούστηκε να περιορίζεις το κόστος εργασίας κόβοντας τις αποδοχές αυτών που δεν εργάζονται;

ΘΕΛΟΥΝ, ΛΕΕΙ, να εξυγιάνουν την αγορά εργασίας. Μάλιστα! Κι όχι μόνο απελευθερώνουν τις απολύσεις, αλλά περικόπτουν και την αποζημίωση. Αυτό είναι άραγε εξυγίανση ή προμοδότηση των απολύσεων; Και πόσο υγιής θα είναι η αγορά εργασίας σε μια χώρα με οκτακόσιες χιλιάδες ή ένα εκατομμύριο ανέργους;

ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ μένει τελικά από αυτήν την ιστορία; Μια γεύση πίκρας. Διότι τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν περισσότερο από όλους τα γεροντάκια. Δεν υπήρξε ούτε μια στοιχειώδης πρόνοια της κυβέρνησης ώστε οι περικοπές των συντάξεων να μην είναι γενικές αλλά να εξαιρούνται όσοι έχουν περάσει μια ηλικία ή όσοι βγήκαν στη σύνταξη έπειτα από έναν μεγάλο αριθμό ετών εργασίας.

ΜΕ ΑΛΛΑ λόγια, το γεροντάκι που δούλεψε μια ολόκληρη ζωή για μια σύνταξη ή η χήρα του έμειναν απροστάτευτοι απέναντι σε εκείνους που θέλησαν να τιμωρήσουν όσους συνταξιούχους-μαϊμούδες κυκλοφορούν ανάμεσά μας.

ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ; Θα μπορούσα ίσως να δεχτώ μια χώρα που αποδεικνύεται ανίκανη να προστατεύσει τον εαυτό της. Θα μπορούσα ακόμη να δεχτώ μια κυβέρνηση που αποδεικνύεται αδύναμη να προστατεύσει τη χώρα της.

ΑΛΛΑ ΔΕΝ έχω σε καμία υπόληψη τη χώρα και την κυβέρνηση που δεν καταφέρνουν να προστατεύσουν τα γεροντάκια τους.

“
Θέλουν, λέει,
να μειώσουν
το κόστος της
εργασίας στο
όνομα της
«ανταγωνι-
στικότητας».
Μάλιστα! Αλλά
τότε γιατί κόβουν
τις συντάξεις;
Μετέχουν οι
συνταξιούχοι
στην παραγωγική
διαδικασία;
”

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς,
1 τυχερός, κάθε μέρα, διπλασιάζει τα χρήματά του.
Και στο τέλος του χρόνου,
1 μεγάλος τυχερός κερδίζει 1.000.000€.

**ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ.**

Όροι συμμετοχής στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς,
στο www.piraeusbank.gr και στο 18 2 18



Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια