

[ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Πλεόνασμα



Του
Δημήτρη
Μητρόπουλου
mhtro@dolnet.gr

ΤΙ ΕΚΑΝΕ την Πρωτομαγιά ο Ευάγγελος Βενιζέλος; Συνέταξε πυρετωδώς το νομοθέτημα - κιβωτό, με το οποίο η Ελλάδα ελπίζει να επιπλεύσει στον οικονομικό κατακλυσμό. Πού το έκανε αυτό; Στο υπουργείο Οικονομίας στη Μεσογείων. Η Λούκα παρείχε ευγενώς στέγη στην κυβερνητική ομάδα που ανέλαβε να διατυπώσει σε νόμο τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα έναντι της «τρίοικας» ΔΝΤ - ΕΚΤ - Ε.Ε. με αντάλλαγμα τα αργύρια της οικονομικής βοήθειας.

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ συνεργάστηκε με τον υπουργό Επικρατείας Χάρη Παμπούκη και τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ενώ κάμποσες διατάξεις που είχαν σχέση με τα εργασιακά συνέταξε ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος. Ανδρέας, Χάρης και Ευάγγελος είναι επιφανείς νομικοί και πανεπιστημιακοί. Η σχέση Βενιζέλου - Λοβέρδου είναι γνωστή από εποχές εσωκομματικών πολέμων του φθινοπώρου του 2007. Η «ιερά συμμαχία» Παμπούκη - Βενιζέλου είναι λιγότερο γνωστή. Είναι όμως μία από τις παρασκηνιακές πραγματικότητες αυτής της κυβέρνησης με άρωμα Μέτερνικ. Ένα μείγμα τακτ, κυνισμού και νομικής επιστημονικής έχει φέρει κοντά τον κατ' εξοχήν άνθρωπο του Πρωθυπουργού με τον προ διετίας αντίπαλό του για την ηγεσία. Δεν είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους επτά μήνες που έχουν δουλέψει μαζί. Εγινε ξανά στην υπόθεση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

ΑΣ ΜΗΝ κοροϊδεύομαστε όμως. Η συνεργασία του περασμένου Σαββατοκύριακου έχει άλλη σημασία. Σημασία πολιτική και όχι νομική - ασχέτως των δαφνών του Βενιζέλου ως συνταγματολόγου. Υπάρχει στην ελληνική πολιτική ένα πριν κι ένα μετά το ΔΝΤ. Αυτό αφορά τη χώρα, την κοινωνία, την πολιτική, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης ή μάλλον τον τρόπο συνεργασίας του Πρωθυπουργού με τους υπουργούς του. Η επιστράτευση του Βενιζέλου είναι πολιτική και όχι επιστημονική. Το ειδικό του βάρος φαίνεται καθώς συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων. Σημαντικότερη όμως είναι η πολιτική του προϊστορία. Ως δημόσιος παίκτης, ο Βενιζέλος αναδεικνύεται πάντα στις δύσκολες, κομβικές, στιγμές. Δεν ήταν το 1989 που βρέθηκε πλάι στον Ανδρέα Παπανδρέου εκτοξευόμενος στο πολιτικό στερέωμα;

ΑΝ Η βιβλική Κιβωτός χρειάστηκε τον Νώε, η Ελλάδα της «εποχής ΔΝΤ» χρειάζεται πολιτικά στελέχη με εμπειρία και μυαλό. Ευφυΐα συναισθηματική δεν διαθέτει ο Βενιζέλος, έχει όμως πλεόνασμα IQ σε εποχή όχι μόνο πολιτικών αλλά και δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Δεν τον καλούν λοιπόν στο παιχνίδι μόνο για να μοιραστούν οι ευθύνες - παρ' ότι αυτό ισχύει - αλλά και γιατί περισσεύουν αυτήν την ώρα οι ανάγκες.



Του Σπύρου Ορφανάκη

[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ]

Υπάρχει διέξοδος;



Του
Ι. Κ.
Πρετεντέρη
ipretentis@dolnet.gr

ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ευχάριστο που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θυμήθηκε χτες την ανάγκη «να παταχθούν οι απατεώνες του οικονομικού εγκλήματος». Θα ήταν ακόμη πιο ευχάριστο αν είχε θυμηθεί να πει δυο λόγια και για τα γεροντάκια που χάνουν τις συντάξεις τους. Ή, τουλάχιστον, για όσα δεν έχουν την τύχη να ζουν τη σύνταξή τους στα ύπατα πολιτικά και πολιτειακά αξιώματα.

ΔΕΝ ΕΧΩ κανέναν λόγο να αμφισβητώ ότι η κυβέρνηση πιστεύει πως βάδισε έναν δρόμο, ο οποίος καθ' οδόν απεδείχθη (ή κατέστη...) μονόδρομος. Καμία κυβέρνηση δεν παίρνει τέτοια μέτρα και κανένας πολιτικός δεν παίζει κορόνα - γράμματα το κεφάλι του, με ελαφριά καρδιά. Υποθέτω, λοιπόν, ότι το έκαναν εξ ανάγκης και από υποχρέωση.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΟΜΩΣ, έχω βάσιμες αμφιβολίες αν αυτός ο δρόμος οδηγεί κάπου.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, μέσα στη γενική κρυάδα, πέρασε στα ψιλά η πρόβλεψη του υπουργού Οικονομικών ότι η χώρα θα έχει φέτος ύφεση 4% και του χρόνου άλλο ένα 2,6%.

ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ότι στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Ιανουαρίου η πρόβλεψη για την ύφεση ξεκίνησε από ένα 0,6-0,9%. Με άλλα λόγια, ο υπουργός ομολόγησε προχθές ότι η επιδείνωση της κατάστασης από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο είναι εντυπωσιακή. Και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι δεν θα επιδεινωθεί και άλλο - ήδη, ας πούμε, ο «Economist» έχει μιλήσει για ύφεση 4,9%.

ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ επίσης ότι ο ίδιος υπουργός και η ίδια κυβέρνηση διαβεβαίωναν σε όλους τους τόνους και έως την περασμένη εβδομάδα ότι το ΔΝΤ δεν πρόκειται να ζητήσει πρόσθετα μέτρα για το 2010 διότι θεωρεί υπεραρκετά αυτά που έχουμε ήδη πάρει. Το αποτέλεσμα το είδατε την Κυριακή!

ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ σημαίνει δυο πράγματα.

ΕΙΤΕ ΤΟ ΔΝΤ δεν θεωρούσε τα μέτρα επαρκή, άρα μας έλεγαν ψέματα.

ΕΙΤΕ ΤΑ μέτρα ήταν επαρκή αλλά δεν αποδίδουν.

Μεταξύ μας, το δεύτερο είναι το χειρότερο. Διότι επιβεβαιώνει όσους (μεταξύ τους και τον γράφοντα...) θεωρούσαν εξ αρχής ότι το πρόβλημα δεν είναι η εξαγγελία των μέτρων αλλά η υλοποίηση και η απόδοσή τους. Η οποία δεν είναι εξασφαλισμένη. Και η οποία αποδεικνύεται ότι πάσχει.

ΑΥΤΑ ΤΑ σημάδια είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Διότι υποδηλώνουν μια πολιτική η οποία δεν είναι απλώς αναγκαία ή χρήσιμη ή άδικη ή ασυνάρτητη ή ό,τι άλλο προκρίνει ο καθένας.

ΑΛΛΑ ΜΙΑ πολιτική η οποία είναι επιπροσθέτως αδιέξοδη. Μια πολιτική, δηλαδή, που έχει κόστος αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, ότι θα την πληρώσουν τα γεροντάκια χωρίς να καταφέρουν να σώσουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.

“
Na θυμίσω ότι
διαβεβαίωναν
σε όλους τους
τόνους και έως
την περασμένη
εβδομάδα ότι
το ΔΝΤ δεν
πρόκειται να
ζητήσει πρόσθετα
μέτρα για το 2010.
Το αποτέλεσμα
το είδατε την
Κυριακή!”

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς,
1 τυχερός, κάθε μέρα, διπλασιάζει τα χρήματά του.
Και στο τέλος του χρόνου,
1 μεγάλος τυχερός κερδίζει **1.000.000€**.

**ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΙΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ.**

Όροι συμμετοχής στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς,
στο www.piraeusbank.gr και στο 18 2 18

**ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια