

## Καλεί πρώην υπουργούς Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ η Εξεταστική για Βατοπέδιο

Εφτασε η ώρα της κλήσης των πολιτικών προσώπων από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου.

Το κατώφλι της Βουλής μετά τις 27 Απριλίου θα περάσουν κατά σειρά οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ Γ. Δρυς και Απ. Φωτιάδης, αλλά και οι πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων Καραμανλή Ε. Μπασιάκος, Π. Δούκας, Αλ. Κοντός, Σ. Τσιτουρίδης, Γ. Βουλγαράκης, Αντ. Μπέζας, Γ. Αλογοσκούφης, Θ. Ρουσόπουλος. Επίσης, θα κληθεί να καταθέσει ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κ. Καραμανλή, Γ. Αγγέλου.

Ο τελευταίος δεν είχε καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για το ίδιο θέμα της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Τότε ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Αθ. Πλεύρης είχε καταγγείλει ότι ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. είχαν συνάψει «συμφωνία κυρίων», ώστε να μην κληθούν οι κ.Γ. Αγγέλου και Γ. Παπακωνσταντίνου.

Η Ν.Δ. επικίρησε πάντως χθες να κάνει ρεβάνς ζητώντας την κλήση και του νυν υπουργού Οικονομικών, συνάντησε όμως την άρνηση του ΠΑΣΟΚ, που έχει και την πλειοψηφία στην επιτροπή.

Το σκεπτικό της αντιπολίτευσης ήταν ότι αφενός ο επιχειρηματίας Πάπιστας, εκ των βασικών εμπλεκόμενων στην υπόθεση, είχε συναντηθεί με τον νυν υπουργό Οικονομικών, όταν το σκάνδαλο βρισκόταν σε εξέλιξη, υπό την ιδιότητα του βουλευτή Κοζάνης. Και αφετέρου ότι ως υπουργός Οικονομικών ανέστειλε την εφαρμογή της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Το ΠΑΣΟΚ αντέτεινε ότι η συνάντηση Παπακωνσταντίνου - Πάπιστας ήταν άσχετη με την υπόθεση, αλλά και ότι η απόφαση του ΝΣΚ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά αποδοχή της συμβιβαστικής πρότασης της Μονής και οδηγούσε ενδεχομένως στη ζημία ακόμη και ιδιώτες.

ΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Η ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΣΤΟΝ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΟΙ ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Σε ανακατανομή αρμοδιοτήτων του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (υπουργός Λούκα Κατσέλη) προχωρεί η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δημοσιευθεί Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο προβλέπεται ότι ο τομέας της Ναυτιλίας μοιράζεται σε τρεις υπουργούς:

– Η ακτοπλοία και τα λιμάνια παραμένουν στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όμως: – Η ποντοπόρος ναυτιλία περνά στην αρμοδιότητα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη (που έχει ήδη το Διμενικό Σώμα) Μ. Χρυσόχοϊδη.

– Οι άγονες γραμμές στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ιδι-

# Ψαλιδίζουν αρμοδιότητες της Κατσέλη

αίτερα στον υφυπουργό Ν. Σηφουνάκη.

## Παρακολούθηση

Στο μεταξύ διπλό σύστημα παρακολούθησης του έργου των υπουργών καθιερώνει ο πρωθυπουργός, όπως είπα-

χθες στο υπουργικό συμβούλιο. Το ένα σκέλος αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που παρακολουθεί ο Θόδωρος Πάγκαλος και το άλλο τις δεσμεύσεις που είναι εκτός προγράμματος, αλλά έχει αναλά-

βει το ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική περίοδο και στα προεκλογικά του προγράμματα.

Ο Γ. Παπανδρέου υποστήριξε ότι αυτή η παρακολούθηση δεν γίνεται «για να τιμωρήσουμε αλλά για να βοηθήσουμε, να ξέρουμε πού πάμε και

να γίνονται διορθωτικές κινήσεις». Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, συνεργάτες του πρωθυπουργού ανέπτυξαν τους δείκτες της χώρας μας κατά τομέα, έτσι όπως έχουν αξιολογηθεί από διεθνείς οργανισμούς. **Π.Σ.ΩΚ.**



Η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη από το σκέλος της Ναυτιλίας διατηρεί μόνο τις αρμοδιότητες της ακτοπλοίας και των λιμανιών

## ΚΚΕ: Μέτρα-σφαγή εργαζομένων προμηνύει η επιστολή Παπακωνσταντίνου

Νέα οικονομικά μέτρα, που περιγράφει ως σφαγή των εργαζομένων, βλέπει το ΚΚΕ, μέσω της επιστολής του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου προς τον επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ολι Ρεν. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «η διαβούλευση που ζητάει η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αφορά μόνο τη διαδικασία για το πώς θα γίνει η μοιρασιά ανάμεσά τους και πώς θα επιβάλουν τη νέα άγρια σφαγή των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των συνταξιούχων, την οποία έχουν ήδη συμφωνήσει και θα την προωθήσουν, είτε προσφύγει είτε όχι η κυβέρνηση στη "στήριξη" του μηχανισμού Ευρωπαϊκής Ενωσης - Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου». Και καλεί τον λαό «χωρίς να χάνει χρόνο να οργανώσει τώρα την πάλη του σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε λαϊκή συνοικία, με πρώτο μεγάλο σταθμό τη 48ωρη απεργία του ΠΑΜΕ στις 21-22 Απρίλη. Να μην πτωχεύσει ο λαός, να πτωχεύσει η πλουτοκρατία».

## ΣΥΡΙΖΑ: Στο σφαγείο

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, σχολιάζοντας την επιστολή του υπουργού Οικονομικών προς τον Ολι Ρεν, είπε ότι «η κυβέρνηση με την επιστολή του κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου ορθάνοιξε την πόρτα για να βάλει τη χώρα υπό την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο σφαγείο του Διεθνούς Νο-

μισματικού Ταμείου. Οι επιλογές κοινωνικής κατεδάφισης που εφαρμόζει η κυβέρνηση πρόκειται να γνωρίσουν μια νέα κλιμάκωση, εξωθώντας τη χώρα στην υφεσιακή άβυσσο και αφαιρώντας ένα προς ένα τα οποιαδήποτε κοινωνικά και οικονομικά προστατευτικά δίκτυα».

Πρόσθεσε, δε, ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα και καμία λαϊκή νομιμοποίηση να βάλει στη λαιμητόμο των κυριάρχων της "παγκοσμιοποίησης" και της Ευρωπαϊκής Ενωσης τις κοινωνικές, ασφαλιστικές και εργασιακές κατακτήσεις του ελληνικού λαού, όπως δεν έχει κανένα δικαίωμα και καμία λαϊκή συναίνεση να υποθηκεύσει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το μέλλον της χώρας για δεκαετίες».

## Τσίπρας: Φέρνουν το ΔΝΤ, που δεν βλέπει ανθρώπους αλλά αριθμούς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Του ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΜΠΟΥ

Εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου έστρεψε τα βέλη του ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι πρώτος ο πρωθυπουργός έθεσε στο τραπέζι των συζητήσεων το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΔΝΤ, ως «μπλόφα» και τώρα φαίνεται πως σε αυτό προσφεύγουμε.

Μίλησε για «χαρτογιακάδες» του ΔΝΤ που μας φέρνει η κυβέρνηση για να μας κυβερνήσουν και είπε πως αυτοί δεν βλέπουν τις ανθρώπινες ανάγκες, παρά μόνον αριθμούς. Αριθμούς που πρέπει να ψαλιδίσουν προκειμένου να μειωθεί το κόστος τους.

«Εξι μήνες με παλινωδίες, με γκάφες, με άφθονες διαβεβαιώσεις προς τις αγορές, μας έφεραν στην πόρτα του ΔΝΤ. Και τώρα ψάχνουν τρόπο να παρουσιάσουν αυτήν την εξέλιξη ως επιτυχία», είπε για την κυβέρνηση χθεσινή ομιλία

του στο Κιλκίς και πρόσθεσε. «Σκύβουν πρόθυμα το κεφάλι στους αξιωματούχους του ΔΝΤ, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί στη χώρα και προσφέρει την τεχνονομία του για την κατεδάφιση του Ασφαλιστικού, το ξήλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Εμείς θέλουμε να είμαστε σαφείς: ΔΝΤ και επιτυχία είναι δύο όροι που δεν συμβαδίζουν. Και φοβούμαστε ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας».

«Αν δεν αντιδράσουμε θα μας λιανίσουν», είπε στις συναντήσεις που είχε με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Κιλκίς και με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κιλκίς, όπου ενημερώθηκε ότι η ανεργία στον νομό φτάνει στο 30%, επιχειρήσεις έκλεισαν, άλλες βρίσκονται στα πρόθυρα κι άλλες προχωρούν σε διαθεσιμότητες και μείωση χρόνου απασχόλησης και αποδοχών.

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τον «Καλλικράτη», επισημαίνοντας ότι προωθεί τη μεταρρύθμιση με συνοπτικές διαδικασίες και μοναδικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων.

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είπε ότι θα στείλουν πολιτικά μηνύματα, τα οποία πρέπει να φτάσουν στην κυβέρνηση από τους πολίτες που την ψήφισαν και τους εξαπάτησε. Ο ΣΥΝ θα καλέσει τους πολίτες να καταδικάσουν τις δυνάμεις που προωθούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει συμμαχίες, σε προγραμματική βάση, με δυνάμεις ή πρόσωπα που ήταν εγκλωβισμένα στον δικομματισμό. Θα επιδιώξει την ενίσχυση των τοπικών κινήσεων που υποστηρίζει και τη διεύρυνση τους με δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς, της Οικολογίας και δυνάμεις που αποδεσμεύονται από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ.



## Ανάλυση στα γεγονότα



Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

Σώζεται μια χώρα που χρωστάει 300 δις. και τα τρία προσεχή χρόνια πρέπει να δανειστεί άλλα (το λιγότερο) 170; Θα βρίσκει για πολύ ακόμα δανειστές; Πού θα φτάσουν τα επιτόκια; Και για πόσο ακόμα θα μπορεί να αντέχει να πληρώνει σχεδόν διπλάσιους τόκους από μια μέση ευρωπαϊκή χώρα;

Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα βασανιστικά ερωτήματα δεν περιέχονται ούτε στον «μηχανισμό στήριξης» ούτε στις κατάρτες κατά των κερδοσκόπων. Ο πρώτος, όταν αναγκαστούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και στέρξει η Γερμανία της Μέρκελ, μόνο μια μικρή ανάσα μπορεί να μας προσφέρει. Κι αυτή πρόσκαιρη. Για να μη χρεοκοπήσουμε και τυπικά μέσα σ' ένα ή δύο χρόνια. Αν, από του χρόνου κιόλας, η χώρα δεν αρχίσει να ελέγχει τα δημοσιονομικά της, κανένα «πακέτο διάσωσης» δεν θα είναι αρ-

Με άλλα λόγια, η σημερινή κυβέρνηση καλείται να ξεπεράσει τον εαυτό της, που είναι μέρος του ίδιου συστήματος. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αισιοδοξία, για να πιστέψει κανείς ότι ΘΕΛΕΙ και ΜΠΟΡΕΙ να το κάνει. Διότι τότε πρέπει:

- Να ελέγξει το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί μέσα στο πολιτικό σύστημα. Το οποίο επιτρέπει τις πολυδάπανες προεκλογικές εκστρατείες, κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων και των βουλευτών, κυρίως των μεγάλων περιφερειών. Στις τελευταίες εκλογές, μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, τα δύο κόμματα εξουσίας δαπάνησαν μερικές δεκάδες (ή μήπως εκατοντάδες; ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος) εκατ. ευρώ. Από πού; Από την κρατική επιχορήγηση, την οποία έχουν ήδη πάρει και για τα επόμενα δυο-τρία χρόνια; Ή μήπως από τις διάφορες «χορηγίες» όσων προσδοκούν να τις εξαργυρώσουν αργότερα από την άσκηση της εξουσίας;

- Να πιάσει αμέσως όσους επιχειρηματίες ζουν πλουσιοπάροχα, κατακρατώντας ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ ή κατακλύβουν το Δημόσιο με πλαστά τιμολόγια.

- Να σπάσει τον κύκλο της διαφθοράς, που πνίγει το κράτος και τις παραφυάδες αυτού. Για παράδειγμα, ποιος θα τολμήσει να ελέγξει τη σπατάλη στον χώρο

των δήμων, τη διαπλοκή με μεγάλους και μικρούς εργολάβους; Οποιος το κάνει θα 'ρθει αντιμέτωπος με μεγάλο κύκλο μεγάλων, αλλά και μικρών (που δεν είναι λιγότερο ισχυρά) συμφερόντων, τα οποία αλληλοϋποστηρίζονται, βγάζουν δημάρχους και συμβούλους, στηρίζουν βουλευτές και εν τέλει αποφασίζουν για την εξουσία, τοπική και εθνική.

- Να τσακίσει τον διεφθαρμένο δημόσιο υπάλληλο (της Εφορίας, της Πολεοδομίας κ.λπ.), που γεμίζει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς ή βγάζει ένα δεύτερο μισθό από τα «φακελάκια», για να κάνει τα στραβά μάτια, ώστε να γλιτώνουν μεγάλα, αλλά και μικρότερα ψάρια.

Όλα αυτά είναι απλώς ενδεικτικά όσων πρέπει να γίνουν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να σταθεί στα πόδια του. Μέχρι τώρα αυτό το κράτος όχι απλώς έσωσε, αλλά έδωσε την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους να ζουν από πλουσιοπάροχα έως καλά. Γινόταν συνέννοχος μαζί τους, τους άφηγε να το κλέβουν, τους χαριζόταν. Τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει ρότα, διότι δεν πάει άλλο. Ηρθε; Ή μήπως όλοι αυτοί έχουν αποκτήσει τόση δύναμη, την οποία ουδείς μπορεί να τιθασει; Μήπως, εν τέλει, τα «σπρεντ» της διαφθοράς, της συννεοχής, της συγκάλυψης είναι ισχυρότερα από τα γνωστά μας spreads, τα οποία ανεβοκατεβάζουν οι διεθνείς δανειστές μας;

Αυτά τα spreads μπορεί κάποια στιγμή να πέσουν. Είτε διότι θα καταφύγουμε στον «μηχανισμό στήριξης» είτε διότι θα περάσει η μπόρα για μας και το ενδιαφέρον θα εστιασθεί σε κάποια άλλη χώρα. Ομως, αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να τιθασει σε τα εγχώρια «σπρεντ», που περιγράψαμε παραπάνω, η ανάσα από οποιονδήποτε μηχανισμό σωτηρίας θα είναι πρόσκαιρη και τα αγκομαχητά θα ξαναρχίσουν. Εν κατακλείδι, αν το ελληνικό κράτος, που επί δεκαετίες έσωσε τόσους άλλους, δεν καταφέρει να σώσει ΤΩΡΑ τον εαυτό του, η ολική κατάρρευση θα είναι θέμα χρόνου.

karelias@enet.gr

## Δεν υπάρχει σωτηρία αν δεν τσακίσουν τα άλλα «σπρεντ»...

κετό. Και δεν θα φταίει κανένας ξένος «κερδοσκόπος», που ζητάει και τα μαλλιά της κεφαλής μας προκειμένου να μας δώσει νέα δανεικά.

Με λίγα λόγια, το ελληνικό κράτος αγγίζει τα όρια της αντοχής του, αν δεν τα έχει ήδη ξεπεράσει. Μπορεί το ίδιο αυτό κράτος να βάλει φρένο στη μέχρι σήμερα πορεία του; Αγνωστο. Ομως, είναι γνωστό πλέον ότι, αν τέτοιο φρένο δεν μπει, το όχημα θα συντριβεί γρήγορα στο τέρμα της κατηγορίας. Η παρούσα κυβέρνηση φαίνεται ότι το έχει καταλάβει. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται και να διαθέτει την ικανότητα, τα μέσα και, πάνω απ' όλα, την πολιτική αντοχή να πατήσει το φρένο δυνατά, όσο απαιτείται.

Ό,τι είναι να κάνει η κυβέρνηση με την εξασφάλιση δανείων, θα το κάνει σύντομα. Είτε πρόσφύγει στον «μηχανισμό στήριξης» είτε ξανά στους «κερδοσκόπους», κουτσά-στραβά θα τη βγάλει και φέτος. Καιρός είναι να στραφεί και στους εγχώριους κερδοσκόπους, πάσης φύσεως. Σε όλους αυτούς που, χρόνια τώρα, σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής κοινωνίας, κερδοσκόπησαν σε βάρος του κράτους και το έφεραν στα σημερινά του χάλια. Διότι, ναι, υπάρχουν και οι εγχώριοι κερδοσκόποι, με όλες τις σημασίες που μπορεί να έχει αυτή η λέξη. Και χωρίς τον έλεγχο και εν τέλει την εξουδετέρωσή τους, σωτηρία δεν υπάρχει.

Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση; Η πρώτη εκδοχή είναι ότι ΠΡΕΠΕΙ να το κάνει. Αλλιώς, κανένα πρόγραμμα δεν θα πετύχει, η οικονομική κατάρρευση θα επέλθει (είτε χωρίς είτε με την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου) και το πολιτικό κόστος θα είναι συντριπτικό. Η δεύτερη εκδοχή, όμως, είναι ότι η κυβέρνηση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να το κάνει. Διότι οι εγχώριοι κερδοσκόποι βρίσκονται μέσα στο πολιτικό σύστημα, βρίσκονται μέσα στο κράτος ή δίπλα του. Είναι μεγάλα κομμάτια επαγγελματικών ομάδων, που χρόνια τώρα τα χαϊδεύει το πολιτικό σύστημα, διότι αποτελούν τον κορμό του. Το στηρίζουν, το ψηφίζουν, το χρηματοδοτούν. Ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί τους;

## ΠΟΛΙΤΙΚΑ

### «Λευκή» ανευθυνότητα...

Μόνο τρεις από τις 64 Εφορίες κατάφεραν να πιάσουν τον στόχο που είχε θέσει το υπουργείο Οικονομικών για τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2010. Για το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να υπάρχουν αντικειμενικές αιτίες (π.χ. ελλείψεις προσωπικού), αλλά δεν είδαμε κανένα συνδικαλιστή των εφοριακών να βγαίνει δημόσια και να δίνει μια εξήγηση. Πόσω μάλλον όταν οργιάζουν οι φήμες για «λευκή απεργία», που κάνουν επειδή το υπουργείο δεν υποχώρησε στις απαιτήσεις τους, να μην περικοπούν τα επιδόματά τους, όπως όλων των άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Αν, όντως, υπάρχει ψήγμα αλήθειας στα περι «λευκής απεργίας», η στάση των εφοριακών είναι εντελώς ανεύθυνη. Διότι, αν το κράτος δεν μαζέψει τα έσοδα που έχει προγραμματίσει, θα 'ρθουν σκληρότερα μέτρα για το σύνολο των εργαζομένων. Ετσι, θα την πληρώσουν κι άλλο όσοι δεν έχουν ευθύνη για τα οικονομικά του κράτους, επειδή οι αρμόδιοι υπάλληλοί του δεν πιάνουν τους μπαταχτσήδες λόγω «βεντέτας» με τον υπουργό Οικονομικών. Θλιβερά πράγματα... **Γ.ΚΑΡ.**

### Τον «κάρφωσε»

Καλά λόγια για τον Δημήτρη Ρέππα είχε να πει ο τομεάρχης δημοσίων έργων της Ν.Δ. Χθες, στην πρώτη του συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο Μιχάλης Χαλκίδης εξειδίκευσε την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά. Και είπε ότι θα είναι στο πλευρό της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών στην προώθηση συγκεκριμένων μέτρων, που αφορούν την προώθηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας, για να ανασάνει ο κατασκευαστικός τομέας, αλλά και τις πληρωμές προς τους εργολάβους που υπολογίζονται σε ένα δις. ευρώ, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο τετράμηνο έχουν χορηγηθεί περίπου 600 εκατ. ευρώ. Για τον «κοντοχωριανό» του Γιάννη Μαγκριώτη ήταν πιο φειδωλός. «Κάθε τόσο κάνει περιοδεία στη Μακεδονία. Είναι υφυπουργός Δημοσίων Έργων και όχι Βόρειας Ελλάδας», τον «κάρφωσε», ενισχύοντας πλη-

ροφορίες που τον θέλουν να καλοβλέπει θέση περιφερειάρχη. **Χ.ΤΖ.**

### Εμείς τίποτα

Γράφαμε χθες ότι στην Ισλανδία πόρισμα της Βουλής καταλογίζει ευθύνες σε πολιτικούς και τραπεζίτες για την οικονομική κατάρρευση της χώρας το 2008. Και στη Μ. Βρετανία δικαστήριο καταδίκασε στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας, που ομολόγησε ότι έδωσε μίξεις σε στελέχη κρατικών νοσοκομείων της Ελλάδας για να αγοράζουν τα προϊόντα της, συχνά σε διπλάσια τιμή από άλλες χώρες. Εδώ εμείς ακόμα περιμένουμε. Εντάξει, η εξεταστική επιτροπή για την οικονομία δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί ακόμα και μπορούμε να διατηρούμε αμυδρές ελπίδες ότι κάτι θα βγάλει. Ομως, οι μίξεις δόθηκαν για προμήθειες που έγιναν στα νοσοκομεία εδώ και πολλά χρόνια. Οι Αγγλοι βρήκαν και τιμώρησαν αυτόν που τις έδωσε, εμείς, ούτε έναν από αυτούς που τις πήραν. **Γ.ΚΑΡ.**

### «Πρόοδος» κάτω του δέκα...

Το πολυνομοσχέδιο που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας έχει αρκετές θετικές διατάξεις και τουλάχιστον μία αμφιλεγόμενη. Την κατάργηση της περιφημης «Βάσης του δέκα», πράγμα που σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να εισάγονται στις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ φοιτητές με βαθμούς που, θεωρητικά, μπορεί να είναι ακόμα και ένα ή δύο. Καθόλου κολακευτικό για ένα, ήδη, υποβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο πρέπει –υποτίθεται– να αναβαθμισουμε. Ε, λοιπόν, με αυτό το μέτρο συμφώνησαν οι συνδικαλιστές των καθηγητών. Μόνο με αυτό το μέτρο. Με όλα τα άλλα διαφώνησαν. Και κυρίως, με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την οποία θέλει να επιβάλει το νομοσχέδιο. Είναι, όμως, δυνατόν να μιλάμε για αναβάθμιση της εκπαίδευσης και να συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς, όπου κανένας δεν αξιολογείται για το έργο που παράγει; Ετσι, οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για τους μαθητές που βγάζουν, ούτε για την άθνηση των φροντιστηρίων και των «ιδιαίτερων». Και κάπως έτσι γέμισε η επαρχία με σχολές (με φοιτητές που εισάγονται με βαθμούς τρία, τέσσερα και πέντε), για να συντηρούν τα τοπικά φαγάδικα και λοιπά καταστήματα. Προοδεύουμε... **Γ.ΚΑΡ.**