

[ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Βεντέτες



Του
Δημήτρη
Μητρόπουλου
mhtro@dolnet.gr

ΣΤΗ Ν.Δ. κάποιιοι δεν του το έχουν συγχωρήσει. Τον τελευταίο δραματικό χρόνο της διακυβέρνησης Καραμανλή κάπου μεταξύ δολοφονίας Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ολικής επαναφοράς της εγχώριας τρομοκρατίας και απόδρασης Παλαιοκόστα με ελικόπτερο από τον Κορυδαλλό, ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είπε ότι «η Αθήνα έχει γίνει Καμπούλ».

ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΞΕ; Τους πάτησε στον κάλο; Πάντως, είναι σαφές ότι η Ρηγίλλης έχει στοχοποιήσει τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αφορμή η τραγωδία με την οικογένεια των Αφγανών στα Πατήσια και οι αιματηρές ληστείες. Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος βγήκε να κάνει δηλώσεις. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο πρώτος αρχηγός κόμματος που επισκέπτεται Αστυνομικό Τμήμα και, πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Πατνσίων.

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ όλα πληρώνονται. Περισσότερο από όλα όμως πληρώνεται το να μην έχεις μνήμη. Το μεγαλύτερο θύμα της διακυβέρνησης Καραμανλή ήταν η ασφάλεια. Με πρωθυπουργό τον Κώστα μπορούσες - δεν είναι καθόλου αστειό - να καείς μέσα στο σπίτι σου. Άρα ο Σαμαράς πώς επέλεξε την ασφάλεια ως πεδίο αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ; Ακόμη χειρότερα: ο Χρυσοχοϊδης είναι ο υπουργός που πέτυχε - με όρους συντεταγμένου κράτους δικαίου - την εξάρθρωση 17N και ΕΛΑ, καθώς και την καταδίκα των μελών τους. Σημειωτέον ότι το καλοκαίρι του 2002, όταν συνέβαιναν όλα αυτά, ο Βύρων Πολύδωρας μιλούσε για «παράδοση υλικού». Δεν ντρεπόταν; Εδώ δεν ντράπηκε να μιλήσει για τον «στρατηγό άνεμο» με εβδομήντα ανθρώπους να έχουν καεί στις φωτιές του 2007.

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι ο Σαμαράς προσπαθεί να παίξει το παιχνίδι της ασφάλειας. Και να ανακτήσει με αυτόν τον τρόπο μια κλασική δεξιά πολιτική θεματολογία. Στο κάτω κάτω έτσι δεν εκτοξεύτηκε ως υπουργός ο Νικολά Σαρκοζί; Άλλο Γαλλία, άλλο Ελλάδα όμως. Είναι πολύ νωρίς για να το επιχειρήσει ο Αντώνης μετά τις παλινωδίες - και τα αίσχη - της διακυβέρνησης Καραμανλή. Ο ίδιος δεν ήταν υπουργός παρά για εννιά μήνες στο τέλος και μάλιστα Πολιτισμού - αλλά ο κόσμος θυμάται τι έζησε τότε. Ο δε Χρυσοχοϊδης είναι ο πιο επιτυχημένος πολιτικός προϊστάμενος της Κατεχάκη από το 1974 και μετά. Είναι επίσης μέσα στην τριάδα των δημοφιλέστερων πολιτικών του ΠΑΣΟΚ.

ΤΗΝ ΩΡΑ που η Ν.Δ. επιχειρούσε να κάνει αντιπολίτευση πάνω στα αίματα, η Ντόρα Μπακογιάννη πήγε να επισκεφθεί το τραυματισμένο κοριτσάκι από το Αφγανιστάν στο Νοσοκομείο Παίδων. Διέσωσε το φιλότιμο της συντηρητικής παράταξης που φαινόταν να ψάχνει πολιτική ατζέντα μέσα στα σκουπίδια.



Του Σπύρου Αντοναράκη

[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ]

Τι έγινε το πιστόλι;



Του
Ι. Κ.
Πρετεντέρη
ipretentieris@dolnet.gr

ΣΕ ΟΣΟΥΣ πανηγύριζαν την περασμένη εβδομάδα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφιερώνω τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου του ΔΝΤ.

ΤΙ ΕΙΠΕ, λοιπόν, ο Ντομνίκ Στρος-Καν; Πως αν κληθεί το ΔΝΤ να συνδράμει την Ελλάδα, όπως κι αν κληθεί, ένα πράγμα είναι βέβαιο: ότι το σχέδιο σωτηρίας «θα είναι πρόγραμμα του ΔΝΤ, αποφασισμένο από το ΔΝΤ, όπως συμβαίνει με όλες τις χώρες. Το ΔΝΤ θα καθορίσει τους όρους, όπως κάνει με κάθε χώρα».

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΩ με δικά μου λόγια, αυτά τα περί «μειοψηφικού» ΔΝΤ που θα ήταν τσόντα σε κάποιον «ευρωπαϊκό μηχανισμό» είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Αν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός που αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα θα διαπραγματευθεί απευθείας με τον καρχαρία και αυτός θα της επιβάλει τους όρους του. Τελεία και παύλα.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για το δεύτερο κύριο ντους μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες. Λίγο πριν, η Ελλάδα είχε μαζέψει με το ζόρι 5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 5,90% - στην πραγματικότητα πάνω από 6% διότι για επικοινωνιακούς λόγους έκαναν το κόλπο να δώσουν το ομόλογο σε αξία ελαφρώς χαμηλότερη του 100% της ονομαστικής τιμής του... Να θυμίσω ότι το μέσο επιτόκιο δανεισμού της χώρας το 2009 ήταν 4,4%. Τώρα είμαστε σταθερά πάνω από το 6%.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ του Στρος-Καν και το αποτέλεσμα του δανεισμού λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα: ότι εκείνο το πιστόλι που θα βάζαμε πάνω στο τραπέζι για να τρομοκρατηθούν οι κερδοσκόποι της υψηλίου μάλλον δεν τρόμαξε πολύ κόσμο. Είτε επειδή όλοι υποψιάζονται ότι δεν είναι γεμάτο. Είτε επειδή πολλοί αμφιβάλλουν αν οι ενδιαφερόμενοι ξέρουν να το χρησιμοποιούν. Είτε, απλούστατα, επειδή δεν υπάρχει πιστόλι.

ΔΙΟΤΙ ο πρόεδρος του ΔΝΤ αλλά και οι παράγοντες των διεθνών αγορών έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: δεν ενημερώνονται από τα ελληνικά κανάλια, ούτε από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα, δεν έμαθαν ποτέ ότι το ΔΝΤ προορίζεται για τσόντα του Ρόμπαϊ, ούτε πληροφορήθηκαν ότι έληξε η κρίση των επιτοκίων κι εφεξής η Ελλάδα θα δανείζεται με τους όρους που θέλει, ούτε ενημερώθηκαν με SMS ότι τρίψαμε τα μούτρα της Μέρκελ.

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, έχουν την κακή συνήθεια να αντιλαμβάνονται τι βλέπουν και να καταλαβαίνουν αυτό που διαβάζουν.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, λοιπόν, αυτό που λέγαμε εδώ στην αρχή της εβδομάδας: είμαστε μόνοι μας... Εντελώς μόνοι μας, αντιμέτωποι με τον εαυτό μας. Και από εμάς, μόνο από εμάς, θα κριθεί το μέλλον του τόπου. Είτε θα σωθούμε, είτε θα χαθούμε. Διότι δεν υπάρχει κανείς άλλος ούτε για να μας σώσει, ούτε για να μας βουλιάξει.

“
Εκείνο το
πιστόλι που θα
βάζαμε πάνω στο
τραπέζι για να
τρομοκρατηθούν
οι κερδοσκόποι
της υψηλίου
μάλλον
δεν τρόμαξε
πολύ κόσμο
”

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς,
1 τυχερός, κάθε μέρα, διπλασιάζει τα χρήματά του.
Και στο τέλος του χρόνου,
1 μεγάλος τυχερός κερδίζει 1.000.000€.

ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ.

Όροι συμμετοχής στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς,
στο www.piraeusbank.gr και στο 18 2 18

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια