

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΠ' ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ

● Συνέχεια όπο τή σελίδα 7

ἐπέκταση τῆς Ιατρικῆς περίθαλψης σ' ὅλους τούς "Ελλήνες καθώς καὶ στὴν ἐπιθυμία βελτίωσης τῆς. Μόνον μιά κοινωνικοποιημένη ὑγεία εἶναι δυνατό νά ἀποτελέσει τὴν ἀποστολή τῆς καὶ στὸν τομέα τῆς προληπτικῆς ὑγιεινῆς. "Ενα σύστημα πού διοικεῖται ἀπό γιαστρούς, τὸ νοσοκομειακό προσωπικό καὶ τοὺς ὀφρόδιους κοινωνικούς φορεῖς, εἰναι καὶ ἔγγυηση τῆς ἐκπλήρωσης τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ιατρικοῦ ἐπαγγέλματος. Γιά νά τεθεῖ τέρμα στὸ ἀπαράδεκτο καθεστώς ἐκμετάλλευσης τῆς ἀρρωστιας. Γιά νά τεθεῖ τέρμα στὸ ἀπαράδεκτο καθεστώς ἐκμετάλλευσης τοῦ νέου γιαστροῦ, γιά νά τεθεῖ τέρμα στὸ ὄγχος καὶ τὴν ἀγωνία τοῦ ἡλικιωμένου, τοῦ ὀγρότη, τοῦ ἐργάτη, τοῦ μισθωτοῦ, τοῦ μικροεπαγγελματία.

Γνωρίζουμε διτι δ σοσιαλιστικός μετασχηματισμός τῆς κοινωνίας μας εἶναι μιά μακροχρόνια προσπάθεια. Τὸ βασικότερο κι ἀποτελεσματικότερο μέσο γιά τὴν ριζική ἀλλαγή τοῦ συστήματος καὶ τὴ διατήρηση τοῦ σοσιαλισμοῦ εἶναι ἡ παιδεία. Κι αὐτό τὸ ἔχει καταλάβει καὶ ἡρη σιμοποιήσει μέχρι τώρα ἡ καπιταλιστική κοινωνία. Μέ το νά ἀσκεῖ πλήρη ἔλεγχο στὴ γνώση, ἔχει κατορθωσει νά μᾶς παρέχει ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση κι ὅχι παιδεία. Τὸ ἐκπαιδευτικό σύστημα ἀπό τὸ νηπιαγωγείο μέχρι τὸ πανεπιστήμιο, προγραμματίζεται γιά νά φτιάχνει ὑποτελεῖς πολίτες, νά παράγει εἰδικευμένους τεχνοκράτες, πού χρησιμοποιούνται γιό τὴν αὔξηση τοῦ κέρδους τῶν μονοπωλιακῶν ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν στήριξη καὶ διατήρηση τοῦ συστήματος. Στὴ χώρα μας ὀκόμη κι ἡ ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση εἶναι χαμηλῆς στάθμης, γιατί τὰ διεθνῆ μονοπώλια ἔχουν ἐπιλέξει ἔνα περιφερειακό ρόλο νιά τὴν οἰκονομία μας. Στὴ σοσιαλιστική κοινωνία πού δραματίζεται τὸ ΠΑΣΟΚ, ἡ παιδεία θά τεθεῖ στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου, στὸ πλάτεμα τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς. Θά ἀποβλέπει στὴ δημιουργία ἐλεύθερα σκεπτόμενων ἀτόμων καὶ ὅχι στὴν παραγωγή ὑπηρετῶν τοῦ συστήματος. Κι αὐτό θά ἐπιτευχθῇ μόνο μέ μιά κοινωνικοποιημένη παιδεία, πού ἐξασφαλίζει τὴν πλατεία συμμετοχή ὅλων τῶν λαϊκῶν στρωμάτων καὶ ἔτσι ἐμποδίζεται ἡ δημιουργία μιᾶς τάξης διανοουμένων, ξεκομένης ἀπό τὴν Ἑλληνική λαϊκή παράδοση. Μέ τὴν συμμετοχή τῶν σπουδαστῶν καὶ τῆς κοινωνίας στὸν προγραμματισμό, καὶ τὴ διοίκηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ίδρυμάτων. Μέ τὴ δημιουργία λαϊκοῦ πανεπιστημίου, πού θά ἐπιτρέψει τὸ ἀνέβασμα τῆς γνώσης καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς σ' ὅλα τὰ ἀπομακρυσμένα καὶ σ' ὅλες τὶς ἡλικίες. Πρέπει νά κοινωνικοποιηθεῖ τὸ χρηματοδοτικό σύστημα. Οἱ τράπεζες καὶ οἱ πιστωτικοί ὀργανισμοί ἀποτελοῦν τὸ κύριο στήριγμα τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος. Οἱ τράπεζες καὶ τὰ πιστωτικά ίδρυματα εἶναι καθαρά κερδοσκοπικοί ὀργανισμοί. Τὸ κίνητρο γιά τὴν χρηματοδοτική τους λειτουργία εἶναι ἡ μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους. Ἀπό αὐτά φαίνεται καθαρά. διτι τὰ συμφέροντά τους ταυτίζονται μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ μονοπωλιακοῦ κεφαλαίου καὶ γι αὐτό ὑπάρχει πλήρης ἀλληλούποστηρίξη. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα χρηματοδοτεῖται οὐσιωστικά μέσω τῶν Τραπεζῶν. Οἱ τράπεζες εἶναι διοχετεύει τὰ διαθέσιμα κεφάλαια (καταθέσεις, λαϊκή ἀποταμίευση) σὲ ἐπενδύσεις. "Ετσι ἔχουμε

τό φαινόμενο οι μεγάλες ἐπιχειρήσεις νά μποροῦν νά ὑπευθυνθοῦν στὴν κεφαλαιο-αγορά καὶ νά ἀπιτύχουν δάνεια μέ εύνοικούς δρους ὥν οι μικρές καὶ μεσαίες ἐπιχειρήσεις εἴτε δέν μποροῦν ν' ὑπευθυνθοῦν στὴν ἀγορά κεφαλαίων εἴτε δάνεια μέ δυσβάστακτους δρους. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι διτι δημόσια χρηματοδότηση, δηλαδή ἡ λαϊκή ἀποταμίευση καὶ τὰ ἔσοδα ἀπό τὴ φορολογία τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ νά δδηγεῖ στὴν ἐπαύξηση τῶν μονοπωλιακῶν κερδῶν.

Καὶ τοῦ συστήματος χρηματοδοτήσεως

Γι' αὐτό τὸ ΠΑΣΟΚ προτείνει τὴν κοινωνικοποίηση τοῦ χρηματοδοτικοῦ συστήματος στὸ σύνολό του δῶστε νά ἐπιτευχθῇ ἔλεγχος τῶν πιστώσεων καὶ νά ἔξασφαλισθεῖ ἡ ἀποτελεσματική χρησιμοποίησή τους: δῶστε ἡ λαϊκή ἀποταμίευση νά δοθήσει τούς μικροεπαγγελματίες, μικροβιστέχνες καὶ ὄγρότες, δῶστε ἡ παραγωγή νά προσανατολισθεῖ πρός τοὺς τομεῖς πού ἔχουν προτεραιότητα τὸ κοινωνικό σύνολο, δῶστε ἡ χρηματοδότηση νά δοθήσει τὴ συνεργασία καὶ τὸν ἀρμονικό ἀνταγωνισμό τῶν κοινωνικοποιημένων ἐπιχειρήσεων μέσα στὰ πλαίσια τῶν στόχων καὶ τῶν μέσων τοῦ ἀποκεντρωμένου κοινωνικοῦ προγραμματισμοῦ.



Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τό ΠΑΣΟΚ προσθένει τὴν αὐτοδιαχείριση τῶν μέσων παραγωγῆς ἀπό τοὺς ἴδιους τούς ἐργαζόμενους. Συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων μόνο στὴ διοίκηση τῶν ἐπιχειρήσεων δέν ἀλλάζει οὐσιωστικά τὴ σημειρινή μορφή τόσο τῆς ἐπιχειρήσης ὅσο καὶ τοῦ συστήματος γενικώτερα. Κι αὐτό ἔχει γιατὶ ἡ συμμετοχή τῶν ἐργαζομένων στὴ διοίκηση ἔχει γίνει δεκτή σὲ μερικές πρωτοπορειακές ἐπιχειρήσεις, σὲ καπιταλιστικές χώρες. Ἡ αὐτοδιαχείριση ἀπό τοὺς ἐργαζόμενους ἐγγυάται τὴν κατάργηση τῆς σχέσης ἐργοδότη — ἐργάτη, τὴν κατάργηση τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἐργάτη μέ μισθό ἡ ἡμερομίσθιο καὶ τὴ συμμετοχή του τόσο στὰ καθαρά ἔσοδα τῆς ἐπιχειρήσης ὅσο καὶ στὴ διοικόφωση τῆς στρατηγικῆς τῆς. Κι αὐτό συμβάλλει ἀποφασιστικά στὴν πολιτικοποίηση καὶ ἐνεργή συμμετοχή τοῦ ἐργαζόμενου σ' ὅλες τὶς ἀποφάσεις πού τὸν ἀφοροῦν. Καὶ εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἐνεργή συμμετοχή του, ἡ γνώση διτι ἐργάζεται τόσο γιά τὸν έσωτό του ὅσο καὶ γιά τὸ κοινωνικό σύνολο πού θά τὸν δοθήσει στὴν ἀνάπτυξη σχέσεων συντροφικότητας καθὼς καὶ ὅμεσου ἐνδιαφέροντος γιά τὴν ἀπόδοσή του — πού εἶναι ἀποτελεσματικό κίνητρο γιά τὴν αὔξηση τῆς παραγωγῆς. Βασικώτερα ἡ αὐτοδιαχείριση εἶναι πολέμια στὴς ἀλλοτρίωσης πού ἔχει ἀρνητικές ἐπιπτώσεις σ' ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τῆς κοινωνικῆς καὶ τῆς ιδιωτικῆς ζωῆς τοῦ ἐργαζόμενου.

Ταυτόχρονα δημιουργεῖ γιά νά ἀποφευχθῇ δικτύωση, οι ἐργαζόμενοι πού αὐτοδιαχειρίζονται τὴν ἐπιχειρήση νά συμπεριφέρονται σὰν «ευλογικοὶ καὶ πιταλιστές» — πού μπορεῖ νά δηγυγήσει τόσο στὴν ἀνεργία δοσο καὶ στὴ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος κλπ. — εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμμετοχή τοῦ κοινωνικοῦ φορέα στὴ διαχείριση τῆς ἐπιχειρήσης. "Ο τύπος τοῦ κοινωνικοῦ φορέα, δημος είπαμε πιό πάνω, θά ἔχει την πολιτική από τὸ μέγεθος καὶ τὴ σημασία τῆς ἐπιχειρήσης.