



Παρασκευή
18 Νοεμβρίου 2005

Αρ. Φύλλου 18394

1η σελίδα | Τα νέα σήμερα | Αναζήτηση



πληροφορίες 210 6914777 www.paxysarkia.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

◀ Αρχείο ▶

Συνδρομές | Διαφήμιση | Επικοινωνία | Πληροφορίες



- Καριέρες
- Μικρές Αγγελίες
- Αγορά Ακινήτων



- ΕΛΛΑΔΑ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- ΟΜΑΔΑ
- ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

- ΓΝΩΜΕΣ-ΣΧΟΛΙΑ
- ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
- ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
- ΚΑΙΡΟΣ
- ΤΑ ΑΣΤΡΑ
- ΘΕΑΜΑΤΑ
- ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
- ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
- ΑΝΟΙΧΤΟ MBA
- N DIGITAL

- ΤΑΞΙΔΙΑ
- CINECLUB
- ΘΕΑΤΡΟ

ΓΝΩΜΕΣ - ΣΧΟΛΙΑ



ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ 'Ηττα; Ποια ήττα;

Το ερώτημα που δεν απαντούν οι δημαγωγοί είναι ωμό: ήθελαν πόλεμο;

Οι επιθέσεις ενάντια στην αποτίμηση που κάνει ο κ. Σημίτης για την κρίση στα Ίμια αναδεικνύουν για μία ακόμη φορά την υποκρισία και τη μικρότητα της πολιτικής μας ζωής. Ο κ. Σημίτης, λένε οι επικριτές του, πάση περιπτώσει, όχι τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λένε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι υπεράνω κριτικής και οι αδυναμίες τους πρέπει να συγκαλύπτονται εσασί. Η εθνικώς πρέπουσα στάση είναι να λέμε ψέματα.

Οι επιθέσεις δεν προκαλούν έκπληξη. Εκείνο που κάπως εκπλήσσει, είναι το πόσο ασθενής ήταν η απάντηση των φίλων του κ. Σημίτη. Ακόμη και οι πιο εύγλωττοι από αυτούς, μοιάζουν να εκχωρούν τη βάση του επιχειρήματος στους αντιπάλους τους: τα Ίμια ήταν ήττα. 'Ηττα; Ποια ήττα; Εκείνο που συνέβη στα Ίμια ήταν ένα τακτικού χαρακτήρα φιάσκο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγωδία, η οποία όμως, τελικά, αποφεύχθηκε. Το φιάσκο οφειλόταν στο ότι κάποιος ναύαρχος πιάστηκε στο ύπνο και - με βάση αυτά που ο ίδιος έχει πει - δεν είχε πρόβλημα να παρασύρει τη χώρα στην πιο παράλογη περιπέτεια προκειμένου να καλύψει το λάθος του. Ευτυχώς, δεν εισακούσθηκε. Ένα φιάσκο όμως είναι φιάσκο, όχι ήττα.

'Ηττα στη διεθνή σκηνή υπάρχει όταν χάνεις κάτι: χάνεις έδαφος, ένα κρίσιμο ζήτημα διευθετείται κατά τρόπο επιζήμιο για τα ζωτικά σου συμφέροντα, ένα γεγονός προκαλεί δυσμενή αλλαγή στον συσχετισμό ισχύος. Τίποτε από αυτά δεν συνέβη στα Ίμια. Η Ελλάδα απέφυγε τον πόλεμο χωρίς να κάνει καμία παραχώρηση και χωρίς να υποχωρήσει από τις θέσεις της. Ακόμη και το φιάσκο της κατάληψης ελληνικής βραχονησίδας από τουρκικές δυνάμεις ξεπεράστηκε με αξιοπρεπή (δεδομένων των περιστάσεων) τρόπο: οι σημαίες και οι Ένοπλες Δυνάμεις των δύο πλευρών απομακρύνθηκαν ταυτοχρόνως. Όσον αφορά τα νομικά δικαιώματα της Ελλάδας, η απομάκρυνσή τους δεν σήμαινε τίποτε. Οι συμβολισμοί, όμως, εξάπτουν· και γι' αυτό αποτελούν το προνομιακό πεδίο των δημαγωγών. Τα περί πελώριας εθνικής ταπεινώσης ήταν εκ των υστέρων κατασκευασθείσα υστερία που - πιθανώς - υπέκρυπτε απόπειρα ανατροπής του κ. Σημίτη.

Το ερώτημα που δεν απαντούν οι δημαγωγοί είναι ωμό: ήθελαν πόλεμο; Ναι ή όχι; Πόσα νέα παιδιά είχαν πρόθεση να θυσιάσουν και για ποιον σκοπό; Τι είδους πόλεμος θα ήταν τούτος; Δεν θα έλυνε (ανεξαρτήτως έκβασης) καμία εκκρεμότητα· θα περιέπλεκε

- Ταξίδια
- Λουλούδια
- eShopping

Ηλεκτρονική έκδοση

Διαβάστε ΤΑ ΝΕΑ με το ποντίκι όπως ακριβώς τυπώνονται στο χαρτί



e-mail:
Κωδικός:

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

INTERNET

ΦΑΚΕΛΟΙ



ανεπανόρθωτα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και, μέσα σε ένα κλίμα μίσους και ρεβανσιισμού, θα προετοιμάζε την επόμενη σύρραξη. Εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός λαός έκλεισε οριστικά το θέμα στις εκλογές του 1996, δικαιώνοντας τον κ. Σημίτη.

Ο πραγματικός στόχος όλων των παραπάνω είναι, βέβαια, η εξωτερική πολιτική τού τέως πρωθυπουργού. Κατά τους επικριτές του, η «ήττα» στα Ίμια οδήγησε στην εγκατάλειψη της παλαιάς «εθνικά υπερήφανης» εξωτερικής πολιτικής και εγκαινίασε μια πολιτική «εθνικών υποχωρήσεων». Ανοήσιες. Οι περισσότεροι από τους διαθέτοντες κοινό νου Έλληνες ήξεραν, *πολύ πριν από τα Ίμια*, ότι η παλαιά πολιτική μας απέναντι στην Τουρκία είχε περιέλθει σε τέλμα και αδιέξοδο. Οι επιπτώσεις ήταν τραγικές: πανάκριβοι εξοπλισμοί, αδυναμία πλήρους οικονομικής εκμετάλλευσης του Αιγαίου, πρακτικώς ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές με την Τουρκία και μια Δαμόκλειος σπάθη που κρεμόνταν πάνω από το κεφάλι του ελληνικού τουρισμού. Επιπλέον, εξαιτίας της πλήρους έλλειψης κινητικότητας, η Τουρκία είχε κάθε λόγο να δοκιμάζει κατά καιρούς τα νεύρα μας. Έτσι, οι στιγμές που η Ελλάδα έφτανε στα πρόθυρα σύγκρουσης με την Τουρκία έρχονταν και ξαναέρχονταν με επίφοβη περιοδικότητα («Χόρα», 1987, Ίμια). Τα Ίμια απλώς έδειξαν με ενάργεια ότι κάποτε θα ερχόταν η στιγμή που η στάμνα θα έσπαγε.

Ήταν αναγκαίο να «αγκαζαρισθεί» η Τουρκία σε κάποια τροχιά συνεννόησης, όχι με εφ' όλης της ύλης διάλογο (τούτο είναι το λάθος «γήπεδο») αλλά με μοχλό πίεσης αυτό που η Τουρκία θέλει πολύ: την ένταξη της στην Ευρώπη. Η ελληνική πολιτική είχε αρχίσει να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Α. Παπανδρέου. Ο κ. Σημίτης είχε το θάρρος να μετουσιώσει χωρίς αμφιταλαντεύσεις τα συμπεράσματά του σε πράξη και να ακολουθήσει τη νέα πολιτική ως τη λογική της συνέπεια. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί στα ελληνοτουρκικά μίαν άτολμη εκδοχή της πολιτικής Σημίτη. Ο κ. Σημίτης ήταν της «σχολής» του επιλύουμε τώρα - έστω και με κόστος - όποια εκκρεμότητα με την Τουρκία μπορούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο. Ο κ. Καραμανλής είναι πιο «χαλαρός» επ' αυτού. Οποιοδήποτε φρούτο δεν είναι απόλυτα έτοιμο να πέσει από μόνο του, θα το αφήσει στο δέντρο. Ποιος ξέρει, αύριο οι συνθήκες μπορεί να είναι καλύτερες - κι αν δεν είναι; Εάν όμως εξαιρέσει κανείς την ατολμία, η σημερινή εξωτερική πολιτική της Ν.Δ. είναι η πολιτική Σημίτη. Με άλλα λόγια, τα σκάγια πιάνουν και αυτούς. Ελπίζω ότι η ακατάσχετη ροπή της Ν.Δ. προς τη στρεψοδικία και η τάση της να παίζουν διαφορετικές «κασέτες» - ανάλογα με το ακροατήριο -, δεν θα ροκανίσει το κλαδί πάνω στο οποίο και οι ίδιοι κάθονται.

Ο Χ.Ι. Ιορδάνογλου διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

TA NEA , 18/11/2005 , Σελ.: N06

Κωδικός άρθρου: A18394N062

ID: 495206



ΕΙΣΟΔΟΣ

Εγγραφή νέου μέλους

Αναζητήστε στα ΝΕΑ

OK

Αναλυτική Αναζήτηση

Η σελίδα του αναγνώστη

Ψηφίστε on-line

Πιστεύετε ότι για να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές:

- Χρειάζεται να ανανεωθεί και να περιοριστεί ο ρόλος της παλαιάς φρουράς. Το κόμμα χρειάζεται να διατηρήσει τη συνέχειά του και να μην προχωρήσει σε ανανέωση στελεχών
- Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
- Η ψηφοφορία αυτή δεν είναι επιστημονική. Αποτυπώνει τις γνώμες εκείνων μόνο των χρηστών που επιλέγουν να ψηφίσουν, και όχι των χρηστών εν γένει ή του κοινού ως σύνολο.

Ψηφίστε

Αποτελέσματα